

15 oktober 2023

Gideon verslaat de Midjanieten

Rechters 7



Thema: Gods kracht zie je overal

Doel

De kinderen ontdekken dat Gods kracht niet altijd zit in het grote en indrukwekkende, maar vaak ook in het onooglijke en kleine.

Toelichting

Mensen verwachten veel van grote aantallen en indrukwekkende eigen prestaties. Gideon heeft dan ook een machtig leger gevormd om de Midjanieten te overvallen. God doet het dikwijls anders. Vaak gebruikt Hij juist wat in onze ogen te klein en machteloos is. Om zo te laten zien dat Hijzelf de redding geeft.

God geeft Gideon opdracht met een klein aantal mensen de overwinning te gaan behalen. Het kost Gideon moeite dat te begrijpen. Hij vertrouwt echter dat wat God zegt en doet goed is. Om hem te bemoedigen zorgt God dat Gideon de droom van een van de tegenstanders hoort. Het is hem duidelijk: de Midjanieten worden verslagen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God laat Gideon winnen

Richtlijnen: Het is lastig de jongste kinderen over gevechten en oorlogen te vertellen. In dit geval is dat eenvoudiger, omdat er geen geweld wordt gebruikt. Vertel over Gideon en zijn slechts 300 soldaten. Zij behalen door een goede strategie (ramshoorns en kruiken met fakkels en de verwarring die daardoor ontstaan zal) een mooie overwinning. De Israëlieten hoeven geen zwaard te gebruiken. God geeft de overwinning, God wil dat Gideon wint. Dat kan ook met weinig mensen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gideon ziet Gods kracht

Richtlijnen: Hoe moet een soldaat volgens jou zijn? Gehoorzaam aan zijn officier, keurig in het uniform, goed getraind, goede wapens en andere uitrusting, Zo ziet het leger van Gideon er bepaald niet uit.

Gideon ziet zijn leger steeds kleiner worden, als 22.000 angstige mannen en 9.700 nette drinkers afhaken. Driehonderd slurpende kerels blijven maar over. God kiest deze mannen die niet op goede soldaten lijken, uit om de oorlog tegen Midjan mee te winnen. Niemand verwacht iets van hen, maar God wil zijn kracht door hen laten zien. Dan is de overwinning zeker. Die komt dan ook zonder gevechten.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods kracht geeft de doorslag

Richtlijnen: Aanslagen van terroristen, armoede in veel landen, besmettelijke ziekten, christenen die vervolgd worden, je zou er soms bang van worden. Wat kunnen wij daar aan doen? Helpt het wel om geld te geven, te protesteren, te bidden of iets anders te doen? Misschien denk jij ook wel eens: het maakt niks uit wat ik zeg of doe. Het maakt niks uit of ik wel of niet geloof. Wat voor invloed kan ik, kunnen wij samen als groepje nu hebben?

Vandaag horen we Gods antwoord. Gideon gelooft dat God ook door een mini-leger met enthousiaste, maar misschien niet zo geschikte mannen de overwinning kan geven. De kracht zit niet in het grote en indrukwekkende van mensen, maar in het vertrouwen op de HEER. Zijn kracht ruimt alle hindernissen op. Als Gideon dat hoort bij de tent van een vijand, weet hij het zeker: Gods kracht geeft de doorslag.

Wat betekent dat voor onze houding in de problemen van vandaag?

Extra Bijbelgedeelte: Zacharia 4:6

(Het goede komt niet door geweld of kracht, maar door Gods Geest die werkt).

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

In het vorige hoofdstuk lasen we over de roeping van Gideon tot rechter. De Geest van de HEER kwam over Gideon (6:34) en hij wordt op een bijzondere manier, door middel van een teken, bemoedigd door de Here God (: 36 vv.). We lezen ook dat hij een bijnaam krijgt: Jerubbaäl (v. 32). Die naam betekent zoiets als 'laat Baäl strijden'. Het laat zien dat de komende strijd ook een geestelijke strijd is: die tussen de HEER en Baäl. Hoofdstuk 7 begint ook met de bijnaam waardoor de zaak meteen op scherp wordt gezet. We lezen in dit hoofdstuk over een klinkende overwinning op de Midjanieten. De HEER heeft hier de hand in. Om er voor te zorgen dat het volk niet denkt dat ze dit zelf gedaan heeft, wordt de strijdmacht op aanwijzingen van de HEER teruggebracht tot 300 man. Het laat zien dat Hij weet hoe het volk in elkaar zit. Ook kent Hij de angsten van Gideon. Op een liefdevolle manier komt de HEER aan die angsten tegemoet. In vertrouwen kan Gideon de strijd aangaan.

Vers voor vers

- Vs. 1 We krijgen hier een nauwkeurige geografische beschrijving. Het laat de historische betrouwbaarheid zien. We zijn hier in de omgeving van Endor waar koning Saul later een waarzegster zal bezoeken. Het Kanaänitische bijgeloof is hier diepgeworteld.
- Vs. 2 Het leger van Gideon is te groot, vind de HEER. Het gevaar bestaat hierdoor dat het volk denkt dat het zelf voor de overwinning heeft gezorgd. Dit vers laat zien dat de Heer al weet dat de Midjanieten overwonnen zullen worden.
- Vs. 3 Degenen die bang zijn, krijgen de gelegenheid weg te gaan. Het blijkt dat een grote meerderheid bang is. Blijkbaar is er helaas niet zoveel vertrouwen in de HEER! Er vertrekken er 22.000. 10.000 mannen blijven er over.
- Vs. 4vv De HEER vindt 10.000 man nog te veel. Op een opvallende manier maakt de Hijzelf een schifting: zij die water opslurpen als een hond, (NB. een onrein dier) mogen blijven. Zij die op de knieën gaan om te drinken, die moeten naar hun huis gaan. Uiteindelijk blijven er 300 man over. Het eten, dat in kruiken werd bewaard, en de hoorns van de manschappen blijven achter. De kruiken en de hoorns blijken later nodig te zijn. Er volgt nog een strategische opmerking. Zo op het eerste gezicht lijkt het niet zo tactisch van de Midjanieten om hun legerplaats in een dal op te slaan. Zo ben je vanaf de bergen immers kwetsbaar.
- Vs. 9vv 's Nachts krijgt Gideon de opdracht om ten aanval te gaan. Hij krijgt direct een geweldige bemoediging: ze zullen overwinnen dankzij de HEER. Ook blijkt de HEER het hart van Gideon te kennen. Hij is bang en de HEER weet dat. Mooi om te zien dat de HEER hem niet afschrijft, maar juist laat zien hoe Gideon bemoedigd kan worden. Samen met Pura, zijn knecht, sluipt hij naar de legerplaats. Die legerplaats is groot! Logisch dat Gideon bang is! Wat kunnen 300 mannen tegen deze overmacht beginnen?
- Vs. 13vv De timing van de HEER blijkt perfect. Op het moment dat Gideon bij het kamp aankomt, hoort hij de soldaten onderling over een droom praten. De droom geeft aan dat God Midian in Gideons macht gegeven heeft! De reactie van Gideon is ontroerend mooi: hij aanbidt de HEER, hij is dankbaar voor deze bemoediging. Hij kan in vertrouwen aanvallen. De HEER heeft de leiding!
- Vs. 15vv Gideon roept op tot de aanval. Opvallend is dat hij niet over ons maar jullie spreekt. Hoe hij aan zijn bijzondere tactiek komt, staat er niet bij. Het is een tactiek van verwarring zaaien (het geluid van kapotgeslagen kruiken, op de hoorns blazen en daarbij het licht van fakkels in de duisternis) en dan toeslaan. Gideon neemt duidelijk het voortouw, hij is de leider. Het wordt een groot succes. De Midjanieten bestrijden elkaar en vluchten massaal in Zuidoostelijke richting. Tot nu toe kwam er geen zwaard van Israël aan te pas!
- Vs. 23 De drie noordelijke stammen worden bijeengeroepen om de Midjanieten te achtervolgen. De stam Efraïm moet ervoor zorgen dat de Midjanieten niet via het oversteken van de Jordaan kunnen ontkomen. Twee vijandelijke vorsten worden gedood en onthoofd. De hoofden worden als een soort oorlogstroofe bij Gideon gebracht. Dit is toch wel een al te klein menselijke, een zondig menselijke actie.
- In deze overwinning laat God zien wat Hij wil en kan doen voor zijn volk, als ze maar naar Hem luisteren, Hem trouw zijn en op Hem vertrouwen. Het is ook de rode draad in heel Israëls geschiedenis, en in die van ons als christenen. Vertrouw ik op de Here God, of op zelfgemaakte goden? In latere, moeilijke tijden sprak men - om elkaar te bemoedigen- over Gods machtige daden 'op Midiansdag' (Jes. 9:3).

Vragen

- Gideon wordt in zijn (begrijpelijke) angst verschillende keren bemoedigd door de Heer. Herken je dat in je eigen leven?
- God zorgt voor de overwinning, maar sluit de inbreng van mensen niet uit. Ken je daar ook voorbeelden van uit je eigen leven?
- Welke bemoediging haal je voor jezelf uit dit gedeelte?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 121

Lied 901

Gezang 429 LvdK

Dit is het lied van Gideon

Ik kijk omhoog naar de bergen

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Van A tot Z

Jezus roept mij

Sta versteld, je bent een held

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

(=Gezang 420 LvdK)

Alles wordt nieuw deel 3 - Hanna Lam en Wim ter Burg

Op Toonhoogte 517

Hemelhoog 455

Hemelhoog 621

Opwekking 110

Je bent een held – Karin en Martin Koornstra

Hemelhoog 608

Auteur: PZ



God laat Gideon winnen

Het is een drukte van jewelste in het soldatenkamp van Gideon. 32.000 soldaten heeft hij bij zich, die lopen allemaal door elkaar het kamp. Gideon heeft van God de opdracht gekregen om de Midjanieten te verslaan. Gideon kan de hulp van zoveel soldaten daar wel bij gebruiken.

God heeft echter een ander plan.

'Je hebt te veel soldaten', zegt Hij tegen Gideon. 'Zo wil Ik de Israëlieten niet laten winnen van de Midjanieten. Dan zullen ze later zeggen dat ze hen zelf verslagen hebben. Ik wil dat ze weten dat Ik hen heb geholpen om de Midjanieten te verslaan. Zeg tegen je soldaten, dat iedereen die bang is terug naar huis kan gaan.'

Nog dezelfde dag gaan er 22.000 soldaten naar huis. Er zijn nu nog 10.000 soldaten in het kamp over.

Gideon denkt dat hij nu nog genoeg soldaten over heeft. Maar God vindt van niet. 'Je hebt nog steeds te veel soldaten. Stuur je mannen naar het water. Laat ze van het water drinken. Alle mannen die het water opdrinken met hun tong, net als een hond, mogen blijven. De mannen die het water opscheppen met hun hand moeten naar huis.'

Gideon doet wat God zegt. Slechts 300 mannen drinken het water met hun tong. De rest niet. Gideon stuurt al deze mannen naar huis. Ze moeten wel hun eten en hun trompetten achterlaten.

Die nacht geeft God Gideon de opdracht om het kamp van de Midjanieten aan te vallen.

Gideon verdeelt zijn mannen in drie groepen van 100 soldaten. Ze hebben allemaal een trompet bij zich en een brandende fakkel verstoppt in een lege kruik. 'Let goed op wat ik doe. Ik ga met mijn groep naar de buitenste tenten van het kamp. Jullie gaan in een grote kring om het kamp heen staan, en doen dan precies hetzelfde als ik doe. Als ik en mijn groep op de trompet blazen, moeten jullie dat ook doen. Jullie moeten ook heel hard: 'Voor de HEER en voor Gideon!' roepen.'

Gideon en de 300 soldaten gaan midden in de nacht op pad naar het kamp van de Midjanieten. Zodra Gideon, met zijn groep, bij de buitenste tenten is, blazen ze op hun trompetten en slaan ze hun kruiken stuk. Meteen daarna blazen de andere twee groepen ook op hun trompetten en slaan hun kruiken stuk. Alle 300 mannen hebben nu een brandende fakkel in hun linkerhand en hun trompet in hun rechterhand. Ze schreeuwen: 'Val aan! Voor de HEER en voor Gideon!' Daarna blijven alle 300 mannen om het kamp staan en blazen ze op hun trompetten.

In het kamp van de Midjanieten ontstaat een grote chaos. De Midjanieten weten niet wat er gebeurt. Ze schreeuwen naar elkaar en proberen te vluchten. Sommige soldaten beginnen zelfs tegen elkaar te vechten. God heeft voor deze chaos gezorgd. Terwijl Gideon en zijn mannen om het kamp blijven staan en herrie maken, vluchten alle Midjanieten weg.

Dankzij God hebben de Israëlieten de Midjanieten verslagen zonder hun zwaard te hoeven gebruiken. God heeft hen de overwinning geven. God wilde dat Gideon zou winnen, dankzij God heeft Gideon daar geen groot leger voor nodig. Het kan ook met een kleine groep mensen.

Auteur: HVM



Gideon ziet Gods kracht

Inleiding

Hoe moet een soldaat volgens jou zijn? Denk eens aan de kleding van een soldaat: ze hebben allemaal een uniform aan. Denk eens aan wat een soldaat moet kunnen en leren: ze zijn goed getraind, kunnen goed met wapens omgaan. Denk eens aan afspraken: soldaten zijn gehoorzaam en luisteren naar hun commandanten en officieren. Hoe groter het aantal soldaten is in een leger, hoe groter de kans dat je als leger zult winnen. Kan een leger winnen zonder te vechten? Dat is niet erg waarschijnlijk hè, dat is niet waarvoor de soldaten opgeleid zijn en getraind hebben.

Bijbelvertelling

Vorige week hoorden we hoe Gideon uitgekozen is door de Here God om Israël te bevrijden van de Midjanieten. Hij heeft veel mensen bij elkaar gehaald om een leger te vormen. Zo kunnen ze winnen van de Midjanieten en de Amelekieten. Tenminste, dat denkt Gideon. Tevreden kijkt hij zijn legerkamp door. Er zijn veel mannen, wel 32.000! Dat moet genoeg zijn. En als God dan ook helpt, dan moet het gaan lukken. Na alle wonderen en tekenen die hij heeft gekregen van God, durft Gideon het wel aan. Het teken met de wol en de dauw heeft hem zeker gemaakt. En nu is het dan bijna zover.

Maar dan gebeurt er iets bijzonders. De Here God spreekt tegen Gideon en zegt: 'Gideon, er zijn hier in jouw tentenkamp veel mannen. Maar het zijn er veel te veel. Als jullie zo gaan vechten, zullen veel mensen zeggen dat ze gewonnen hebben, omdat er zoveel mannen meevechten. Ze zullen niet eens aan mijn hulp denken. Daarom moet je zeggen tegen je mannen: iedereen die bang is, mag terug naar huis.' Iedereen die bang is? Nou, dat kunnen er nooit veel zijn, denkt Gideon. Iedereen is hier om te winnen en om de Midjanieten voor altijd uit Israël te verdrijven. Vol vertrouwen gaat Gideon voor de mannen staan en roept: 'Mannen van Israël, iedereen die bang is, mag naar huis gaan!' Aarzelend kijken de mannen om zich heen. Zeggen dat je bang bent is natuurlijk niet stoer. Dat is niet leuk om toe te geven. Maar dan stapt iemand naar voren, hij knikt vriendelijk naar Gideon en er verschijnt een opgeluchte glimlach op zijn gezicht. Gelukkig, hij hoeft niet meer te vechten maar kan naar huis! En dan loopt er nog iemand naar voren. Gideon kijkt de mannen eens aan. Gelukkig zijn het er niet zoveel! Maar plotseling stappen nog meer mannen op, niet een of twee, maar honderden tegelijk! Verbaasd kijkt Gideon toe. Steeds meer mannen lopen weg, er wordt geteld. Het zijn er wel 22.000! Als alle bange mannen weg zijn, kijkt Gideon naar de mannen die er nog staan. Wat een kleine groep mannen lijkt het nu. Het zijn er nog steeds 10.000, dat is heel wat. Maar vergeleken met wat er eerst voor hem stond, is dit maar een klein groepje. Maar gelukkig zien deze mannen er wel uit alsof ze goed kunnen vechten. En als God helpt, dan moet het toch wel gaan lukken?

Er gebeurt weer iets bijzonders. Weer hoort Gideon de stem van God. God zegt: 'Gideon, je hebt nog steeds te veel mannen! Laat ze allemaal naar het water van de bron gaan, dan zal ik je daar zeggen wie met je mee zullen gaan en wie niet.' Gideon doet wat God zegt en roept: 'Mannen, we gaan naar de bron, daar mogen jullie allemaal gaan drinken!' Alle tienduizend mannen lopen naar de bron. Ze zijn blij dat ze daar wat mogen drinken. Sommigen vallen languit op de grond en slurpen het water naar binnen, net als honden dat doen. Anderen gaan op hun knieën zitten en gebruiken hun handen als kommetjes om het water te kunnen drinken. Gideon kijkt toe. Er zijn meer mannen die hun handen als kommetjes gebruiken dan mannen die slurpen net als honden. Die zal God wel uitkiezen, denkt hij. De Here God zegt: 'Met de mannen die het water slurpen als honden zal ik Israël bevrijden.' Gideon stuurt de mannen die met hun handen dronken naar huis. Hij telt de mannen die over zijn. Het zijn er maar 300. 'Moet ik met 300 mannen gaan winnen van dat grote leger van de Midjanieten? Hoe kan dat nu? Dat is toch onmogelijk! Of zal het lukken omdat God helpt?'

Het is avond geworden. Gideon ligt in zijn tent, hij kan niet slapen. Zijn leger is zo klein geworden! Eerst had hij 32.000 mannen en nu nog maar 300. Hoe moet dat toch? Dan hoort Gideon de stem van God. 'Gideon, als je bang bent, ga dan vannacht naar het kamp van de Midjanieten, samen met Pura. Dan krijg je moed!' Zachtjes gaat Gideon zijn tent uit. 'Pura, ga je mee?', fluistert hij in de donkere nacht. 'Waar gaan we naartoe?', vraagt Pura. 'We gaan naar de Midjanieten', fluistert Gideon weer. Dan is het stil. Zachtjes, maar snel gaan ze naar het tentenkamp van de Midjanieten. Zacht sluipen ze om het tentenkamp, ze letten goed op de wachters. Ze sluipen tussen een paar tenten door. 'Wat is dit tentenkamp groot', fluistert Pura ontzet. Hij kijkt eens om zich heen. Overal waar je kunt kijken, zie je tentjes staan en overal ziet hij kamelen liggen. Alleen die kamelen al zijn niet te tellen, het lijken er wel net zoveel als zandkorrels op het strand bij de zee. 'Ssstt,' sist Gideon en hij zit stil op zijn hurken bij een tentje. Hij hoort een paar Midjanieten met elkaar praten. 'Ik heb een verschrikkelijke droom gehad! Er kwam een gerstebrood ons kamp binnenrollen. Het rolde op een tent af, sloeg er tegenaan, gooide die omver en daar lag de tent: ondersteboven!' 'Dit moet iets vreselijks betekenen', zegt een andere stem. Dit kan niets anders betekenen dan dat Gideon ons zal overwinnen! Zijn God heeft ons in zijn macht gegeven!' Gideon kijkt verbaasd rond. De Midjanieten zijn bang voor hem en voor zijn God. Heel zacht laat Gideon zich op zijn knieën zakken, hij dankt God. Dan gaat hij samen met Pura terug naar zijn eigen tentenkamp. Als ze terug zijn in het tentenkamp breekt bijna de nieuwe dag aan. Op de nieuwe dag roept Gideon alle 300 mannen bij elkaar. 'Luister', zegt hij, 'God zal ons laten winnen! We verdelen ons in drie gelijke groepen. Iedereen krijgt een hoorn en een waterkruik met een fakkel erin. Let goed op mij en doe precies wat ik ook doe!

Als wij bij het tentenkamp van de Midjanieten zijn, moeten jullie hetzelfde doen als ik. Als wij, ik en mijn groep, op de hoorns blazen, dan blazen jullie ook op de hoorns. En dan schreeuwen jullie: 'Voor de HEER en voor Gideon!' Alle spullen worden verdeeld, iedereen heeft een hoorn om op te blazen en een waterkruik met een fakkel erin.

Als het donker wordt gaan ze zachtjes op pad. Gideon wijst welke kant de groepen op moeten gaan. Zelf gaat hij met zijn groep op pad. Alle mannen van Gideon gaan rond het tentenkamp van de Midjanieten staan. Het is bijna middernacht. De maan schijnt en in het tentenkamp liggen de soldaten te slapen in hun tenten. Dan blaast Gideon op de hoorn en slaat zijn waterkruik met de fakkel erin kapot. De andere mannen doen hetzelfde. Ook bij de andere twee groepen wordt er op de hoorn geblazen en worden de kruiken kapotgeslagen. Er wordt geschreeuwd: 'Voor de HEER en voor Gideon!' In het tentenkamp schrikken de soldaten wakker. Ze roepen, ze schreeuwen, ze zijn bang. Ze pakken hun zwaarden en lopen in het donker tussen hun eigen tenten door. Ze vechten met iedereen die ze tegenkomen. Maar de mannen van Gideon zijn niet in het tentenkamp, zij staan nog steeds om het kamp heen en blazen op de hoorns. De soldaten van het leger van de Midjanieten vechten tegen elkaar en proberen te vluchten, weg van dat vreselijk grote en sterke leger van Gideon, tenminste... dat denken ze.

En zo overwint Gideon met zijn mannen de Midjanieten. Met Gods hulp lukt het!

Gebed

Heer, als het moeilijk is, wilt U ons helpen. U hielp Gideon en zo wilt U ook ons helpen.
Wij vragen U om dicht bij ons te zijn als wij moeilijke dingen moeten doen.
Wilt U ons vertrouwen in U geven? Met uw hulp lukt het!
Amen.

Auteur: JvdM



Gods kracht geeft de doorslag

Inleiding

Weet je nog van Gideon, van vorige week? God had Gideon uitgekozen om het volk Israël te bevrijden van de vijand, van de Midjanieten. Gideon had twee keer een teken van God gevraagd, met de schapenvacht, en twee keer had God hem dat teken gegeven. 'Gideon, Ik ben het echt, God, de HEER, die jou vraagt op te trekken tegen de vijand.'

Bijbelgedeelte

Gideon heeft alle mannen verzameld, om strijd te voeren tegen de Midjanieten. Weer spreekt God tegen Gideon: 'Het leger dat je bij je hebt is te groot.' Te groot? Hoe kan dat nu? Het leger van de Midjanieten is nog véél groter, veel sterker bewapend ook. Misschien denkt Gideon wel: mijn leger kan nooit groot genoeg zijn. Maar toch geeft God de opdracht, dat Gideon mannen weg moet sturen. Gideon moet tegen zijn mannen zeggen, dat iedereen die bang is naar huis mag gaan. Tweeëntwintigduizend mannen vertrekken. Tweeëntwintigduizend! Wat zal Gideon gedacht hebben? Hij houdt er maar tienduizend over. God stuurt die mannen niet zomaar naar huis. 'Ik wil niet dat jullie denken, dat je het land op eigen kracht hebt bevrijd', zegt God. Met zo'n groot leger zou het volk Israël kunnen denken, dat het zelf sterk genoeg is om de vijand te verjagen. Dat ze dus God eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Dat is niet, zoals God het wil.

Tienduizend zijn er over. Eigenlijk nog maar een klein gedeelte van het leger dat Gideon had verzameld. Maar weer zegt God: 'Het leger is nog steeds te groot. Laat de mannen naar het water gaan, daar zal Ik voor jou een keus uit hen maken.'

Bij het water aangekomen, willen de tienduizend dorstige mannen graag wat drinken. Negenduizendzevenhonderd mannen knielen bij het water om uit hun handen te drinken. Driehonderd mannen likken het water op met hun tong, zoals een hond doet. 'Die driehonderd mannen', zegt God, 'die mogen blijven. Met die driehonderd mannen zal ik jullie bevrijden.'

Driehonderd mannen. Minder dan één procent van het leger, dat Gideon had verzameld. Minder dan één procent houdt hij over, en daarmee moet hij de strijd aangaan tegen het machtige leger van de Midjanieten. 's Nachts krijgt Gideon de opdracht van God om de aanval in te zetten. Maar God laat zien, dat hij best begrijpt dat Gideon twijfelt. Met zo'n klein legertje, tegen zo'n grote vijand...

'Sluip eerst maar met je knecht naar beneden', zegt God, 'en luister waarover de soldaten van Midjan praten.' Ze sluipen naar de vallei. Over al waar ze kijken zien ze soldaten. Het lijkt wel een sprinkhanenplaag, zoveel! Zo ver je kijken kunt! En dan al die kamelen! Ontelbaar, als het zand bij de zee.

Daar aangekomen is er een soldaat, die tegen zijn kameraad vertelt dat hij heeft gedroomd. 'Zo raar', zegt hij. 'Een brood rolde door ons legerkamp, botste tegen een tent, en die zakte in elkaar.' Zijn kameraad antwoordt: 'Dat moet gaan over Gideon. Die droom betekent, dat God hem ons, en ons hele kamp, in handen heeft gegeven!'

Als Gideon dat hoort, weet hij het zeker. Hij kan God vertrouwen. God zal hun de overwinning geven, ondanks dat kleine legertje van hem. Terug bij zijn eigen mannen twijfelt hij niet meer. 'De HEER geeft jullie het kamp van Midjan in handen!'

Gideon verdeelt zijn leger in drie groepen van honderd. Iedereen krijgt een ramshoorn om op te blazen, en een kruik met een brandende fakkel erin. De drie groepen verspreiden zich rondom het leger van de Midjanieten. Midden in de nacht geeft Gideon het teken: hij blaast op de hoorn, zwaait met de fakkel en slaat de kruik kapot. Al zijn mannen doen hetzelfde. En ze roepen: 'Voor de HEER en Gideon!', 'Voor de HEER en Gideon!'. In het kamp van de Midjanieten breekt paniek uit. Overal klinkt het geluid van de hoorns, het lawaai van de brekende kruiken. Overal vuur van de fakkels, en van alle kanten klinkt de strijdkreet van de Israëlieten. 'We zijn omsingeld!', klinkt het al snel. In paniek grijpen de soldaten van Midjan naar hun zwaarden, en proberen te vluchten. In het donker slaan ze met hun zwaard in het rond, waarbij ze juist de eigen soldaten raken. Het hele leger van Midjan slaat op de vlucht. Israël is bevrijd.

Is Israël nu bevrijd door Gideon? Door zijn grote, sterke leger? Nee, het leger kon je haast geen leger meer noemen. Een handjevol mannen was er over. Gideon was door God geroepen, maar hij bleef twijfelen. Telkens opnieuw kreeg hij een teken van God: eerst door de engel, die het vlees en het brood in één keer liet verbranden. Toen tot twee keer toe met de schapenvacht en de dauw. Tenslotte door de droom van de soldaat van Midjan. God liet telkens zien: vertrouw op mij. Ik ben het, die voor de overwinning zal zorgen.

God heeft geen groot en machtig leger nodig, om grote en machtige dingen te doen. Gods kracht alleen is genoeg.

Hoe zit het met jou? Als je hoort en ziet wat er in de wereld gebeurt? Oorlog in Oekraïne, hongersnood in Afrika, klimaatverandering die niet te stoppen lijkt... Misschien denk je wel eens: wat helpt het, als ik bid voor Oekraïne? Wat helpt het, als ik een paar euro geef aan een hulporganisatie in Afrika? Waarom zou ik nog opletten hoe lang ik onder de douche sta, of mijn afval goed scheiden, of zuinig zijn met energie? Het is allemaal toch een druppel op een gloeiende plaat. Wat ik doe, helpt toch niets bij al die grote wereldproblemen.

Dat zal Gideon ook gedacht hebben: Wat kan ik nu doen met dit handjevol mannen? Maar Gideon hóefde het niet te doen. Góð deed het. Gideon, met zijn mannen, waren alleen maar een klein instrument in Gods handen. Zo is het ook met ons. We mogen vertrouwen, dat God deze wereld in zijn handen houdt. Maar ook: dat hij ons daarbij wil gebruiken. Doe dus maar wat je kán doen. Van de kleine dingen, die wij doen, kan God iets heel groots maken!

Auteur: MvdB