

24 september 2023

Paulus en Eutychus

Handelingen 20



Thema: Een gevallen geluksvogel

Doel

De kinderen leren dat Eutychus en zij letterlijk 'geluksvogels' mogen heetten, omdat God machtiger is dan de dood!

Toelichting

De naam Eutychus betekent geluksvogel. Een jongen met die naam luistert naar de woorden van Paulus. Hij wordt slaperig in de warme en volle zaal. Hij valt in slaap, maar ook van der derde verdieping uit het raamkozijn waarin hij zit. Op de grond blijft hij liggen en blijkt dood te zijn. Paulus gaat op hem liggen en zegt dat er nog leven in hem zit. Eutychus komt werkelijk tot leven. Het lijkt wel Pasen. Wat een geluksvogel! Hij mag opstaan en is een teken dat zijn naam waarheid is. Voor zichzelf en vele anderen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De jongen leeft

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen eenvoudig het verhaal. Leg de nadruk op Gods wonder.

Paulus komt in Troas bij de christenen op bezoek. Hij houdt een toespraak. Ongetwijfeld hebben ze daarnaar uitgezien. Ook de jonge Eutychus. Iedereen wil Paulus het geloof horen uitleggen en horen hoe hij vragen beantwoordt. De zaal op de derde verdieping is te klein. Daarom is Eutychus in het venster gaan zitten. Het is mooi, maar warm. Hij wordt slaperig en valt. Verschrikkelijk! Mensen buigen zich over hem heen. Tot hun schrik zien ze, dat hij dood is. Paulus komt kijken en zegt hij mag leven. Eutychus staat op. De mensen danken God, omdat Hij zo goed voor hen is.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Eutychus mag leven

Richtlijn: Jij hebt een naam. Is er een reden dat je die naam hebt? Misschien heet je vader, moeder, opa of oma ook zo. Dan ben je vernoemd. Het kan ook zijn dat je ouders die naam gewoon mooi vonden. Misschien heeft die een bijzondere betekenis. Als je ouders lang moesten wachten voordat ze een kindje kregen is Theodora (door God gegeven) een naam met een bijzondere betekenis.

Wij weten niet waarom de jongen uit het bijbelverhaal Eutychus (geluksvogel) genoemd is. Maar zijn naam krijgt een bijzondere betekenis op de dag dat hij naar een toespraak van Paulus luistert en uit een raam op de derde verdieping valt. Hij overlijdt, maar Paulus wekt hem in Gods naam tot nieuw leven. Eutychus staat weer op, net als Jezus op Pasen. Wat een geluksvogel is hij!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Een christen is een geluksvogel

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren of zij gelukkig zijn. Waar op baseren ze hun mening? Misschien kunnen ze best redenen noemen waarom ze dat niet zijn, maar als je leeft in een rijk, vrij en behoorlijk veilig land heb je het beter dan veel anderen.

Vandaag ontmoeten we Eutychus betekent geluksvogel. Een jongen met die naam luistert naar een toespraak van Paulus voor de gemeente in Troas. Hij wordt slaperig in de warme en volle zaal. Hij maakt een dodelijke val van de derde verdieping uit het raamkozijn. Paulus gaat op hem liggen en zegt dat er nog leven in hem zit. Eutychus staat echt op en mag verdergaan met zijn leven. Omdat Jezus leeft en ons voor altijd het leven geeft, staat die avond Eutychus op. Zijn opstanding is een teken dat Pasen echt waar is. Helaas staat zieke en oudere christenen niet meer op als ze gestorven zijn. Maar ze leven in Gods Koninkrijk/de hemel.

Wie gelooft dat Jezus ook zijn Heer is, is een geluksvogel. Die weet dat hij voor eeuwig dichtbij God is.

Extra bijbelgedeelte: 1 Koningen 17:17-24

(Met de zoon van de weduwe in Sarefat gebeurde iets dergelijks als met Eutychus. Hij werd ziek, maar op het gebed van Elia kwam hij weer tot leven. Ook zijn opstanding is een teken dat Gods woorden waarheid zijn)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

In het voorafgaande gedeelte lezen we over de heftige oproer in Efeze die ontstaan is door de beschuldigingen van Demetrius de zilversmid aan het adres van de christenen. De stadsecretaris bracht op een wijze manier de menigte tot bedaren zodat de rust weer terugkeerde. Paulus zelf was bij dit oproer niet betrokken. Leerlingen weerhielden hem er van om zich onder de mensen te begeven. Als de rust teruggekeerd is, roept Paulus de leerlingen bij zich om hen te bemoedigen. Deze bemoediging was ongetwijfeld nodig. Voor het eerst ervoeren de volgelingen van Jezus hier in Efeze aan den lijve de agressie die het evangelie ook opriep (naast de mooie dingen die gebeurden, zie o.a. vs. 18-20). Na de bemoediging vertrekt hij nu ook zelf naar Macedonië (Dit vertrek was eerder dan gepland: in I. Kor 16:8 lees je dat de oorspronkelijke bedoeling was om tot Pinksteren te blijven). In hoofdstuk 19:22 lees je dat Paulus Timoteüs en Erastus al vooruitgestuurd had. Onderweg bezoekt hij de ontstane gemeenten om hen te bemoedigen.

Ook hier is Lucas helaas heel summier in zijn verhaal. Je bent zo benieuwd hoe en met welke woorden hij de mensen heeft bemoedigd. Uiteindelijk komt Paulus in Griekenland aan. Daar blijft hij drie maanden (de meeste tijd zal hij in Korinthe geweest zijn). Over Timoteüs en Erastus lezen we in eerste instantie niet. Paulus heeft het plan om via een schip terug te gaan naar Syrië. Op de een of andere manier komen ze er achter dat de Joden een aanslag op zijn leven beramen. Men zag hem dus als een groot gevaar voor het ware geloof zoals de Joden dat beleden. Paulus besluit om via land, via Macedonië, terug te gaan. Hij wordt hierbij vergezeld door verschillende broeders uit de verschillende gemeenten die hij bezoekt/bezocht heeft. Dit gezelschap reist op een gegeven moment vooruit (mogelijk om naar een scheepsgelegenheid uit te zien), terwijl Paulus en sowieso Lucas in Filippi blijven.

Na het vieren van het Paasfeest vertrekken zij vijf dagen later ook naar Troas. Ze blijven daar een week. Op de laatste dag van hun verblijf, op een zondag, wordt het door een toespraak van Paulus 's avonds heel laat. Een van de hoorders, Eutychus, wordt door slaap overmand en valt drie verdiepingen. Hij overleeft de val niet. Paulus gaat op de jongen liggen waardoor hij weer tot leven komt. Deze geschiedenis lijkt op de geschiedenis van de opwekking van het dochttertje van Jairo. Het zijn ook dezelfde woorden: 'maak geen misbaar, want hij/zij leeft.' Na dit bijzondere voorval wordt het Avondmaal gevierd en wordt er tot aan het aanbreeken van de volgende ochtend gepraat. Dan vertrekt Paulus te voet naar Assus. De opwekking van Eutychus werkt heel bemoedigend en versterkend. Te midden van vijandschap en afwijzing weten de christenen van de steun van een almachtige God.

Vers voor vers

- Vs. 5 Opeens wordt er gesproken van 'ons'. Blijkbaar is Lucas, de schrijver, in de tussentijd in Filippi gebleven. Het 'wij' verdween namelijk bij het eerste bezoek aan Filippi.
- Vs. :7 We lezen hier over een bijeenkomst op de zondag. Voor de eerste christenen werd al snel de zondag (de opstandingsdag!) een dag waarop men samenkwam. Omdat Paulus de volgende morgen verder wil reizen geeft hij de gelovigen 's avonds (overdag moesten ze werken) zoveel mogelijk mee. Het werd heel laat!
- Vs. 8v Een van de hoorders, een jongeman met de veelzeggende naam Eutychus (wat gelukkige betekent) valt, omdat hij in een diepe slaap is gevallen, drie verdiepingen naar beneden. De walm van de vele lampen maakte het in de bovenzaal benauwd, waardoor Eutychus frisse lucht zocht bij het raam.
- Vs. 10 Het op hem liggen doet denken aan de profeten Elia en Elisa.
- Vs. 11 Paulus is onvermoeibaar in zijn apostelwerk. Blijkbaar ging hij ervan uit dat hij niet weer in Troas terug zou komen, daarom wilde hij hen nog zoveel mogelijk geestelijk voedsel meegeven. Uit 2 Timoteüs 4:13 blijkt echter dat hij er toch nog een keer is geweest.

Vraag

- Op verschillende manieren worden de christenen bemoedigd: door de woorden van Paulus (in vers 1 bijvoorbeeld) en door de bijzondere opwekking van Eutychus. Welke bemoediging in je eigen leven is je bijgebleven?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 99: 1, 2, 4 en 8

Gezang 168 LvdK

Lied 575

Jesus, vol liefde

Psalm 8

Jesus is....

Kom aan boord

Hij heeft de hele wereld in zijn Hand

Twee keer twee is vier

Ik volg de Heer

(=Gezang 182 LvdK)

Hemelhoog 380

Hemelhoog 4

Hemelhoog 348

Hemelhoog 356

Op Toonhoogte 509

Op Toonhoogte 546

Hemelhoog 305

Auteur: PZ



De jongen leeft

Inleiding

Dit verhaal gaat over een jongen. Hij heet Eutychus. Dat is een beetje een gekke naam. Maar weet je, het is een heel bijzondere naam.

Zijn naam betekent namelijk: Geluksvogel!

In het Bijbelverhaal ontdek je waarom hij deze naam heeft! Luister maar!

Bijbelverhaal

Paulus is met een aantal discipelen naar Troas gevaren. Het zijn fijne dagen in Troas. Paulus vertelt elke dag aan alle mensen die het willen horen over de Here Jezus.

Op een zondagavond zijn er heel veel mensen bij elkaar in een huis. Ze zitten in een zaal op de derde verdieping. Dat lijkt een beetje op helemaal bovenin op zolder.

De zaal zit helemaal vol met mensen. Iedereen wil Paulus heel graag horen spreken over de Here Jezus. Mensen hebben vragen over de Here Jezus. Ze willen bijvoorbeeld weten hoe ze Jezus kunnen volgen. Paulus neemt de tijd om op alle vragen die de mensen hebben antwoord te geven.

In de zaal zit ook een jongen uit Troas. Hij heet Eutychus. Hij is nog best wel jong. Er is heel weinig plek nog in de zaal. Daarom besluit hij om te gaan zitten in de vensterbank van het raam. Zoals je misschien wel weet, was er in de tijd van de Bijbel geen glas voor het raam. Het waren open vensters waar je zo je hoofd doorheen kon steken.

Eutychus zit wel lekker op de vensterbank. Hij kan het zo goed zien en horen. Maar Paulus praat maar door en praat maar door. Het is warm in de zaal met zoveel mensen en olielampen die branden.

Eutychus kan het luisteren naar Paulus in deze warme ruimte niet langer meer volhouden. En dan valt Eutychus in slaap, zomaar in die vensterbank.

Maar dan opeens...O, nee! Eutychus valt vanaf de derde verdieping van het huis, helemaal naar beneden. Hij valt op de straat!

Iedereen schrikt enorm. Mensen rennen naar hem toe!

En tot hun schrik zien ze dat Eutychus dood is.

Paulus loopt ook naar Eutychus toe. Hij slaat zijn armen om de jongen heen en zegt: 'Mensen, blijf rustig; de jongen leeft!'

En wauw! Dan gebeurt er iets wonderlijks. Eutychus staat op! De mensen beginnen te juichen. Ze danken de Here God! God is goed voor hen.

Dit is echt een wonder wat de Here God heeft gedaan! Eutychus is echt een geluksvogel, zoals zijn naam betekent; geluksvogel. Wat bijzonder, hè!

Auteur: RS



Eutychus mag leven

Inleiding

Noem een aantal namen van kinderen uit je groep. Weten de kinderen waarom hun ouders deze naam voor hen kozen? Zijn ze vernoemd naar een opa/oma, tante of oom? Het kan ook zijn dat de naam gekozen is omdat de ouders die naam gewoon mooi vonden. Hebben de kinderen wel eens onderzocht of hun naam een speciale betekenis heeft? Vandaag gaat de vertelling over een jongen met de naam Eutychus. Hij woonde in Troas. Schrijf deze naam op het bord en de betekenis daarachter. Die naam betekent: geluksvogel! Waarom Eutychus deze naam kreeg weten we niet. Deze naam krijgt een bijzondere betekenis in deze geschiedenis. Luister maar.

Leg de bijbel open bij het te vertellen gedeelte en verwijst bij het vertellen naar het overzichtskaartje van de regio. Het is een tip om een boekje mee te nemen waarin de betekenis van namen kan worden opgezocht.

In de haven

'Misschien moet je vanavond gewoon zelf komen luisteren', zegt Alexander tegen zijn vriend Eutychus. De beide jongens lopen langs de kade van de Griekse havenstad Troas. Elke dag lopen ze wel even langs de schepen die in de haven liggen. Er valt altijd wat te beleven. Als ze samen zijn is een wandelingetje daarheen altijd leuk. Vandaag letten ze helemaal niet op wat er bij de schepen gebeurt. Alexander heeft Eutychus verteld over Paulus die met een schip naar Troas is gekomen en deze week na het Paasfeest in de stad logeert. 'Weet je, zegt Alexander, Paulus is op reis door onze provincie Asia. Overall waar hij komt vertelt hij over Jezus Christus, de Zoon van God.' Eutychus kijkt verbaasd naar Alexander. 'Nou én?', reageert hij. 'Weet je, houdt Alexander aan, Paulus gelooft dat Jezus Christus de Messias is'. God beloofde al eeuwen geleden een koning die recht zal doen en bevrijding zal brengen, dat weet je toch wel?' Eutychus knikt. 'Vind jij het dan geen geweldig nieuws dat die Messias nu gekomen is?' 'Waar is die Messias dan?', wil Eutychus weten. 'Eigenlijk zou je vanavond zelf naar Paulus moeten luisteren' zegt Alexander. 'Hmmm, bromt Eutychus, eigenlijk heb ik voor vanavond een ander plan'. Als ze het havenplein zijn overgestoken, neemt Alexander afscheid. 'Ik zie je vanavond in de bovenzaal' roept hij, terwijl hij nog even naar zijn vriend zwaait. 'Dát weet ik nog niet hoor' houdt Eutychus de boot af. Hij zal er nog eens over nadenken.

In de bovenzaal

De gedachte aan de Messias waar Alexander het over had, houdt Eutychus de hele middag bezig. Als dat van die Messias nou eens echt waar is? Eeuwen geleden beloofde God zijn volk deze Messias. Zou nu de tijd gekomen zijn dat Hij zich laat zien? Dat zou best kunnen...

Tegen het einde van de middag weet Eutychus zeker dat hij meer van die Messias wil weten. Hij zal naar de bovenzaal gaan, waar die Paulus en anderen bij elkaar komen. Hij trekt een lichtblauwe tuniek aan, want het zal daar wel warm zijn.

De zon is al bijna ondergegaan als hij door de straten van de stad loopt. De bovenzaal is niet in de buurt van de haven, dus moet hij even zoeken. Als hij er aankomt ziet hij dat het er al best druk is.

Als een goede vriend heeft Alexander op hem gewacht, echt tof. Samen zoeken ze een plekje om te zitten. De meeste plaatsen zijn al bezet maar even later vindt Eutychus een plekje in een diepe vensterbank voor een open raam. Jammer genoeg kunnen ze er niet samen zitten dus zakt Alexander op zijn hurken om onder de vensterbank zijn plek in te nemen. Ze kletsen nog wat. 'Zie je die magere man met die donkere baard? Dat is Paulus' zegt Alexander. 'Straks zul je hem wel horen'. Er worden olielampen aangestoken om wat licht in de zaal te maken. Eutychus blijft op zijn plekje in de vensterbank zitten en Alexander hurkt op de grond neer.

Paulus gaat in het midden van de zaal staan en begint tegen de luisteraars te praten: 'Ik, Paulus, ben een apostel van Christus Jezus' 'Ik wens jullie de goedheid en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, de Heer'. De mensen in de zaal buigen hun hoofd als Paulus deze plechtige woorden uitspreekt. Eutychus wiebelt op zijn plekje voor het open raam wat heen en weer. 'Weet u', gaat Paulus verder, 'God de Vader heeft ons zijn zegen gegeven en ons vol liefde uitgekozen om een nieuw leven te beginnen. Het is zijn wil dat wij zijn kinderen zijn. Vanwege ons leven vol zonden en schuld, stuurde Hij zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde. Door het bloed van deze geliefde Zoon werden al onze zonden vergeven zodat wij gered en rein zijn'

Eutychus' gedachten dwalen een beetje af. Wat zou dat betekenen: door het bloed van Gods Zoon zijn wij gered? Hij snapt er niet alles van, maar dan hoort hij Paulus vertellen over Jezus die stierf aan een kruis om vrede te brengen voor alle mensen. 'Zou de Messias dan gestorven zijn?' Eutychus doet zijn best om te blijven luisteren. Door die gedachte aan een gestorven Messias voelt hij zich wel teleurgesteld. Wat heb je nou aan een dode Redder?

Eutychus knijpt zijn ogen een beetje dicht en kijkt naar de vlam van een olielamp. De vlam lijkt zo een ster met gouden stralen. Als hij zijn ogen weer opendoet, is de ster weg. Hij herhaalt het spelletje een paar keer maar dan hoort hij Paulus weer; 'Volg de weg van Christus Jezus. Hij is onze Heer, die door de kracht van God weer uit de dood is opgestaan. Volg niet meer je eigen weg van hebzucht, woede, drift, ontevredenheid, jaloersheid of leugenachtigheid. Houd daarmee op en volg de weg van Jezus. God heeft ons uitgekozen om in ons leven andere dingen te laten zien, zoals goedheid, liefde, geduld, vriendelijkheid, eerlijkheid en waarheid. Accepteer elkaar en vergeef elkaar door de liefde van Jezus.

Ik, zegt Paulus, leef mijn leven in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en voor mij is gestorven.'

Eutychus hoort niet alle woorden maar als Paulus vertelt dat Jezus uit de dood is opgestaan, gaat hij rechtop zitten. Zou dat kunnen? Een dood mens die weer leven wordt? Daar heeft hij nog nooit van gehoord. Stel je voor dat zoiets gebeurt, dan zou je écht een geluksvogel zijn. Het praten van Paulus duurt vanavond extra lang omdat hij morgen weer vertrekt en de mensen nog zoveel wil vertellen. Door de brandende olielampen wordt het steeds warmer en benauwder in de zaal. Eutychus wrijft over zijn wangen om wakker te blijven maar het lukt hem niet. Zijn ogen vallen dicht en zijn hoofd zakt naar beneden. Een beetje water en frisse lucht zouden helpen, maar die zijn er niet. De stem van Paulus lijkt steeds zachter te worden. Eutychus hangt tegen de muur naast het raam. Plotseling glijdt zijn schouder weg van de muur. Zijn hoofd knakt achterover. De warmte in de zaal heeft hem zo duizelig gemaakt dat hij zijn evenwicht verliest en door het open raam van driehoog valt.

Op straat gevallen

Alexander is opgesprongen. 'Eutychus!', schreeuwt hij maar die hoort hem niet, want zijn vriend ligt beneden op straat. Doodstil. Snelle voeten brengen mensen naar beneden. Ze buigen zich over de jongen heen en zien dat hij niet meer ademt. 'Hij is dood', fluisteren ze van schrik. Ook Paulus komt naar beneden. Hij knielt bij de jongen neer, en gaat dan met zijn lijf, op het lichaam van de dode Eutychus liggen. Zachtjes bidt hij: 'Heer, geef deze jongen uw levenskracht!' De omstanders houden de adem in: Zal de kracht van God hier iets doen? Paulus slaat zijn armen om de jongen heen en zegt even later: 'Houden jullie maar op met huilen en rouwen want hij leeft!' Dan staat Paulus weer op en gaat naar boven. De mensen die om Eutychus heen staan helpen de jongen voorzichtig overeind. Eutychus kijkt verwonderd om zich heen; hoe komt hij nu ineens op straat? Hij luisterde toch naar iemand die vertelde over een dode Messias? De mensen helpen hem uit de droom. 'De Heer is groot', zeggen ze, 'Hij heeft jou weer levend gemaakt'. Voetje voor voetje loopt Eutychus met hen mee naar boven. Alexander komt naast hem zitten en zegt dat hij zo geschrokken is. 'Jij bent echt een echte geluksvogel, Eutychus, want door de kracht van de Messias bleef je niet dood maar ben je weer levend bij ons. Het lijkt wel Pasen!'

Zing afrondend samen een lied van verwondering; OTH 393:1,4 Dank U voor de wond'ren die gebeuren.

Om samen na te praten

- De laatste zin van deze geschiedenis lees ik je voor uit de Bijbel: De leerlingen van Paulus in Troas namen de tot leven gekomen jongen mee en voelden zich gesterkt door wat gebeurd was. Stel je eens voor dat jij erbij was. Hoe zou jij je dan voelen, denk je?
- De God van Abraham, Jakob, David en Paulus kun je niet zien. Zal dit wonder de mensen in Troas geholpen hebben te geloven dat deze God er echt is, denken jullie?
- Geloof jij in deze onzichtbare God? Zou jij jezelf een geluksvogel noemen?
- Luister de komende tijd eens naar wat je om je heen hoort. Zitten daar ook verhalen over God bij? Helpen die verhalen maar ook verhalen uit de bijbel jou om te geloven dat onze God echt is en leeft. Het is belangrijk daar regelmatig over na te denken en samen over te praten.

Auteur: JHP



Een christen is een geluksvogel

[Handelingen 20](#)

Ik ben Lela en ik ga je een verhaal vertellen dat je misschien niet zult geloven. Ik woon in Troas. Dat is een plaats in wat jullie tegenwoordig Turkije zouden noemen. Maar daar weet ik eigenlijk niet zo veel van. Troas ligt aan de zee en er gebeurt hier altijd wel iets. Er komen schepen binnen met spullen die allemaal verkocht moeten worden of juist weer op karren gelegd om verder te brengen. Iedere dag komen er weer andere mensen de stad in lopen. Mensen die vreemde talen spreken en die rijk zijn of juist heel arm. De rijke mensen zijn de handelaars en de arme kwamen mee op een schip, op zoek naar een beter leven. Misschien vinden ze dat hier wel. Ik vind het zelf heel fijn om hier te wonen.

Een paar jaar geleden kwam er hier ook een vreemdeling. Paulus heet hij. Hij kon tenten maken, maar dat was niet het allerbelangrijkste. Ik was zelf nog klein, maar mijn ouders hebben me verteld dat, toen Paulus kwam, het leven veranderde.

Paulus heeft toen hij hier was verteld over de Here Jezus. Jezus was een man die leefde in het land waar Paulus vandaan komt. Hij leerde de mensen dat ze van elkaar moeten houden en voor elkaar moeten zorgen. Jezus deed dat ook toen Hij nog leefde. Hij kon zelfs mensen die gestorven waren weer levend maken. Ook vertelde Paulus dat de mensen van God moeten houden, omdat God ook van de mensen houdt. Jezus komt een keer terug om alles wat niet goed is in orde te maken. Dan zullen er geen zieke mensen meer zijn, geen mensen meer sterven of kwade dingen gebeuren in de wereld. Dat duurt misschien nog even, maar tot die tijd moeten wij voor elkaar zorgen om te laten zien hoe goed en hoe mooi het dan worden zal.

Nu is Paulus weer bij ons. Paulus is altijd op reis. Maar als hij er is, dan vertelt hij een heleboel. Over hoe de mensen moeten leven als ze willen laten zien dat ze bij Jezus horen. Of over hoe God naar de mensen kijkt. Het is heel interessant, maar ook wel moeilijk te begrijpen. Dat vindt Eutychus ook. Eutychus is mijn buurjongen. Ik ben stiekem een beetje verliefd op hem, maar dat ga ik aan niemand vertellen. Hij is heel stoer en klimt altijd in bomen en als niemand op hem let, gaat hij in de haven op de schepen kijken. Dat mag eigenlijk niet, maar zo'n jongen is dat gewoon, Eutychus. Hij zegt altijd dat ze hem toch niet betrapten omdat zijn naam 'geluksvogel' betekent. Hij heeft altijd geluk, dat beweert hij tenminste. Toen Paulus hier de vorige keer was, was Eutychus net zo oud als ik nu ben. Hij snapt alles wat Paulus zegt veel beter dan ik. Daar plaagt hij mij ook mee. Toch denk ik dat hij ook niet altijd alles precies begrijpt wat er verteld wordt, maar dat zeg ik maar niet hardop.

Het is de laatste avond dat Paulus bij ons is. De mensen zeggen dat het waarschijnlijk écht de allerlaatste keer is dat hij bij ons op bezoek komt. Het is net of hij alles nog wil vertellen wat hij te zeggen heeft. Pappa en mamma zitten naar hem te luisteren en heel veel mensen uit de buurt ook. Ik ben er ook bij, maar ik ben best moe. Ik val zelfs af en toe in slaap om dan weer wakker te schrikken. Af en toe kijk ik door mijn oogharen stiekem naar Eutychus. Hij is in het raam geklommen en zit daar heel stoer met één been naar beneden. Ik moet een beetje lachen als ik zie dat zijn ogen ook dicht gezakt zijn. Zie je wel dat hij niet alles volgt wat Paulus zegt? Dan dommel ook ik weer in, naar dromenland.

Opeens schrik is wakker van een harde gil. Als ik opkijk is het raam waarin Eutychus zat leeg. Mensen drommen de trap af naar buiten en ik hoor gehuil. Ik ren naar het raam en kijk naar beneden. Daar ligt Eutychus. Hij beweegt niet meer. Allemaal mensen staan om hem heen en als ze hem oppakken hangen zijn armen slap naar beneden. Ik sta te trillen op mijn benen. Dit kan toch niet waar zijn! Eutychus, de geluksvogel. Is zijn geluk nu in één keer op en zal hij niet verder leven? Tranen druppen in mijn hals, wat een vreselijk nieuws.

Door mijn tranen heen zie ik Paulus naar hem toe lopen. Hij zegt iets, buigt zich over Eutychus heen en omarmt hem. Wat gek allemaal, maar niet zo gek als wat ik toen zag. Eutychus ging zitten! Zo stil als hij er net bij lag, zo levend is hij nu! Wat een wonder. Eutychus is toch een geluksvogel, en een grote ook.

De Here Jezus maakte ook mensen beter en zelfs weer levend. Paulus is Jezus niet, maar hij laat met dit wonder wel zien hoe groot God die zoveel van ons houdt. Misschien trouw ik later wel met Eutychus. Zouden we dan net zo oud als pappa en mamma zijn als Jezus terugkomt? Of komt hij veel eerder of later? Wist ik het maar. Maar ik weet zeker dat we willen leven zoals God van ons vraagt. Na zo'n groot wonder kan ik niet anders dan goed zijn voor anderen. Net zoals God goed is voor ons.

Vertel!

- Eutychus betekent 'gelukkige'.
Vind je dat hij gelukkig was of dat hij altijd geluk had?
Waarbij wel en waarbij niet?
Wat was het belangrijkste van deze dingen voor hem denk je?
- Vind jij jezelf een gelukkig mens? Waarom wel of waarom niet?
- 'Een christen is een geluksvogel', staat er boven dit verhaal. Is dat (altijd) zo?

Auteur: MZ