

3 september 2023

Paulus in de gevangenis van Filippi

Handelingen 16:16-40



Thema: Zingen in de nacht

Doel

De kinderen ontdekken dat juist in moeilijke omstandigheden zingen troost kan geven.

Toelichting

Paulus en Silas hebben een meisje in Gods naam genezen van een waarzeggende boze geest. Niet iedereen was er blij mee. De bazen van het meisje waren kwaad, dat ze geen geld meer voor hen verdiende! Ze laten Paulus en Silas veroordelen, omdat ze onrust veroorzaken. Zo belandden de zendingen onterecht in de gevangenis, na geselsd en geslagen te zijn.

Uren gaan in pijn en stilte voorbij. Dan beginnen Paulus en Silas lofliederen voor God te zingen. De medegevangenen horen het. Even later beeft de aarde en de deuren van de gevangenis gaan open. De gevangenvaarder schrikt en weet dat hij ervoor gestraft zal worden. Paulus overtuigt hem dat alle gevangenen er nog zijn. Bij hem thuis legt hij hem uit dat geloof in Jezus hem kan redden. De gevangenvaarder gelooft en laat zich met zijn hele gezin dopen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Paulus en Silas in de donkere gevangenis

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen de geschiedenis. Leg er de nadruk op dat Paulus en Silas in de gevangenis komen, omdat ze een ziek meisje genezen. Haar bazen lieten haar werken en hielden zelf het meeste geld. Zij zijn boos, dat dat nu niet meer kan. Ze laten Paulus en Silas slaan en in de gevangenis zetten. In een donkere cel met een zwaar houten blok om hun benen.

Eerst is het stil. Ze hebben pijn en zijn teleurgesteld. Dan, midden in de nacht beginnen ze te zingen voor God. Hij is bij hen, ook hier. Als ze zingen, voelen ze dat. De andere gevangenen horen het. Opeens beeft de aarde en springen de deuren open. De gevangenvaarder verzorgt hun wonden en vraagt hoe hij gered kan worden. Paulus zegt: geloof in Jezus van wie wij in het donker hebben gezongen. Dat doet hij, hij wil bij God horen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Zingen in een duistere cel

Richtlijnen: Wanneer zing je? Als het feest is, bij een verjaardag. Of gewoon als je blij bent. Maar als je nu gevangen zit, zoals Paulus en Silas, terwijl je een meisje beter hebt gemaakt? Hun armen vastgebonden en om hun benen een houten blok. Met pijnlijke wonden aan hun rug van de harde klappen. Kun je dan nog zingen?

Urenlang zaten ze in hun donkere cel. Ze zijn niet boos op hun Heer. Rond middernacht bedenken ze: God is ook hier bij ons, we gaan voor Hem zingen. Ze voelen zich minder ellendig. De medegevangenen horen ze en zijn verbaasd. God hoort ze ook en laat de gevangenisdeuren openspringen door een aardbeving. Paulus en Silas komen vrij. En de gevangenvaarder gaat geloven in Jezus, over wie ze hem natuurlijk vertellen als hij hun wonden verzorgt en ze samen eten.

Bovenbouw -titel: Zingen in de nacht

Richtlijnen: Paulus en Silas hebben een meisje in Gods naam genezen van een waarzeggende boze geest. Niet iedereen was er blij mee. De bazen van het meisje waren kwaad, dat ze geen geld meer voor hen verdiende! Ze laten Paulus en Silas veroordelen, omdat ze onrust veroorzaken. Zo belandden de zendingen onterecht in de gevangenis, na geselsd en geslagen te zijn.

Uren gaan in pijn en stilte voorbij. Je denkt: natuurlijk, bij zoveel onrecht is alles zwart. Er lijkt geen oplossing te zijn. Hier kom je niet meer uit. Herkennen de jongeren dat?

Dan beginnen Paulus en Silas lofliederen voor God te zingen. De medegevangenen horen het. Even later beeft de aarde en de deuren van de gevangenis gaan open. De gevangenvaarder schrikt en weet dat hij ervoor gestraft zal worden. Paulus overtuigt hem dat alle gevangenen er nog zijn. Bij hem thuis legt hij hem uit dat geloof in Jezus hem kan redden. De gevangenvaarder gelooft en laat zich met zijn hele gezin dopen.

De sleutel is dat Paulus en Silas God zoeken, ook in hun ellende. Ze zingen zichzelf moed in en ervaren dat Hij er is. God zal hun liederen en gebeden horen en dicht bij hen zijn. Hier geeft God zelfs meer dan ze hadden durven hopen: vrijheid en nieuwe christenen.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 130

(De dichter zingt in zijn moeilijkheden en hoopt dat God hem verlossen zal. Dan zal het weer licht zijn in zijn leven.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene inleiding

Als het aan Paulus had gelegen had was hij als Aziaat in West-Turkije (Romeinse provincie Asia) gebleven, maar God leidde hem anders op zijn tweede zendingsreis. Hij moest naar Europa om het Evangelie brengen. Hierover lezen we in het eerste deel van Handelingen 16. De Romeinse stad Filippi werd de poort naar Europa voor het Evangelie. Filippi was een colonia, een kolonie van Romeinse boeren en burgers op strategisch gebied. Velen van hen waren veteranen die een aantal veldslagen hadden gewonnen en als beloning een stuk land, Romeins burgerrecht en bepaalde belastingvoordelen hadden ontvangen. Lydia de purpervkoopster, lid van de kleine Joodse gemeenschap in Filippi, bekeerde zich met haar huis tot het christendom en verleende Paulus en zijn metgezellen onderdak. Vanuit deze veilige basis kon Paulus zijn zendingswerk onder de heidenen in Filippi doen. En ja, Paulus mocht met Gods Geest de tegenaanval op de boze uitvoeren. Hij mocht een boze geest uit een waarzeggende slavin uitdrijven. Wat een belangrijke afgod was geld toen ook al voor de mensen! De eigenaars van de slavin werden woedend, omdat hun inkomstenbron was opgedroogd en sleurden Paulus en Silas voor het gerecht op de markt. Met de beschuldiging dat hun slavin haar helderziendheid verloren had, kregen ze hun gelijk niet, daarom beschuldigden ze Paulus en Silas van het verstoren van de openbare orde in de stad. Hun kans om gelijk te krijgen was zo een stuk groter, omdat het antisemitisme toen flink de kop opgestoken in het Romeinse Rijk. In Handelingen 18:2 staat dat keizer Claudius alle Joden had bevolen Rome te verlaten. Paulus had door zijn duiveluitbanning de relatie slavin-heer verstoord en daarmee inbreuk gemaakt op de gezagsverhoudingen in de Romeinse samenleving. Dat was eens staatsgevaarlijke misdaad: ze waren Joden en uitten een godsdienstige levenswijze in het openbaar die de Romeinen niet mochten overnemen. Paulus en Silas werden zonder enige vorm van proces gegeseld en in het best bewaakte gedeelte van de gevangenis gegooid. Was dit nu de plek waar God ze wilde hebben om zijn Evangelie te verkondigen?

Paulus en Silas gingen niet klagen, maar hielden vol en gingen zingen ter ere van God. Waarschijnlijk uit de psalmen van David die ze zo goed kenden. Zo beleden zij in de gevangenis hun geloof in God. Door een aardbeving bevestigde God hun prediking van het Evangelie. De gevangenisdirecteur schrok ontzettend toen hij al alle deuren open zag staan, hij zag zichzelf al ter dood veroordeeld in zijn eigen gevangenis zitten. Maar ongelooflijk, alle gevangenen waren er nog! Wat moest hij doen om gered te worden? Hij moest toch wat doen, want zijn eigen goden vroegen ook altijd om tegenprestaties? Niets, hij moest alleen geloven in de Here Jezus als zijn redder. De cipier en zijn huisgenoten kwamen tot geloof. Hij bracht gelijk zijn geloof in de praktijk door Paulus en Silas in zijn huis op te nemen en hun wonden te verzorgen. De cipier kende voor het eerst in zijn leven God als zijn Vader die van mensen houdt en zijn Zoon Jezus Christus die zonder tegenprestatie de mensen van hun zonden redt en het eeuwige leven belooft.

De Romeinen zagen de aardbeving als een angstaanjagend voorteken dat de goden woedend waren en de gerechtsdienaars gaven nu het bevel om Paulus en Silas zo gauw mogelijk vrij te laten. Maar Paulus liet niet zomaar gebeuren dat ze hen stiekem vrijlieten zonder openbaar eerherstel. Ze hadden immers een zware wetsovertreding begaan door een Romeins staatsburger zomaar willekeurig af te ranselen? Het recht moest zijn loop hebben. Vooral moest hij laten zien dat hij, de stichter van de christelijke gemeente in Filippi, geen relschopper was, zodat de mensen niet gingen denken dat de hele christelijke gemeente in Filippi wel uit relschoppers zou bestaan.

Dan schrikken de gerechtsdienaars enorm, want ze ontdekken dat zijzelf de maatschappelijke orde hadden verstoord, omdat zij het staatsburgerschap van een gevangene hadden geschonden. Nu de beleefdheid zelve vroegen ze Paulus en Silas vriendelijk de stad te verlaten ter voorkoming van verder onrust. Zo werden de apostelen en de pasbekeerde gelovigen van verdachtmaking gezuiverd. In Handelingen 20 lezen we dat Paulus Filippi nogmaals ongehinderd heeft kunnen bezoeken. Filippi zou altijd de lievelingsgemeente van Paulus blijven (Filippenzen 4:1). Zij was ook de enige gemeente van wie hij giften aannam (Filippenzen 4:15-18).

Blijf met hart en ziel gaan voor God, houd vol zoals ook Paulus en Silas deden, onder welke omstandigheden dan ook, want God houdt je vast en zal ook jou gebruiken als een instrument in zijn koninkrijk. Soms op een manier die we van evoren nooit hadden kunnen bedenken.

Vers voor vers

- Vw.19 Silas (of Silvanus) was een voorganger in de gemeente te Jeruzalem (Handelingen 15:22), een profeet en een medewerker van Paulus.
- Vs.20 Het antisemitisme had de kop opgestoken in het Romeinse Rijk (Handelingen 18:2)
- Vs. 24. De best beveiligde plek in de gevangenis
- Vs. 37. Het gerechtshof moet openbaar hun fout toegeven dat ze Romeinse burgers hadden geseseld, omdat het recht door moest gaan, ze toegaven dat Paulus geen relschopper was en daarmee ook de nieuw gestichte gemeente in Filippi niet uit relschoppers bestond.
- Vs. 39 De gerechtsdienaren schrokken en luisterden naar Paulus, omdat ze nu begrepen dat ze zelf de wet hadden overtreden door Romeinse burgers te geselen.
- Vs. 40. Lydia was een van de eerste christenen in Filippi en stichtte zo ook daar de eerste huisgemeente.

Verwerkingsvragen

- In dit bijbelgedeelte lees je over Gods leiding in Paulus' leven die soms heel anders gaat dan hij in eerste instantie gedacht had. Merk jij dat God in jouw leven ingrijpt en dat je soms andere keuzes moet maken dan jou eerst goed leken? Zo ja hoe?
- Als het moeilijk hebt, verdrietig of boos bent of dingen niet gaan als je graag zou willen, wat doe jij dan? Wat zou jou helpen denk je in zo'n vervelende periode?

Auteur: ASdR

Liederen

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Psalm 146: 1, 3, 4 en 5 | |
| Gezang 471 LvdK | |
| Lied 103c: 1 en 3 | (=Gezang 460 LvdK) |
| Hij alleen | Hemelhoog 337 |
| Twee keer twee is vier | Op Toonhoogte 546 |
| Kom aan boord | Hemelhoog 356 |
| 'k Stel mijn vertrouwen | Hemelhoog 338 |
| Ik volg de Heer | Hemelhoog 305 |
| Als je bidt | Hemelhoog 101 |

Auteur: PZ



Paulus en Silas in de donkere gevangenis

'Meekomen!' klinkt het boos en streng. Paulus en Silas moeten mee naar de leiders van de stad. Ze worden meegenomen door boze mannen. Die boze mannen vertellen tegen iedereen dat Paulus en Silas gevaarlijke mannen zijn, die niet luisteren naar regels en afspraken. In het echt zijn Paulus en Silas helemaal niet gevaarlijk. Ze doen het juist goed! Net hebben ze een ziek meisje beter gemaakt. Doordat ze eerder ziek was, konden boze mannen haar laten werken en verdiende het meisje geld voor hen. Nu het meisje weer beter is, kan ze niet meer werken en krijgen de mannen geen geld meer. Daarom zijn ze zo boos.

'Ze moeten in de gevangenis!' roepen de mensen op het plein. Ze denken echt dat Paulus en Silas gevaarlijk en oneerlijk zijn. 'Ja, ze moeten in de donkerste gevangenis!', roept een man.

Daar zitten ze nu, Paulus en Silas. In de donkerste gevangenis. Ze hebben pijn, want ze zijn ook geslagen. Toch zijn ze niet verdrietig, ze beginnen na een poosje juist te zingen. Zingen voor God. De andere mensen die in de gevangenis zitten luisteren ernaar.

Maar plotseling hoor je het zingen niet meer. De grond begint te trillen, de deuren van de gevangenis vliegen open. Er is een heel zware aardbeving. De bewaker van de gevangenis is bang dat de gevangen mensen nu zijn ontsnapt. Maar ze zijn er allemaal nog.

'Kom mee naar mijn huis' zegt de bewaker. 'Dan maak ik de wonden schoon en jullie kunnen eten en drinken in mijn huis.' Paulus en Silas gaan mee. 'Hoe kan ik gered worden?', vraagt de bewaker. 'Geloof in God', zeggen Paulus en Silas. Zij vertellen alles over Jezus.

In het huis wordt de bewaker zelfs met zijn hele familie gedoopt. De bewaker en zijn familie horen bij God. En Paulus en Silas mogen vrij uit de gevangenis. Maar van de bazen van de stad moeten ze wel uit de stad weggaan.

En dat doen ze, maar eerst gaan ze nog naar Lydia. Daar zien ze de andere vrienden. 'Houd vol, wees dapper en blijf vertrouwen op God' zeggen ze. Wat zorgt God goed voor Paulus!

Hoe kan jij dapper zijn als er iets oneerlijks gebeurt?

Auteur: KvdG



Zingen in een duistere cel

Inleiding

Wanneer zing jij wel eens? In de kerk waarschijnlijk en op school.

Maar zing je ook wel eens zomaar voor jezelf? Een lied dat je mooi vindt.

Je zingt mee met de radio, of je zingt een liedje onder de douche.

En zing je dan wanneer je boos bent of verdrietig, of juist wanneer je blij bent?

Wanneer je boos of verdrietig bent staat je hoofd vaak niet naar een muziekje.

Maar als je vrolijk bent komt er soms vanzelf een lied in je op en begin je spontaan te zingen of te neuriën.

Vandaag horen we een verhaal over Paulus en Silas. Ze hebben het moeilijk, maar toch zingen ze.

Bijbelverhaal

Paulus en zijn helper Silas zijn in de Romeinse stad Filippi.

In Filippi woont een groep Joodse mensen. Zij komen op de sabbat bij elkaar voor een dienst bij de rivier, buiten de stadspoorten. Paulus en Silas spreken de mensen toe die ze daar vinden. Een van de luisteraars is een vrouw die Lydia heet.

Ze luistert goed naar het verhaal van Paulus. Ze gelooft wat hij vertelt. Ze laat zich dopen met haar hele gezin. Ze wil een christen zijn.

Een paar dagen later als Paulus en Silas weer onderweg zijn naar de gebedsplaats komen ze onderweg een meisje tegen dat bezeten is door een geest die de toekomst kan voorspellen. Het meisje is een slavine. Een slavine van slechte mannen die door haar veel geld willen verdienen. En ze is een slaaf van de slechte geest binnen in haar. Het meisje loopt achter Paulus en Silas aan en schreeuwt hard: 'Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en zij vertellen jullie hoe je gered kunt worden' De volgende dagen, steeds wanneer Paulus en Silas langs haar lopen, begint ze hen weer na te schreeuwen. Paulus krijgt er genoeg van. Hij weet dat dit meisje op meerdere manieren gevangen zit. Hij zegt tegen de geest in haar: 'Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar!'

Op datzelfde moment gaat de slechte geest weg uit het meisje.

De eigenaars van het meisje zijn hier niet blij mee. Nu het meisje de toekomst niet meer kan voorspellen kunnen zij geen geld meer aan haar verdienen.

De mannen pakken Silas en Paulus vast en slepen hen mee naar de bestuurders van de stad.

Ze zeggen: 'Deze twee mannen brengen onze stad in rep en roer en het zijn nog Joden ook, en die zijn heel anders dan de andere mensen die in de stad wonen'

Verschillende mensen die erbij staan zijn het met de eigenaars van het meisje eens, dat Paulus en Silas moeten worden gestraft.

De stadsbestuurders geven opdracht om de kleren van hun lijf te scheuren en ze met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hebben gehad, worden ze naar de gevangenis gebracht.

Daar worden ze opgesloten in een donkere cel. Hun voeten worden met kettingen vastgemaakt in een houten blok. En voor de deur van de cel staat een bewaker die moet opletten zodat ze niet ontsnappen. Paulus en Silas hebben een zere rug van alle stokslagen. Hun lijf is bont en blauw. Ze weten niet wat er nu verder met hen gaat gebeuren.

Maar juist in deze moeilijke en onzekere tijd besluiten de mannen om samen te gaan bidden en te gaan zingen. Ze weten dat God er toch bij is en hen kan horen, ook al zitten ze in een donkere kelder vastgeketend. Ze zingen lofliederen voor God. Het is midden in de nacht. Overal in de gevangenis is het stil. Je hoort alleen twee stemmen uit de diepste kerker klinken. Twee stemmen die psalmen zingen. De andere gevangenen en de bewaker luisteren ernaar. Ook God hoort Paulus en Silas. Hij zorgt voor een uitweg uit de gevangenis.

Plotseling begint de aarde te schudden, een aardbeving! De gevangenis schudt heen en weer, de muren storten in en de deuren van de cellen springen open. Als de bewaker ziet dat alle deuren open zijn pakt hij zijn zwaard om zichzelf te doden. Hij is bang dat alle gevangenen ontsnapt zijn en dat hij daar dan de schuld van zal krijgen. Maar Paulus roept heel hard naar de bewaker: 'Doe jezelf niets aan, we zijn allemaal nog hier, er is niemand ontsnapt'

De bewaker komt de cel binnen met een brandende fakkel, zodat hij iets kan zien. Hij valt bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij zegt: 'Vertel me alstublieft wat ik moet doen om gered te worden.'

Ze vertellen de bewaker: 'Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden, u en uw hele gezin.'

De bewaker neemt de gevangenen mee naar zijn eigen huis. Hij verzorgt hun wonden en geeft ze te eten. Paulus en Silas vertellen over God en over zijn Zoon Jezus.

De bewaker en zijn gezin komen die avond allemaal tot geloof en ze worden gedoopt.

De volgende dag worden Silas en Paulus vrijgelaten, ze hoeven niet terug naar de gevangenis.

Paulus is boos op het stadsbestuur van Filippi. Hij en Silas zijn Romeinse staatsburgers en ze zijn zomaar opgepakt, geslagen en in de gevangenis gegooid. Normaal gesproken kan dat niet, want dan moeten de mensen, die iets verkeerd hebben gedaan, eerst naar de rechtbank worden gebracht.

De stadbestuurders wisten niet dat deze gevangenen ook inwoners van het Romeinse rijk zijn. Ze gaan zelf naar Paulus en Silas toe en vragen hun vriendelijk om de stad te verlaten.

Paulus en Silas gaan eerst nog naar het huis van Lydia. Daar treffen ze een groep christenen aan. Ze spreken de mensen toe en daarna vertrekken ze uit de stad.

Afsluiting

We hoorden in het verhaal dat het niet alleen fijn is om te zingen als je blij bent.

Je mag juist ook zingen en bidden als het allemaal niet zo vrolijk is.

Als je verdrietig bent of misschien wel bang dan mag je zingen en bidden tot God.

Je mag weten dat God dan juist ook dicht bij jou wil zijn.

Een lied of een gebed kan er juist voor zorgen dat je je dan weer beter gaat voelen.

Auteur: MMe



Zingen in een duistere cel

Misschien weten jullie de betekenis, misschien ook niet. Dit betekent in ieder geval dat je ondanks het duister om je heen, toch blijft zingen. Waarom is dit de titel van het verhaal? Dat zul je wel horen. Wie kan er een voorbeeld noemen als het gaat om zingen in de nacht?

In deze geschiedenis gaat het om Paulus, die in de gevangenis zit. Waarom uitgeroemd deze apostel? Hij is bekeerd, eerst was hij Joods en wilde hij zelfs christenen doden. Totdat Jezus zich aan hem bekendmaakte en Paulus vroeg om ermee te stoppen. Paulus is toen gedoopt en een nieuw leven begonnen. Hij is ook het Evangelie aan het verkondigen, maar dit wordt bepaald niet gewaardeerd.

Zo komt Paulus in Filippi, een kolonie van de Romeinen. Zij hebben dit deel in bezit genomen en zich de macht toegeëigend. Paulus is samen met zijn vriend Silas. Zij hebben bij een slavin een verandering teweeggebracht, een kwade geest uitgedreven. Deze vrouw was werkzaam als een soort paragnost (helderziende), nu kan niemand meer verdienen over haar rug. Daarom zijn Paulus en Silas meteen verdacht. De Romeinen stoppen ze niet alleen in de gevangenis, maar zelfs in de kerker, hun voeten worden in bedwang gehouden door een blok. In onze tijd zouden we zeggen dat ze in het ebi (extra bewaakte inrichting) zouden zitten, een plaats voor topcriminelen.

Geen uitkomst

Er lijkt helemaal geen uitkomst te zijn, een situatie waarin nooit verandering kan en zal komen. Maar wat doen Paulus en Silas? Ze gaan zingen, midden in de gevangenis, zonder dat ze zich vrij kunnen bewegen. Dit zou je misschien niet verwachten. Wie doet dat nu? Zou jij het durven? De andere gevangenen worden niet boos of geïrriteerd, in plaats daarvan luisteren ze aandachtig.

Aardbeving

Dan ineens wordt alles anders. De aarde gaat beven, vaak is dit een akelig teken, maar in deze geschiedenis juist goed! De deuren van de gevangenis gaan open en bij de gevangenen gaan alle boeien los, zodat ze zich weer kunnen bewegen! Dit alles terwijl de bewaker van de gevangenen ligt te slapen. Door de schok is hij wakker geworden en ziet alle gevangenen staan! Daarom denkt hij dat ze gaan ontsnappen en dat hijzelf heel streng gestraft zal worden. Hij ziet eigenlijk ook geen uitweg meer en wil zijn leven zelf zal beëindigen. Zover komt het gelukkig niet. Paulus neemt het woord, hij roept dat de bewaker zichzelf niets moet aandoen, ze blijven allemaal in de gevangenis. Daarna vraagt de bewaarder om een fakkel, zodat er licht komt in het nachtelijke duister. De bewaker weet nu dat Paulus en Silas echt gezanten van God zijn. Hij weet dat dit wonder een teken van de allerhoogste God is. Hij buigt zeer neer voor de mannen die hij eerder moest bewaken en vraagt wat hij moet doen

om gered te worden. Het antwoord is zo eenvoudig: 'stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult gered worden, jij en je familie en iedereen die bij je horen. Vervolgens legt Paulus het hele Evangelie nog eens goed uit aan de bewaker en zijn gezin. De bewaker neemt hen mee naar zijn eigen huis en verzorgt de wonden die veroorzaakt zijn door de blokken waarin hun voeten vastzaten. Wat zullen Paulus en Silas zich ineens beter hebben gevoeld. Weet je wat daarna gebeurt? Alle leden van het gezin worden meteen gedoopt! Dat is de bevestiging van hun geloof, de doop die van zonden reinigt. Feitelijk is het dus feest in het huis van de bewaker. Om dit te benadrukken zorgt het hele gezin voor een maaltijd voor Paulus en Silas.

Vertrek

De volgende ochtend krijgen Paulus en Silas toestemming om te gaan. Maar Paulus wil niet zomaar gaan, hij wil dat de stadsbestuurders zelf toestemming geven! Daarom moeten deze komen en min of meer hun excuses aanbieden. Ook deze bestuurders hebben nu wel door dat Paulus en Silas vertegenwoordigers zijn van Jezus.

Zo kan ineens alles anders zijn. Soms is het ineens afschuwelijk, maar het kan ook ineens weer heel mooi zijn. Als je maar blijft geloven en vertrouwen. Geloven en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat is belangrijk om te onthouden. Als je in een moeilijke situatie zit kun je altijd blijven zingen tot de eer van God. En het kan zomaar weer helemaal goed komen. Paulus en Silas durfden in de gevangenis zomaar te gaan zingen. En over Jezus vertellen, terwijl ze hiervoor vervolgd en gestraft kunnen worden. Durven wij dat nog in onze tijd? Zomaar openlijk belijden dat je in Jezus als Verlosser ziet?

Vragen

- In dit Bijbelgedeelte lees je over Gods leiding in Paulus' leven die soms heel anders gaat dan hij in eerste instantie gedacht had. Merk jij dat God in jouw leven ingrijpt en dat je soms andere keuzes moet maken dan jou eerst goed leken? Zo ja hoe?
- Als het moeilijk hebt, verdrietig of boos bent of dingen niet gaan als je graag zou willen, wat doe jij dan? Wat zou jou helpen denk je in zo'n vervelende periode?

Auteur: EvD