

6 augustus 2023

# De bevrijding van Petrus

Handelingen 12:1-19



# Thema: Petrus en de gemeente verrast

## Doel

De kinderen ontdekken dat God mensen die in Hem geloven soms wonderlijk verrast

## Toelichting

In de geschiedenis van vandaag worden allerlei mensen verrast. Eerst Petrus. Hij zit gevangen omdat hij van Jezus getuigt. Hij wordt bevrijd. Eerst denkt hij dat hij droomt, maar eenmaal buiten ontdekt hij dat het echt is.

Ook de gemeenteleden ontdekken de verrassing die geloven kan brengen. Petrus komt uit de gevangenis naar hen toe.

Als hij aan de deur klopt, kunnen zij niet geloven dat het werkelijk Petrus is. Ze hebben gebeden om zijn vrijlating, maar het was voor hen ondenkbaar dat hij echt vrijkwam. Wat een verrassing!

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Verrassing!

Richtlijnen: Een inleidend verhaaltje over opa en oma die opeens op visite komen. Je bent jarig, maar zij zijn heel oud en wonen ver weg! Papa heeft ze opgehaald. Je vader en moeder hadden niets gezegd. Het moest een verrassing blijven. Nu is het echt feest. Wat ben je blij.

In het bijbelverhaal horen we ook over verrassingen. Vrienden van Petrus zijn verdrietig. Ze zitten bij elkaar in een huis.

Petrus zit gevangen. Ze zullen hem misschien nooit meer zien. Ze kunnen alleen maar bidden. Dan wordt er op de deur geklopt. Het is Petrus. Een engel heeft hem bevrijd, midden in de nacht. Iedereen is verrast doordat God zo goed is voor hen.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een dubbele verrassing

Richtlijnen: Vraag de kinderen of ze van verrassingen houden? Laat hen voorbeelden noemen. Of hebben ze liever dat alles zijn gewone gangetje gaat? Een lekker, voorspelbaar ritme.

In dit bijbelverhaal zijn er verrassingen. God laat de dingen anders gaan dan gedacht. Het leven staat op de kop. Voor wie was de verrassing het grootst? Voor Petrus of voor de vrienden die bij elkaar zaten in een huis. Petrus zit in de gevangenis en het is onwaarschijnlijk dat hij er nog levend uitkomt. Jakobus is immers gedood. Staat Petrus dat ook te wachten? In een huis zitten zijn vrienden bij elkaar. Ze bidden voor hem. Zouden ze hem nog zien? En zullen zij de volgende slachtoffers zijn?

Petrus wordt gered door middel van een engel. Daarna verrast Petrus zijn vrienden, doordat hij 's nachts opeens aan hun deur klopt, gezond en vrij. Wie had dat gedacht? Wie kan dat geloven? Een dubbele verrassing. Van God.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Petrus en de gemeente verrast

Richtlijnen: Houd jij van verrassingen of moet alles volgens jouw planning gaan? Houd je van avontuur of geniet je van het gewone?

De geschiedenis van vandaag laat zien dat in het (geloofs)leven soms plaats is voor verrassingen. Misschien heeft Petrus in de gevangenis wel vaak bedacht hoe slecht het met hem zou aflopen. Jakobus was om zijn geloof gedood. Dat was voor hem vast ook de toekomst. Ook de gemeente kan geen andere uitkomst bedenken. Ze kunnen niets doen behalve bidden. Dan grijpt God in. Zijn engel leidt Petrus naar buiten de gevangenis. Eerst denkt die dat hij droomt, pas buiten ontdekt hij dat het echt is. Ook de gemeenteleden ontdekken de verrassing die God kan brengen. Petrus komt uit de gevangenis naar hen toe. Als hij aan de deur klopt, kunnen zij niet geloven dat het werkelijk Petrus is. Terwijl ze zelf om zijn bevrijding hebben gebeden. Deze verrassingen versterken hun geloof.

Heel de Bijbel bewijst dat God een God is die kan verrassen. Hij reageert in zijn macht anders dan wij voor mogelijk houden. Zijn grootste verrassing: dat Hij ons Jezus gaf. Jezus redde ons uit onze zonde. Geen straf, zoals je zou kunnen verwachten, maar liefde en redding.

## Extra bijbelgedeelte: Efeziërs 3:14-21

(Wij bidden tot God, maar Hij doet meer dan wij vragen of zelfs maar bedenken)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

Het lijden en sterven van de Here Jezus, en zijn opstanding natuurlijk, worden door de discipelen overal verkondigd. Tegelijkertijd worden zij en ook gemeenteleden dwarsgezet, gevangengenomen en mishandeld. Jakobus, de broer van Johannes, wordt zelfs gedood. Ook Petrus wordt aangehouden en in de gevangenis gezet. Het is de bedoeling van koning Herodes Petrus na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten.

Petrus zit onder zware bewaking in de gevangenis. Vier groepen soldaten van steeds vier man bewaken hem. 'Het is eigenlijk van de zotte wat hier gebeurt.'

De gemeente blijft vol vuur voor hem bidden.

In de nacht voordat Petrus voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de gevangenis stonden bewakers. Toen verscheen er te midden van stralend licht plotseling een engel van de Heer, die Petrus aanstootte om hem wakker te maken. De engel zei: 'Vlug, sta op, doe je gordel om en trek je sandalen aan. 'Meteen vielen de ketens van zijn handen. Petrus moest vervolgens ook nog zijn mantel omdoen en de engel naar buiten volgen. Petrus besepte nauwelijks dat dit alles werkelijk plaatsvond. Hij meende een visioen te zien. De eerste en tweede wachtpost passeerden zij. De ijzeren poort, die toegang gaf tot de stad ging vanzelf open. Hierna liepen ze nog één straat verder. Toen liet de engel Petrus alleen achter. Petrus kwam tot zichzelf en zei: 'Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou.' Nog even nadenkend over dit alles ging hij vervolgens naar het huis van Maria. Hier waren een heleboel mensen bij elkaar gekomen om te bidden. Petrus klopt daar op de deur. Een dienstmeisje, dat Rhode heette, ging naar de deur om open te doen. Ze hoorde de stem van Petrus. Hierdoor vergat ze de deur open te doen. Ze rende naar binnen om te zeggen, dat Petrus voor de deur stond. Dat kon niet, zeiden de mensen, die binnen waren, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Petrus stond nog steeds aan de deur te kloppen.

Natuurlijk deden ze open en tot hun grote verbazing zagen ze inderdaad Petrus staan.

Petrus ging hen nu vertellen hoe de Heer hem uit de gevangenis bevrijd had.

Daarna zei Petrus: 'Stel Jakobus en de anderen hiervan op de hoogte.' Toen vertrok Petrus naar een andere plaats.

Bij het aanbreken van de dag ontstond er in de gevangenis een enorme opschudding onder de soldaten, die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen.

## Om over door en na te denken

De gemeente blijft voor Petrus bidden. Bidden vonden de gemeenteleden toentertijd blijkbaar heel belangrijk. Mijns inziens is dat nu nog altijd heel belangrijk om te bidden voor zieke mensen, medegemeenteleden en broeders en zusters in andere delen van de wereld, die het erg moeilijk hebben en op de vlucht zijn.

## Vragen

- Dat Petrus op zo'n bijzondere wijze door een engel uit de gevangenis bevrijd wordt, mogen we een wonder noemen. Gebeuren zulke wonderen vandaag de dag ook nog? Praat er over door en noem zulke wonderen eens?
- Als er zoiets als met Petrus gebeurt, zou je denken, dat andere mensen, die niet gelovig zijn, hierdoor gaan geloven. Je leest hier echter niets over. Zou dat dan ook niet gebeurd zijn of zou het er eventueel niet bij staan? Hierbij moet ik denken aan die ene moordenaar aan het kruis, die ook ging geloven en tegen Jezus zei: 'Denk aan mij, wanneer u in uw Koninkrijk komt.' We kunnen ook denken aan die centurio, die bij het kruis stond tijdens Jezus' sterven. Hij zag wat er gebeurd was en hij zei: 'Werkelijk, deze was een rechtvaardige.'

*Auteur: DR*

## Liederen

Psalm 146: 1, 3 en 4	
Lied 146a: 1, 4 en 5	(=Gezang 20: 1, 4 en 5 LvdK)
Lied 146c 1, 3 en 5	(=Gezang 21: 1, 3 en 5 LvdK)
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?	Hemelhoog 455
Ik volg de Heer	Hemelhoog 305
Als je bidt, zal Hij je geven	Hemelhoog 101
Diep, diep, diep als de zee	Hemelhoog 327
Hij alleen	Hemelhoog 337
'k Stel mijn vertrouwen	Hemelhoog 338

*Auteur: PZ*



# Verrassing!

## Inleiding

Vandaag is Senna jarig. Ze is vijf jaar geworden. Het is een heerlijke dag. De zon schijnt, er hangen slingers in de woonkamer en papa is in de keuken een taart aan het versieren. Senna loopt rondjes door de tuin. Ze heeft van papa en mama een kinderwagen gekregen. Vanmiddag komt er allemaal visite. Senna heeft er zin in. Toch is ze ook een beetje sip. Oma Anja en opa Pieter kunnen niet komen. Hun auto is stuk en staat bij de garage. Senna vindt het erg jammer. 'We kunnen opa en oma straks wel even bellen', had mama gezegd. Maar mama is al een hele poos weg. Wanneer moeten ze dan bellen? 'Senna, mama is er weer. Wil jij de deur opendoen?' Papa wenkt Senna vanuit de keuken. Senna zet haar kinderwagen op de rem en loopt naar de voordeur. Zodra Senna de deur opendoet gilt ze van blijdschap! Oma Anja en opa Pieter staan op de stoep. 'Verrassing!' Mama heeft opa en oma opgehaald. Senna is heel blij, nu is het echt feest. In het Bijbelverhaal van vandaag worden de vrienden van Petrus ook verrast.

## Bijbelverhaal

Het is druk in het huis van Maria, de moeder van Johannes en Marcus. Overal staan en zitten groepjes mensen. Rhode loopt voorzichtig tussen de mensen door. De vuile borden in haar handen houdt ze stevig vast. Ze doet haar best de mensen niet te storen. Rhode kent de meeste mensen wel. Het zijn christenen, net als zichzelf. De christenen zijn bij elkaar gekomen om te bidden voor Petrus. Petrus is door koning Herodes opgepakt en in de gevangenis gegooid. Morgenochtend wil Herodes Petrus laten doden.

De mensen in het huis zijn verdrietig. Rhode is ook verdrietig. Ze heeft vaak geluisterd naar de verhalen die Petrus vertelde over Jezus.

'We zullen hem misschien nooit meer zien.' Sommige mensen huilen, anderen kijken stil voor zich uit. 'We geven niet op! Laten we blijven bidden!' Een man gaat staan en vouwt zijn handen. De mensen knikken. 'We blijven bidden.'

Uren later bidden de mensen nog steeds. Rhode blijft af en toe staan om mee te bidden. Het is intussen midden in de nacht. Het wordt al bijna weer licht. Rhode loopt gapend door de gang richting de keuken. Plotseling wordt er op de voordeur geklopt. Rhode is alleen in de gang. Niemand anders heeft het kloppen gehoord. Rhode loopt naar de deur. Zachtjes roept ze: 'Wie is daar?' Een mannenstem antwoordt: 'Ik ben het, Petrus.' De man praat nog verder, maar Rhode luistert al niet meer. Het is de stem van Petrus. Rhode is zo blij dat ze vergeet de deur open te doen. Ze rent roepend naar de mensen toe. 'Petrus, het is Petrus. Hij staat voor de deur!'

De mensen geloven haar niet. 'Dat is onzin, dat kan echt niet. Petrus zit in de gevangenis.' Maar Rhode weet het zeker. Ze heeft de stem van Petrus zo vaak gehoord. 'Het is hem echt. Petrus staat voor de deur.' Eindelijk geloven de mensen Rhode. 'Dan moet een engel van God hem bevrijd hebben.'

Samen met Rhode lopen de mensen naar de deur. Ze horen het kloppen en iemand doet de deur open. Daar staat Petrus. Hij is het echt. Alle mensen zijn verbaasd. Wat een geweldige verrassing! God heeft Petrus bevrijd. De christenen weten dat God hen niet in de steek laat. Hij is goed voor hen!

*Auteur: HVM*



# Een dubbele verrassing

## Inleiding

Vanaf deze week gaan we verhalen vertellen vanuit het Nieuwe Testament. Je kunt aan de hand van de Bijbel laten zien waar we met de verhalen verder gaan. Vanaf het Oude naar het Nieuwe Testament. Je kunt ook een korte tijdlijn met ze tekenen. Soms hangt er ook wel een tijdlijn in een kerk, ze zijn eventueel zelfs via internet te bestellen.

Ankerpunten: Adam-zondeval/Abraham/Mozes/Jozua/ David/ballingschap/geboorte Jezus/Pasen/Pinksteren/en dan...

## Verrassingen

Wie houdt er van verrassingen? Kun je een voorbeeld noemen? Waarom was dat leuk? Zijn er ook niet-leuke verrassingen?

Wat zijn verrassingen eigenlijk? (Onverwachte dingen die gebeuren, die je niet van tevoren wist...)

In dit verhaal worden verschillende mensen verrast. Let maar goed op, ik ben benieuwd of jullie na het verhaal kunnen vertellen wie er verrast worden en wat de verrassing is. En ook of de verrassing wel fijn is...

## Bijbelverhaal

Petrus kijkt om zich heen. Hij zit in vies stro, de deur is dicht en het is bijna helemaal donker. Het raam met tralies, waar een beetje licht doorheen schijnt, is klein. Zijn mantel en sandalen zijn in de hoek gemeten. Hij kan er niet bij, want hij heeft boeien om zijn polsen. Met die boeien is hij vastgemaakt aan twee soldaten. Eén aan zijn linker- en één aan zijn rechterkant. Ook staan er twee soldaten bij de deur van de cel. Ze kijken hem nors aan en hebben geen zin in een praatje. Al meer dan een week zit hij nu in de gevangenis. 'Morgen gaat het gebeuren,' denkt hij, 'dan komt er een rechtszaak. En als het er net zo eerlijk aan toe gaat als bij Jezus, of Stefanus en Jakobus, dan zal ik niet lang meer leven.' Want ook zij zijn gestraft en gedood zonder dat de rechtszaak eerlijk was. Jezus had zelfs nooit iets fout gedaan! Petrus weet dat hij nu dicht bij de dood is. Hoe zal dat gaan? Met stenen, of met een zwaard of zelfs met een kruis? Het lijkt hem allemaal vreselijk, maar Hij zal God gehoorzaam blijven en blijven vertellen over Jezus zolang het kan! Hij is wel bang, maar toch vertrouwt hij op God en daardoor valt hij uiteindelijk toch in slaap.

Enkele weken geleden heeft koning Herodes een paar gelovigen van de kerk gevangengenomen. De kerk die ontstaan is nadat het Pasen en Pinksteren was geweest. Mensen die geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en naar de hemel is gegaan. Elke dag komen er gelovigen bij, de kerk groeit en groeit en ze zorgen goed voor elkaar en de armen en zieken in Jeruzalem.

De leiders van het volk Israël in Jeruzalem vinden dit geen goed idee. Jezus was nu toch dood? Maar er komen nu niet minder maar alleen maar meer mensen die die (in) Jezus geloven en Hem volgen. Er luisteren nu steeds meer mensen niet meer naar hen, maar wel naar Jezus' woorden! Ze hebben koning Herodes heel vaak gevraagd om daar wat aan te doen.

Nu heeft koning Herodes geluisterd en enkele gelovigen gevangengenomen. Hij heeft hen ook laten geselen en Jakobus, de broer van Johannes, is gedood. De Schriftgeleerden en de hogepriester zijn blij. 'Nu zullen ze wel bang worden', denken ze.

'Fijn,' heeft Herodes gedacht, 'weet je wat, die prater van een Petrus, die altijd maar vertelt over Jezus, en zelfs mensen geneest, laat ik die ook gevangennemen. Dan kan ik verder rekenen op de steun van de leiders van het volk.'

Morgen is de rechtszaak.

'Petrus.... Petrus!' Hij wordt wakker en wrijft zijn ogen uit. Wat een licht ineens in die donkere cel! Is het al ochtend? Voor hem staat een man. 'Een engel,', denkt Petrus direct. 'Ik droom!'

'Sta op, vlug! Doe je gordel om en trek je sandalen aan!' Petrus kijkt om zich heen. De twee soldaten aan wie hij vastzit, liggen te slapen en de twee soldaten bij de deur zitten ook te snurken. Hij kijkt naar zijn handen en ziet ineens dat de boeien los zijn. Hij kan opstaan! Gehoorzaam komt hij overeind en doet wat de engel zegt. 'Wat een mooie droom is dit.', denkt hij. 'Vooruit, pak ook je mantel en loop met me mee!' Petrus loopt achter de engel aan, de deur van de cel is open. Petrus is niet eens verbaasd en voor dat hij het weet is hij met de engel door al de gangen en deuren naar buiten, de straat op gelopen. Samen gaan ze verder, van de gevangenis vandaan. Ineens is de engel weg. Dan staat Petrus stil en kijkt om zich heen. 'Maar...dit is echt! Het is geen droom! De Heer heeft een engel gestuurd en mij bevrijd! Herodes en de leiders van het volk kunnen mij niet doden!'

Hij begrijpt nu wat er is gebeurd en ook wat hij moet doen. De anderen moeten weten dat hij leeft en in het donker rent hij zo vlug als hij kan naar het huis van de moeder van Marcus. Daar komen de gelovigen veel bij elkaar om te bidden en te zingen. Hij weet dat er daar nu ook mensen zullen zijn die voor hem bidden.

Petrus klopt op de poort en al gauw doet het dienstmeisje het luikje in de deur open om te vragen wie daar staat. Ze deden in de tijd niet zomaar de deur open. De gelovigen van de kerk waren bang dat er nog meer mensen gearresteerd zouden worden. 'Dag Rhodé,' zegt Petrus, 'mag ik binnenkomen?' Rhodé herkent Petrus' stem en ze rent direct terug naar binnen. 'Petrus staat voor de deur!' Ze vergeet helemaal om de deur open te doen.

'Wat een onzin!', zeggen de anderen, 'Petrus zit in de gevangenis! Misschien is hij zelfs al wel dood!' 'Nee hoor! zegt Rhodé. 'Het is Petrus, ik hoorde het aan zijn stem'. 'Nou, dan is het vast zijn engel'.

Intussen blijft Petrus maar op de deur kloppen. Ze horen het en een van de anderen gaat opendoen. Wat zijn ze verbaasd! Rhodé heeft gelijk. Allemaal beginnen ze te roepen en aan Petrus vragen te stellen. Met zijn handen gebaart hij dat ze stil moeten zijn. Dan vertelt hij dat God een engel stuurde en wat er allemaal is gebeurd. 'Vertel het de anderen!', zegt hij, 'maar ik kan nu beter gaan, voordat het licht wordt en ze me gaan zoeken.'

Wat zijn de mensen in dat huis blij. Het voelt als een groot feest! Ze danken God, want ze weten het: Hij zorgt voor hen, bij Hem zijn wij veilig!

In de gevangenis was het geen feestje, de volgende dag. Iedereen zoekt Petrus, maar niemand vindt hem. Herodes is heel boos en als hij van de soldaten hoort dat ze echt niet weten wat er is gebeurd, worden zij gestraft, gedood zelfs. Zo boos is hij. Kort daarna wordt hij ziek en sterft hij.

### **Afsluiting**

- Wie worden er in deze geschiedenis verrast en hoe? Welke verrassingen zijn mooi en welke niet? (Kinderen kunnen van alles noemen en veel is goed, denk ik.) Het feit dat met Jezus' kruisiging zijn Koninkrijk (en kerk) begint, in plaats van dat het afgelopen is... Petrus, dat hij bevrijd is. De andere gelovigen (en Rhodé) dat hij leeft. Herodes en de soldaten dat Petrus is ontsnapt.
- Wie danken de gelovigen? Wie heeft voor deze verrassingen gezorgd? Waarom zou God dit gedaan hebben? (Liefde, zorg voor de mensen en de voortgang van de goede boodschap, de verbreiding van het evangelie!)

*Auteur: NCvD*



# Petrus en de gemeente verrast

## Inleiding

De afgelopen week moest ik aan het verhaal denken dat we vandaag aan jullie gaan vertellen. Waarom?

Heel regelmatig ontmoeten wij onze buurman in de lift of in de gang. Hij was zo verdrietig, want zijn vrouw was opgenomen in een verpleeghuis voor demente mensen. Onze buurman gelooft niet, maar wij beloofden voor hem en zijn vrouw te bidden. En dat deden we. Ook stuurden we af en toe een kaartje.

Deze week zagen we ze samen ineens lopen. 'Ze is weer thuis!' riep hij enthousiast uit. Hij straalde van oor tot oor. 'In het verpleeghuis zeiden ze: dit hebben wij nog nooit meegemaakt!'

En ik? Ik was verbaasd en verrast. Ik had helemaal niet verwacht dat zoiets kon gebeuren, ook al hadden we er voor gebeden.

Luister maar naar het verhaal uit de Bijbel. Dan snap je denk ik wel dat ik aan dit verhaal moest denken.

## Bijbelverhaal

Elke week opnieuw komen de christenen bij elkaar. Samen zingen en luisteren naar de woorden van God, samen eten, elkaar verhalen vertellen, samen bidden... Maar dat kan nu niet meer. Als een lopend vuurtje gaat de boodschap naar alle gemeenteleden: 'Heb je het al gehoord? Ze hebben Jakobus en nog een aantal gemeenteleden gevangengenomen. In opdracht van koning Herodes'.

Het zal je maar gebeuren dat je deze week een appje krijgt met de boodschap: 'Kom zondag niet naar de kerk, want de voorganger en nog een paar mensen zijn gevangengenomen, omdat ze in Jezus geloven'. Wat zouden wij schrikken.

Maar het wordt nog erger, want Jakobus is niet alleen gevangengenomen, maar daarna ook gedood. Wat moet de gemeente bang zijn geweest.

Maar koning Herodes is in zijn nopjes als hij hoort hoe het volk reageert op de dood van Jakobus. 'Zorg dat je ook die andere discipel van Jezus te pakken krijgt. Hoe heet hij ook alweer?... Eh...O ja, Petrus! Grijp hem en gooi ook hem in de gevangenis. En, let op, laat hem goed bewaken'.

Dat is niet tegen dovemans oren gezegd. De soldaten grijpen Petrus, brengen hem naar de gevangenis en laten hem bewaken door vier groepen van steeds van vier soldaten. Eén man laten bewaken door steeds vier sterke soldaten? Waarom doen ze dat? Zijn ze bang dat hij probeert weg te lopen? Hebben ze dan vier mannen nodig om hem tegen te houden? Petrus heeft toch geen schijn van kans om te ontsnappen. Ze hebben hem zelfs met twee kettingen aan de soldaten vastgemaakt.

En daar zit Petrus te wachten, op wat? Zal ook hij worden gedood, net als Jakobus?

Na het Pesachfeest zullen ze hem berechten.

Terwijl Petrus daar zit wordt er vurig voor hem gebeden door een groep mensen, zijn gemeente.

In de nacht, voordat Petrus voorgeleid en berecht zal worden ligt hij rustig te slapen, vastgeketend aan de soldaten en met twee soldaten voor de deur. En dan rustig slapen? Hoe kan dat? Petrus weet dat zijn leven in Gods hand is. Daarom kan hij slapen.

Maar waarom die zware beveiliging rondom Petrus? Misschien denken ze wel terug aan wat er met Jezus gebeurde. Hem hadden ze begraven en in een graf gelegd met een grote steen ervoor. Twee soldaten bewaakten het graf en toch stond Jezus op uit de dood. Soldaten konden dat niet tegenhouden. Misschien zijn ze daarom nu wel bang en nemen ze extra voorzorgsmaatregelen.

Plotseling wordt Petrus aangestoten. Vanuit een diepe slaap opent hij zijn ogen. Wat een licht, de hele ruimte wordt verlicht. 'Vlug, sta op!', klinkt het en direct daarna luid gekletter. De kettingen waarmee Petrus vastzit aan de slapende soldaten vallen op de stenen vloer. De engel zegt: 'Doe je gordel om, trek je sandalen aan en volg mij'. Petrus doet snel wat de engel hem zegt en volgt hem naar buiten. Maar Petrus beseft helemaal niet dat dit echt gebeurt. Hij denkt dat hij een visioen ziet, een soort droom.

Ze passeren samen de eerste wachtpost, daarna de tweede en dan komen ze aan bij de ijzeren poort die toegang geeft tot de stad. De poort gaat vanzelf voor hen open. Ze lopen samen een straat in, daarna de volgende straat en dan ineens is Petrus helemaal alleen. Hij kijkt verschrikt om zich heen. Wat gebeurt er toch? Waar ben ik? Hij wrijft nog eens flink zijn ogen uit en knijpt in zijn armen. Dan verzucht hij: 'Nu weet ik zeker dat de Here God zijn engel heeft gestuurd om mij uit handen van Herodes te houden. Hij heeft mij bevrijd om te voorkomen wat het joodse volk zo graag wil: mij doden'.

Even staat Petrus na te denken, maar dan weet hij het. 'Ik ga naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus.'

Je moet weten dat daar een hele groep mensen is samengekomen om voor Petrus te bidden.

Petrus klopt op de deur. Hij hoort voetstappen en roept: 'Ik ben het, Petrus, doe open'. Maar het dienstmeisje schrikt als ze de stem van Petrus hoort. Ze rent terug en laat Petrus voor de gesloten deur laat staan.

'Petrus is terug. Hij staat voor de deur. Hij was het die klopte', roept ze uit.

'Je bent niet goed wijs', antwoorden ze, maar ze blijft volhouden: 'echt waar, het is Petrus. Ik herken hem aan zijn stem'. 'Het zal zijn beschermengel wel zijn', reageert iemand ongelovig.

Maar Petrus blijft kloppen, niet wetend wat zich daarbinnen allemaal afspeelt.

Eindelijk gaat er dan toch iemand uit nieuwsgierigheid naar buiten, en wie staat daar voor de poort? 'Het is Petrus!' Vlug wordt hij naar binnen getrokken. Iedereen praat door elkaar. Petrus vraagt om stilte. Hij vertelt hun wat er allemaal in de gevangenis is gebeurd.



Verbazing alom. Ze hadden gebeden en nu God hun gebeden beantwoordt zijn ze verbaasd. Net zoals ik verbaasd was over mijn buurvrouw die naar huis kwam. Petrus besluit: 'Vertel jullie het de anderen maar, want ik moet nu weg'. Hij neemt afscheid en vertrekt.

De volgende ochtend is het een tumult van jewelste onder de soldaten. Dat begrijp je natuurlijk wel. Wat is er toch met Petrus gebeurd, vragen ze zich af. De bewaking was immers goed geregeld! Herodes geeft de opdracht Petrus te gaan zoeken. Ze vinden hem nergens. De soldaten worden gestraft, in opdracht van Herodes.

Wat ben ik blij dat deze gebeurtenis in de Bijbel staat. Nu weet je dat God mensen zo maar ineens kan verrassen. Dat doet God wel vaker in de Bijbel, maar ook nu. Denk alleen maar aan de allergrootste verrassing, toen God Jezus naar de aarde stuurde om ons te redden van onze zonden. Geen straf, maar redding, omdat Hij zoveel van jou en mij houdt.

### **Om over na te denken**

- Voor wie bid jij speciaal?
- Heb jij wel eens een wonder meegemaakt?
- Is bidden belangrijk, denk je? Waarom?

### **Gebed**

Verzamel wat gebedspunten van bijvoorbeeld mensen die vervolgd worden om hun geloof of voor mensen die in oorlog zijn. Misschien ken je mensen die ziek zijn of komen de kinderen met namen. Schrijf de namen op een briefje (alleen voornamen is voldoende) en eventueel een korte uitleg, doe ze in een doos en laat de kinderen die willen bidden er een briefje uithalen en daarvoor bidden. Je kunt ook van tevoren gebedsbriefjes maken en er een kort gebed opschrijven dat de kinderen als gebed voor kunnen lezen. Hou ook je eigen gebed kort, als voorbeeld voor de kinderen, zodat ze niet verzuchten: 'Zoals mijn juf/meester bidt, dat kan ik nooit'.

*Auteur: JvVvN*