

14 mei 2023

Lijden omdat je zuiver en goed leeft

1 Petrus 3:14-22



Thema: Altijd het goede doen

Doel

De kinderen leren dat ze altijd moeten en mogen uitkomen voor hun geloof.

Toelichting

Nadat Petrus heeft gezegd dat christenen bevrijd zijn met als doel leven voor God, vertelt hij over de mogelijke reacties daarop. Allereerst zegt hij: wie zou er iets tegen het goede kunnen hebben. Het is vreemd als mensen u laten lijden omdat u Christus volgt. Toch gebeurt dat: de lezers van zijn brief ervaren dat aan den lijve. Petrus zegt: trek je niet te veel aan van de reactie op wat je zegt en doet. Jouw opdracht is het goede te doen, net als Jezus die ook moest lijden. Misschien gaan jouw vervolgers zich gaan schamen en veranderen. En als dat niet gebeurt, weet dan dat je net als Jezus zult leven voor altijd

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Vertellen van Jezus

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen Handelingen 5:12-21. Daar zien we de twee reacties op de verkondiging over Jezus. Allereerst komen veel mensen tot geloof en brengen mensen zieken bij de apostelen. Anderzijds grijpen hun vijanden in. Ze zetten hen gevangen. Gelukkig bevrijdt de Here God hen. Daarna gaan ze gewoon verder met het vertellen en doen van het goede.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gestuurd door God

Richtlijnen: Weten de kinderen wat een ambassadeur is? Hij vertegenwoordigt de belangen van een land in het buitenland. De Nederlandse ambassadeur in bijvoorbeeld China bedenkt niet zelf wat hij doet en zegt. Hij krijgt zijn of haar opdrachten van de Nederlandse regering in Den Haag. En die moet hij uitvoeren. Dat kan zijn: een nieuwe leider feliciteren, maar ook klagen over de mensenrechten. Met het eerste is China blij, om het tweede wordt de regering daar misschien boos. Is dat dan de schuld van de ambassadeur? Nee, hij wordt gestuurd.

Zo is het ook met christenen. In wat ze zeggen en doen zijn ze vertegenwoordigers van Jezus. Ze doen niet meer dan Hem volgen. Ze zijn door Hem geroepen en gestuurd. Christenen vertellen anderen het goede nieuws dat God ook van hen houdt. Soms moeten ze ook zeggen dat God iets verkeerd vindt. Misschien reageert hun omgeving daar wel boos op. Petrus zegt: trek je niet te veel aan van de reactie op wat je zegt en doet. Jouw opdracht is het goede te doen, net als Jezus die ook moest lijden. Misschien gaan jouw vervolgers zich gaan schamen en veranderen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Geroepen door Christus

Richtlijnen: Veel mensen stellen de vraag: wat heb ik eraan om te geloven. Krijg ik het daardoor beter? Waarom zou ik het anders doen. Maar het gaat er niet in de eerste plaats om wat wij eraan hebben dat we geloven, het gaat er vooral om wat God heeft aan ons. Hoe reageren de jongeren daarop?

God heeft ons verlost met een doel. Dat doel is: het goede zeggen en doen. We worden geroepen door Christus om beschikbaar te zijn voor zijn Koninkrijk, Hem te gehoorzamen.

Anderen kunnen daar op twee manieren op reageren: positief, door ook te gaan geloven. Of negatief: afwijzing en haat. Petrus stelt dat de reactie op ons christen-zijn niet de doorslag geeft. Jij moet altijd bereid zijn te getuigen, altijd zuiver leven voor je Heer. Net als Hij, zelfs als dat lijden zou betekenen. Je kunt ook het voorbeeld van de ambassadeur uit de middenbouw gebruiken.

Extra bijbelgedeelte: Johannes 15: 18-20

Jezus zegt tegen zijn volgelingen dat ze zullen moeten lijden, net als Hijzelf.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

De eerste christenen werden al snel vervolgd 'de vuurproef' (vers 12). Geen wonder: Jezus zelf was om de boodschap gekruisigd, en het evangelie wordt als een bedreiging ervaren: Een Koning hoger dan de keizer van Rome, een God in plaats van alle romeinse afgoden, en een God van liefde voor alle volken in plaats van een God van wetten voor het Joodse volk alleen. Dat zet ook echt heel de wereld op zijn kop.

Die afwijzing en vervolging is een hoofdthema van de brieven van Petrus.

Wees niet verbaasd over de tegenstand. Jezus zelf heeft er toch ook aan geleden? Het betekent juist dat je deel mag hebben aan Jezus en zijn werk! Wees dus trots en dankbaar op de tegenstand.

- Vs. 13v 1) Je inzetten voor het goede is goed omdat God het van je vraagt. Maar het is ook nog eens het beste antwoord tegen afwijzing en vervolging. Want wie heeft er iets op tegen als je goed doet?
2) En dan nog – haat krijgen voor het goede, wat is daar mis mee? Jezus kreeg het immers ook! Houd dus je roer recht
- Vs. 15v Eigenlijk is dit alles wat God vraagt:
1) erkennen
2) Ere-dienst
Dan gaan mensen vanzelf vragen waar die overtuiging en die hoop vandaan komen. Want de mensen zullen het als dapper ervaren dat je vasthoudt aan je geloof. En zullen aan je merken dat je zelfs tegen de weerstand in blijft hopen op Christus. Als je antwoord geeft op hun vragen, let dan op de toon van je antwoord. Niet betweterig, verdedigend of agressief. Dat jaagt het vuur alleen maar aan. Wees zachtmoedig, respectvol en zuiver. Dat verandert mensen van binnenuit. Net zoals Jezus heeft laten zien dat de kracht van liefde, zachtmoedigheid en zuiverheid groter is dan die van haat, macht en geweld.
- Vs. 17 sluit weer zo aan bij vs. 14. Als je toch moet lijden, dan liever niet om je eigen zonde of dubbele tong, maar om het goede. Maar het is ook de conclusie van 13–16: Je hebt hoop en verwachting. Haat, tweedracht en vervolging komen voort uit angst. Je hebt toch ruim genoeg aan zachtmoedigheid en respect? Wat valt er met andere strategie te verdienen?

Er is een opbouw van getuigenis in dit gedeelte.

- Doe wat voor de hand ligt en goed is, al is het spannend. Alleen daarvan kan je de gevolgen dragen.
 - Al vanaf de schepping is het simpel: Erken en breng eer. Dat is op Hem gericht
 - Maar het roept vanzelf reactie op van 'buiten'. In Petrus' tijd, bij de vervolging was de reactie: verbazing over je hoop. In onze tijd, bij verwarring of tijden van wantrouwen en verlies van verbinding is de reactie hetzelfde: verbazing over je hoop.
 - Dan, en pas dan, is het tijd om de drijfveren in je hart en de openbaring in de Schrift te laten zien.
 - Met vervolging of complotten ligt agressie voor de hand. Jij hebt hoop, dus jij hebt geen agressie nodig. Zachtaardigheid, liefde en respect zijn sterker. Juist als ze zwak lijken.
- Vs.18 Met deze strategie ben je niet de eerste. Christus zelf gaat je erin voor. Hij gaf volledige inzet voor het goede, omdat Hij God erkent en eert. En bij Hem gebeurde hetzelfde:
Hij kreeg er soms erkenning voor, maar vaker weerstand. Hem bracht het lijden tot de dood aan toe.
En op die weg was Hij zachtmoedig en respectvol. Hij kon het zich veroorloven, omdat Hij er de dood zelf mee overwon.
- Vs. 19v Deze verzen beschrijven hoe compleet de overwinning van Jezus op de dood was: Hij kreeg niet alleen zelf het leven terug, maar zelfs de doden uit het verleden. Denk maar aan de graven die opengingen toen Jezus op Goede Vrijdag stierf. Dat ging nog over mensen die heilig geleefd hadden. Maar de volledige inzet van Jezus voor het goede, en zijn reine geweten, zijn zelfs nog sterker dan dat: Zelfs de mensen uit de tijd van de zondvloed, die naar Noach niet wilden luisteren, heeft Hij nog mogen bereiken!
- Vs. 21v Noach in de ark: Een zuiver geweten was in Noachs tijd alles wat nodig was om zelfs het oordeel van de zondvloed te overleven. Dan is het voor jou en mij nu ook alles wat nodig is. En dat kan: dankzij de opstanding van Jezus uit de dood mag je er zomaar om vragen, en weet je zeker dat God het je zal geven.

Auteur: KS

Liederen

Psalm 119: 4 en 49

Lied 302

(=Gezang 254)

Lied 656

Mijn hoop is op U, Heer

Opwekking 337

Jezus, vol liefde

Hemelhoog 380

Ik volg de Heer

Hemelhoog 305

Diep, diep, diep als de zee

Hemelhoog 327

Als je gelooft in de Here Jezus

Opwekking voor kinderen 39

Kom in mijn hart

Opwekking voor kinderen 18

Auteur: PZ



Vertellen van Jezus

Op het buitenste plein van de tempel in Jeruzalem, zijn de laatste tijd heel veel mensen. De apostelen zijn daar ook vaak te vinden.

Weten jullie wat apostelen zijn? Apostelen zijn mensen die heel veel van de Here Jezus houden. Zij vertellen graag aan iedereen over de Here Jezus. Vooral de mensen die niet in Hem geloven.

Apostel Petrus is daar ook vaak. Hij vertelt niet alleen, hij doet ook veel. Hij maakt zieke mensen beter. Alle zieke mensen die naar het buitenste plein van de tempel worden gebracht, geneest hij in de naam van de Here Jezus. In het begin waren het nog maar een paar mensen. Maar nu komen er steeds meer. Niet alleen de zieken die in Jeruzalem wonen, worden genezen. Ook de mensen die ergens anders wonen, soms ook heel ver weg, komen met hun zieken naar de tempel toe. Het is vaak ontzettend druk bij de tempel. Overal liggen mensen op bedjes te wachten tot Petrus, samen met andere apostelen, voorbijkomt.

En weet je waar ze over praten? Ze praten allemaal over de Here Jezus. Over zijn liefde voor alle mensen. En dat Hij voor hun verkeerde dingen moest sterven. Maar dat Hij weer is opgestaan, uit de dood! Wat een machtige, sterke God is Hij!

De groep mensen die in de Here Jezus gaan geloven, wordt steeds groter en groter.

In de tempel zijn ook een aantal Sadduceeën. Dat zijn belangrijke mensen uit de tempel. Zij geloven niet dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat Hij weer leeft! En deze Sadduceeën zijn boos, heel boos. Ze zeggen: 'Als het zo doorgaat met die verhalen over Jezus en het beter maken van zieke mensen, dan zijn de apostelen straks machtiger en belangrijker dan wij! Dat mag absoluut niet gebeuren. Die apostelen vertellen de mensen leugens. Er is helemaal niets van waar dat Jezus leeft! Weet je wat, we gaan het direct stoppen. We nemen Petrus en zijn apostelen gevangen, dan kunnen ze helemaal niets meer doen. Ook niet meer vertellen over Jezus! En ook geen zieke mensen meer beter maken.'

De volgende dag lopen die boze mannen met een paar soldaten naar de apostelen toe. Terwijl de apostelen aan het vertellen zijn over Jezus, pakken de soldaten hen beet. Ze binden hen vast. Zo kunnen ze niet meer vluchten. Maar de apostelen lopen rustig met de soldaten mee. Zo lopen ze naar de gevangenis. En worden opgesloten in een cel. Twee soldaten houden de wacht. Zij moeten ervoor zorgen dat niemand de apostelen kan bevrijden uit de gevangenis.

Maar die nacht gebeurt er iets wonderlijks! Een engel van de Heer opent 's nachts zo de deuren van de gevangenis. De engel brengt hen naar buiten en zegt: 'Ga naar de tempel en blijf vertellen over de Here Jezus. Vertel de mensen dat Hij heel veel van ze houdt en dat iedereen die in Hem gelooft, bij Hem mag horen!'

Wat denken jullie? Zouden de apostelen dit weer gaan doen? Ze weten dat ze dan weer gevangengenomen kunnen worden, of nog erger, gedood kunnen worden. Zou jij het durven?

De apostelen wel! Zij houden zoveel van de Here Jezus. Ze kunnen gewoon niet stoppen. Ze willen zo graag iedereen vertellen dat Hij van ze houdt!

Ze denken er niet over na wat er kan gebeuren. De Here God zal bij hen zijn. Ze luisteren direct naar wat de engel heeft gezegd. Ze gaan naar de tempel. Ze vertellen daar alle mensen over Jezus en Zijn grote liefde voor ons!

Afsluiting

Zo mag jij ook net als de apostelen andere mensen over de Here Jezus vertellen. Dat vindt Hij fijn als jij dat doet. Dat is soms best heel spannend, net als in het Bijbelverhaal.

Maar zoals we ook net gehoord hebben: de Here God is altijd bij jou, daar mag je op vertrouwen. Hij zal voor jou zorgen. Hij helpt jou als jij andere mensen en kinderen mag vertellen dat Jezus heel veel van hen houdt. En dat iedereen die in Hem gelooft bij Hem mag horen. Dat is prachtig!

Auteur: RS



Gestuurd door God

Inleiding

Wie weet er wat een ambassadeur is? Je hebt bijvoorbeeld bekende Nederlanders, die ambassadeur zijn van een goed doel. Zij proberen met hun bekendheid aandacht te vragen, of mensen geld te laten geven voor dat goede doel.

Je hebt ook ambassadeurs van een land. Zo'n ambassadeur gaat voor de regering van zijn eigen land in een ander land wonen. Daar vertegenwoordigt hij of zij de belangen van zijn eigen land. Hij probeert dat land dingen te laten doen die goed zijn voor zijn eigen land. Daarbij kan hij niet zelf verzinnen wat hij doet en zegt. Nee, hij krijgt opdrachten over wat hij moet zeggen, vanuit zijn eigen land. Misschien moet hij een nieuwe leider feliciteren. En een andere keer klagen over de mensenrechten. Dan worden ze misschien wel boos op hem, maar is dat zijn schuld? Nee, hij heeft gewoon zijn opdracht uitgevoerd.

Bijbelverhaal

Zo is het ook met christenen, bedenkt Petrus. Ze vertegenwoordigen Jezus als zijn ambassadeurs en doen daarmee wat Hij deed, en zeggen wat Hij zei. Bijvoorbeeld het goede nieuws dat God dan alle mensen houdt. Soms moeten ze ook zeggen dat iemand iets verkeerd doet, dat iets een zonde is. Dan worden mensen misschien wel boos op hen. Maar Petrus wil de christenen in klein-Azië vertellen daar niet te veel van aan te trekken en vol te blijven houden om te vertrouwen op God.

Petrus is zelf al een paar keer in de gevangenis gezet, omdat hij over Jezus en Gods Koninkrijk bleef vertellen, terwijl sommigen dat alleen maar irritant vonden. Maar zelfs in de gevangenis heeft Petrus gemerkt dat God bij hem was. Eens kwam een engel hem er zomaar midden in de nacht uit halen! Nee, Petrus twijfelt geen moment aan God. Dat wil hij anderen ook overbrengen. Jezus is echt Gods Zoon, en wie dat nog niet gelooft, mist zoveel! Die mist ook het eeuwige leven bij God. Daarom blijft Petrus over Hem vertellen. Dat sommige mensen boos op hem zijn, nou ja, dat is toch niet zo raar? Hij is een volgeling van Jezus, dus dan gebeuren er met hem ook zulke dingen. Op Jezus waren sommigen ook boos. Het ergst was het vast toen alle mensen gingen roepen: 'Kruisig hem! Hang Jezus maar aan een kruis!' En dat deden ze... Maar Petrus weet ook dat Jezus met een nieuw, hemels lichaam weer opstond en voor eeuwig de straf voor zonden van de mensen overgenomen had. Nu zijn de mensen die in Hem geloven vrij! Dat moet iedereen weten. Ja, dat moet ook in Petrus' brieven komen. Die stuurt hij aan de gelovige mensen, die in vijf plaatsen in Klein-Azië wonen, waar nu Turkije ligt. Petrus wil hen bemoedigen om vol te houden Jezus de Redder te volgen. Ook als het moeilijk is en mensen boos worden. Petrus' brief gaat verder:

Als het gebeurt dat ongelovigen je laten lijden, omdat je Gods wil doet, dan ben je toch gelukkig te noemen. Wees niet bang voor hun dreigementen en laat je niet in verwarring brengen. Eer Christus de Heer met je hele hart. Als iemand vraagt hoe het komt dat je zoveel goede hoop hebt, sta dan altijd klaar om antwoord te geven. Doe dat altijd vriendelijk en met respect voor de ander. Zorg dat je geweten schoon blijft. Als er dan ongelovigen slecht en beledigend over je goede, christelijke manier van leven praten, zal God zorgen dat ze zich daarvoor zullen schamen. Het is beter te lijden omdat je iets goeds doet, dan om iets dat je verkeerd doet.

Want ook Jezus Christus heeft geleden, en Hij had helemaal niks verkeerd gedaan. Ze hebben Hem vermoord. Maar God maakte Hem weer levend. Hij kreeg als eerste een nieuw lichaam. In de tijd dat Hij dood was, is Hij zelfs naar de geesten gegaan van de mensen die vroeger gestorven waren, om hun te vertellen wat Hij had gedaan. Dat zijn de mensen die leefden toen Noach de ark bouwde, die weigerden te luisteren naar God. Toen werden er maar acht mensen gered van het water.

Als vergelijking hebben we de doop. Het doopwater wast niet je lichaam schoon, maar is een gebed tot God om een schoon geweten, om een witgewassen hart. Door de doop redt God ons, dankzij de opstanding van Jezus Christus. Hij is naar de hemel gegaan en zit nu op de ereplaats, rechts van God de Vader. En de engelen, machten en krachten heeft Hij overwonnen.

Vragen

1. Wat is ook alweer een ambassadeur? Zouden wij ook ambassadeurs van Jezus kunnen zijn? Wie weet er een voorbeeld van wat je dan zou kunnen doen?
2. Ken jij iemand die duidelijk een ambassadeur van Jezus is? Waar merk je dat aan?
3. Bij sommige andere mensen is het minder duidelijk. Maar Petrus roept ons allemaal op Jezus te volgen en te vertegenwoordigen. Om Hem bekend te maken, zonder bang te zijn voor de reacties van mensen. Onze opdracht is het goede te doen, net als Jezus die ook moest lijden. Misschien zullen de mensen die nu naar doen, zich gaan schamen en veranderen. Heb jij wel eens meegemaakt dat mensen naar tegen je doen, omdat je christen of christin bent?
4. Wat kun je allemaal doen als dat gebeurt?

Auteur: PW



Geroepen door Christus

Inleiding

Weet je dat jij een ambassadeur bent en ook een influencer? Weet je eigenlijk wat dat zijn?

Een influencer wel, denk ik.

Je ziet ze op de social media, zijn vaak beroemd en verdienen veel geld. Dat komt omdat mensen hen volgen. Die volgers kopen spullen die de influencers aanprijzen met mooie praatjes. Jij ziet dat en wil dat ook kopen. De influencer krijgt daar geld voor en hoe meer volgers hoe rijker de influencer wordt.

Een ambassadeur is iemand die zijn land vertegenwoordigt in het buitenland.

Nederland heeft in elk land een ambassadeur wonen, een Nederlandse man of vrouw dus.

Zij zijn ook volgers, van de Nederlandse regering. Zij hebben opdrachten gekregen om in dat land uit te voeren.

Zo wonen er in Nederland ook ambassadeurs, uit alle landen van de wereld. Zij hebben van hun regering weer opdrachten gekregen om uit te voeren in ons land.

Bijbelverhaal

Petrus is nog niet klaar met zijn brief aan de Christenen in Klein Azië. Hij heeft ook zoveel te vertellen over Jezus Christus. Zijn hart is er vol van. Hij wil de mensen bemoedigen, want het kan best zijn dat anderen zich storen aan hen. Dat de mensen kwaad worden om de boodschap die de volgers van Jezus brengen. Zij willen graag, net als Petrus, iedereen vertellen over wat Jezus heeft gedaan voor alle mensen. Hij heeft verteld over het Koninkrijk van God, een andere manier van leven.

Jezus is zelfs gestorven voor onze zonden, zodat God niet ons meer straft als wij in Jezus geloven.

Petrus is ook een ambassadeur en een influencer. Maar Petrus verkoopt geen mooie praatjes, hij vertelt de waarheid. En hij wordt er ook niet rijk van.

Hoewel...toch wel; hij is al rijk, want hij is een volger van Jezus.

Petrus schrijft verder...

'Wees niet bang voor de mensen, doe wat goed is. Daar kan niemand toch wat op tegen hebben? Vertel maar over Jezus en over de blijdschap die je ervaart door Hem te volgen.

Vertel over de hoop die je hebt voor de mensen, voor de wereld.

Zij zullen je vragen gaan stellen, vragen hoe het komt dat je zo denkt.

Probeer rustig antwoord te geven. Op een goede manier en niet alsof je alles het beste weet. Je hoeft je niet te verdedigen of agressief te worden. Als je vriendelijk vertelt wat je weet, wat je ervaart doordat je in Jezus gelooft, zullen ze eerder geloven wat je zegt.

En ja, als ze toch kwaad worden, denk dan aan Jezus, die heeft het ook allemaal meegemaakt.

Hij werd een keer bijna in een afgrond geduwd, maar door zijn houding heeft Hij dat voorkomen. Hij liep rustig weg.

Als jullie toch iets naars overkomt, omdat er misschien mensen zijn die kwaad worden om wat je zegt, dan maak je een beetje hetzelfde mee als Jezus. Je mag dan weten dat Jezus bij je is. Jezus heeft zelfs na zijn Hemelvaart nog geprobeerd om de geesten van de verdronken mensen uit de tijd van Noach, die de ark aan het maken was, te bevrijden, door te vertellen over de genade en de liefde van God. Ook zij konden nog gered worden. Jezus' werk gaat gewoon door in de hemel!

Ik hoop dat jullie moed putten uit mijn brief. Morgen schrijf ik verder.'

De Christenen in Klein Azië zijn ook ambassadeurs. Zij voeren de opdrachten uit die zij meegekregen hebben door hun geloof in Jezus Christus. Petrus helpt hen door middel van zijn brief. Hij stimuleert hen en steunt hen met zijn eerlijkheid en liefdevolle woorden.



Heb jij ook weleens een gesprekje over het geloof? Vind je dat moeilijk?

In een clubje van de kerk is dat misschien makkelijker. Iedereen die daar zit wordt met het geloof opgevoed. Maar buiten de kerk om ben je soms een van de weinigen die van huis uit het geloof heeft meegekregen. Dat kan lastig zijn. Durf je wat te zeggen als er gevloekt wordt? Best moeilijk hoor, voor je het weet word je voor 'heilig boontje' uitgemaakt.

Je moet daar je weg in vinden...doe in ieder geval niet mee. Misschien dat je van Petrus ook een beetje kunt leren om een eerlijke influencer te zijn, een betrouwbare ambassadeur te worden. Je wordt er niet rijk van door geld, wel geestelijk rijk!

Auteur: RvbvdB