

21 mei 2023

# Houd vol om in Jezus' naam het goede te doen

1 Petrus 4:1-11



# Thema: Word niet moedeloos

## Doel

De kinderen leren dat ze vol moeten houden om voor God te leven, totdat Jezus terugkomt op aarde en alle dingen volmaakt zullen zijn.

## Toelichting

Bij het geloven is het verleidelijk alleen naar het heden te kijken. Geloven is niet eenvoudig, omdat God in heel ons leven gehoorzaamheid aan Hem vraagt. Tegelijk krijgen christenen daar lang niet altijd waardering voor van hun omgeving. Waarom zou je daarvoor kiezen? Natuurlijk uit dankbaarheid voor wat Jezus voor jou deed, door zijn lijden heen. Maar ook omdat de toekomst aan Christus is. Hij zal ons leven beoordelen en een wereld brengen waar alles bepaald wordt door zijn wil. Voor iets anders zal geen ruimte meer zijn. Kies daarom nu al elke dag voor deze toekomst. Verspil je tijd niet aan het verkeerde, maar doe het goede met de gaven die God je geeft.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Vertrouw op God

Richtlijnen: Als je gelooft moet je volhouden en gewoon het goede blijven doen. Een goed voorbeeld daarvan is Daniël die niet tot God mag bidden, maar dat blijft doen. Het lijkt verkeerd af te lopen als hij in de leeuwenkuil; wordt gegooid. Maar het vertrouwen van Daniël wordt beloond: hij blijft leven doordat zijn Heer hem beschermt (Daniël 6). Vertel de jongste kinderen dit verhaal.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Blijf altijd het goede doen

Richtlijnen: Ambassadeur van Jezus (14 mei) zijn kan gevaarlijk wezen (18 mei). Niet iedereen zal even blij met je zijn. Is dat reden om het niet te doen? Nee! Ten eerste omdat je gehoorzaam wilt zijn aan je Heer, die ook geleden heeft op aarde. Ten tweede omdat je niet meer wilt leven zonder God. Je laten leiden door afgoden en verkeerde dingen doen is verspilde tijd. Je vindt het, nu je Christus kent, veel mooier om het goede te doen. Je wilt met Jezus de grote toekomst in, waar niets verkeerd is. Daarom wil je ook hier op aarde al een leven vol liefde, waarin je je gaven gebruikt voor God, waarin God de eer krijgt. Als je eerlijk bent, kun en wil je niet anders.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Word niet moedeloos

Richtlijnen: Leven volgens Gods doel met jou kan gevaarlijk zijn. Niet iedereen zal even blij met je zijn, misschien zelfs boos en vol haat. Is dat reden om het niet te doen? Nee! Ten eerste omdat je gehoorzaam wilt zijn aan je Heer, die ook geleden heeft op aarde. Ten tweede omdat je niet meer kunt leven zonder God. Je laten leiden door afgoden en verkeerde dingen doen is verspilde tijd. Je vindt het, nu je Christus kent, veel mooier om het goede te doen. Tenslotte moet je je niet blindstaren op het heden. Daarin betekent geloven soms lijden, maar dat verdwijnt. Gods toekomst komt. Daarin wordt het goede beloond. Gebruik je gaven zo dat liefde, behulpzaamheid en getuigen van Christus God de eer brengen.

## Extra bijbelgedeelte: Psalm 125

Deze psalm roept op te vertrouwen op de HEER, om het goede te doen. Het kwade zal niet blijven bestaan, maar eens door God worden verdreven.)

*Auteur: DW*

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

In dit Bijbelgedeelte, tenminste in de eerste twee verzen wordt het lijden van de christenen (kan dus ook van ons zijn) in verband gebracht met het lijden van Christus. Christus heeft geleden voor ons. Ons leven ligt in het verlengde van Jezus' lijdensweg.

Zo onderging ik zelf een paar jaar geleden een operatie. Juist op die dagen, met name op Goede Vrijdag, had ik veel pijn. Op die dag moest ik automatisch denken aan het verschrikkelijke lijden van de Here Jezus. Ik vond het wel bijzonder dat ik op Goede Vrijdag zoveel pijn had.

We moeten net als Jezus, zegt Petrus hier, ons wapenen met de gedachte, dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.

Jezus wist wat er allemaal aan lijden op Hem af zou komen. Dat maakte Hem juist ook weerbaar.

In navolging van Christus kunnen wij dus ook met lijden te maken krijgen. In ons land komt lijden omdat je gelooft weinig tot niet voor, al gebeurt het ook wel. In andere landen word je soms vervolgd omdat je christen bent.

Dat lijden is allemaal een gevolg van de zonde. Ook lichamelijk lijden is een gevolg van de zonde. Jezus heeft door zijn lijden eens en voor altijd met de zonde en de dood afgerekend, ook voor ons. In het verlengde daarvan mogen wij ook ons lijden zien. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten, dat wij altijd zondaars blijven en niet als Jezus met de zonde kunnen afrekenen.

Bij ons heeft het dan ook meer weg van een strijd tegen de zonde en ook dat gaat eigenlijk met lijden gepaard, omdat wij aan de zonde willen blijven vasthouden, maar vanwege onze keuze voor Jezus en voor God juist ook niet willen zondigen. (komt in vers 2 naar voren).

Petrus stelt hier dat de christenen toentertijd in Klein Azië veel tijd verspild hebben aan hun vroegere heidense levenswandel. Lees in vers 3 maar na waar de ongelovigen allemaal plezier in hebben. Zondige praktijken kunnen we dat ook noemen. En door niet-christenen wordt dan kwaad over je gesproken wanneer jij daar allemaal niet aan meedoet en aan mee wil doen.

Maar, zo zegt Petrus, ze zullen zich moeten verantwoorden tegenover Hem, die komen zal om te oordelen over levenden en doden.

Ook aan hen, die nu niet meer leven, is het evangelie verkondigd en zij mogen in de geest bij God leven.

Het gaat steeds meer naar het einde van deze wereld. Belangrijk is dan om tot bezinning te komen, helder te blijven, met andere woorden 'opmerkzaam' en te blijven bidden.

Heel belangrijk is elkaar te blijven liefhebben. De liefde is namelijk geduldig en heeft een groot uithoudingsvermogen. Daarna volgen nog gastvrij-zijn en de veelsoortige gaven, die iedereen van God ontvangen heeft te gebruiken om zo elkaar helpen.

Ook wanneer iemand het woord voert, ook Gods woorden daarin laten doorklinken.

Ook bij iemand helpen dat doen vanuit de kracht, die God geeft.

Zo zijn de gemeenteleden bezig te leven tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

Op deze manier wordt van de gemeenteleden toen en ook van ons gevraagd om het als christen vol te houden in onze samenleving en wereld, die vaak niet zo christelijk is.

## Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen:

Vs.6 Er zijn wel vragen gesteld over wie nou met die 'doden' bedoeld zouden kunnen zijn. We kunnen echter zo goed als zeker stellen dat de christenen, die gestorven zijn, naar de mens gesproken bij de doden horen. Voor God echter, die anders kijkt, leven zij voort tot in lengte van dagen.

## Vragen

- Vind jij het soms ook zo moeilijk om tegen je zonden te strijden? Zijn dat ook die zonden, waarover hier gesproken wordt? Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst. Eigenlijk zijn jullie voor deze zonden nog wel een beetje jong dacht ik. Waaraan zouden jullie dan kunnen denken?
- Is 'tegen je zonden strijden' volgens jou ook lijden, omdat je in God en in Jezus gelooft?
- Heb jij ook wel te maken met jongens en meisjes of eventueel andere mensen, die het jou moeilijk maken omdat je gelooft?

Auteur: DR

## Liederen

Psalm 133

Lied 360

Lied 146a

Vertel het aan de mensen

Laat je licht maar schijnen

Lees je Bijbel, bid elke dag

Als je gelooft in de Here Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus

Trek de wereld in

(=Gezang 237 LvdK)

(=Gezang 20 LvdK)

Hemelhoog 691

Hemelhoog 685

Hemelhoog 382

Opwekking voor kinderen 39

Hemelhoog 346

Opwekking voor kinderen 238

*Auteur: PZ*



# Vertrouw op God

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt. Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt. Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen. De kinderen vinden het prachtig! Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

## Benodigheden

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen. Of een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van tevoren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1). Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven met de cursief gedrukte gedeeltes tussen haakjes. Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van tevoren klaarligt, dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien. Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan.

De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een **schetsbord** verhaal.

Let erop dat je **éérst** het stukje erbij tekent en **dán** pas vertelt wat het is. Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt. Je krijgt dan leuke interactie.

De zin 'vertrouwt op God' is gemaakt van zgn. 'ladderletters'.

Van tevoren schilder/teken je een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderletters maak je tijdens het verhaal af met rode verf/krijt. Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes van tevoren aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik drie verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal.

Eén voor: Daniël, de twee ministers, de koning.

## Voorbeeld 1



## Inleiding

Neem een bijbel en laat de bladzijde zien waarop staat 'Oude Testament'.

Vandaag gaan we luisteren naar een verhaal uit het Oude Testament.

Laat de bladzijde van het boek Daniël zien.

Het gaat over een man die Daniël heet.

Hij woont niet meer in Israël, maar in Babel en werkt in het paleis van koning Darius.

Maar Daniël is de God van Israël niet vergeten.

O, nee, hij houdt juist heel veel van Hem.

## Verhaal

Elke dag praat Daniël met God.

Dan gaat hij bidden, wel drie keer op een dag: 's morgens, 's middags en 's avonds.

Hij vertelt God alles wat hij doet en hij vraagt altijd of God hem wil helpen.

God houdt veel van Daniël. God helpt Daniël.

Daniël is een wijze man en de koning is heel blij met hem.

Samen met twee andere mannen is Daniël een belangrijke minister.

Maar omdat Daniël zo wijs is en zijn werk zo goed doet, wil de koning hem de állerbelangrijkste minister maken.

En hem de baas maken over het land.

Dát vinden de andere twee ministers niet fijn.

Ze zijn jaloers op Daniël en ze bedenken een gemeen plan: ze gaan naar de koning en zeggen: 'Koning, wij vinden dat er een nieuwe wet moet komen, een nieuwe regel. U bent zó belangrijk, dat alle mensen alleen maar iets aan ú mogen vragen, aan niemand anders en ook niet aan een god. Als ze dat toch doen moeten ze in de kuil met leeuwen gegoooid worden.'

De koning vindt het een goed plan. En schrijft de nieuwe wet, de nieuwe regel, op papier.

## Voorbeeld 2



Nu moet iedereen doen wat de wet zegt: 'Dertig dagen lang mogen de mensen alleen aan de koning iets vragen. Al die tijd is het verboden iets te vragen aan een ander mens of aan een god, en wie dat toch doet wordt in de kuil met leeuwen gegooid.' Het is een wet die niet veranderd mag worden, een wet van Meden en Perzen.

## A

Als Daniël dit hoort gaat hij gelijk naar huis, en wat doet hij? Hij gaat *(teken Daniël)* bidden. Hij vraagt aan God of Die hem wil helpen. *(teken de twee mannen terwijl je verder vertelt)* Op dat moment rennen de twee ministers het huis binnen. Ze zien dat Daniël aan het bidden is. Hij vraagt iets aan zijn God en dat is verboden! Maar Daniël wil het *(maak de letters 'goede doen' af)* goede doen en blijft bidden.

## B

De twee ministers gaan gelijk naar het paleis van de koning. *(teken de koning zonder armen)* Koning Darius zit op zijn troon. *(teken de ministers)* De ministers gaan voor de koning staan. 'Koning, u hebt toch gezegd dat iedereen dertig dagen alleen aan u iets mag vragen?' 'Ja', zegt de koning, 'Dat heb ik gezegd. Het is een wet van Meden en Perzen. Daaraan kan niets veranderd worden.' 'Nou,' zeggen de ministers gemeen, 'Daniël luistert niet naar die wet. Hij knielt drie maal per dag om tot zijn God te bidden!' Als de koning dat hoort *(maak het woord 'schrikt' af)* schrikt hij heel erg. Hij slaat zijn *(teken de arm van de koning)* handen voor zijn ogen. O, nee! Hij moet doen wat in de wet staat. Wat erg, nu moet hij Daniël in de leeuwenkuil laten gooien! Wat vreselijk!

## C

*(teken Daniël)* Daniël wordt meegenomen. *(teken de leeuwen terwijl je verder vertelt)* Ze gaan naar een kuil, een diepe kuil. Daarin zitten leeuwen die honger hebben, heel veel honger. Grote, hongerige leeuwen. *(teken de koning)* De koning loopt met Daniël mee en zegt: 'Daniël, ik hoop dat de God die jij zo trouwt dient je zal bevrijden'. Daniël geeft niet op. Hij weet dat hij altijd iets aan God zal blijven vragen. Dat hij altijd zal blijven bidden. Daniël blijft *(maak het woord 'volhouden' af)* volhouden. Dan wordt Daniël in de kuil met leeuwen gegooid.

## D

Heel de nacht kan de koning niet slapen. Hij vindt het zo erg dat Daniël in de leeuwenkuil moest. Als het morgen wordt gaat hij zo snel als hij kan naar de kuil. *(teken de koning)* De koning buigt voorover om in de kuil te kijken. 'Daniël!', roept de koning, 'Heeft God die jij zo trouw dient je kunnen redden van de leeuwen?'

Dan hoort hij een stem, de stem van Daniël! *(teken Daniël)* 'Koning, mijn God heeft zijn engel gestuurd en ervoor gezorgd dat de leeuwen hun bek niet open konden doen. Ze hebben mij niets gedaan!' *(maak het woord 'God beschermt' af)* 'God beschermt mij'. *(teken de leeuwen terwijl je verder vertelt)* De koning kijkt nog beter naar beneden, hij ziet Daniël staan tussen de leeuwen. De leeuwen doen hem helemaal niets! Wat een wonder! 'God weet dat ik onschuldig ben, koning, en dat ik u niets heb aangedaan!', zegt Daniël. Wat is de koning blij. Hij laat Daniël uit de kuil halen. Iedereen kan zien dat er niets met hem gebeurd is. Want, Daniël *(maak de ladderzin 'vertrouwt op God' af)* vertrouwt op God.

## Afsluiting

Zing samen het lied 'Daniël' van Elly en Rikkert. <https://www.youtube.com/watch?v=ipk2MORIDws>

## Extra: Korte objectles over Gods bescherming

Benodigdheden:

- gepelde sinaasappel
- sinaasappel met schil
- kan met water

Daniël blijft volhouden. Hij blijft trouw aan God. Waarom? Daniël is een vriend van God. Hij laat zien dat hij van God houdt. Hij weet dat God van hem houdt, dat God voor hem zorgt, dat God bij hem is, wat er ook gebeurt. Daniël vertrouwt God. Als hij in de leeuwenkuil gegooid wordt, houden de leeuwen hun bek dicht en doen Daniël geen kwaad. God is bij Daniël in de leeuwenkuil. God beschermt Daniël.

## Sinaasappels truc

*Gepelde sinaasappel pakken*

Kijk eens naar deze sinaasappel. *In kan met water doen: zal zinken.*

Wat is er gebeurd?...

De sinaasappel zinkt naar beneden, helemaal onder in het diepe water.

*Ongepelde sinaasappel pakken.*

Maar kijk eens naar deze sinaasappel

*Ongepelde sinaasappel in kan met water doen: Blijft drijven.*

Wat gebeurt er nu?

Deze sinaasappel zakt niet naar beneden. Hoe komt dat?...

De schil beschermt de sinaasappel, daarom blijft hij drijven.

De schil zorgt ervoor dat de sinaasappel veilig is in het water.

Zo beschermt God Daniël. God is rondom Daniël, zodat de leeuwen hem geen kwaad kunnen doen.  
Wat een groot wonder!  
God beschermt Daniël, de leeuwen hebben hem niet opgegeten.  
Wat was Daniël trouw aan God. Wat had hij een groot vertrouwen in God.

Zo mogen wij ook trouw zijn aan God.  
Van Hem houden, naar Hem luisteren, doen wat Hij fijn vindt. Dat is niet altijd makkelijk. Maar we mogen volhouden, blijven bidden, blijven proberen. God wil ons helpen. Hij is erbij. We hoeven het niet alleen te doen. Want Hij houdt superveel van ons!

*Auteur: EZD*





# Blijf altijd het goede doen

## Inleiding

Ik ga een verhaal vertellen over twee beste vriendinnen. Luister goed, want jullie mogen bedenken hoe het verhaal afloopt.

Tessa vertelt: 'Rosalie is mijn vriendin en ze is best stoer. Ze is, denk ik, de beste met gym en ze durft heel veel. Ze klimt graag in bomen. Ze kan het snelste rennen van de klas. Ze is niet bang voor die vervelende jongens van groep 8 die op het schoolplein zo vaak de bal afpakken. Dan gaat ze voor ze staan en zegt gewoon: 'Geef die bal terug! Dit is niet eerlijk!' En dan doen ze het nog ook! Rosalie is de baas over zichzelf en nooit bang. Dus ik vind haar best stoer. Ze zegt dat ik haar allerbeste vriendin ben. En ik geloof haar, wij zijn beste vriendinnen en we doen bijna alles samen. Maar weet je wat zo raar is: haar vader en moeder gaan naar de kerk en zij gaat mee. Wij komen nooit in de kerk. Ik ben wel eens een keer mee geweest met Rosalie en toen vertelden ze daar wat je allemaal niet mag doen. Niet schelden, geen lelijke woorden zeggen, niet vechten, niet iets pakken wat van een ander is. Streng hoor. En helemaal niet stoer. Toch zegt ze niets raars over de kerk of haar ouders. Zij vindt het gewoon. Dus gisteren vroeg ik haar of ze echt alles durfde. 'Nee', zei ze toen, 'maar wel bijna alles.' En ze lachte naar me. 'Wij zijn beste vriendinnen toch? De allerbelangrijksten voor elkaar toch?', zei ik. 'Ja', zei ze toen, 'dat zijn wij.' Maar ik wil weten of zij mij ook het allerbelangrijkste vindt.... 'Ga je mee naar de supermarkt?', vroeg ik. 'Ik moet een boodschap doen voor mijn moeder.' Dat was niet waar, maar dat vertelde ik haar niet. 'Ja, leuk!', zei ze. In de supermarkt pakte ik een reep chocolade en stopte die onder mijn jas. Ook gaf ik er één aan haar: 'Hier, stop in je zak', zei ik. 'dan hoeven we er niet voor te betalen. Wij doen alles samen, toch? Of durf je dit niet?' Ze keek me aan, pakte de reep chocolade uit mijn hand en weet je wat ze deed?'

Besprek met de kinderen hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Vraag hen wat dit verhaal met gehoorzaamheid aan God te maken heeft.

God vraagt je iedere keer het goede te kiezen. Het is goed om Hem gehoorzaam te zijn. Maar soms is het best moeilijk om daar naar te luisteren. En is de keuze ook moeilijk. Je moet nadenken over wat goed zou zijn om te doen. Voor Rosalie is het eigenlijk kiezen tussen haar vriendin of gehoorzaam zijn. Gelukkig dat we ouders en familie hebben, vrienden en de kerk. Daar kunnen we leren van elkaar wat goed is en hoe we het kunnen doen.

## Kern

Neem een kinderbijbel met platen mee. Laat platen zien van enkele van de volgende personen. Bijvoorbeeld Mozes, Rachab, Ester, Daniël, Jeremia, Stefanus en Paulus. Vraag aan de kinderen of ze weten wie het zijn en wat voor moeilijke keuze(s) ze in hun leven moesten maken.

Mozes: naar de farao gaan met de kans om gedood te worden en daar om vrijlating van het volk Israël vragen. Rachab: verborg de verspieders om de God van het volk Israël de stad Jericho in handen te geven.

Ester: koos ervoor om het volk Israël te redden, ook al kon het haar haar leven kosten.

Daniël: bleef bidden tot God ook al mocht het niet van de koning en belandde in de leeuwenkuil.

Jeremia: moest van jongs af aan Israël de boodschap geven dat zij God gehoorzaam moesten zijn, ook al wilden ze die boodschap niet horen en behandelden ze hem slecht.

Stefanus: vertelde over Jezus tot ze hem stenigden.

Paulus: reisde na zijn bekering door ontelbare steden en vertelde overal de goede boodschap van God, ook belandde hij daarvoor in de gevangenis, kreeg hij stokslagen en moest hij vluchten.

Gehoorzaamheid. Daar ging en gaat het om. Deze mensen kozen voor gehoorzaamheid aan God. Ook al betekende de keuze dat ze moeilijke dingen zouden meemaken.

Maar waarom?

Waarom wilden zij God gehoorzaam zijn en willen al de mensen die nu geloven dat?

Omdat we geloven dat God goed is. Hij weet wat goed is voor ons en heeft een geweldige toekomst voor ons. Hij houdt ongelofelijk veel van ons. Kijk maar naar Jezus! Door Jezus zijn onze zonden vergeven en mogen we altijd weer opnieuw beginnen. Hij blijft bij ons tot Hij alles nieuw en goed zal maken.

In het woord gehoorzaam zit het woord 'horen', luisteren. We luisteren naar de stem van Jezus. Hij vraagt ons Hem na te doen zoals Hij heeft gedaan toen Hij hier op aarde was. Hem na te doen is gehoorzaam zijn. En daar kun je blij van worden, ook al is het wel eens moeilijk. Maar vergeet het niet: God houdt van je!

Gehoorzaamheid begint in het kleine. Wij hoeven hopelijk nooit te vluchten, omdat we in God geloven en komen niet in de gevangenis. Weet je waar Petrus in zijn brief over vertelt hoe wij gehoorzaam kunnen zijn?

Door veel van elkaar te houden.

Iemand vergeven als hij of zij lelijk tegen je gedaan heeft.

Vriendelijk voor elkaar te zijn.

Vrienden zijn voor elkaar.

Trouw zijn.

Iets wat je goed kunt gebruiken voor God.

Al deze dingen doen met God in gedachten, we doen het voor Hem.



Kunnen jullie dingen noemen waarin je gehoorzaam bent aan God?

Kun je iets noemen waar je goed in bent en wat je zou kunnen gebruiken voor God?

Onthoud:

Het gaat om je gehoorzaamheid, niet om het resultaat.

Misschien lukt iets helemaal niet, maar ben je wel gehoorzaam geweest... Dan was/is het toch goed.

Als er tijd is kun je hier nog over doorspreken, een voorbeeld noemen. Misschien iets uit je eigen leven...

### **Afsluiting**

Zullen we bidden voor alle gelovige mensen? Voor de kerken over de hele wereld? Dat we God gehoorzaam zullen zijn en blijven en erover blijven nadenken hoe we Hem gehoorzaam kunnen zijn?

Zullen we ook voor elkaar bidden? Of God jou en mij door zijn Heilige Geest dapper maakt om gehoorzaam te zijn? Eigenlijk best wel een beetje stoer... 'Stoer' voor God...

*Auteur: NCvD*



# Word niet moedeloos

We gaan vandaag nog een stukje verder in de brief, die Petrus aan de kerk in zijn tijd heeft geschreven. Het is niet altijd makkelijk. Maar wel belangrijk dat we proberen te begrijpen wat Petrus heeft opgeschreven. Zoals nu de dominee in de kerk uitlegt, wat geloven voor ons betekent, zo heeft Petrus in deze brief ook uitgelegd aan de mensen in de kerk, wat er belangrijk is als je gelooft.

Een van de dingen die Petrus uitlegt, is dat je vol moet houden om de goede dingen te doen. Vol moet houden om de dingen te doen, die God van ons wil. Ook als anderen dat maar stom vinden. Of erger, als ze jou het leven zuur maken, omdat jij probeert het goede te doen. Petrus zegt: 'Denk er maar steeds aan, dat Jezus tijdens zijn leven op aarde voor ons heeft geleden. Speciaal voor jou en mij, om ons te redden. Als je daar aan denkt, wil je je laten leiden door wat God wil.'

Misschien zijn er dingen, waaraan jij niet mee wil of mag doen. En je vrienden of vriendinnen doen het misschien wel. Bijvoorbeeld het spelen van dat schietspel, waar het vorige week over ging. Of misschien is er een bepaalde film, waar jij niet heen mag van je ouders, en je vriendinnetje wel. Dan zegt Petrus: 'Ze zullen het vreemd vinden dat je niet meedoet. Misschien gaan ze daarom zelfs kwaad over je spreken.'

Dat is lastig hè? Als mensen je niet begrijpen, je maar 'vreemd' vinden omdat je gelovig bent en naar de kerk gaat... daarom misschien zelfs over je roddelen. Dat klopt, dat is ook moeilijk. En al helemaal niet leuk. Maar dan zegt Petrus: 'Al die dingen, dat is verspilde tijd.' Hij bedoelt daarmee, dat er belangrijkere dingen zijn. Het is zonde om tijd te besteden aan dingen die tegen Gods wil in gaan. Er zijn betere dingen om je tijd aan te besteden. En eigenlijk wil je dat ook liever. Omdat je in God gelooft, van Jezus houdt en bij Hem wil horen.

Petrus geeft een paar voorbeelden van dingen die je wél moet doen. Dingen waarvan je blij wordt, die je een goed gevoel geven van binnen. Het zijn dingen die ook goed zijn voor de mensen om ons heen. Lees maar wat Petrus schrijft: Heb elkaar lief. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Kijk, daar kan niemand iets op tegen hebben, toch? Dat is goed voor ons allemaal. Voor jezelf, én voor de mensen om ons heen.

Petrus schrijft nog meer. Iedereen heeft gaven van God gekregen. Welke gave heb jij? Vind je het lastig om dat te verzinnen? Ik zal je helpen met een paar voorbeelden. Misschien houd jij er van om in de keuken iets lekkers te bakken. Koekjes, of een lekkere cake. Of misschien kan jij heel mooi voorlezen. Of muziek maken. Of ben je een handige jongen in de tuin, en houd je van gras maaien of onkruid wieden. Nou, zegt Petrus dan, gebruik die gaven dan! Gebruik ze, om anderen te helpen. Dan ben je met de goede dingen bezig.

En dan? Als je dat doet? Dan zul je toch zeker wel beloond worden?

Weet je, misschien heb je al héél vaak iets lekkers gebracht bij die oude mevrouw uit de kerk. Maar ze blijft toch altijd een beetje zeuren, een beetje somber ook. Of je zet al weken achter elkaar de klike buiten voor die brommerige buurman, omdat je tóch die van jullie zelf ook aan de weg moet zetten. Maar hij blijft maar brommen tegen je.

En toch... ga er tóch maar mee door. Omdat je de goede dingen doet. En je doet dat, omdat het is wat God van ons wil. Je wilt niet leven zónder God en de verkeerde dingen doen, maar leven mét God en het goed doen. Ga er daarom mee door. Geef niet op. Word niet moedeloos, dat het tóch niets uitmaakt wat je doet. Hou vol. Ook als die oude vrouw somber blijft. Oók als de buurman blijft brommen.

Ja, we willen allemaal graag beloond worden voor de goede dingen die we doen. Dat is logisch. Dat wil ik ook. Dat wil iedereen. Maar dan moet je nog éven luisteren.

Als je gelooft in God, dan geloof je ook dat het niet ophoudt bij deze aarde. Dat het niet ophoudt als je leven op aarde eindigt, als je sterft. Er is meer. Veel meer. Want uiteindelijk komt de dag dat Jezus terugkomt. Dan zal alles nieuw zijn. Alles. De hele aarde én de hemel. En weet je wat zo mooi is? Dan zal álles goed zijn. Dan is die sombere vrouw niet meer somber, maar blij! Dan bromt die buurman niet meer, maar fluit hij een liedje. Dan maakt God alles goed.

Ook als je het nu niet merkt, toch zijn de goede dingen die je doet niet voor niets. Je doet het omdat God het wil, omdat je wil doen wat Hij van je vraagt. Het goede dat je nu doet, wordt beloond. Misschien nu al, maar zéker in Gods toekomst. Daar mag je op vertrouwen. En daarom: word niet moedeloos. Hou vol. Doe het goede en blijf dat doen. Ook als dat soms lastig is. Want het is niet voor niets. Zéker niet!

*Auteur: MvdB*