

18 mei 2023 Hemelvaart

Jezus regeert, ook als wij lijden

1 Petrus 5:8-11



Thema: Koning Jezus is de sterkste

Doel

De kinderen ontdekken dat Jezus heer is over hemel en aarde. Gelovigen zijn veilig bij Hem

Toelichting

Op Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus naar de hemel is gegaan. Hij keert terug bij zijn Vader, nadat zijn werk op aarde is gedaan. Jezus mag daar op de troon zitten, Hij mag hemel en aarde besturen. Daarvoor heeft Hij de liefde en de kracht. Je zou denken: dan is alles goed. Maar Gods Rijk is er niet meteen. De blijde boodschap moet worden verkondigd en geloofd. Sommigen geloven, maar anderen verzetten zich. De duivel doet er alles aan zoveel mogelijk kinderen van God te verleiden en voor zich te winnen. Hij is als een leeuw op zoek naar een prooi. Petrus zegt: wees op je hoede, maar wees niet moedeloos. Koning Jezus maakt je sterk, zodat je staande kunt blijven, totdat Hij eens terugkomt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus wordt Koning in de hemel

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen de geschiedenis van de Hemelvaart. Leg daarbij de nadruk op het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan en nu zijn werk op aarde heeft voltooid. Hij mag bij zijn Vader thuiskomen. Hij mag zelfs koning zijn over hemel en aarde. Hij zit op de troon en zorgt voor Gods kinderen op aarde. Totdat Hij eens terugkomt om voor altijd bij ons te zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een leeuw op jacht

Richtlijnen: Misschien kun je ter introductie een filmpje laten zien hoe een leeuw zijn prooi vangt. Vertel daarna dat Petrus de duivel vergelijkt met een leeuw die honger heeft. De duivel probeert zoveel mogelijk schade aan te brengen aan de kerk. Hij probeert zoveel mogelijk christenen uit te schakelen. Door ze te ontmoedigen of zelfs met geweld monddood te maken. Daarom moeten we waakzaam zijn, op onze hoede. Hemelvaart leert ons dat we daarbij moeten bedenken dat de Here Jezus sterker is dan de duivel. Hij heeft hem aan het kruis verslagen en is onze Koning in de hemel. Hij vecht voor ons, elke dag.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Eigendom van Christus

Richtlijnen: Petrus waarschuwt in zijn brief voor het gevaar van Gods tegenstanders. Ze kunnen je het leven zuur maken. De duivel lijkt op een leeuw die in gelovigen een prooi ziet. Bespreek met de jongeren of zij zich door hem bespied en bedreigt voelen. Ervaren zij de trekkracht van de boze? Maak het vooral concreet. Toch zijn gelovigen niet vooral een mogelijke prooi van de duivel. Voorop staat dat ze volgelingen van Christus zijn. Hemelvaart leert ons dat Jezus terugkeert bij zijn Vader, nadat Hij het werk op aarde heeft voltooid. Hij zit op de troon en mag hemel en aarde besturen. Daarvoor heeft Hij de liefde en de kracht. Wij zijn zijn eigendom (in leven en sterven zegt zondag 1 van de Catechismus), dat Hij zorgvuldig beschermt. Daar kan de duivel, hoe gevaarlijk en gemeen hij ook is, niets aan veranderen.

Extra bijbelgedeelte: Handelingen 1:1-11

De geschiedenis van Jezus' hemelvaart.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Inleiding

Op Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus naar de hemel is gegaan. Vieren?, zul je je misschien afvragen. Jazeker! Hij heeft van God, onze Vader, alle macht in de hemel en de aarde gekregen en dat is een grote troost voor ons, zijn volgelingen op aarde. Dat is reden voor feest! Simon Petrus schrijft in zijn brief aan de christenen in Klein-Azië – dat is tegenwoordig het gebied van Turkije – dat de duivel tekeergaat als een woeste, brullende leeuw. Maar omdat Jezus nu alle macht heeft en aan Gods rechterhand in de hemel zit, zal Hij ons sterk en krachtig maken om de duivel te kunnen weerstaan.

Bij het bijbelgedeelte

8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want u vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. **9** Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. **10** Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. **11** Hem komt alle macht toe, voor eeuwig. Amen.

Indeling

5:8-9 De duivel tegenover alle christenen

5:10 Het lijden is voor een korte tijd ten opzichte van Gods geweldige toekomst

5:11 Lofprijzing

Nu Jezus naar de hemel is gegaan, probeert de duivel de christenen tegen te houden, zodat Gods overwinningsboodschap de wereld niet verder in kan. Door middel van politieke, religieuze instanties (overheden, synagogen), maar ook door middel van individuen (Saulus) probeert de tegenstander van God, de kerk weg te pesten of zelfs met geweld te vervolgen.

Petrus, één van de twaalf apostelen van de Here Jezus, vergelijkt de duivel met een brullende leeuw, die op zoek is naar een prooi. Dit probeerde de duivel al in het Paradijs, in de tuin van Eden. Daar wordt hij beschreven als een slang, als een listig en sluw dier (Genesis 3). Maar nu Jezus de overwinning op de duivel behaald heeft met Goede Vrijdag en Pasen, laat hij zijn ware aarde zien: een gewelddadig monster, dat helemaal niet het beste met de mensen voor heeft. Toen in Eden niet en nu al helemaal niet.

In de tijd dat Petrus leefde, wist iedereen wel op wat voor leeuw Petrus doelde. De Berberleeuw leefde toen nog in het wild, in Noord-Afrika. Een mannetjes berberleeuw had zwarte manen die zelfs doorliepen tot onder zijn buik. In Rome werden deze leeuwen gevangengehouden om tegen veroordeelde gevangenen en gladiatoren te vechten in de arena. Het brullen van een leeuw laat de prooi verlammen, zodat de prooi weerloos is en niets meer kan doen. Zelfs niet meer vluchten.

De lezers van Petrus' brief hadden er dus een goed beeld bij. Zo'n hongerige en overweldigende tegenstander kom je liever niet tegen. Maar toch schrijft de apostel dat men zich tegen deze tegenpartij moet opstellen. Het woord voor vijand werd ook wel in de rechtsspraak gebruikt. Het is dus mogelijk om je tegen deze tegenstander te verdedigen, zoals in de rechtsspraak.

Het valt op dat vers 8 en 9 al meteen beginnen met imperatieven of bevelen: '*Wees waakzaam*', '*wees op uw hoede*' en '*Stel u tegen hem te weer*'. Het zijn opdrachten, maar ze houden tegelijk ook troost in. De strijd tegen de diabolos = de duivel is niet verloren. Hij kan dan de gemeente van Christus wel op zijn grondvesten laten schudden en alles door elkaar gooien – wat de Griekse naam voor de duivel suggereert – maar wij hebben het geloof.

Het op onze hoede zijn, staat ook wel gelijk aan *nuchter* zijn en dat betekent niet onder invloed staan. Het doet denken aan Jezus' woorden uit Lucas 21:34:

34 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, **35** onvoorspelbaar als een val die dichtklapt.

Het gaat dan over de dag van Jezus' terugkomst op aarde. Zo kan ook de aanval van de duivel plotseling zijn, dus moeten we als christenen op onze hoede zijn. Net als soldaten, die plotseling uit een hinderlaag door de vijanden kunnen worden aangevallen. Het waakzaam zijn doet terugdenken aan wat Jezus tegen Petrus gezegd had in Getsemane. Hij, Jakobus en Johannes moesten met Jezus bidden en waken (Marcus 14:34). Het lukte de leerlingen toen niet. Maar nu Simon Petrus zijn brief schrijft, kan hij zijn medegelovigen, de broeders en zusters laten weten dat zij door het geloof in staat zijn om dat te doen, wat hem toen in Getsemane niet lukte. Het geloof in die Jezus, die kort daarvoor ook tegen hem gezegd had in Lukas 22:

31 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. **32** Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.

En dat is nu precies wat Petrus met deze brief doet. Wij geloven in deze Jezus die zo voor Petrus en de andere leerlingen gebeden heeft. Zou Hij dat dan ook niet voor ons doen in de hemel bij God? Petrus laat de gelovigen in Klein-Azië nog weten dat zij niet de enige zijn die lijden of geleden hebben voor hun geloof in Jezus. Vandaag worden we in Nederland misschien wel belachelijk gemaakt om ons geloof in Jezus. Misschien dat mensen het raar vinden dat je op zondag naar de kerk gaat. Maar bedenk dan: het pesten vanwege je geloof kan altijd erger. In landen als India worden kerken zelfs in de brand gestoken en worden christenen met geweld dorpen uitgejaagd. Sommigen worden zelfs gedood. Daar gaat de duivel werkelijk als een brullende leeuw tekeer.

Zie voor meer informatie over de vervolgde kerk:

<https://www.stichtinghvc.nl/verhalen/>

<https://www.opendoors.nl>

Petrus wil de christenen in Klein-Azië laten weten dat ze in het lijden voor Jezus' naam niet alleen staan. Jezus heeft zelf ook geleden en vlak voor zijn lijden zei Hij ook: 'Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen' (Johannes 15:20).

Petrus weet dat en heeft het zelf ook na Pinksteren in Jeruzalem meegemaakt en nu kan hij zelfs ook dit schrijven (1 Petrus 4):

14 Als u gehoond (bespot) wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.

Dat betekent dat Jezus ondanks het lijden, toch regeert met de Heilige Geest op aarde. Het geloof is een gave van de Heilige Geest (Galaten 5:22) en met dit geloof door de Heilige Geest kunnen we de duivel en zijn aanvallen weerstaan. En daarvoor komt God alle eer toe. Daarom volgt er ook een lofprijzing van Petrus in vers 11. Die lofprijzing is er niet alleen voor dat God ons bijstaat in het lijden en dat Jezus regeert, ook als we bespot worden om ons geloof in Hem.

Petrus laat ons weten dat het lijden voor een korte tijd is. Kort? Ja, ten opzichte van de eeuwige luister waarvoor Hij ons geroepen heeft, is het zeker maar een korte tijd. Die God, die de bron is van alle genade – van het leven, van de redding door Jezus Christus, van de Heilige Geest, van Zijn onverdiende liefde, van de vergeving – die zal ons in die korte tijd van lijden de kracht geven en sterk maken om staande te blijven tegenover die brullende leeuw. Je kan hierbij dan ook denken aan de geestelijke wapenrusting waarover Paulus schrijft in Efeziërs 6:10-20. Met zo'n geestelijke wapenrusting van God zullen we niet wankelen.

We hebben namelijk een andere leeuw aan onze kant. De Leeuw uit de stam van Juda, die overwinnaar is: Jezus Christus (Openbaring 5:5). Hem komt inderdaad alle macht toe, voor eeuwig. Dat begint nu al, omdat Hij sinds hemelvaart al regeert vanaf de rechterhand van de Vader en de geschiedenis leidt naar Zijn toekomst van vrede, recht en gerechtigheid. De duivel heeft nog maar een korte tijd voordat Jezus terugkomt om mensen te laten lijden (Openbaring 12:12), maar Jezus heeft alle tijd voor ons om ons dicht bij Hem te houden en Hij heeft de eeuwigheid om ons te genezen van de wonden, die het lijden om zijn naam ons hebben gebracht (Openbaring 21:4 en 22:2).

Amen! Schrijft Petrus als bevestiging erbij en dat betekent dat wat hij schrijft betrouwbaar is en waar.

Auteur: GB

Liederen

Psalm 47

Lied 666

Lied 661

(=Gezang 228 LvdK)

Toen de Heer was opgestaan

Hemelhoog 199

Ik moet weggaan

Hemelhoog 231

Elk oog zal Hem zien

Hemelhoog 720

Door de kracht van de Heilige Geest

Hemelhoog 222

Kom in de kring van Gods gezin

Hemelhoog 398

Hef je hoofd omhoog

Hemelhoog 723

Auteur: PZ



Jezus wordt Koning in de hemel

De Here Jezus is samen met zijn discipelen. Hij praat graag met hen.

Op een keer zegt Hij tegen ze: 'Over een paar dagen ga Ik naar de hemel.'

Wat schrikken de discipelen daarvan! Ze roepen: 'Laat U ons dan alleen achter? Wij kunnen niet zonder U, Heer!' 'Nee hoor, zegt de Here Jezus. 'Ik laat jullie niet alleen. Als Ik in de hemel ben, stuur Ik de Heilige Geest naar jullie toe. De Heilige Geest zal in jullie hart komen en Hij zal daar altijd blijven. Je kunt Hem niet zien, maar Hij is er wel!

Als de Heilige Geest in jullie hart is gekomen, zal Hij jullie helpen bij het belangrijke werk dat jullie straks mogen doen. Jullie mogen dan aan iedereen vertellen dat Ik op de aarde ben geweest. Ik ben voor alle verkeerde dingen die kleine en grote mensen doen, aan het kruis gestorven. Ik heb het hun vergeven, omdat ik heel veel van ze houd. En nu mag iedereen die van Mij houdt en in Mij gelooft, later in de hemel komen! Jullie moeten hun dat gaan vertellen. Vertel maar alles over Mij!

De Here Jezus vertelt verder.

'Ik ga terug naar mijn Vader, de Here God. Het moeilijke werk wat Ik hier moest doen, is klaar. Ik mag dan in de hemel naast de Here God op de troon zitten.

En als ik daar ben, laat Ik jullie niet in steek, hoor! Ik zie jullie toch nog. En Ik zal goed voor jullie zorgen.

Maar, luister goed! Over een poosje kom Ik weer terug uit de hemel. Dan zullen álle mensen zien dat Ik de Koning ben. De Koning van Israël en de Koning van hemel en aarde. Dan wordt het een groot feest. Want Ik kom terug om dichtbij alle mensen te zijn die van Mij houden en in Mij geloven. Alle mensen, klein en groot, mogen dan bij Mij wonen in de nieuwe hemel!

De discipelen proberen goed te onthouden wat de Here Jezus allemaal zegt.

Een aantal dagen later loopt de Here Jezus met zijn discipelen de stad Jeruzalem uit. Samen lopen ze naar de Olijfberg. Dat is een heuvel vlak bij Jeruzalem.

Boven op de Olijfberg blijft de Here Jezus staan. Hij praat nog wat met de discipelen. En dan opeens gaat Hij omhoog, de lucht in.

De discipelen kijken mee, naar boven. Er komt een wolk aandrijven. En ineens kunnen ze de Here Jezus niet meer zien.

Plotseling staan er twee engelen bij de discipelen die nog steeds verdrietig naar boven kijken. De engelen zijn hier naartoe gestuurd door de Here Jezus om hen te troosten. Ze zeggen: 'Wat kijken jullie nog omhoog? De Here Jezus is naar zijn Vader in de hemel gegaan. Hij komt nu niet meer terug. Dat gebeurt later pas.'

Ja, nu begrijpen de discipelen het. De Here Jezus komt vandaag niet meer terug. Het werk van de Here Jezus is klaar. Maar ze weten en vertrouwen dat Hij over een poos terugkomt, zodat iedereen dan echt zal zien: Jezus is de Koning van alle mensen en de hele wereld! En iedereen die in Hem gelooft mag bij Hem horen!

Auteur: RS



Een leeuw op jacht

Inleiding

Laat een filmpje zien van een leeuw, of een aantal foto's van leeuwen.

Schooltv: De leeuw - Koning der dieren <https://schooltv.nl/video/de-leeuw-koning-der-dieren/#q=leeuw>

Maak met de kinderen een overzicht van de eigenschappen van een leeuw. Schrijf het bijvoorbeeld met ze op. Ze noemen eigenschappen die mooi zijn aan een leeuw, maar tegelijkertijd ook gevaarlijk. Bespreek dat met hen. Bijvoorbeeld: mooie manen, heel sterk, beschermend voor zijn kroost, snel, koning der dieren, voor een katachtige een sociaal dier, scherpe tanden, verscheurend, onvoorspelbaar, agressief, brullen. We vinden de leeuw een indrukwekkend mooi dier, maar het is ook een heel gevaarlijk dier.

In de tijd van de Bijbel kende men de leeuw ook. De mensen waren heel bang voor de leeuw. In die tijd gingen de meeste mensen overal lopend naar toe. Er waren geen auto's en alleen rijke mensen hadden paarden of kamelelen. Onderweg was het gevaarlijk, niet alleen voor rovers, maar ook omdat een leeuw je plotseling uit het struikgewas kon overvallen en je dan niet sterk genoeg was om je te verdedigen. Het was belangrijk om bij andere mensen op de weg te blijven, dan was je veiliger, al kon de leeuw dan toch onvoorspelbaar zijn. Iedereen was bang om het gebrul van de leeuw te horen. Dat betekende gevaar en je was nooit snel genoeg.

Maar men vond het ook een prachtig, indrukwekkend dier en noemde hem toen al de koning van de dieren, omdat het het sterkste dier was dat men kende. Koning Salomo uit de Bijbel had in zijn troon beelden van leeuwen verwerkt. Zo liet hij zien dat hij een machtige en sterke koning was.

Zeg nu tegen de kinderen dat ze dit we het nu over het Bijbelgedeelte van vandaag gaan hebben, maar dat we hier straks op terug komen.

Kern

Welke dag is het vandaag, waarom zijn jullie naar de kerk gekomen? (Hemelvaartsdag)

Bespreek met hen het verhaal van Hemelvaart, laat ze vooral zo veel mogelijk zelf vertellen.

Hieronder als leidraad een aantal vragen.

- Wie is er naar de hemel gegaan?
Jezus
- Naar Wie ging Hij?
Zijn Vader, God
- Hoe gebeurde dit?
Hij steeg omhoog, zegende hen en verdween achter een wolk.
- Wie waren erbij?
De discipelen, waarschijnlijk nog wel meer mensen, weten ze nog een paar namen? Johannes, Jacobus, Petrus.
- Wat is er daarvoor gebeurd?
Lijden, sterven en opstanding
- Wat ging Jezus doen in de hemel?
Hij werd en is koning van het heelal. Hij is naar de hemel gegaan om naast God op de troon te zitten. Hij maakt voor alle gelovigen een plaats klaar om bij Hem te kunnen zijn.
- Wat beloofde de Here Jezus?
De Heilige Geest, zodat ze kracht zouden krijgen niet alleen zouden zijn. De engelen die na die tijd verschenen beloofden dat Hij ook weer terug zou komen.
- Wat voor opdracht krijgen de discipelen?
Om overal te gaan vertellen van Jezus en wat Hij heeft gedaan.

De discipelen zijn Jezus gehoorzaam geweest. Daarom weten wij dit verhaal ook nu. Omdat Lucas dit verhaal heeft opgeschreven. De discipelen zijn op weg gegaan om het iedereen te vertellen. En de mensen die het geloofden vertelden het weer verder en gingen ook weer op weg. Steeds opnieuw. Zo ging de goede boodschap van Jezus de hele wereld over. God zelf zorgde daarvoor, door de Heilige Geest. Zo was Jezus steeds dichtbij.

Door de kracht van de Heilige Geest, die van God vandaan komt, zijn deze mensen sterk genoeg geweest om naar God te luisteren. Paulus bijvoorbeeld, maar ook Petrus. Petrus heeft een brief geschreven die in de Bijbel staat en wij dus ook kunnen lezen. In de brief vertelt hij dat het geweldig mooi is wat al de gelovigen doen. Dat ze kracht van God krijgen om te vertellen van Jezus en na te doen wat Hij deed op aarde: Mensen helpen, voor elkaar zorgen, goed doen, van elkaar houden, eerlijk zijn, ècht Jezus na-volgen op zijn weg. En zo van Hem vertellen. Soms is dat echt moeilijk. Ik vind het ook vaak heel moeilijk. Wie ook? (Misschien zijn er die hun vinger opsteken)

Dan wil je liever niet een boodschap doen voor je vader of moeder, want je kijkt zo lekker naar de TV. Of ga je toch niet iemand helpen die gepest wordt, omdat jij dat ook wel een beetje bang bent voor de pester. Of iemand vindt het raar dat je in God gelooft en zegt daar rare dingen over. Je weet niet wat je terug moet zeggen... Ik vind het soms moeilijk om.... (vertel iets wat jij lastig vindt)

Petrus zegt in zijn brief dat de duivel echt zijn best doet om ons van die goede weg af te krijgen. Net als een brullende leeuw die achter het struikgewas vandaan kan springen en ons bang maakt, of ons pijn doet. De leeuw heeft honger, zo heeft de duivel ook honger in slechte dingen. Hij wil ons van God vandaan hebben. Het maakt niet uit hoe, als we maar niet meer naar Jezus luisteren en Hem volgen. Hij zal er alles aan doen om de mensen uit de kerk pijn te doen, tegen te houden, bang te maken, van de goede weg af te krijgen. Soms lukt dat ook. Dan komt er ruzie in een kerk. En zijn mensen druk met ruzie maken en niet met doen wat Jezus van hen vraagt. En in sommige landen in de wereld is de kerk verboden, dan mogen mensen niet bidden of in de Bijbel lezen. Dan kan het zo maar gebeuren dat de duivel sterker lijkt dan God. Maar dat is niet waar!

In de Bijbel staat ook geschreven over een andere leeuw. De Leeuw van Juda, daar wordt Jezus mee bedoeld. Een leeuw die strijdt en wint! Een Koninklijke Leeuw, die voor ons strijdt, elke dag tot Hij terugkomt. Want Hij heeft de strijd al gewonnen toen Hij na drie dagen opstond uit de dood. Die als koning regeert en belooft dat Hij ons wil helpen om sterk en dapper te zijn.

'Let dus goed op', zegt Petrus, 'of je zo'n leeuw ziet, van de duivel. Wees niet bang, maar blijf luisteren naar de Koning Leeuw: Jezus!' 'Weet je wat ook helpt?', zegt Petrus, 'Zoek elkaar op, mensen die, omdat ze geloven in Jezus, broers en zussen zijn en bij elkaar horen. Want als je samen bent kun je elkaar troosten, helpen en voor elkaar zorgen.' Als er iemand valt, kun je hem helpen opstaan. Als iemand pijn heeft, kun je voor hem zorgen. Als iemand bang is, kun je hem hoop en moed geven.

Als we Jezus blijven volgen op zijn weg en trouw blijven, dan kunnen er nog zoveel brullende leeuwen komen en andere gevaren, maar we zullen aan het einde van de weg bij Hem komen, ook al zal het soms moeilijk zijn. Maar Hij blijft dichtbij! We zijn veilig bij Hem!

Afsluiting

Wie kan er iets over vertellen over wat er moeilijk is om op de goede weg te blijven en Jezus te volgen? En als we nou van de weg afdwalen? Wat dan? Gelukkig mogen we altijd terugkomen en weer verder gaan op de goede weg. Jezus vergeeft ons en we mogen opnieuw beginnen. We mogen vallen en weer opstaan, afdwalen en weer terugkomen, denk maar aan het schaapje uit die kudde...wat deed de herder? In sommige landen in de wereld is het erg moeilijk om in God en Jezus te geloven en mag het ook niet. Zo komen er mensen in de gevangenis of zelfs erger. Laten we voor hen bidden dat God hen elke dag kracht blijft geven om vol te houden.

Auteur: NCvD



Eigendom van Christus

Een paar weken geleden hebben we stilgestaan bij Goede Vrijdag. De dag dat Jezus stierf aan het kruis. Maar gelukkig, een paar dagen later vierden we Pasen! God is sterker dan de dood. Jezus stond op uit de dood, Hij leeft, en daarmee heeft hij de zonde en de dood overwonnen. We zijn bevrijd!

Na Pasen hebben de leerlingen van Jezus nog verschillende momenten met Hem doorgebracht. Maar vandaag is Hemelvaartsdag, de dag waarop we stil staan bij het moment dat Jezus naar de hemel ging. Hij is niet meer op aarde. Maar Hij is niet 'weg'. Juist doordat Hij de zonde en de dood heeft overwonnen, en daarna naar de hemel is gegaan, kan Hij koning zijn over de wereld. Over alles en iedereen. Hij is een machtige koning, jouw en mijn koning die de sterkste is van alles en iedereen. Dat is toch goed om te weten. We hebben de machtigste koning, de krachtigste, de almachtige. We zijn dus veilig. Mooi! Maar betekent dat nu dat we achterover kunnen leunen? Rustig afwachten wat er in ons leven gebeurt? Petrus schrijft daar iets over in de brief die hij aan de kerk heeft geschreven, en die ook in de bijbel staat. Lees je mee?

'Wees waakzaam, wees op je hoede, want je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel je tegen hem teweer, gesterkt door je geloof, in het besef dat je broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet je nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zal wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.' Heb je het goed gehoord? 'Wees op je hoede', zegt Petrus. Niet achteroverleunen, dus, maar opletten! Waarom? Omdat, zegt Petrus, er een leeuw rondloopt, op zoek naar een prooi.

De leeuw is de vijand van veel andere dieren. Een leeuw kan een flink hert prima aan. Misschien heb je wel eens een natuurfilm gezien, waarin een leeuw zijn prooi besluit. Tussen het hoge gras door komt hij geruisloos dichterbij. In een omtrekkende beweging sluipt hij op zijn prooi af. Op het juiste moment zet zo'n leeuw een sprint in, jaagt zijn prooi op, en met een grote brul springt hij erop en grijpt 'm bij de keel. Als het zo ver komt, is de prooi meestal reddeloos verloren.

Petrus gebruikt dit voorbeeld om ons te waarschuwen. De duivel, de grootste vijand van God, vergelijkt hij met die leeuw. Zoals een leeuw het juiste moment afwacht om zijn prooi te pakken, zo wacht de duivel op een moment de mensen die met God willen leven, te laten struikelen. De duivel wil niets liever dan dat jij verkeerde dingen doet. Dat je denkt dat je daardoor niet meer bij God mag horen, en het geloof in God en de liefde van Jezus vergeet.

Hoe doet hij dat dan? Hoe kan je die 'leeuw', die om je heen sluipt, dan herkennen? Het klinkt zo groot, zo gevaarlijk. Maar het zit al in kleine dingen. In dat schietspel op je spelcomputer, waarvan je ouders niet willen dat je het speelt. Maar je vriendje heeft het wél op zijn computer. En voor je het weet, ga je steeds vaker bij hém spelen, om, zonder dat je ouders het merken, toch dat schietspel te spelen. Je wordt er steeds fanatieker in, om je tegenstander maar uit te schakelen. Het gaat in je hoofd zitten, en je droomt er van om het hele leger van je tegenstander uit te roeien.

Of die keer dat je alleen thuis bent. Je weet dat je moeder niet wil dat je aan haar spullen komt. Maar hé, ze is er toch niet. Er is niemand thuis. Wie ziet het? Wie heeft er last van? Het geeft toch niks? Je moeder hoeft het toch niet te merken? Dus je doet het toch. Je komt aan de spullen, waarvan je moeder wilt dat je er afblijft.

Dat lijken maar kleine dingetjes, toch? Maar juist dát is nu die leeuw. Die leeuw die om je heen sluipt, die een stemmetje laat klinken in je hoofd, dat zegt dat het écht niet zo erg is. Die zegt dat het niets geeft, als niemand het ziet. Dat stemmetje is eigenlijk van de duivel. De duivel, die probeert om jou dingen te laten doen, die je niet mag doen.

Maar nu even terug naar Hemelvaartsdag. De dag, dat Jezus naar de hemel ging. Dat hij zijn plek innam, naast God op de troon. De plek, waarvandaan Hij koning is over de hemel en de aarde. De plek, waarvandaan hij alles in zijn hand heeft. En Hij houdt niet alleen de hemel en de aarde in zijn hand. Het is nog mooier. Nog groter. Jezus heeft gezegd: Iedereen die in Mij, en in God mijn Vader gelooft, is mijn eigendom. Je bent van mij. Je bent van Jezus. Zijn eigendom. Iets wat van jou is, daar zorg je toch voor, daar waak je toch over? Dat laat je toch niet zomaar afpakken door iemand, die er slechte bedoelingen mee heeft? Zo is het ook met Jezus, met jou en met de duivel. Je bent het eigendom van Jezus. Jezus zorgt voor je, hij waakt over je. Hij laat jou niet afpakken door de duivel, die het kwade met je voor heeft. Mooier wordt het niet. Jezus is koning, vanuit de hemel. De sterkste en de machtigste koning. En jij bent van Hem. Hij zorgt voor je. Hij waakt over je. Hij houdt je veilig, dichtbij Hem. Daar kan niets en niemand ooit iets aan veranderen!

Auteur: MvdB