

7 mei 2023

# Man en vrouw in Gods schepping

1 Petrus 3:1-13



# Thema: Man en vrouw samen dienen hun Heer

## Doel

De kinderen leren dat man en vrouw verschillend, maar evenveel waard zijn in Gods ogen.

## Toelichting

In de tijd van de Bijbel waren mannen de baas in de samenleving. Vrouwen moesten gehoorzaam doen wat hun man wilde. Vrij zijn om Jezus te volgen betekent ook dat mannen en vrouwen christelijk met elkaar leven. Veel mannen zijn sterker dan vrouwen, meer gericht op hun werk in de samenleving en geld verdienen voor hun gezin. Veel vrouwen zijn beter in het verzorgen en opvoeden, en zorgen voor een fijne sfeer in huis. Petrus schrijft in zijn brief niet: mannen en vrouwen zijn hetzelfde. Je ziet dat dat niet zo is. Hij zegt wel: ze zijn net zoveel waard in de ogen van de Heer. Mannen en vrouwen helpen elkaar en vullen elkaar aan met hun sterke kanten. Daarom moeten ze elkaar dienen, ieder op hun eigen manier. Zo zijn ze samen vrij om God te dienen.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Adam en Eva, man en vrouw

Richtlijnen: We vertellen aan de jongste kinderen over Adam en Eva, de eerste man en vrouw. Uitgangspunt daarbij is Genesis 2:18-24. God heeft de wereld gemaakt met alles dat daarbij hoort: zon en maan, land en zee, planten en dieren. Adam moet voor alles zorgen namens God. Toch voelt hij zich alleen. Met de dieren kan hij niet praten. Hij mist iemand van wie hij kan houden, met wie hij kan praten en overleggen, met wie hij plezier kan hebben en die hem helpt. Dan geeft God hem een vrouw, Eva. Adam vindt Eva slim, mooi en lief. Eva vindt Adam sterk, handig en stoer. Heel verschillend zijn ze, maar zo vullen ze elkaar aan. Ze zijn elkaars helper.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Man en vrouw

Richtlijnen: Petrus schrijft in zijn brief dat vrouwen hun man moeten gehoorzamen en mannen voorzichtig en met respect met hun vrouw om moeten gaan. Hij schrijft dat in een tijd dat vrouwen niets te vertellen hadden en mannen alles in de maatschappij bepaalden. De kerk was maar klein en had niet veel invloed, daar iets aan veranderen lukte niet. Daarom legt hij uit wat Jezus ervan zou zeggen.

Sluit voor deze kinderen aan bij Genesis 2:18-24, zie ook de onderbouw. Leg uit dat Adam niet iemand heeft met wie hij bijvoorbeeld kan praten, nadenken, lachen, verdrietig zijn en knuffelen. Met een plant of een dier kan dat niet. Daarom geeft God hem een helper: iemand die ook mens is, maar anders dan hijzelf. Dat is Eva. Ze zijn met hoe ze zijn en wat hun kracht is zo op elkaar ingespeeld en zo perfect gericht op Gods opdracht, dat ze elkaar aanvullen. Het maakt niet wie de sterkste, de slimste of de knapste is, ze zijn samen kinderen van God.

Vrij zijn voor God betekent dat mannen en vrouwen als christenen met elkaar leven, elkaar dienen en volgen. Door anders met hun vrouw om te gaan konden de christenen in die tijd laten een voorbeeld voor anderen zijn. Ze konden zo reclame maken voor het christendom.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Houd van elkaar als broeders en zusters

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren of zij vinden dat er typische mannen- en vrouweigenschappen zijn? Zie de toelichting: 'Veel mannen zijn sterker dan vrouwen, vaak ook meer gericht op hun werk en geld verdienen voor hun gezin. Veel vrouwen zijn beter in het verzorgen en opvoeden en zorgen voor een fijne sfeer in huis.' Dus niet alle vrouwen en alle mannen.

Petrus schrijft in zijn brief dat vrouwen hun man moeten gehoorzamen en mannen voorzichtig en met respect met hun vrouw om moeten gaan. Hij schrijft dat in een tijd dat vrouwen niets te vertellen hadden en mannen alles in de maatschappij bepaalden. De kerk was maar klein en had niet veel invloed, daar iets aan veranderen lukte niet. Daarom legt hij uit wat Jezus ervan zou zeggen.

Petrus schrijft in zijn brief niet: mannen en vrouwen zijn hetzelfde. Je ziet dat dat niet zo is. Hij zegt wel: ze zijn, ook al verschillen ze, net zoveel waard in de ogen van de Heer. Daarom moeten ze elkaar dienen, ieder op hun eigen manier. Zo zijn ze samen vrij om God van harte te dienen. Ook in de omgang met elkaar als mannen en vrouwen kunnen christenen laten zien hoe God ons heeft geschapen.

## Extra bijbelgedeelte: Genesis 2:18-24

Zie richtlijnen onder- en middenbouw.

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Nadat Petrus geschreven heeft over het fundament van ons geloof gaat hij in 2:11-3:12 verder met een aantal richtlijnen voor het christelijk leven.

De grote lijn is:

- 2:11-12 oproep tot levenswandel die God eer geeft
- 2:13-17 gericht aan allen: erken het gezag van de overheid
- 2:18-20 gericht aan slaven: erken het gezag van je meester
- 2:21-21 lied over het lijden en voorbeeld van Christus
- 3:1-6 gericht aan vrouwen: erken het gezag van je eigen man
- 3:7 gericht aan mannen: heb respect voor je vrouw
- 3:8-12 gericht aan allen: wees eensgezind

Vorige zondag ging het over hoofdstuk 2:11-25, deze keer over 3:1-12. Opvallend is dat Petrus betrekkelijk veel tekst besteedt aan richtlijnen voor vrouwen en weinig voor mannen.

De centrale gedachte hierbij zijn de woorden in vs. 7 dat de gelovige vrouwen 'mede-erfgenamen van de genade' zijn. Zowel mannen als vrouwen zijn burgers van en binnen Gods Koninkrijk, gelijkwaardig. Deze blijde boodschap doorbreekt op een radicale manier ieder rangorde tussen man en vrouw. In die tijd – en ook in de Romeinse samenleving – waren vrouwen ondergeschikt aan hun mannen. Er waren voor de vrouwen maar weinig mogelijkheden om in het publieke leven actief te zijn, hun plaats was in het huishouden.

## Vers voor vers

- Vs. 1v Petrus gaat hier verder met zijn richtlijnen voor christenen, die burgers zijn van Gods Koninkrijk. Vrouwen dienen het gezag van hun echtgenoot te erkennen, net zoals slaven het gezag van hun meesters moeten erkennen (2:18-21). Feitelijk staat het er sterker: vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun man. Waarom? De bedoeling hiervan is dat vrouwen – met hun goede manier van leven – hun ongelovige echtgenoten zullen winnen voor Christus.
- Vs. 3v Zo iets bereik je niet door uiterlijke schoonheid en charme, hoe gevoelig mannen daar ook voor zijn, maar door een mooi karakter, zachtmoedig.
- Vs. 5v Maar hier wordt het lastiger. In vs. 1 en 2 lijkt het te gaan over de vrouwen van ongelovige mannen en niet om vrouwen in het algemeen. Hier herinnert Petrus aan vrouwen uit de geschiedenis van Israël die hun hoop vestigden op God en die zich onderwierpen aan hun echtgenoot. Als voorbeeld noemt Petrus Sara de vrouw van Abraham, die hem 'mijn heer' noemde. Dit grijpt terug op Genesis 18:12 (HSV): 'Sara lachte in zichzelf: Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is?' Petrus ziet hierin een aanwijzing dat Sara zich onderwierp aan haar man Abraham. Op zich is dat geen sterk argument, want uit de geschiedenis over Sara en Abraham blijkt dat Sara niet zo meegaand was, integendeel: verschillende keren zei God tegen Abraham dat hij maar beter naar Sara kon luisteren. Het lijkt er dus sterk op dat Petrus hier spreekt over de relatie tussen man en vrouw, echtgenoot en echtgenote, in het algemeen. Legt hij zich dan neer bij de ongelijkwaardige verhouding tussen man en vrouw in de Romeinse samenleving? In vs. 7 blijkt van niet. Tenslotte zegt Petrus iets over 'zich geen angst laat aanjagen.' Bij 'angst' denkt hij waarschijnlijk aan de moeilijke omstandigheden waarin vrouwen met hun gezinnen terecht kunnen komen.
- Vs. 7 Een korte richtlijn voor de mannen om hun vrouwen met respect te behandelen, dan zal niets jullie gebeden in de weg staan. En hier dus de centrale gedachte van Petrus' woorden over de verhoudingen tussen man en vrouw: Jullie beiden zijn burgers van Gods Koninkrijk en delen in de genade van God. Hier ligt een groot spanningsveld: in de samenleving van toen waren man en vrouw niet gelijkwaardig, maar binnen het Koninkrijk van God wel! Petrus roept mannen hier dus op om niet hun maatschappelijke positie op te eisen. Nee, door vol respect en liefde met je vrouw om te gaan kun je laten zien hoe mannen en vrouwen samenleven die bij de nieuwe wereld van God horen! Petrus roept dus niet op om de maatschappelijke orde te bestrijden, maar om die van binnenuit te veranderen. Buiten het gezin en de gemeente blijft in Petrus' dagen nog zo dat vrouwen onderworpen zijn aan hun mannen, maar binnen het huisgezin en de gemeente geldt dat ze gelijkwaardig zijn. En die levenswijze neemt Petrus heel ernstig. Als een man zijn vrouw niet hoogacht en als medeburger van Gods Koninkrijk erkent, wordt samen bidden moeilijk.
- Vs. 8vv Tenslotte geeft Petrus een paar algemene leefregels voor de christelijke gemeente. Een belangrijke aansporing is dat we geen kwaad met kwaad zullen vergelden (vs. 9), het zijn woorden die direct aansluiten bij het lied over Christus in 2:22-25. En bedenk steeds dat God een rechtvaardige – een getrouwe volgeling van Jezus – niet uit het oog verliest maar luistert naar zijn of haar gebeden.

## Vragen

Petrus schreef zijn richtlijnen voor de huisslaven (2:18-21) en vrouwen (3:1-6) in een heel andere samenleving dan de onze, waar mannen de baas waren en waar slavernij gewoon was. Petrus roept niet op om de maatschappelijke orde te bestrijden, maar om die van binnenuit te veranderen. Centraal daarbij staat dat gelovige slaven en hun meesters, vrouwen en mannen ieder burger zijn van Gods Koninkrijk en gelijkwaardige erfgenamen zijn daarvan.

Een belangrijke vraag is dus: Hoe kunnen we de richtlijnen van Petrus over vrouwen en mannen vertalen naar onze tijd?

*Auteur: RB*

## Liederen

Psalm 128

Lied 838

(=Gezang 481 LvdK)

Lied 908

(=Gezang 430 LvdK)

Jezus, vol liefde

Hemelhoog 380

Diep, diep, diep als de zee

Hemelhoog 327

Hij heeft de hele wereld in zijn hand

Hemelhoog 339

De Here zegent jou

Hemelhoog 61

Lees je Bijbel, bid elke dag

Hemelhoog 382

Liefde, blijdschap, vrede

Hemelhoog 115

*Auteur: PZ*



# Adam en Eva, man en vrouw

## Adam en Eva, man en vrouw

'Één, twee, hoep! Wat een leukerd ben jij! Ik noem je....'  
'Kang, ga, roe! Wat vind jij, aap?' 'Oe, oe, oe!', antwoordt aap.

'En jij olifant?', is dit een goede naam?'

Olifant steekt zijn slurf in de lucht en trompettert. 'Ik denk dat jullie het er wel mee eens zijn!'

Adam kijkt eens rond naar al die dieren. Hij heeft ze allemaal een naam mogen geven. Dat was een flinke klus! Maar nu is het klaar! Hé, hé, even uitrusten!

Adam gaat eens lekker in de schaduw tegen de stam van een mooie boom zitten en kijkt rond naar al die dieren. Hij ziet de leeuwen voorbijlopen. Wat zijn ze mooi! Het mannetje heeft een enorme bos manen rondom de kop. En zijn vrouwtje loopt naast hem en duwt af en toe haar kop tegen zijn brede neus aan. Wat lief! Ze zijn allebei leeuw, toch heeft hij voor het vrouwtje de naam 'leeuwin' bedacht. Allebei prachtig en sterk, maar ook allebei anders. En daar de olifanten! Zó groot! Het mannetje heeft prachtige grote tanden! Het vrouwtje is wat kleiner, met kleinere tanden. Het mannetje mag dan ook het zware werk doen. Hij duwt met zijn gewicht en sterke tanden tegen bomen en struiken om de mooiste takken met de lekkerste blaadjes te laten zakken, zodat het vrouwtje daarvan kan eten. En hijzelf natuurlijk ook. Samen lopen de dieren weer verder. En dáár! Zijn favoriete vogel! De pauw! Wat staat het mannetje te pronken met zijn prachtige staart! Al die kleuren! Geweldig! Hij maakt zich mooi voor zijn vrouwtje dat een rustige kleur bruin heeft en heel bedaard naar het mannetje kijkt die zich van zijn beste kant laat zien. Adam moet een beetje lachen. Wat doet die pauw toch zijn best voor het vrouwtje om te laten zien hoe geweldig hij wel niet is.

Wat zou het fijn zijn wanneer Adam zelf óók iemand had om voor te zorgen, om te laten zien hoe sterk en knap hij is. Om samen mee op te trekken. Om samen te lachen om het grappige gedrag van de apen met hun trucjes. En te genieten van al het mooie van deze tuin die God voor hen had gemaakt. Eigenlijk voelt Adam zich een beetje alleen. Alle dieren zijn samen, maar Adam is maar in zijn eentje. Natuurlijk is God er ook. Met Hem kan Adam meepraten wanneer ze s' avonds samen door de tuin wandelen. Maar dat is tóch anders... God is God en geen mens.

God ziet dat Adam zich alleen voelt, hij merkt dat Adam ook graag met iemand samen zou willen zijn. En God weet dat er iemand bij moet komen. Niet precies zo iemand als Adam. Nee, maar net als bij de dieren iemand die op Adam lijkt, maar tóch anders was. Iemand waar Adam voor kan zorgen, Met wie hij kan praten en samen mee lachen. Net als de leeuw en leeuwin, de olifantenstier en de olifantenkoe, en de pauwenhaan en zijn lieve hen.

En als Adam in slaap is gevallen, pakt God een rib van hem en maakt nóg een mens die erg lijkt op Adam... maar dan een vrouw. Wat is Adam blij! Nu zijn ze samen! En ze kunnen samen genieten van de mooie tuin én de wandelingen met God! Twee mensen, man en vrouw, hetzelfde, maar toch anders. En God ziet dat het heel erg goed is!

*Auteur: JV*



# Man en vrouw

Weet je nog? Petrus, een leerling en goede vriend van Jezus, die heel veel met Hem meegemaakt heeft, wil aan de christenen ver weg in Turkije tips geven over hoe je als christen moet leven. Daarom schijft hij hun een brief. Zelf weet hij nog precies wat Jezus de mensen vertelde over Gods Koninkrijk en hoe je als christen zou moeten leven. Maar voor de mensen die zo ver weg wonen, is het soms moeilijk om te weten te komen hoe dat nou moet. Zéker als ze Jezus nooit zelf gezien en gehoord hebben. En hoe kun je alles wat je geleerd hebt goed onthouden en doorvertellen aan je kinderen en anderen? Daarom wil Petrus de mensen ver weg daar tips over geven.

Hij wil nu iets zeggen tegen getrouwde mensen. Ze mogen een voorbeeld zijn hoe je met elkaar kunt leven. Daarbij denkt hij misschien aan hoe God de man en vrouw bij elkaar heeft gebracht. Adam, de eerste mens, had de taak om te zorgen voor Gods mooie tuin. Daarin groeiden planten en bomen, maar ook waren er allerlei dieren. Adam mocht alle dieren een naam geven. Hij zag steeds mannetjes en vrouwtjes samen, en zelf was hij alleen. Hij kon met niemand samen optrekken. Toen liet God hem diep slapen. Uit één van Adams ribben bouwde God een vrouw. Die gaf Hij aan Adam toen hij weer wakker was. Adam riep uit dat hij zo blij met haar was. In die tijd waren Adam en Eva nog bloot. Zo zag je duidelijk dat Eva er anders uitzag dan Adam. Ze konden ook allebei weer andere dingen. Adam was sterk en moedig, Eva lief en precies. En samen konden ze alles wat er nodig was.

Ja, zo is het bedoeld, bedenkt Petrus. In de tijd waarin hij leeft, zijn de mannen de baas. Maar Petrus weet ook dat bij God mannen en vrouwen evenveel waard zijn. Mannen en vrouwen helpen elkaar en vullen elkaar aan met hun sterke kanten. Zo zijn ze samen vrij om God te dienen. Petrus gaat verder met zijn brief:

Voor de vrouwen die een man hebben geldt dit: accepteer dat je man de leiding heeft. Dan zal zelfs een man die Gods wil niet wil doen, aan je gedrag zien dat je precies doet wat God zegt. Dan is je man zó onder de indruk, dat hij dat ook wel wil. Zorg ervoor dat je mooi bent in wat je dóét, want dat is zoveel belangrijker dan hoe je eruitziet. Als je rustig bent vanbinnen en liefdevol, maakt jou dat veel mooier dan dingen als sierlijk gevlochten haren, gouden sieraden of dure kleren. Als je mooi bent in wat je doet, ziet God dat als een sieraad dat je nooit meer kwijtraakt.

Neem een voorbeeld aan de vrouwen over wie er ook zulke dingen in de Bijbel staan. Ze vertrouwden God en wisten dat hun man de leiding had.

Sara bijvoorbeeld gehoorzaamde haar man Abraham en noemde hem zelfs 'mijn heer'. Zij is als een moeder voor je, als je zoals zij het goede doet en je niet bang laat maken als er moeilijke dingen gebeuren.

Voor de mannen die een vrouw hebben geldt dit: ga verstandig met haar om, want ze is kwetsbaarder dan u. Respecteer haar, want zij mag net als u eeuwig met God leven. Als u dat doet, zal God naar uw gebeden luisteren.

Er is ook iets dat ik tegen alle christenen wil zeggen. Jullie horen allemaal bij elkaar. Wees het daarom met elkaar eens en leef met elkaar mee. Houd van elkaar als broers en zussen. Zorg voor elkaar en wees bescheiden.

Als er iemand naar tegen je doet, doe dat dan niet terug. Als iemand je uitscheldt, scheld dan niet terug. Je kunt zulke mensen beter zegenen door ze het beste toe te wensen. Dan zal God ook goed zijn voor jullie, want daarvoor heeft God jullie geroepen.

Er staat niet voor niks in Psalm 34: 'Als je van het leven houdt en gelukkig wilt zijn, moet je niet over een ander liegen. Je moet niet verkeerd doen, maar goed. Probeer er alles aan te doen om altijd vrede te hebben met anderen. De Heer let op de mensen die zijn wil doen en Hij luistert naar hun gebed. Maar God is boos op mensen die anderen kwaad doen, hen helpt Hij niet.'

Met God bij je, wie zou jou dan kwaad willen doen, als jij steeds het goede doet?

## Samen praten

1. Waarom moeten vrouwen de leiding van hun man accepteren?
2. Waarom moeten mannen respect hebben voor hun vrouw?
3. Petrus stuurde zijn brief naar de christenen in verschillende steden in Klein-Azië, waar nu Turkije ligt. Naar mensen waarvan de meesten Jezus nooit zelf gezien of gehoord hadden. Wij wonen ergens anders en leven bijna 2000 jaar later. Toch zijn de tips in Petrus' brief net zo waardevol voor ons. Dat komt doordat Petrus er eigenlijk Jezus' woorden in heeft geschreven, die hij Hem zo vaak heeft horen zeggen. Je kunt deze brief dus lezen alsof Petrus hem nu aan de christenen in jouw stad of dorp heeft gestuurd. Het is goed om die tips te onthouden! Je kunt ze altijd zelf nalezen in Petrus' brief, die bijna achter in de Bijbel staat. Zoek maar eens op!
4. Laat een kind Genesis 2 opzoeken en helpt daar eventueel bij. Laat een ander kind vers 18 en 20-23 voorlezen. Wat was Adam blij met zijn vrouw!

*Voor de verteller of vertelster: Neem de Bijbel, evt. in een eenvoudige vertaling. Als je hebt meerdere. Zoek met elkaar op waar Petrus' brieven staan en laat het gedeelte van vandaag zien. Het is goed om kinderen te laten zien dat het echt Gods woord is wat u hen vertelt, en hen te stimuleren zelf de Bijbel te lezen. Voor kinderen die er geen hebben: de Bijbel is in diverse apps gratis te gebruiken.*

Auteur:PW



# Houd van elkaar als broeders en zusters

We vallen maar meteen met de deur in huis: heb je broers en/of zussen?  
Misschien één broer of één zus?  
Dan maak je vast wel mee dat je ruzie hebt samen. Dat kan over van alles zijn, iets kleins of toch wel om iets groters. Het kan een poosje duren, van een kwartiertje tot misschien een dag.  
Niet leuk en soms moeten je ouders eraan te pas komen om te bemiddelen.  
Maar uiteindelijk wordt het opgelost, je houdt tenslotte van elkaar. Je leert er ook nog wat van: geven en nemen en...vergeven.  
Als je geen broer hebt of een zus, dan maak je minder ruzie waarschijnlijk. Misschien weleens met een vriend of vriendin, die als een broer of zus voor je is. Dat komt natuurlijk ook voor.  
Maar ook dat komt weer goed tenslotte. Je wil hem of haar niet missen, het is en blijft je beste vriend of vriendin. Zo leer je met mensen om te gaan.



## Bijbelverhaal

Petrus, je kent hem als leerling van Jezus, schrijft een brief naar christenen die ver weg wonen, in Klein Azië. Zij hebben zijn steun nodig en moeten nog veel dingen leren.  
Doordat zij nu bij het Koninkrijk van God horen, zijn sommige dingen veranderd in het omgaan met elkaar. Petrus legt dat uit in zijn brief.  
In dit gedeelte schrijft hij hoe je als man en vrouw met elkaar moet omgaan.  
Voordat Jezus begon te vertellen over zijn Vader, hoe Hij wil dat we met elkaar omgaan, was het gewoon dat de man de baas was over zijn vrouw. Een slaaf stelde minder voor dan zijn meester. De Romeinen waren de baas over het volk.  
Maar God heeft man en vrouw gelijkwaardig geschapen. Ze zijn wel verschillend, maar daardoor vullen ze elkaar juist aan en vormen zij een perfecte eenheid.

Petrus schrijft de brief natuurlijk wel in een andere tijd. De vrouw had toen echt niets te vertellen. De mannen bepaalden alles in de maatschappij. Hoewel het in onze tijd er heel anders aan toe gaat, is het in sommige landen nog steeds zo. Zelfs in landen waar het er eerst net zo modern was als bij ons, is dat de laatste tientalen jaren weer helemaal teruggedraaid. Denk maar aan Iran en Afghanistan. Er kwamen daar andere leiders, die overheerders bleken te zijn en alles weer wilden zoals het vroeger was. Vooral dat mannen het voor het zeggen hebben. En dat in deze tijd!

Petrus schrijft dat vrouwen gehoorzaam moeten zijn aan hun man. En mannen moeten met respect omgaan met hun vrouw. Dat laatste klinkt goed, maar het eerste stukje, dat vrouwen gehoorzaam moeten zijn aan hun man, daar hebben we moeite mee.  
Maar zoals gezegd: het was een andere tijd, waarin dat zo ging in de maatschappij.  
Het is de bedoeling dat je als man en vrouw samen sterk bent en zo kunt laten zien hoe je veranderingen kunt aanbrengen in de maatschappij. Je vormt dan een eenheid, die God dient.  
Man en vrouw dienen elkaar en laten aan de buitenwereld zien hoe God het heeft bedoeld.  
Zo komen zij beiden tot hun recht, de man en de vrouw, ieder met hun eigen taken.



lees verder op de volgende bladzijde

Petrus geeft nog meer richtlijnen om met elkaar om te gaan, ook met andere mensen:

*Wees eensgezind  
Leef mee met elkaar  
Zorg voor elkaar en durf de minste te zijn  
Heb elkaar lief als broers en zussen.*

Dat is nog wel te doen...maar:

*Doe geen kwaad terug als iemand jou kwaad doet.  
Scheld niet terug als jij wordt uitgescholden,  
maar zeg de persoon juist, dan komt de zegen bij je terug.*

Nou ja, daar moeten we nog hard aan werken!

En het is ook zo:

*Als je van het leven houdt en gelukkig wil zijn, en wie wil dat nou niet, moet je niet roddelen en leugens verspreiden.  
Dan moet je het kwaad uit de weg gaan en de juiste keuzes maken.  
Alles doen om de vrede te bewaren en dan ... zal je zien dat Jezus bij je is, altijd en naar je gebeden luistert.*

Zo, nou, we gaan er het beste van maken, toch?

Zo kunnen wij Jezus' liefde laten zien en wie weet worden mensen nieuwsgierig naar Hem.

Bijzonder, dat die oude brief van Petrus ook voor ons nog veel kan betekenen...

*Auteur: RvBvdB*