

16 april 2023

Leven in ontzag voor de levende Heer

1 Petrus 1 (vooral vers 13-25)



Thema: Leven voor de heilige God?

Doel

De kinderen worden zich bewust dat geloven zichtbaar wordt in je manier van leven.

Toelichting

We lezen de komende weken uit de brief van Petrus. Hij moedigt de lezers, die soms alleen staan als christenen in hun omgeving aan, om te blijven geloven in God. Ze hebben het niet makkelijk, maar moeten volhouden.

Petrus vraagt de lezers van zijn brief ook in hun manier van leven te laten zien dat ze in God te geloven. Richt je in je denken op de Heer die heeft gered. Hij is heilig en wil dat jij ook bent zoals Hij zelf is. Wat dat betekent? Dat je respect hebt voor God. Iedere dag opnieuw houd je rekening met Hem, wat Hij zegt in zijn Woord. Je houdt van Hem en van elkaar en je helpt elkaar om zuiver te leven voor God.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Elke dag weer

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of er dingen zijn die ze elke dag doen? (wassen, aankleden, eten, drinken, tandenpoetsen, naar bed gaan). Vraag ook waarom je elke dag eet (groeien, naar school en spelen). Of wast en tandenpoetst (anders ga je stinken en krijg je gaatjes in je tanden). Wat doe je elke dag omdat het moet van je ouders of de juf? En wat doe je uit jezelf?

Petrus schrijft in zijn brief aan andere mensen die in Jezus geloven: vergeet niet elke dag ook aan God te denken. Door een bijbelverhaal, bidden of een lied. Bedank Hem dat Hij van je houdt en voor je zorgt. En probeer alles zo te doen dat God dat fijn vindt.

Je kunt aansluiten bij Hemelhoog 299: 'k Heb Jezus nodig. Je hebt de Heer nodig en moet Hem volgen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Iedere dag leven voor God

Richtlijnen: Laat de kinderen dingen noemen die (bijna) elke dag doen.

Verdeel de antwoorden over drie kolommen:

1. wat ze zelf graag doen/niet willen missen
2. wat ze gewoon doen, omdat ze het nodig vinden en
3. wat ze proberen te ontlopen, omdat ze het vervelend vinden.

Bij de dingen in 2 en 3 zullen ze er soms aan herinnerd of ertoe gedwongen moeten worden. Zijn er ook dingen die de één leuk vindt en de ander vervelend?

Petrus schrijft in zijn brief aan andere christenen dat ze iedere dag leven voor God. Dat betekent dat je respect voor Hem hebt. Hij heeft laten zien dat Hij van je houdt, vergeet dat niet en prijs en dank hem daarvoor. Maar laat ook zien dat je graag bij Hem wilt horen. Wees Hem gehoorzaam, probeer net zoveel te houden van Hem en van elkaar, als Hij houdt van jou.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Zuiver leven

Richtlijnen: In een waterzuiveringsinstallatie komt het afvalwater van een dorp, stad of bedrijf binnen. Het is verontreinigd door van alles en nog wat. Van ontlasting tot medicijnresten en van wasmiddelen tot wat mensen illegaal in het riool lozen. Dan wordt het door allerlei filters geleid, waardoor stoffen die wij niet in ons drinkwater willen hebben eruit gehaald worden. In zijn brief schrijft Petrus over de grote zuivering van ons leven. Jezus Christus heeft ons nieuw leven gegeven. De heilige God heeft ons door het bloed van zijn Zoon tot zijn kind gemaakt. Petrus wijst erop, dat kinderen van God heilig willen blijven, zuiver willen leven. Ze willen niet opnieuw goddeloos afval in hun dagelijks leven toelaten. Dat bedoelt hij met 'niet toegeven aan de begeerten waardoor u vroeger werd beheerst' (vs. 14).

De enige manier waarop dat kan is om bij alles wat je zegt en doet te denken: Leef ik zuiver? Is mijn manier van leven in Gods ogen van goede kwaliteit? Heb ik respect voor Hem? Vind ik de Bijbel en het contact met Hem belangrijk, zodat ik steeds beter weet wat de heilige God zuiver vindt? Toon ik liefde naar mijn omgeving? En niet alleen op zondag, maar iedere dag?

Extra bijbelgedeelte: Psalm 139: 1-6 en 23-24

God kent ons door en door. Hij is altijd in liefde bij ons. Daarom kan Hij ook toetsen of wij niet meer zuiver leven. Wie gelooft, vraagt Hem daar zelfs om.

Auteur: DW

Voorinformatie bij 1 Petrus

De komende weken lezen we uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hij schrijft deze brief aan de christenen van verschillende gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije. Het doel van de brief is om de lezers te bemoedigen in een tijd van vervolging. Hij spoort hen aan het lijden te aanvaarden en geduldig te dragen, daarbij in het geloof te volharden en te zien op Christus als de enige hoop tot redding. Vervolging van christenen was er in verschillende vormen. Door de overheid, maar ook door medeburgers, familie en vrienden die trouw bleven aan de heidense religies. Christenen werden bijvoorbeeld door familieleden en vrienden uitgestoten. Bedenk hierbij dat familie belangrijk was voor de 'oudedagsvoorziening.' Christenen waren mensen die in Jezus waren gaan geloven en daardoor anders werden. Ze deden bijvoorbeeld niet meer mee aan de offers voor de goden en de keizer. Daarmee werden ze gezien als mensen die staatsondermijning bezig waren. De gedachte hierbij was: als er niet meer aan de goden geofferd wordt, dan zijn ze daar niet blij mee en dat kan behoorlijke gevaren opleveren. De oogsten konden bijvoorbeeld mislukken of het kon slecht gaan met de economie. Christenen vielen ook positief op vanwege de liefde voor elkaar en de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Er waren namelijk nog geen sociale voorzieningen zoals we die nu kennen. Christen-zijn was dus niet altijd gemakkelijk. Begrijpelijk dat Petrus hen wil bemoedigen.

Hierbij geeft hij in dit gedeelte aan dat er alle reden is om vol te houden. Christenen zijn immers mensen met hoop! Er wacht hen in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Of om het met iets andere woorden te zeggen: het is een onaangetaste, onverwoestbare en onvergankelijke erfenis (vers 4-5). Wat er ook gebeurt, die erfenis is veilig bij God. Petrus vult die erfenis concreet in met het woord redding (vers 5, 9 en 10). Er wordt hier een woord gebruikt dat ook wel vertaald werd met zaligheid of heil. Ons woord Heiland komt er vandaan. Dat woord heil geeft aan dat het om heelmaking, om herstel gaat. Op Gods tijd, als Jezus terugkomt, zullen de christenen delen in de heerlijkheid, de luister van Jezus Christus. (vers 7 en 11). Christenen zijn dus mensen met gegronde hoop! In het vervolg van de brief wordt ook duidelijk gemaakt hoe deze hoop de dagelijkse levenswandel van de christen beïnvloedt en vormt.

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

De komende weken lezen we in de eerste brief van de apostel Petrus. In de eerste verzen van deze brief laat Petrus zien hoe rijk we als christenen zijn. Hij laat zien dat we mensen met gegronde hoop zijn. We zijn onderweg naar de wederkomst van de Here Jezus. Dan zal onze complete verlossing geopenbaard worden. Als je het begin van de brief leest, lijkt het misschien wel alsof het geloof in de Here Jezus alleen maar gericht is op de toekomst. Alsof het tot de wederkomst een kwestie is van je leven uitzitten. Maar dat is nu juist niet de bedoeling! De hoop die je hebt bepaalt juist hoe je in het aardse leven staat. De hoop bepaalt je levenswandel. Levenswandel is overigens een kernbegrip bij Petrus (in 1:15 vertaald met 'leid een leven'). Christenen zijn anders, ze zijn vreemdelingen op deze aarde. Dat is geen privékwestie, maar heeft sociale gevolgen. Die worden in dit gedeelte en het vervolg van de brief ook verder uitgewerkt. Geloof kan niet zonder gehoorzaamheid. Zoals de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer zei: 'de gelovige gehoorzaamt en de gehoorzame gelooft.'

Vers voor vers

- Vs. 1v Petrus zet zijn brief krachtig en bemoedigend in. Hij herinnert de lezers er aan wie ze als christen zijn. Ze zijn door God zelf uitverkoren: ze danken hun christen zijn aan Hem. Ze zijn vreemdelingen: het Koninkrijk van God is hun thuis, niet de wereld. Ze zijn voorbestemd om geheiligd te worden door Gods Geest om gehoorzaam te zijn. Heilig wil zeggen dat ze apart zijn gezet om de Here God te dienen. Hierbij zijn ze besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. Deze woorden wijzen op Jezus' offer. In het Oude Testament lees je, bijvoorbeeld in Exodus 24:8, dat je door besprenkeling met bloed van een offerdier opgenomen werd in Gods verbond. Als christen ben je opgenomen in het nieuwe verbond door Jezus' bloed. Je bent van Hem en voor altijd veilig. Een geweldige bemoediging. De toon van de brief is gezet!
- De meningen zijn verdeeld over de precieze adressanten. Schrijft Petrus deze brief aan Joden die in Jezus zijn gaan geloven? De verschillende expliciete en impliciete verwijzingen naar het Oude Testament lijken hier op te wijzen. Of schrijft aan heidenen die christen zijn geworden? Hoofdstuk 1:18 zou daar bijvoorbeeld op wijzen. Mogelijk is er sprake van een combinatie.
- Vs. 3 Petrus begint de eigenlijke brief met een lofprijzing. Het is een kernachtig vers: de lezers zijn door de opstanding van Jezus Christus opnieuw geboren tot een levende hoop. Door het geloof delen ze in Zijn opstanding. Het is op basis van Gods grote barmhartigheid dat ze mensen met vaste hoop zijn geworden.

- Vs. 4v De hoop waar in vers drie over gesproken wordt, wordt hier omschreven als een erfenis. Deze toekomstige erfenis is veilig in de hemel. Ook de christen zelf wordt bewaard. Ze worden door Gods kracht beschermd. Petrus koppelt deze bescherming aan het geloof, het vertrouwen van de ontvangers. Juist als je op Hem vertrouwt, verwacht je het ook van Hem.
- Vs. 6vv De goede, barmhartige zorg van de Here God moet tot blijdschap stemmen. Die blijdschap is niet goedkoop! De Bijbel is een eerlijk boek. Er zullen ook beproevingen komen die het geloof testen, zuiveren zoals goud gezuiverd wordt in het vuur zodat er puur goud overblijft. Uiteindelijk komt het aan op de vraag: op Wie, waarop stel ik mijn vertrouwen. Petrus geeft hiermee aan dat ook beproevingen opgenomen worden in Gods regie. Dat mag ook bemoedigend zijn: je leven ligt ook wat dit betreft in Gods hand. De apostel is wat dat betreft positief gestemd: hij zegt stellend dat ze het einddoel bereiken, namelijk de redding, de heerlijkheid. Letterlijk staat er 'de redding van uw zielen.' De ziel staat voor de hele mens, het is de mens zelf. De christen wacht dus een geweldige toekomst: de complete bevrijding, verlossing van alle gebrokenheid.
- Vs. 10vv Petrus maakt hier een link met het Oude Testament. De profeten uit het Oude Testament, die spraken over het lijden van de Here Jezus en zijn heerlijkheid daarna, spraken met het oog op de gelovigen van het nieuwe verbond! Daarmee geeft hij aan dat het geloof van de gemeente zijn vaste grond in de heilige Schrift heeft. Zelfs de engelen kijken met belangstelling vanuit de hemel mee. Ze buigen zich voor over om goed te kunnen zien wat er zich voor hun ogen afspeelt.
Zo krijgen de lezers toen, en wij nu, een geweldige bemoediging mee! Wat zijn we als christenen gezegende en rijke mensen.
- Vs.13 Petrus spreekt hier over de alertheid van de christen. Letterlijk wordt er gesproken over het 'omgorden van de lendenen.' Je kunt hierbij denken aan de lange gewaden die men in die tijd droeg. Als je goed door wilde lopen, moest je dit kleed opbinden. Het beeld past goed bij het kernbegrip levenswandel. De christen is een pelgrim die onderweg is naar Gods heerlijkheid, naar de complete verlossing (zie ook de vorige zondag). Het is dus een wandel waarbij de christen geconcentreerd is op het gebod van God en waakzaam is. Als christen ben je met hoop gericht op de genade die komt. Genade is hier de complete redding die zal komen als de Here Jezus terugkomt. Een christen leeft dus ook bewust met de blik vooruit.
- Vs.14 Mooi hoe Petrus hier de nieuwe verhoudingen aangeeft. De christen mag zich een kind van God weten. Er spreekt een vertrouwelijke en persoonlijke band uit. Dat betekent dus overigens niet dat je achterover kunt leunen. Het juist de bedoeling dat je gehoorzaam bent aan God. Dit is een belangrijke oproep voor iedere christen. Want, je laat je zo maar weer leiden door verkeerde verlangens.
- Vs. 15v Dit vers begint met een duidelijke tegenstelling. Maar! Vroeger was er onwetendheid, maar leef nu in alle opzichten heilig zoals de Here God heilig is. Het klinkt misschien wat te hoog gegrepen, maar er wordt bedoeld dat de gemeente zich anders gedraagt dan de zondige omgeving. Ze moeten zich onbesmet, toegewijd en dienstbaar gedragen. Anders zijn zoals de Here God anders is. Hij is de 'gans Andere', niet zoals de afgoden. Deze aansporing laat zien dat je als christen op dit punt niet kunt zeggen dat je gearriveerd bent. Voortdurend word je uitgedaagd de juiste keuzes te maken.
- Vs. 17vv Petrus roept op tot ontzag voor de hemelse Vader. Want ook al heb je een persoonlijk relatie met Hem, dat betekent niet dat je een streepje voor hebt op een ander. Juist als zijn kinderen zullen zij en wij de Hem toekomstige gehoorzaamheid moeten bewijzen. God is als Vader niet minder de Rechter (zie ook Matteüs 18:35). Hij zal ieder oordelen naar zijn/haar levenswandel. Hij oordeelt dus naar de betoonde gehoorzaamheid van het geloof. Dit onderstreept ook de ernst van de ontvangen genade.
Opnieuw herinnert de apostel de lezers aan hun vreemdelingschap. De grond van de vermaning ligt in het feit dat ze door het kostbare bloed van Jezus zijn vrijgekocht. Een hoge prijs! Het volmaakte offer van Jezus wordt hier gezien als het losgeld dat betaald wordt om iemand vrij te kopen. Als je de prijs beseft, dan heeft dat invoel op je levenswandel. Ook hier gebruikt Petrus een scherpe tegenstelling. 'Jullie zijn niet vrijgekocht met....., maar(!) met het kostbare bloed...'
- Vs. 20 Christus, het volmaakte lam, is al uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Ter vergelijking: Bij de uittocht uit Egypte werd het offerlam vier dagen van te voren uitgekozen. Hiermee laat Petrus de kracht van Jezus' offer zien. De lezers worden hier extra aangesproken: voor hen is Christus verschenen. Hij heeft hen, en ons, op het oog!
- Vs. 21 Verschillende elementen die Petrus al eerder heeft genoemd, komen hier terug. De lezers geloven in de opgestane Heer en hebben daardoor hoop. Ze zijn onderweg naar Gods heerlijkheid. Ze moeten zich onderweg in geloof en hoop steeds meer richten op God.

lees verder op de volgende bladzijde

- Vs. :22v Na hoop en geloof komt in dit vers de liefde naar voren. Door de gehoorzaamheid aan het evangelie is het hart van de lezers gereinigd. Het woord dat hier gebruikt wordt komen we in het Oude Testament tegen als het gaat om het geschikt maken voor de cultus. De Heilige Geest reinigt je hart zodat je geschikt bent tot de dienst van de liefde tot je broeders en zusters. Het gaat hier om de gevende, jezelf wegcijferende liefde. De liefde die op de ander gericht is. Deze liefde heb je als mens niet uit jezelf. Daarom schrijft Petrus ook over het opnieuw geboren zijn (zie ook 1:3). Als christen ben je een nieuw mens die leeft in liefde tot Jezus Christus en de broeders en zusters. Om dit duidelijk te maken gebruikt Petrus hier opnieuw een beeld. Als christen ben je opnieuw geboren uit onvergankelijk zaad. Zaad staat hier voor het woord van God dat je gehoord hebt. Dat woord is een levend en blijvend woord dat blijft tot in eeuwigheid. Het geeft aan dat we als christenen uit God geboren zijn. We zijn bewust op deze wereld gezet om Hem te dienen en lief te hebben. Ook ons nieuwe leven is van Hem! Hoe leef je, hoe geef je invulling aan dat leven?
- Vs. 24v Petrus sluit dit gedeelte af met een citaat uit Jesaja 40:6-8. De mens is kwetsbaar en vergankelijk. Maar wat God gezegd heeft, blijft eeuwig waar! Dat woord, het evangelie moet ons stimuleren om lief te hebben.

Vragen

- Waar en hoe zie je in je eigen leven de liefde tot je broeder, je zuster in de gemeente?
- Herken je de kracht van Gods Woord?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 99: 1, 2, 4 en 8	
Lied 903	(=Gezang 426 LvdK)
Lied 906: 1, 2, en 8	(=Gezang 323 LvdK)
Mijn hoop is op U, Heer	Opwekking 337
Lees je Bijbel, bid elke dag	Hemelhoog 382
Jezus is....	Hemelhoog 348
Va n A tot Z	Hemelhoog 621
Meer en meer	Hemelhoog 384
Hij alleen	Hemelhoog 337
Ik zag een kuikentje	Hemelhoog 427

Auteur: PZ



Elke dag weer

Inleiding

Weet je wat ik elke dag doe als ik wakker word?

Dan sta ik op en maak eerst water heet voor een lekker kopje thee bij het ontbijt. Als dat klaar is ga ik me douchen.

Doe jij dat ook? Wat doe jij nog meer elke dag?

Wat moet je niet vergeten en waarom niet?

Waar moet mama of papa je wel eens aan herinneren?

Is het iets dat belangrijk is om te doen?

Bijbelverhaal

In het verhaal van vandaag gaat het over Petrus. Hij schrijft een brief aan mensen die heel ver weg wonen. Misschien wel in het buitenland. Die brief gaat ook over iets heel belangrijks dat de mensen niet moeten vergeten. Luister maar naar wat Petrus vertelt in de brief:

Ik weet dat jullie in God geloven, en in de Here Jezus. Jullie weten dat Hij alle verkeerde dingen wegdoet. Alles wat stout is wordt jullie vergeven. Daar hoeft je je niet druk meer over te maken. Je blijft gewoon een kind van God. Kunnen jullie nu daarom rustig dingen blijven doen die van God niet mogen? Nee, natuurlijk niet! Jullie moeten juist elke dag laten zien dat je bij God wilt horen. Dat doe je door je aan zijn regels te houden. Dat betekent ook dat je alles doet zoals Hij dat fijn vindt. Dat moet je elke dag opnieuw proberen.

Ook vindt God het fijn als je elkaar daar bij helpt. Je kunt samen tot God bidden. Vragen of Hij je wil helpen eerlijk te zijn. Hem bedanken dat Hij voor je zorgt en van je houdt. Je kunt samen uit de Bijbel lezen. Of je zingt samen een lied voor God.

Als jullie dat proberen zijn jullie mooie, eerlijke mensen. Doordat jullie geloven, hebben jullie hoop dat ooit alles goed komt doordat God van jullie houdt.

Dat is wat Petrus heel lang geleden schreef. De mensen in de tijd van de Bijbel hebben dat gelezen. Wij lezen dat nu in de Bijbel. En zo weten wij ook hoe God graag wil dat wij de dingen doen.

Auteur: TD



Iedere dag leven voor God

Inleiding

Leg een open bijbel in de kring. Print wat Petrus (*cursief*) schrijft alsof je zijn brief als perkamentrol binnenkreeg en lees daaruit voor. Plak de geprinte tekst eventueel op een stuk behang, waardoor het kan worden opgerold en met een lint dichtgebonden.

Mensen doen elke dag dingen. Kinderen ook. Soms is het leuk, soms belangrijk en soms wil je iets liever niet doen. We maken 3 rijtjes op het bord onder de woorden:

- leuk
- belangrijk
- liever niet

Wie noemt wat? Moeten jullie ook wel eens aan iets worden herinnerd of gedwongen om het te doen? Wat bijvoorbeeld en hoe gaat dat? Maakte je ook wel eens mee dat jij iets vervelend vindt, en je vriend of vriendin juist niet? Wat dan? Voer een intro-gesprekje met elkaar; valt het altijd mee om dingen die belangrijk zijn te blijven doen? Wat helpt erbij?

Bijbelverhaal

Petrus, de man die vroeger visser was, is nu apostel. Dat betekent dat hij, waar hij komt, vertelt over zijn Meester Jezus. Zo zijn in Klein-Azië mensen christen geworden. Ze wonen te ver weg om op bezoek te gaan. Dus schrijft hij een brief om hen te laten weten wat belangrijk is om het geloof in de Heer te blijven volhouden. Dat heeft te maken met dingen die je iedere dag doet. Ik ga jullie vandaag vertellen wat hij daarover schrijft;

Petrus zit ergens in een kamer. We vermoeden dat hij in Rome is. Hij is niet meer de jonge visser, maar een ouder geworden man. Hij denkt na hoe hij een brief kan schrijven aan mensen in Klein-Azië, die geloven in de levende Heer. Zij wonen in provincies met namen als; Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. Die streken liggen nu in het land Turkije.

Petrus heeft gehoord dat christenen het in die streken niet makkelijk hebben vanwege hun geloof in God. Vaak zijn ze de enige in hun straat of dorp die op een andere manier gelooft dan de burens. Dat valt op. Stel je eens voor dat er uit eerbied offers worden gebracht aan Romeinse goden of de keizer. Als dat het geval is, doen christenen daaraan niet mee. Zij dienen hun Heer en haken af als het om andere goden gaat. Dat valt natuurlijk op. Ze worden erop aangesproken en dat gebeurt niet altijd vriendelijk. De niet-christenen denken dat niet meedoen hun dorp misschien ongeluk brengt, ernstige ziekte of een mislukte oogst. Soms draait zo'n gesprek over anders-zijn uit op pestgedrag of ruzie. Je kunt je voorstellen dat het daardoor elke dag spannend is om in de Heer Jezus te blijven geloven en dat vol te houden. Christenen leerden bijvoorbeeld van hun Heer om elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen. Dat valt op; wie anders zorgt voor een bedelaar of dakloze? Wie anders

brengt een brood naar een eenzame arme, zorgt voor een ernstig zieke oudere of reageert vriendelijk naar een boze, scheldende buurman? Christenen leerden dat van hun Heer. Daardoor verschillen ze regelmatig van anderen in de omgeving. Christenen komen ook regelmatig bij elkaar in één huis. Daar vertellen ze elkaar over hun Heer. Iedereen is dan welkom: rijken, armen, bedelaars, gehandicapten, ouderen en jongeren. Ze delen met elkaar van één brood en drinken dan om de beurt uit één beker wijn. Andere mensen praten er achter hun hand met elkaar over: 'Weet jij dat die christenen...? Zo apart.' Door die andere manier van doen, komt het ook voor dat christenen zelf anders worden behandeld. Dan is het niet vanzelfsprekend dat ze met anderen mogen meedoen of dat er wordt gespeeld met kinderen uit een christelijk gezin.

Petrus zucht, wrijft met z'n hand over z'n voorhoofd. Hij begrijpt heel goed dat het voor christenen niet makkelijk is om zo vast te blijven houden aan het geloof in Jezus Christus. Anderen in hun omgeving begrijpen weinig van die nieuwe manier van leven. Dat helpt niet mee om goed samen te leven. Petrus vouwt zijn handen en praat zacht met de Heer: 'Wilt U me helpen om een bemoedigende brief te schrijven naar deze christenen? Help mij de goede woorden te vinden die nodig zijn om hen aan te moedigen. Dan pakt hij een scherp gesneden ganzenveer, doopt die in inkt en begint te schrijven op een vel perkament. Ik lees jullie voor wat hij schrijft:

'Lieve gelovigen in Klein-Azië, Wees dankbaar voor wat jullie leerden van onze Heer. Wees wakker en weet dat, wanneer je Hem volgt, je hart zich zal vullen met hoop en goedheid. Doe elke dag gehoorzaam wat je van Hem leerde. Laat door wat je doet aan iedereen zien dat je leven veranderd is. Vroeger deed je wat je zelf wilde en belangrijk vond, nu doe je wat de Heer van je vraagt. Daarmee ziet je leven er anders uit en lijkt het op de manier waarop de Heer het zelf deed. Daarmee doe je ook wat God de Vader graag ziet. De Heer Jezus heeft door zijn dood aan het kruis immers voor die verandering gezorgd. God de Vader zelf maakte dit nieuwe leven mogelijk. Dat plan werd heel lang geleden in de hemel, door God zelf bedacht en nu is het zover. Wees daarom blij en dankbaar. Profeten hadden het daar ook al over maar nu is het echt zover en gebeurt het in jullie tijd van leven.

Deze manier van leven is nieuw en God is er blij mee. Daarom is het belangrijk om dit geloof vast te houden. Zo kunnen anderen zien hoe belangrijk liefde tussen mensen is, maar ook dat het mogelijk is om op een eerlijke manier van elkaar te houden. Dat valt op en wordt zichtbaar tussen jullie. Anderen zien daardoor ook wat het betekent 'nieuwgeboren te zijn'. God zelf heeft dat beloofd en mogelijk gemaakt. Kijk om je heen naar de natuur; bloemen in het gras zullen verdorren en doodgaan, maar de woorden waarmee onze God iets belooft, gaan nooit verloren.

Blijf daarom elke dag doen wat de Heer graag ziet. Houd dat vol uit respect voor Hem. Hij laat het nieuwe leven in jullie groeien. Bescherm dat nieuwe leven zorgvuldig en doe niet mee aan wat het beschadigt. Help elkaar dit vol te houden want dat is precies zoals God de Vader en onze Heer Jezus, het bedoelden. Dat wil ik met deze brief extra onderstrepen. Ook wens ik, Petrus, jullie de goedheid en innerlijke vrede van de Heer toe.'

Petrus schrijft nog even door. Als hij klaar is, strooit hij piepkleine zandkorrels over de inkt. Als de letters droog zijn rolt hij het perkament op. Deze brief stuurt hij met een bode naar de christenen in Klein-Azië. Als ze bij elkaar komen kunnen ze de brief aan elkaar voorlezen en er elkaar mee bemoedigen. Daar zal de heilige Geest zelf voor zorgen, gelooft de schrijver. Dat helpt hen volhouden, ook als het niet makkelijk is. In de Bijbel is deze brief bewaard gebleven. De woorden zijn voor het eerst opgeschreven door Petrus en daarna eeuwenlang gelezen door christenen over de hele wereld. Nog steeds helpen ze christenen vol te houden in geloof en hoop te houden voor het nieuwe leven dat gegeven is. Regelmatig verschilt hun leven daardoor van anderen. Zullen we onze God danken voor dat plan van nieuw leven?

Afrondend gebed

Vader in de hemel, dank U wel dat U een plan bedacht om het leven van mensen te vullen met meer geloof, meer hoop en meer liefde. Dat lukt onszelf niet, maar de Heilige Geest van Jezus helpt ons. Luisteren naar uw woorden en daaraan gehoorzaam zijn, helpt ons groeien in nieuwe manieren van doen omdat het ons hart en denken verandert. Dat geloven wij en daar danken wij U voor, omdat de Heer Jezus dat mogelijk maakte.

Afrondend lied

Zing ter afsluiting een lied dat te maken heeft met nieuw leven. Bijv. Op Toonhoogte: 393:1,4; 423; 434:1,2; 483; De bedoelde nummers komen uit de uitgave van 2009.

Om over na te denken/praten

- Wat kan jou helpen bij het nieuwe leven dat God geeft, denk je?
- Denk je dat het belangrijk is, daar elke dag werk van te maken?
- De apostel Paulus schreef precies als Petrus brieven ter bemoediging. Aan christenen in Rome schreef hij het volgende: 'Laat je gedachten vernieuwen door God. Dan ontdek je wat Hij graag wil.'
Is dat hetzelfde wat Petrus bedoelde, denk je?
(Rom.12:2)

Auteur: JHP



Zuiver leven

De apostel Petrus schrijft in het Bijbelgedeelte van vandaag (1 Petrus 1:13-25) aan christenen in het huidige Turkije. Vaak zijn deze mensen nog maar net bekeerd zijn tot het christendom. In elke stad zijn de christenen ver in de minderheid. Ze leven te midden van mensen die er hele andere gewoonten en goden op na houden. Ze zijn echt een buitenbeentje. Andere mensen kijken maar raar tegen die christenen aan. Sterker nog, vaak worden ze gediscrimineerd: uitgescholden, vernederd, achtergesteld of nog erger gemarteld en gevangengezet. Deze verschrikkelijke dingen gebeuren vandaag helaas ook nog steeds.

Petrus moedigt de lezers van zijn brief aan om te blijven geloven in God en om te leven zoals God dat van hen vraagt. Hou vol!

Vandaag gaan we nadenken over wat het voor je dagelijks leven betekent om christen te zijn. Eerst gaan we terug naar de tijd waarin Petrus de brief heeft geschreven. Daarna maken we een sprong naar onze eigen tijd. Wat betekent 'zuiver leven' eigenlijk? En hoe doe je dat?

Allereerst terug in tijd. In de tweede eeuw na Christus, dus iets na de tijd waarin Petrus zijn brief heeft geschreven, schreef een zekere Mathetus een brief aan Diognetus, een filosoof die aan het Romeinse hof leefde en les gaf aan Romeinse keizers. Deze Diognetus wilde wel



eens wat meer weten over die groep mensen die zich christenen noemt. Mathetus heeft dat onderzocht en brengt in een brief verslag uit. Een paar gedeeltes uit die brief:

'Christenen wonen niet in aparte steden, spreken geen vreemde taal of dialect, volgen geen bizarre gewoontes. Ze volgen de meeste gewoontes van de steden en de streek waar ze toevallig wonen. En toch is er iets buitengewoons aan hun leven:
Net als anderen trouwen ze en krijgen ze kinderen, maar

ze leggen geen kinderen te vondeling.

Ze delen hun maaltijden, maar zijn trouw aan hun vrouw.

Ze leven hun leven op aarde, als burgers van de hemel.

Ze leven in armoede, maar verrijken velen.

Ze zegenen als ze uitgescholden worden en reageren hoffelijk op beledigingen.'

Eigenlijk is dit een voorbeeld van het christelijke leven zoals Petrus het bedoelt. Als christen leef je volop in de wereld, maar wel op een geheel eigen manier. Je leeft een leven zoals de Here God dat van je vraagt. Mathetus zag dat heel goed aan de christenen van vroeger.



Wat van de christenen in vroeger tijd werd gevraagd, geldt ook voor christenen in onze tijd. Petrus roept ons in vers 16 op tot een zuiver, heilig leven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig.' Het woordje 'heilig' kom je vaak tegen in de Bijbel. Heilig betekent in de Bijbel 'bij God horen'. Dus Petrus roept ons op om steeds dicht bij God te leven en te doen wat Hij goed vindt. Dat kan best lastig zijn, vooral in een omgeving waarin andere mensen geen rekening houden met God.

Zo las ik op de website van [Open Doors](#), een organisatie die vervolgd christenen wereldwijd ondersteunt, dat in veel landen christelijke kinderen en tieners gepest, geslagen en uitgebuit worden. Er zijn veel landen waar kinderen niet naar een kindernevendienst of zondagschool mogen gaan. Toch blijven ze komen, omdat ze daar verhalen uit de Bijbel en over de Here Jezus horen. Op die manier willen ze leren om te doen wat God vraagt.

Dus heilig, zuiver leven is je gedragen zoals God dat van ons vraagt. En dat begint bij hele gewone dingen. Bijvoorbeeld:

- Lach je mee als iemand wordt uitgelachen? Of kom je juist op voor die jongen of dat meisje dat wordt uitgelachen.
- Als er wordt geroddeld over een klasgenoot, wat doe je dan?
- Durf je te zeggen als er dingen niet kloppen?

De christenen uit vroeger tijden deden niet mee met de gewoontes van hun burens of vrienden, wanneer die tegen Gods geboden ingingen. We kunnen veel van hen leren. Want hoe hielden ze dat vol? Petrus geeft ons in het Bijbelgedeelte van vandaag een goed advies. Om te leven zoals God wil, is het belangrijk dat je zelf ook dicht bij God leeft. Hoe je dat doet? Een [liedje](#) dat je vast wel kent geeft daar antwoord op:

['Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag.'](#)

Dicht bij God leven doe je ook door met andere mensen te praten over de Bijbel, over Jezus en over het geloof. Waar kun je dat beter doen dan in de kerk? Volgende week gaan we het daar verder over hebben.

Kerntekst

'Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.' (1 Petrus 1:15)

Vragen

Het gaat vandaag over een zuiver leven. Dus doen zoals God het zou willen. Hieronder lees je een aantal alle dagelijkse dingen. Geef steeds aan of het hoort bij een zuiver leven of juist niet. Doe dit in tweetallen en geef ook aan waarom wel of niet en bij welke je twijfelt.

- Naar de kerk gaan
- Naar de voetbal gaan op zondag
- Spelen met je vriendjes op zondag
- Lekker gamen
- Een vriend helpen met een lastige klus
- Bijbel lezen en bidden
- Een ijsje kopen op zondag
- Je vader of moeder helpen bij het huishouden
- Een TikTok video maken
- Lekker roddelen over iemand met je vrienden
- Een actie organiseren voor de voedselbank of de kinderboerderij

In de tijd van Petrus waren er nog niet zo veel christenen. Ben je het wel of niet eens met de volgende stelling en waarom?

- 'Het was voor christenen in de tijd van Petrus moeilijker om zuiver te leven dan nu voor mij in onze tijd.'

Bespreek met je buurman/-vrouw:

- Bijbellezen helpt me wel of niet om zuiver te leven.

Auteur: GW

