

5 februari 2023

Elia op de Horeb

1 Koningen 19



Thema: Een bange winnaar

Doel

De kinderen ontdekken dat ook Gods profeet Elia bang kan zijn.

Toelichting

Elia heeft bewezen dat alleen de HEER de levende God is. Afgod Baäl stelt niets voor. Toch vreest Elia voor zijn leven. Hij is bang dat koning Achab wraak zal nemen. Hij vlucht en weet niet meer wat hij moet doen. Hij wil zo niet leven. Dan zoekt God hem op. Allereerst laat Hij Elia eten en drinken. Dat heeft zijn lichaam nodig in de woestijn. Daarna laat God Elia zichzelf zien in een zachte bries. Zo liefdevol is Hij, ook voor Elia. De angst verdwijnt. Tenslotte vertelt God dat Elia niet de enige is die in de HEER gelooft. Er zijn nog zeventuizend. Anderen. Elia gaat daarna weer verder met zijn werk voor God.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ik ben bang

Richtlijnen: Een inleiding kan zijn: Wie is er wel eens bang? En waarvoor ben je bang? Voor een grote hond of juist voor de buurjongen. Je kunt bang zijn in het donker. Of bang voor onweer. Je kunt voor veel dingen bang zijn. Wat doe je dan? Het is fijn wanneer iemand jou komt helpen. Je vader of moeder, een broer of een buurmeisje.

Vertel daarna eenvoudig dat de profeet Elia bang is. God helpt hem, maar de koning is zo sterk en gevaarlijk. Dan komt God hem helpen in de woestijn met eten. Daarna mag Elia merken dat God in de wind bij hem is.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Overvallen door bangheid

Richtlijnen: Ben je wel eens echt bang? Kun je zeggen hoe dat voelt? Wat doe je als je bang bent? Je verstoppen? Of schreeuwen om hulp? Iedereen is wel eens bang en je weet niet eens altijd waarom precies.

De profeet Elia is heel bang voor koning Achab. Na zijn overwinning op de Karmel valt de angst op hem. Hij vlucht en verstopt zich in de woestijn. Het liefst wil hij van de wereld verdwijnen. Wie kan hem van zijn angst afhelpen? Geen mens! De Bijbel vertelt dat God hem opzoekt. Hij laat Elia eten en drinken. Hij laat Elia iets zichzelf zien. Hij is vol liefde, zo heerlijk als een koele bries. God vertelt Elia ook dat er nog zeventuizend andere mensen in Israël in Hem geloven. Hij is niet de enige, zoals hij denkt. Waarom zou Elia bang zijn? Hij is niet alleen!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Bange winnaar

Richtlijnen: Bang zijn...dat kennen we allemaal. Bang voor een slecht cijfer. Bang om te verliezen of dat iets niet lukt. Bang voor van alles en nog wat.

Elia is ook bang. Bang voor koning Achab. Hij vlucht en verbergt zich en verlangt er zelfs naar te sterven. Elia, de winnaar op de Karmel? Elia, die het alleen tegen de profeten van Baäl opnam. In deze geschiedenis is hij totaal veranderd. God zoekt zijn bange profeet op en neemt zijn angst weg. Geduldig geeft Hij Elia alles dat hij nodig heeft. Voedsel, een bewijs wie God is en de belofte dat hij er niet alleen voor staat. Er zijn nog zeventuizend gelovigen. Dan kan Elia weer verder, vol vertrouwen.

Vraag aan de jongeren of zij herkennen dat je soms de held kunt zijn en het even later niet meer ziet zitten. Dat je gevoelens je het gevoel geven dat je in een achtbaan zit?

Misschien gaat het bij hun geloof ook zo: soms ben je zeker en daarna twijfel je weer. Is God er wel voor jou?

In deze geschiedenis zoekt God Elia op. Zou dat nu nog gebeuren?

Zou dat ons ook helpen: voedsel, iets van God zelf ervaren en horen dat er nog medestanders zijn?

Extra Bijbelgedeelte: Lucas 12:4-12

(Jezus vraagt ons niet overbezorgd te zijn. Wij zijn Hem zoveel waard, dat Hij steeds voor ons zorgt en voor ons opkomt. We hoeven alleen maar op Hem te vertrouwen)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene Inleiding

Elia is op de Horeb. De Horeb is voor Israël een heilige plaats. Het volk geloofde, dat God daar woonde en dat is ook niet zo vreemd. Toen Mozes het volk uitleidde uit Egypte, kwam het ook bij de Horeb. Op de Horeb had God aan Mozes zijn Naam bekendgemaakt: Ik ben die Ik ben. Op diezelfde berg had God de Tien Geboden gegeven. En Mozes had daar gebeden tot de HEER, dat hij de luister van de HEER zou mogen zien. God was toen aan hem voorbijgegaan, terwijl Hij zijn hand op de spelonk legde waar Mozes zich in bevond. De Horeb is dus op zijn minst een heilige plaats, omdat de heilige God van Israël zich daar keer op keer had geopenbaard.

Voordat Elia echter naar de Horeb afreist, gaat hij eerst de woestijn in. Hij is op de vlucht voor de soldaten van Achab en Izebel. Want met name Izebel had hem laten weten, dat Elia moest sterven. Op grond van dat bericht raakt deze onverschrokken profeet zo ontmoedigd, dat hij op zijn beurt nu ook zelf wil sterven, ergens in de woestijn. Maar dan komt er een engel langs. Die maakt hem wakker en beveelt hem te eten. En als Elia wakker is geworden ziet hij, dat er een brood naast hem ligt, dat op gloeiende kooltjes is gebakken. Er staat ook een kruik bij. Na een tweede maaltijd port de engel hem aan en zegt: Sta op en eet, want anders is de reis te zwaar voor je... Dat is dus de opdracht, die Elia krijgt. Vervolgens loopt hij 40 dagen en 40 nachten door de woestijn en komt hij uiteindelijk bij de Horeb aan. Hij overnacht daar in een grot.

Dat de Horeb een bijzondere plek is, waar God zich kan openbaren, wordt meteen duidelijk. De HEER richt het woord tot Elia. Hij vraagt hem, wat hij daar doet. Elia uit dan zijn klacht: het volk heeft het verbond verlaten, de altaren van God verwoest en zijn profeten gedood. Er is geen bondgenootschap meer en dus geen levende band. Er is geen plaats van offer en gebed, dus geen eredienst. En de profeten moeten zwijgen, dus Gods stem wordt niet meer gehoord. Elia is de enig overgebleven profeet. En nu willen ze hem ook doden. Elia zit niet alleen letterlijk in een grot, in het donker. Hij zit daar ook figuurlijk. Daarom is het ook zo mooi om de reactie van God te lezen: Kom naar buiten! En ga voor Mij staan... En dan komt daar die windvlaag en die aardbeving en dat vuur. Het zijn allemaal verschijnselen die zich voordeden, als God zich openbaarde aan zijn volk. Het zijn ook verschijnselen die passen bij het optreden van Elia zelf. Al helemaal als we denken aan het vuur, dat uit de hemel neerdaalde, toen Elia bad op die andere berg: de Karmel. Op de Horeb leert Elia, dat het alleen maar verschijnselen zijn. En God is daar niet in te vinden. Hij zit daar ook niet in opgesloten. Nee, de Heer van de hemelse machten openbaart zich aan Elia in datgene, waar hij juist zo bang voor is: in de stilte. Want de profeten zijn tot zwijgen gebracht. Het is stil geworden in Israël als het gaat om het woord van God. Op de Horeb blijkt, dat God juist daar te vinden is. Elia heeft niets om bang voor te zijn. Als Elia dan ook die stilte hoort, komt hij de grot uit. Daarop krijgt hij opnieuw een opdracht. En die opdracht begint met de opdracht tot bekering: Draai je om... Keer terug... Anderen zullen zijn taak overnemen. Anderen zullen ingeschakeld worden in het grote werk van God. En bovendien: Elia staat niet alleen. Want er zijn nog 7000 mensen in Israël, die zich niet gebogen hebben voor de afgoden. Zo keert Elia terug op zijn schreden. Hij treft Elisa aan en maakt hem tot zijn dienaar. Het werk van God gaat door.

Vers voor vers

- Vs. 3 Elia is bang en vlucht om zijn leven te redden. Opmerkelijk is hier het verdere verloop van het verhaal. Straks zullen wij horen, dat Elia één dagreis ver de woestijn ingaat om daar te sterven. Elia is dus geen onaantastbare held of een halfgod, zoals we die wel tegenkomen in de Griekse mythologie. Elia is een gewoon mens, van vlees en bloed. Geroepen door God en onderhevig aan zijn eigen emoties.
- Vs. 4 De woestijn: een eenzame plaats. Het is een plek waar je God kunt ontmoeten. Het is ook een plek waar je je demonen ontmoet. In de grondtaal van de Bijbel staat hier: land van de dood. En dat is dan ook waar Elia op dat moment naar verlangt.
- Vs. 5v Een engel. In het Hebreeuws staat hier een woord, dat boodschapper betekent. En deze engel komt dan ook niet over als een hemelse verschijning. Hij is meer aards. Hij heeft zelfs een koek klaargemaakt, op kooltjes gebakken. Dit was de wijze waarop bedoeïenen hun broodkoeken bakken. Het is dus goed denkbaar, dat hier een bedoeïen naar Elia is gestuurd, met een boodschap van God.
- Vs. 8 Het getal 40 doet denken aan de jaren, dat Israël door de woestijn trok voordat dat het beloofde land mocht binnengaan. Ook de berg Horeb en de grot (vers 9) herinneren aan de tijd van de Exodus.
- Vs. 9 De Horeb is een heilige berg. Lange tijd heeft Israël geloofd, dat God daar woonde. Pas in latere eeuwen zou de tempel gebouwd worden in Jeruzalem. In de tijd van Elia was de Horeb de plek om God te zoeken.
- Vs. 10 Klacht van Elia:
Het verbond is verlaten, dus er is geen verbondsrelatie meer.
De altaren zijn omvergehaald, dus er is geen priesterdienst meer, geen offer en geen gebed.
Er zijn geen profeten meer, dus de (kritische) stem van God wordt niet meer gehoord.
- Vs. 11v God is niet aanwezig in de verschijnselen van wind, aardbeving en vuur. Dit zijn de normale verschijnselen bij een Theofanie. Zie bijvoorbeeld Exodus 20, vers 18vv. Ook 1 Koningen 18, vers 38. Het zijn echter verschijnselen, die a. verwoestend werken en b. hier voorafgaan aan de eigenlijke komst van God. En Hij komt in het gefluister van een zachte bries.

- Vs. 15 Oproep om terug te keren is hetzelfde als een oproep tot ommekeer/inkeer/bekering. Elia moet niet bang zijn voor de stilte. Juist daar laat God zich vinden.
- Vs. 15v Anderen zullen het werk van God voortzetten: Jehu, Hazaël en Elisa. Een nieuwe koning voor Israël, een vreemde koning die te hulp schiet. En een profeet als opvolger van Elia. Het werk van God gaat door.

Vragen

1. Ben jij wel eens door iemand geholpen, die jij als 'engel' beschouwde op dat moment?
Wat is voor jou een engel?
2. Word jij wel eens bang vanwege dingen die jouw macht te boven gaan?
Wat doe je op zo'n moment?
En wat zou God op zo'n moment van jou kunnen vragen?

Auteur: GD

Liederen

Psalm 63	
Lied 687	(=Gezang 249 LvdK)
Lied 892	(=Gezang 12 LvdK)
Elia	Alles wordt nieuw 2: 9
Gelukkig zal je zijn	Hemelhoog 1
Welzalig de man die niet wandelt	Hemelhoog 2
Psalm 8	Hemelhoog 4
Uw Woord is een lamp voor mijn voet	Hemelhoog 494
Meer en meer	Hemelhoog 384
God is zo groot	Opwekking voor kinderen 220

Auteur: PZ



Ik ben bang

Inleiding

Vandaag gaat het over bang zijn.

Praat daar met de kinderen over. Ben je wel eens bang? Bang voor een grote hond die je op straat tegenkomt? Of bang voor grote jongens van school die wel eens plagen? En wat doe je dan, als je bang bent?

Je kunt naar je vader of moeder gaan, zij willen je helpen. Of naar een vriendje dat naar je luistert en snapt waar jij bang voor bent.

En weet je...je mag het ook altijd aan de Here God vertellen. Dat helpt. God wil altijd naar je luisteren.

Vandaag horen we het verhaal van Elia. Elia is ook bang. Niet voor grote jongens of voor een hond, maar voor de koning en zijn vrouw. Luister maar.

Bijbelvertelling

Vorige week hoorden we over een wedstrijd. Een wedstrijd tussen God en de Baäl, de afgod. De Here God won de wedstrijd, Hij is machtiger dan de afgod.

Maar nu is Elia bang geworden. Bang voor de koning en bang voor de koningin. Wat zal er met Elia gaan gebeuren?

Elia vlucht weg, zo snel mogelijk. Hij vlucht naar de woestijn. In de woestijn is allemaal zand. Zand en stenen. Er groeit bijna niets. En het is er ook heel erg warm. Elia loopt de hele dag door. En dan is hij moe, doodmoe. Hij gaat zitten onder een struik. 'HEER,' zegt hij, ik kan niet langer doorlopen, ik ben zo moe, laat me nu maar.' Elia gaat liggen en valt in slaap. Maar God laat Elia niet alleen, Hij wil hem helpen.

Als Elia daar ligt te slapen komt er een engel van God bij hem. Die raakt hem aan. 'Wordt eens wakker, Elia', zegt de engel. 'Kijk, hier is eten voor je.' Elia wordt wakker en ziet brood en water staan. Hij eet en drinkt en valt daarna weer in slaap. Voor de tweede keer maakt de engel Elia wakker. 'Sta op en eet en drink nog wat, want je moet een lange reis gaan maken.'

Elia staat op, hij eet en drinkt en hij voelt zich weer wat sterker. Hij kan weer verder reizen.

Elia reist verder naar de berg Horeb. Dat duurt wel veertig dagen en veertig nachten. Dan zoekt hij een plekje in een grot, daar wil hij gaan slapen. 'Elia, wat doe je hier?', vraagt de Here God. 'Och HEER', zegt Elia, 'ik heb zo mijn best gedaan, ik heb de mensen over U verteld maar ze luisteren niet. Nu ben ik helemaal alleen en ik ben bang, heel bang.' 'Kom maar eens naar buiten, kom uit de grot. Dan zal Ik voorbijkomen.'

Dan begint het plotseling te waaien, heel hard. Het stormt. Maar in de storm is de Here God niet. Dan gaat de grond beven en trillen. Alles schudt heen en weer en Elia houdt zich stevig vast. Maar in dit trillen en beven is de Here God ook niet. Dan is er een vuur met grote vlammen. Maar ook in het vuur is de Here God niet. En dan...dan komt er een briesje, heel zacht suist de wind, het is heerlijk koel. Als Elia dat hoort komt hij verder naar buiten. Want dáár is de Here God.

Weer vertelt Elia dat hij veel gedaan heeft en dat de mensen niet willen luisteren. 'Ik ben helemaal alleen overgebleven' zegt Elia. De Here God zegt tegen hem: 'Ik heb nog werk voor je te doen, het is nog niet klaar, Elia. Je mag nog steeds mijn knecht zijn en Mij helpen. Jij mag Elisa aanwijzen om na jou mijn knecht te worden. Ik houd van je, Elia, en er zijn nog 7000 mensen die ook van Mij houden. Je bent niet alleen.'

Dan weet Elia dat hij niet bang hoeft te zijn. God is bij hem, altijd. Wat er ook gebeurt, God zorgt voor Elia. En zo gaat Elia samen met God verder.

Gebed

Here God in de hemel, wij mogen op U vertrouwen, wij hoeven niet bang te zijn.

Dank U wel, U bent altijd bij ons.

Amen

Auteur: IFF



Overvallen door bangheid

Inleiding

Ben jij wel eens bang? Vast wel. Iedereen heeft momenten dat hij wordt overvallen door bangheid. Kinderen, maar ook grote mensen. Misschien ben je bang voor onweer, of voor een grote spin. Of voor grotere dingen, zoals ziekte, dood en oorlog. Denk maar eens aan al die kinderen die vorig jaar moesten vluchten, omdat het oorlog werd in Oekraïne.

Wat is dat angstig wanneer je je thuis en sommige familieleden achter moet laten en moet vluchten naar een vreemd land. En dat je dan in dat nieuwe land moet gaan wonen en naar school moet gaan.

Bijbelverhaal

Vorige week hoorden we het verhaal van Elia op de berg Karmel. Dat Elia het volk van Israël laat zien hoe machtig de HEER is, en dat het afgodsbeeld van Baäl geen macht heeft.

Koning Achab gaat terug naar zijn paleis. Hij vertelt zijn vrouw Izebel wat er allemaal is voorgevallen op de berg Karmel. Ook dat alle priesters van Baäl door toedoen van Elia zijn gedood. Izebel laat een bode een boodschap brengen naar Elia. Ze zegt tegen hem: 'Wanneer je niet oppast, zal ik er snel voor zorgen dat jij ook gedood zal worden'

Elia is bang voor de wraak van koning Achab en koningin Izebel. Hij slaat op de vlucht om zijn leven te redden. Hij trekt in zijn eentje de woestijn in. Hij zoekt een stukje schaduw op onder een bremstruik.

Hij wil niet meer leven op deze manier. Hij is bang voor wat de koning en de koningin met hem zullen doen. Elia bidt tot God. Hij zegt: 'Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven.'

Elia valt in slaap onder de bremstruik. Dan komt er een engel die hem aanraakt en zegt: 'Word wakker en eet wat' Elia kijkt op en ontdekt een versgebakken brood en een kruik water naast zijn hoofd. Hij eet en drinkt en gaat dan weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer raakt hem weer aan en zegt: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je' Elia staat op en eet en drinkt. Daarna loopt hij veertig dagen en veertig nachten door de woestijn. Dan komt Elia bij de Horeb, de berg waar God al meerdere keren is verschenen. Elia slaapt daar in een grot.

Dan spreekt de HEER tot Elia. Hij zegt: 'Elia, wat doe jij hier?' Elia antwoordt: 'Ik heb me helemaal ingezet voor U HEER, maar de Israëlieten zijn U vergeten en hebben al uw altaren verwoest. Ze hebben uw profeten vermoord. Ik ben nog de enige die is overgebleven en nu moet ook ik vrezen voor mijn leven. 'Kom naar buiten, hier voor Mij staan', zegt de HEER tegen Elia. Dan komt de HEER voorbij.

Elia ziet verschillende dingen gebeuren. Eerst komt een enorm krachtige windvlaag, die de rotsen doet scheuren en de bergen splijt. Maar dat is niet de HEER die voorbijgaat. Na de windvlaag komt er een aardbeving, maar de HEER is ook niet in de aardbeving. Na de aardbeving volgde er vuur, maar ook daar is de HEER niet in. Na het vuur klinkt het gefluister van een zacht briesje. Daar is de HEER! Elia slaat snel zijn jas voor zijn gezicht.

Hij gaat bij de opening van de grot staan en luistert naar de stem van God. De HEER zegt voor de tweede keer: 'Elia, wat doe je hier?' Elia geeft hetzelfde antwoord als de eerste keer dat God de vraag stelde. De HEER zegt tegen Elia: 'Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Je moet daar Hazaël tot koning van Aram zalven en Jehu tot koning van Israël. En een man die Elisa heet, moet je zalven tot jouw eigen opvolger.

Er zijn in Israël nog 7000 mensen die niet voor de afgod Baäl hebben gekniel. Met hen ga Ik verder.

Drie nieuwe leiders en 7000 mensen. Het werk van God gaat door!

Elia luistert naar wat de HEER zegt en gaat op weg. Als hij bij Elisa aankomt, is die op het land aan het ploegen, met twaalf span ossen. Elia loopt op Elisa af en gooit zijn mantel over hem heen. Meteen laat Elisa zijn ossen in de steek en rent achter Elia aan. Hij roept: 'Laat me afscheid nemen van mijn vader en moeder, daarna zal ik met u meegaan'. 'Doe wat je wilt', zegt Elia, 'ik dwing je nergens toe'

Elisa gaat terug naar huis, slacht zijn ossen, braadt het vlees en verdeelt het onder zijn knechten. Daarna gaat hij met Elia mee als zijn dienaar.

Afsluiting

Elia is overvallen door bangheid. Hij is bang voor de wraak van koning Achab en koningin Izebel. Maar de HEER laat Elia weten dat Hij er altijd bij is. Juist ook wanneer dingen moeilijk zijn in het leven. En dat is niet alleen voor Elia zo. Ook wij mogen weten dat God er is en blijft in ons leven, juist ook wanneer het moeilijk is en wij bang zijn.

Misschien ken je dit lied wel:

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De HEER zal als een schild rondom jouw leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit, God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit.

Want je mag weten dat HEER naast je loopt en je draagt als je valt! Hij is er altijd!

Auteur: MMe



Bange winnaar

Nadat Elia, de profeet van God, aan de 'Baälvereerders' heeft bewezen dat er maar één God is, door middel van een groot spektakel met het altaar en het offer, dringt het pas tot hem door wat er is gebeurd.

(Voor de leiding van de kinderkerk: misschien even in het kort vertellen wat er is gebeurd, zie verhaal vorige week)

Misschien herken je dit wel: Je hebt iets geweldigs meegemaakt, waar je helemaal vol van bent, een groot succes geboekt, je idool ontmoet, je bent geslaagd voor je examen....

Wanneer de roes van dat geweldige voorbij is, zak je helemaal in. Dat kan toch niet zo blijven?

Als je dan weer voor een uitdaging staat, kun je bang zijn en twijfelen of het weer zo goed zal gaan.

Bijbelverhaal

Zo is het ook met Elia. Het is geweldig dat God heeft laten zien dat Hij de God van Israël is.

Alle profeten van de afgod Baäl zijn gedood.

Maar de vrouw van koning Achab, Izebel, is daar zo verschrikkelijk boos over, dat zij Elia bedreigt met hetzelfde lot. Ze wil hem het liefst de volgende dag al uit de weg laten ruimen.

Dan wordt Elia bang. Dat kun je bijna niet geloven, nadat God zich zo met een groot vuur heeft getoond aan de ongelovige mensen. Elia had toen zoveel vertrouwen in die machtige God.

Maar, Elia is ook maar een mens. Als je weet dat iemand je wil vermoorden ga je niet zitten wachten tot het zover is. Hij vlucht de woestijn in en gaat onder een bremstruik zitten om te rusten.

Hij voelt zich depressief en vraagt aan God of hij mag sterven, hij vindt zichzelf niet goed genoeg meer. Als hij nu ook niet op God vertrouwt, is hij geen haar beter dan die ongelovigen, vindt hij.

Dan valt hij in slaap...

Iemand maakt hem wakker door hem voorzichtig aan te raken. Een engel? Hij heeft eten en drinken meegebracht. Er is lekker brood gebakken op een vuurtje. Elia neemt er wat van en valt dan weer in slaap. Maar opnieuw wordt hij aangeraakt en krijgt het advies om nog meer te eten, want Elia moet verder de woestijn in. Hij moet op krachten komen voor een lange reis.

Na het eten voelt Elia zich beter en trekt verder, op weg naar de berg Horeb. De heilige berg, waar God kan verschijnen. Veertig dagen en nachten duurt het voor hij daar aankomt.

In een grot vindt hij een plek om uit te rusten van de lange reis...

Maar God is nooit ver weg.

Elia wordt wakker en hoort: 'Elia, wat doe je hier?'

Hij heeft kennelijk meteen door dat God tegen hem praat. 'Nou HEER, ik heb mij met volle overgave voor U ingezet, maar wat gebeurt er met uw volk?'

Zij houden zich niet meer aan de afspraken, het verbond dat U met hen sloot.

Ze hebben de altaren vernield en nu houden ze geen erediensten meer, ze bidden en offeren niet meer. Uw profeten zijn gedood, dus de mensen horen niet meer wat U ze wil zeggen.

Het is een hopeloze situatie, ik ben nog als enige over en op de vlucht, want ook mij willen ze doden.

Ik weet het allemaal niet meer. Waar bent U?'

Dan laat God zich zien aan Elia.

Eerst laat Hij zien, waar Hij niet is.

Elia moet naar buiten komen en de berg op lopen.

Het begint hard te waaien, zo hard dat de rotsen kapotslaan.

Dan komt er een aardbeving en daarna laait er vuur op. In al dit natuurgeweld is God niet te vinden.

Dan wordt het stil...

Alleen het gefluister van een zacht briesje is te horen.

Daar is God, in de stilte.

Elia heeft weer vertrouwen gekregen. God is bij hem, altijd.

Hij kan nu verder gaan en krijgt van God een nieuwe taak.

In Damascus mag hij een nieuwe koning zalven. Hazaël wordt koning van het Aramese volk.

Voor het volk Israël zalft hij Jehu tot koning.

En Elia mag ook zijn eigen opvolger aanstellen. Ze hebben bijna dezelfde naam: Elisa wordt gezalfd om zijn plaats in te nemen.

Nu zijn er nog anderen die zich inzetten voor het volk Israël.

Ook zijn er gelukkig duizenden gelovigen over.

Zo staat Elia er niet alleen voor. En Gods werk gaat door...

Een stukje uit 'Het wonder van de stilte':

*Een stil zijn bij U is een zegen voor mij
zonder één woord te zeggen bent U heel dichtbij
wat een groot wonder, toch is het waar
dat ik U juist in de stilte ervaar*

Uw vriendelijk gezicht maakt mijn zorg overbodig

U houdt mijn hand vast, U heb ik nodig

U wijst mij de weg en ik weet: het is waar

dat ik U juist.... in de stilte ervaar.

Auteur: RvbvdB