

29 januari 2023

Elia offert op de Karmel

1 Koningen 18



Thema: Elia wordt uitgedaagd

Doel

De kinderen ontdekken dat mensen soms uitgedaagd worden hun geloof te laten zien.

Toelichting

Drie heeft het niet geregend en is er hongersnood in Israël. Nu vindt God het genoeg. Koning Achab geeft de profeet Elia de schuld, omdat hij deze droogte als straf van God heeft aangekondigd. Elia reageert dat koning Achab de problemen aan zichzelf te wijten heeft. Hij vereert immers afgoden en wil niets meer met de God van Israël te maken hebben. Wie heeft er gelijk?

Elia voelt zich uitgedaagd te bewijzen dat God de enig ware God is. Zo komt er een wedstrijd, een krachtproef, tussen hem en de profeten van Baäl. Beiden zullen ze een offer brengen, maar het vuur moet van hun god komen. De God die het vuur aansteekt uit de hemel, is de levende God. Heel het volk, dat van de HEER is afgedwaald, is toeschouwer.

De uitslag is geen verrassing: de HEER is God!

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Wedstrijd

Richtlijnen: Wat is een wedstrijd? Wie heeft er wel eens aan een wedstrijd meegedaan? Wat voor wedstrijd: voetballen, hardlopen, een kleurwedstrijd, de hoogste zonnebloem? Bij iedere wedstrijd is er een winnaar. Hij of zij is de allerbeste. Vertel daarna dat Elia en de profeten van Baäl op wie koning Achab vertrouwt een wedstrijd houden. Wie zal er winnen?

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een bid-gevecht

Richtlijnen: Vertel aan de kinderen de geschiedenis van de offers op de Karmel als een wedstrijd. Er zijn twee deelnemers. Koning Achab en de 450 profeten van Baäl nemen het op tegen Elia. Je kunt ook zeggen: Baäl vecht met de HEER. Het volk Israël is toeschouwer.

Op de berg Karmel zullen twee offers worden gebracht. Elia en de priesters maken beiden een altaar met hout en een offerdier klaar. Dan bidden ze tot de god in wie ze geloven of hij zelf het vuur wil aansteken. Een bid-wedstrijd. De Baäl-priesters krijgen geen reactie, wat ze ook proberen. Er is maar één God die antwoordt. Dat is de HEER, die Israël eens bevrijdde uit Egypte. Hij geeft vuur uit de hemel. De toeschouwers juichen voor Hem. Dan geeft God regen op het uitgedroogde land. Wat een geweldige God!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De uitdaging aangaan

Richtlijnen: Durf jij van de hoge duikplank te springen? Kun jij in de top van een boom klimmen? Kun jij een fietstocht door Nederland maken in je vakantie? Er zijn allerlei uitdagingen.

De profeet Elia wordt ook uitgedaagd. Hij moet op de berg de Karmel het bewijs leveren dat hij Gods profeet is en dat zijn God alles bestuurt. Eigenlijk is er in Israël bijna niemand die in de HEER gelooft. Koning Achab en de 450 profeten van Baäl zijn met veel meer dan de eenzame, gehate Elia.

Zou Elia getwijfeld hebben of God wel zou antwoorden? Is Elia bang geweest toen hij de Baäl-profeten aan het werk zag? Het staat niet in de Bijbel. We lezen wel de uitslag: Baäl blijft afwezig en de HEER geeft vuur. Hij wint en heel Israël geeft dat toe. Dan begint het te regenen: een geschenk van de goede God voor zijn volk.

Extra Bijbelgedeelte: 2 Timoteüs: 1:6vv

(Schaam je niet voor het Evangelie, want God heeft bewezen dat Hij de Verlosser en Redder is.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene Inleiding

Elia. Zijn naam betekent: Mijn God is de Heer. Zijn naam klinkt als een belijdenis. Deze profeet kan zich dus onmogelijk verstoppen. Iedere keer als hij geroepen wordt, klinkt de belijdenis door van de HEER. Zo is hij genoemd. En zo wordt hij geroepen iedere keer als iemand zijn naam gebruikt. En dat is niet het enige. Want de manier waarop Elia optreedt als profeet, past goed bij de openbare geloofsbelijdenis, die doorklinkt in zijn naam. Elia is onverschrokken. Als profeet stond hij in de voorgaande hoofdstukken recht tegenover koning Achab. Hij stond daar in dienst van God. En hij bracht een boodschap over van de HEER, die Achab en Izebel niet zinde. Sinds dat moment is Elia zijn leven niet zeker. Achab doet alle mogelijke moeite om hem te vinden. Dat kan echter pas op het moment dat God dat toestaat. Hij is het die alles leidt. Hij leidt zeker ook zijn profeet. Want pas als God de opdracht geeft, dat Elia zijn opwachting moet maken bij Achab – met daarbij de belofte van regen – pas dan kan er weer sprake zijn van een ontmoeting. In de tussenliggende jaren was echter veel gebeurd. Er was een vervolging geweest. Izebel had de profeten van de HEER laten uitroeien. Gelukkig was niet iedereen daarin meegegaan. En horen wij hier van Obadja. Hij had een betrekking aan het hof als hofmeester. Ondertussen had hij ervoor gezorgd, dat maar liefst 100 profeten konden ontkomen aan de vervolging van Achab en Izebel. Daarmee staat Obadja op een kruispunt: aan de ene kant is hij in dienst van een heidens hof, dat uit is op de dood van de profeten van Israël. Aan de andere kant zorgt hij ervoor, dat niet alle profeten worden gedood. Op het moment echter, dat Elia hem gebiedt om naar Achab toe te gaan en te zeggen dat Elia er aan komt, vreest hij voor zijn leven. Elia beroept zich tenslotte op God, die hij de Heer van de hemelse machten noemt en laat op deze wijze zien en horen, dat hij hier de geroepen profeet is, een man met een opdracht.

Elia wil namelijk de strijd aangaan. Een geestelijke strijd. Alle vierhonderdvijftig profeten van Baal en alle vierhonderd van profeten van Asjera, die aan het hof zijn, moeten naar de Karmel komen. Zij moeten een altaar bouwen voor hun goden, terwijl Elia een altaar bouwt voor de God van Israël. De uitdaging daarbij is, dat deze altaren alleen aangestoken mogen worden door de goden, of door de HEER, op grond van het gebed. Natuurlijk komt er geen antwoord van de afgoden. Maar God antwoordt met hemels vuur. Als het samengestroomde volk dit ziet, valt het op de knieën en roept het uit: De HEER is God! Na deze overwinning door de HEER op de Baäls en de Asjera's, komt er een afrekening met hun profeten. Achab echter mag blijven leven. Hij rijdt uiteindelijk weg van de Karmel in de richting van Jizreël.

Elia blijft nog. Hij hoort het geruis van een naderende stortbui en laat zijn knecht tot zeven keer toe kijken, of de bui al dichterbij gekomen is. Bij de zevende keer ziet de knecht een wolkje opkomen uit de zee. Even later steekt de wind op en barst er een enorme regenbui los, waarna Elia, door de kracht van God, voor Achab uitrent tot Jizreël aan toe.

Vers voor vers

Het hoofdstuk kan als volgt worden onderverdeeld:

Vs. 1-15 Ontmoeting tussen Obadja en Elia

- Vs. 1 De HEER richt zich tot Elia: Elia is alleen dan profeet, als God hem oproept tot die taak. Hij is een boodschapper van God. Als Elia dan ook een boodschap heeft voor koning Achab, zijn er minstens twee mensen, die goed moeten luisteren: Elia en Achab. Belangrijk in dit vers is de belofte van regen na een droogteperiode van bijna 3 jaar.
- Vs. 3 Obadja wordt hier voor het eerst genoemd. Hij is hofmeester aan het heidense hof van Achab en Izebel. In zijn hart is hij het niet met hen eens en daarom heeft hij 100 profeten van Israël voor hen verborgen. Obadja is op zijn manier een man van het verzet. Anders dan Elia werkt hij echter liever in het verborgene, zie ook vers 9 en vers 14.
- Vs. 7 Obadja begroet Elia met diep respect. Toch wil hij in eerste instantie niet luisteren naar wat Elia van hem vraagt. Een van zijn argumenten daarbij is, dat hij bang is, dat Elia straks helemaal niet meer te vinden zal zijn en dat Achab hem daarom zal vermoorden. En dat, terwijl Obadja groot ontzag heeft voor de Heer. (zie vss.12 en 13)
- Vs. 15 Het antwoord van Elia is, dat hij in dienst staat van diezelfde HEER. Hij noemt God daarbij met een speciale titel Heer van de hemelse machten. Dat is een titel, waarbij gedacht wordt aan de almacht van God. Hij is Heer over het leger van Israël. Maar Hij is ook Heer over legioenen van engelen, die in de hemelen voor hem strijden. In alle hemelen, en ook op aarde, staan zijn legers hem ter beschikking en strijdt Hij tegen de machten die Hij tegenover zich vindt.

Vs. 16-19 Oproep van Elia aan Achab

- Vs. 16 Opmerkelijk is dat Achab Elia meteen tegemoet gaat. Wil hij hem meteen doden of houdt hij in zijn achterhoofd, dat Elia profeet is? Wie zal het zeggen...
- Vs. 18 Hier klinkt het grote verwijt, dat God maakt richting Achab. Achab heeft de geboden van de HEER naast zich neergelegd. Hij heeft dus het verbond verlaten. En dat wordt nog eens benadrukt door de afgodendienst aan Baal.
- Vs. 20-39 Strijd tussen profeten van Baal/Asjera en Elia, de profeet van de HEER

In deze verzen speelt de strijd zich af rondom het altaar. Het gaat hier dus nadrukkelijk om een godsdienstige strijd, uitgevoerd op het niveau van de cultus. Opvallend is daarbij, hoe de priesters van de afgoden zich gedragen. Eerst roepen zij, vervolgens verwonden zij zichzelf en tenslotte zijn ze totaal in vervoering en schreeuwen zij alleen nog maar.

- Vs. 30 is een centraal vers in die zin, dat Elia hier het volk van God verzamelt rondom het altaar voor de HEER. Dat altaar staat symbool voor Israël – 12 stammen – en hun bondgenootschap met God. Elia giet daar vervolgens water overheen tot het kletsnat is. En het enige wat Elia dan nog maar hoeft te doen, is bidden tot God. En God antwoordt!
- Vs. 39 Het volk, verzameld rondom het altaar voor de HEER, getuige van het gebed van Elia en het antwoord van God, belijdt het geloof in de HEER. Hij is God en Hij alleen.
- Vs. 40-46 Afrekening met de heidense profeten en vervulling van de belofte van regen.
 In 1 Koningen 17:1 lezen wij, dat de HEER de regen en de dauw zou tegenhouden. In de laatste verzen van hoofdstuk 18 horen wij, dat de HEER het weer laat regenen over het beloofde land. In alles wat hier gebeurt, heeft God de regie. Hij is de Heer van de hemelse machten en heeft daarom ook macht over de schepping en over alles wat daar leeft en beweegt. Daarbij is God ook betrouwbaar. De belofte die Hij geeft, hier regen, wordt vervuld.

Vragen

1. Elia en Obadja gaan verschillend om met de uitdagingen waar zij voor staan. Als wij hier in ons land een vervolging zouden kennen vanwege het geloof, zou jij dan een Elia zijn of een Obadja?
2. Elia bouwt een altaar voor de Heer. Een altaar is een plek waar je offert en waar je bidt. Heb jij voor jezelf ook een speciale plek waar je bidt tot God? En ben je daar het liefst alleen of mag een ander daar ook bij zijn?
3. Als jij bidt tot God, ben je dan net zo overtuigd dat Hij jou hoort, als Elia? Waarom wel/niet?

Auteur: GD

Liederen

Psalm 100	
Lied 869	(=Gezang 431 LvdK)
Lied 908	(=Gezang 430 LvdK)
Elia	Alles wordt nieuw 2: 9
Gelukkig zal je zijn	Hemelhoog 1
Welzalig de man die niet wandelt	Hemelhoog 2
Psalm 8	Hemelhoog 4
Uw Woord is een lamp voor mijn voet	Hemelhoog 494
Meer en meer	Hemelhoog 384
God is zo groot	Opwekking voor kinderen 220
Dit is de tijd van Elia	Opwekking 570
De balk en de splinter	Opwekking voor kinderen 215

Auteur: PZ



Wedstrijd

Inleiding

Vandaag houdt Elia een wedstrijd met de profeten van Baäl. Maar wat is eigenlijk een wedstrijd? Kan een van de kinderen dat uitleggen? Hebben jullie wel eens aan een wedstrijd meegedaan?

Misschien wel een voetbalwedstrijd, of een wedstrijd wie het snelste kan zwemmen, een kleurwedstrijd of juist een wedstrijd wie het beste zijn kamer heeft opgeruimd. Er zijn heel veel verschillende wedstrijden. Maar één ding is bij iedere wedstrijd hetzelfde. Bij wedstrijden hoort een winnaar. Hij of zij is de allerbeste. Wie denken jullie dat gaat er gaat winnen bij de wedstrijd tussen Elia en de profeten van Baäl? Luister maar mee!

Bijbelverhaal

Het heeft al meer dan twee jaar niet geregend in Israël. De grond is kurkdroog, gras en planten verdorren en het water in de rivieren komt steeds lager te staan. Het zal niet lang meer duren voordat al het water op is.

Achab is de koning van Israël. Hij luistert al heel lang niet meer naar God. Hij luistert alleen nog maar naar de profeten van Baäl. Het liefst zou Achab Elia gevangennemen.

Toch stuurt God Elia naar koning Achab 'Zeg tegen Achab dat het land weer regen zal krijgen.'

Achab wordt boos als hij Elia ziet. 'Deze droogte is allemaal jouw schuld!', roept hij.

'Nee,' antwoordt Elia. 'Dit heeft u allemaal zelf gedaan, want u bent ongehoorzaam aan God. U bent de afgod Baäl gaan vereren. Nu moet u het volgende doen. Laat het hele volk naar de berg Karmel komen. Laat ook alle profeten van Baäl naar de berg komen.'

Wanneer het hele volk, koning Achab en de profeten op de berg Karmel verzameld zijn, begint Elia tegen het volk te praten. 'Hoe lang duurt het nog voordat jullie een keus maken? Het volk geeft geen antwoord.

'Laten we een wedstrijd houden! De profeten van Baäl bouwen een offer en ik bouw er één. Ik zal bidden tot God en zij zullen bidden tot Baäl. De god die antwoord geeft is de ware God!'

De profeten van Baäl mogen eerst. Ze leggen een grote stapel hout neer en leggen er stukken vlees van een stier op. Ze mogen het hout niet in brand steken. Dat moet hun god Baäl doen. De profeten bidden tot Baäl. Ze dansen om de houtstapel en bidden de hele ochtend. Maar er komt geen antwoord. Als de ochtend voorbij is begint Elia ze uit te lachen. 'Jullie moeten harder roepen! Ik denk dat Baäl jullie niet hoort. Misschien ligt hij wel te slapen of is hij op vakantie!' De profeten van Baäl schreeuwen en dansen wild in het rond. Er gebeurt echter niks. Het hout brandt niet.

'Nu is het mijn beurt!' Elia kijkt naar het volk en zegt dat het dichterbij moet komen. Elia bouwt zorgvuldig zijn altaar. Hij legt het vlees van de stier erbovenop. Dan laat hij grote kruiken met water over het vlees en het altaar gooien. Alles is drijfnaat.

Elia gaat naast het altaar staan. 'HEER, God van Abraham, Isaak en Israël! Laat nu zien dat u de ware God bent. Ik doe deze dingen omdat U het wilt. Geef mij antwoord, HEER! Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent. En dat ze weer naar U moeten luisteren.'

Meteen daarna stuurt God vuur vanuit de hemel. Door het vuur verbrand niet alleen het vlees, maar ook het hele altaar. Wanneer het volk dit ziet, beginnen ze te juichen. Elia heeft dankzij God de wedstrijd gewonnen. De mensen knielen op de grond en roepen: 'De HEER is de ware God, de HEER is de ware God!'

Dan stuurt Elia de mensen naar huis. 'Ga snel naar huis. Want ik hoor de regen al komen.'

Auteur: HVM



Een bid-gevecht

Inleiding:

Al drie lange jaren is er geen regen gevallen in het land van de Israëlieten.

De mensen en dieren lijden honger en dorst.

De droogte en de hongersnood in het land is een straf van God.

Koning Achab en zijn vrouw Izebel willen niets met de HEER te maken hebben.

Het koningspaar vereert de afgoden Baäl en Asjera. En ze verplichten de inwoners van het land om dat ook te doen en de HEER te vergeten.

Ook zorgt koningin Izebel ervoor dat alle profeten van de HEER worden gedood.

Aan het koninklijke hof woont een hofmeester, Obadja. Hij houdt zich bezig met de huishouding van de koning en koningin. Obadja vindt het niet goed wat koning Achab en koningin Izebel doen. Obadja wil de HEER volgen in zijn leven, in plaats van de afgoden van het koningspaar.

In het geheim redt Obadja 100 profeten van de HEER.

Hij brengt ze in twee groepen van 50 man naar een grot, waar ze zich kunnen verstoppen voor de soldaten van de koningin, die hen willen doden. Ook brengt hij hen daar eten en drinken.

Nu, na drie jaar, wordt de profeet Elia door de HEER geroepen om koning Achab te gaan vertellen dat God het weer zal laten regenen in het land.

Bijbelverhaal:

Elia is onderweg naar koning Achab met de boodschap van de HEER, dat het weer zal gaan regenen.

Onderweg komt hij Obadja, de hofmeester van de koning, tegen.

Obadja is door koning Achab op pad gestuurd om een weide met gras te vinden voor de dieren die bij het paleis horen. Koning Achab zelf is ook op zoek naar grasland voor de dieren. De koning is een andere kant opgegaan. Obadja roept: 'Bent u het, Elia?' 'Jazeker', roept Elia terug 'Ga naar koning Achab en vertel hem dat ik eraan kom' Obadja schudt zijn hoofd: 'De koning is al heel lang naar u op zoek. Als ik het hem ga vertellen en u bent ineens weer verdwenen, dan zal hij me zeker doden uit kwaadheid'

Elia vertelt Obadja dat hij het echt meent en Obadja vertelt koning Achab dat Elia de profeet eraan komt. Als koning Achab ervan hoort, gaat hij gelijk op weg Elia tegemoet.

Van een eind roept hij hem al toe: 'Bent u het Elia, u die Israël in het ongeluk hebt gestort?'

Elia antwoordt: 'Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan. U hebt de geboden van de HEER naast u neergelegd en u bent Baäl gaan vereren'

Morgen ga ik u en het volk laten zien wie er echt alle macht heeft. Ik wil een bid-wedstrijd laten plaatsvinden tussen de levende God, mijn Heer, en uw afgodsbeeld Baäl.

Laat alle mensen van het volk naar mij toe komen op de

berg Karmel en nodig ook alle 450 profeten van Baäl en de 400 profeten van Asjera uit.

Achab stuurt boden naar alle 12 stammen van Israël en nodigd ook alle profeten van de afgoden uit om naar de Karmel te komen.

Als iedereen de volgende dag bij elkaar is gekomen, neemt Elia het woord: 'Volk van Israël, waarom kunnen jullie steeds niet kiezen tussen de HEER en de afgod Baäl? Laten we hier en nu een bid-gevecht houden tussen die twee. Wie luistert naar ons als we bidden? De HEER onze God of het afgodsbeeld, Baäl, dat door mensen is gemaakt?'

Elia zegt: 'Ik ben de enige profeet van de HEER die nog over is. De profeten van Baäl zijn met 450 man. Laten we de bid-wedstrijd als volgt aanpakken: We zullen allebei een stier klaarmaken om te offeren. We leggen de stier op een stapel met hout, maar we steken het vuur niet zelf aan. Beiden zullen we bidden tot onze eigen god om vuur uit de hemel. De god die antwoordt met vuur is de ware God'

Heel het volk vindt het voorstel van Elia een goed idee.

De wedstrijd kan van start gaan.

'Begint u maar eerst', roept Elia tegen de profeten van Baäl. De profeten kiezen een stier, en leggen die op de stapel met hout. Dan beginnen alle 450 profeten te bidden tot Baäl. Ze roepen: 'Bääl, geef ons antwoord!'

Steeds opnieuw, de hele ochtend lang.

Maar het blijft stil, hoe ze ook roepen en dansen en springen rond het altaar.

Wanneer de ochtend bijna voorbij is, begint Elia met hen te spotten. Hij zegt: 'Roep zo hard als jullie kunnen! Baäl is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Is hij soms op reis gegaan? Of misschien slaapt hij en moeten jullie hem wakker maken?'

De profeten van Baäl schreeuwen uit alle macht en beginnen zichzelf ook met zwaarden te steken, zodat ze zichzelf verwonden en beginnen te bloeden. Maar het helpt allemaal niets. Er komt geen antwoord en er komt geen vuur uit de hemel.

Nu is Elia aan de beurt. Elia laat 12 stenen verzamelen, voor iedere stam van Israël een steen. Daarop legt hij de stukken hout en daarop de stier. Elia laat 12 kruiken met water aanvoeren en giet die leeg over het altaar. Het hout op het altaar is kletsnat. En iedereen weet dat nat hout niet kan branden. Wat is Elia toch aan het doen? De mensen die staan te kijken snappen er niks van.

Dan loopt Elia naar het altaar toe en begint te bidden tot de HEER. Hij zegt: 'Vandaag zullen de mensen hier zien dat U hun God bent, en dat U alle macht hebt. De mensen zullen terugkeren naar U. HEER, geef toch antwoord' Opeens slaat er een vuur vanuit de hemel op het altaar neer, dat heel het altaar in as legt. Alle Israëlieten zien het, ze vallen op de grond en roepen: 'De HEER is God, de HEER is God!'

Elia laat de profeten van Baäl gevangennemen en ter dood brengen.

En tegen koning Achab zegt Elia: 'Ik hoor het geruis van de stortregens al aankomen'

Elia stuurt zijn knecht eropuit om te kijken of er al wolken komen vanaf de zee. Zeven keer stuurt Elia zijn knecht terug. Steeds is er nog niets te zien, maar de zevende keer ziet de knecht een klein wolkje aankomen.

Dit is het teken, zegt Elia: We moeten hier nu snel weg, want de HEER zal zorgen voor stortregens die ons de weg af kunnen snijden. Voordat Elia is uitgepraat vallen de eerste druppels al op de grond. De mensen juichen. God heeft hen vergeven. De straf is voorbij. Na drie jaar gaat het weer regenen. Wat een macht heeft God, dat hebben ze vandaag weer gezien tijdens de bid-wedstrijd. En wat is Hij goed, de droogte en de hongersnood zijn voorbij!

Afsluiting

Zo laat God de HEER, het volk van Israël zien dat Hij alle macht heeft in de hemel en op aarde. Het volk Israël, zijn volk, keert terug naar de ware God. Ze laten de afgodsbeelden van Baäl en Asjera voor wat ze zijn. Ze ruimen de beelden van hout, steen en metaal op. Het zijn maar beelden. Ze kunnen niet praten en ze kunnen je zeker niet helpen of voor je zorgen.

Auteur: MMe



De uitdaging aangaan

Zijn er in jouw leven uitdagingen?
Situaties die je onder ogen moet zien?
Doelen die je wil bereiken?
Kom je voor hete vuren te staan?
Komt vast weleens voor, kleine of grote uitdagingen.
Durf je ze aan te gaan?
Heb je het vertrouwen dat God je zal helpen?

Bijbelverhaal

Vandaag gaan we verder met de profeet Elia, die voor God boodschappen moet overbrengen aan Achab, die koning is van Israël. Het verhaal is een stukje uit de geschiedenis van het volk Israël, honderden jaren voordat Jezus werd geboren.

Nou is Achab niet bepaald een koning die zich laat leiden door God. In tegendeel zelfs, hij aanbidt Baäl, een afgod die verzonnen is door de mensen. Het is vaak droevig gesteld met Gods volk: elke keer gaat het weer mis. Zij worden door God gestraft en als zij tot inkeer zijn gekomen, gaat het weer een poos goed. Wat heeft God toch veel geduld...

Nadat Elia drie jaar geleden aan Achab moest meedelen dat het al die tijd niet zou regenen, is er een grote hongersnood ontstaan. Dat kun je wel voorstellen: de aarde kurkdroog, de rivieren opgedroogd, planten, bomen en gewassen die niet meer kunnen groeien.

Koning Achab laat zijn hofmeester Obadja bij zich komen. Hij wil samen met hem door het land reizen om te zien of er ergens water is en of er plekken zijn waar nog gras groeit. Misschien dat hij daar zijn dieren heen kan brengen, zodat zij niet zullen sterven. Ze gaan allebei een kant op. Obadja komt tijdens zijn speurtocht Elia tegen, die op weg is naar de koning. God heeft hem laten weten dat Hij het weer wil laten regenen en dat moet Elia aan Achab vertellen. Obadja gelooft wel in God. Hij heeft stiekem honderd profeten in grotten verborgen, omdat zij anders vermoord zouden worden. Elia vraagt aan Obadja om tegen de koning te zeggen dat hij naar hem op weg is.

Als Achab de boodschap ontvangt gaat hij Elia tegemoet. Erg vriendelijk is hij niet, hij verwijt Elia dat hij het volk in het ongeluk heeft gestort. Als hij is uitgeraasd, zegt Elia: 'Beste koning, dat heb ik niet gedaan, dat heeft u zelf gedaan en uw voorouders eveneens. Jullie zijn Baäl gaan vereren en u heeft zich van God afgekeerd.

Ik wil u uitdagen om te onderzoeken wie de levende God is. Laat alle priesters van Baäl en die andere god, Asjera, die jullie aanbidden, naar de berg Karmel komen'.

Achab gaat de uitdaging aan: er komen 850 profeten van de afgoden, maar ook heel veel mensen uit het volk. Elia legt uit wat er zal gaan gebeuren:

'Ik ben de enige profeet van God die nog over is. God heeft mij geholpen om de jaren van droogte te overleven. Jullie zijn met 450 man die Baäl dienen. We gaan het volgende doen, zodat jullie een keuze kunnen maken welke God/god je wil dienen.

We bouwen een altaar voor de God in wie je gelooft. We offeren een stier, maar steken het hout niet aan. Dan roepen jullie je god aan en vragen om vuur. Ik zal de naam van de HEER aanroepen en we zullen zien wat er gebeurt'.

Iedereen stemt voor en Elia laat de tegenpartij beginnen.

Kijk ze gaan: ze stapelen hout, hakken één van de stieren in stukken en leggen die erop.

Dan begint het roepen: 'Baäl, geef ons vuur, hoor ons, geef antwoord! Vuur...vuur...vuur!'

Ze roepen en schreeuwen, ze dansen en springen om het altaar heen. De hele ochtend gaat het door. Zij raken verhit, maar het hout blijft koud!

Elia begint hen op te juttten: 'Hou vol, roep harder, misschien heeft hij wat anders te doen of slaapt hij, of is op reis gegaan'.

De hele middag blijven ze schreeuwen, ze verwonden zich zelfs met zwaarden, tot bloedens toe. Van de andere kant blijft het stil... er gebeurt niets.

Dan is Elia aan de beurt. De toeschouwers komen nu bij hem staan.

Elia bouwt een altaar met twaalf stenen, voor elke stam van het volk een steen.

Om de stenen heen laat hij een paar mensen een slootje graven van om en nabij de 100 meter.

Hij legt het brandhout in het midden en slacht de stier, die hij er in stukken oplegt.

Maar dat is nog niet alles, hij laat er heel veel water opgooien, zoveel, dat ook het slootje helemaal volloopt. (Hij heeft blijkbaar nog wat water gevonden) Alles is doornat geworden. Zou dat nog wel gaan branden? Twijfelt Elia daar niet aan? Vertrouwt hij zo op God, dat het gaat lukken...?

lees verder op de volgende bladzijde

De profeten van Baäl worden opgepakt en ter dood gebracht.
Dan is de straf voorbij... Achab mag blijven leven.

Er komt al een klein wolkje aandrijven, het begin van een geweldige stortbui die losbarst.
Elia wordt door God in veiligheid gebracht en ook Achab komt op tijd thuis.
Zal het nu weer goed komen met het volk Israël?

Auteur: RvBvdB

