

Achab en Elia

1 Koningen 16:29-17:6



Thema: Gods vogels zorgen voor Elia

Doel

De kinderen ontdekken dat God altijd voor ons wil en kan zorgen.

Toelichting

God heeft alles geschapen: planten, dieren en mensen. Hij zorgt ook voor mensen, elke dag opnieuw, omdat Hij zijn liefde wil laten merken. Hij kan dat ook, doordat heel de schepping moet doen wat Hij wil.

Dat zien we bij Elia. Het land Israël heeft last van grote droogte. Het is de straf voor de ongehoorzaamheid aan God. Er is weinig water en heel weinig eten. Er is een groot tekort in heel het land. Elia moet vluchten voor de boze koning. God blijft voor zijn profeet zorgen. Hij stuurt Elia naar de beek Kerit. Daar is genoeg water. De raven brengen brood en vlees. Elia gelooft dat de raven Gods vogels zijn, door Hem gezonden.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Raven zorgen voor Elia

Richtlijnen: Wat zijn raven eigenlijk? Dat zijn van die grote zwarte vogels. Ze zien er wat gevaarlijk uit. Zeker als er niet één is, maar misschien wel tien tegelijk. In het bijbelverhaal komen heel veel raven naar Elia bij de beek. Daar verstoppt Gods knecht Elia zich voor de boze koning van Israël. De raven doen Elia geen kwaad; ze zorgen juist voor hem. Ze brengen hem eten: vlees en brood. Dat moeten ze doen van God. De raven zijn zijn knechtjes om Elia te helpen. Hij heeft nu water en eten genoeg.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God zorgt voor Elia

Richtlijnen: Wie zorgen er voor jou? Wie geven jou die dingen die je nodig hebt? Thuis je je vader en moeder en als zij er niet zijn de oppas of de mensen bij wie je logeert. Of de mensen die wie je geadopteerd bent. Je hebt andere mensen nodig die voor je zorgen.

Gods profeet Elia zit bij de beek Kerit. Er is dorst en honger in het land. Elia heeft de koning gezegd dat dat komt doordat de Israëlieten niet in God willen geloven. Nu is de koning zo boos, dat Elia moet vluchten. Waar haalt hij eten en drinken vandaan? Een zwerm raven brengt Elia voedsel. Andere mensen kunnen niet voor Elia zorgen op zijn verstoppiek, dan stuurt God zijn vogels. Zij doen wat hun grote Baas in de hemel wil dat gebeurt.

God wil ook voor jou zorgen. En Hij kan dat ook. Daarvoor kan Hij heeft planten, dieren en mensen gebruiken.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wij zijn God een zorg!

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren wat belangrijker is: zichzelf of de mensen om hen heen. Geven ze op ieder moment hetzelfde antwoord of kan dat verschillend zijn? Hebben ze wel eens dagen dat ze alleen zeggen: 'Het zal mij een zorg zijn'? Dat ze doen alsof het hun niets kan schelen? Menen ze dat ook echt of is die ander belangrijker dan wij vaak willen toegeven?

In de geschiedenis van Elia bij de Kerit wordt de vraag beantwoord of ons leven God aan het hart gaat. Is Hij echt in ons persoonlijk geïnteresseerd? Elia moet Gods woord spreken en komt daardoor in gevaar. De HEER geeft hem een schuilplaats, water en voedsel.

Wat Hij voor Elia doet, doet Hij ook voor ons. Zou je kunnen zeggen hoe Hij voor jou zorgt, soms wonderlijk? Trouwens, waarom geeft God zoveel om ons?

Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 20:29-34

(Jezus krijgt medelijden met twee blinden en ontfermt zich over hen. We zien zijn goddelijke macht; Hij geneest hen)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

We maken in dit gedeelte kennis met een nieuwe koning: Achab. Vers 30 schetst een beeld dat weinig goeds belooft. 'Achab deed wat slecht is in de ogen van de HEER; zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers.' Hij volgde het voorbeeld van Jerobeam, zo lezen we. Jerobeam was de koning die twee gouden kalveren maakte en daarbij aangaf: 'Dit zijn de goden die u uit Egypte bevrijd hebben.' Daarnaast voerde Jerobeam andere feestdagen in (zie I. Koningen 12:25-32). Met andere woorden: de eredienst aan de HEER werd ontheiligd en Achab deed daar flink aan mee. Naast de gouden kalveren aanbad hij onder andere ook de Baäls. Hij bevorderde dus de afgoderij. Daar kwam nog bij dat hij Izebel, een Fenicische prinses, als vrouw nam. Een echtgenote die allerlei afgoderij het paleis, en daarmee ook het land, binnenbracht. Een intrieste situatie was het. Uit de Bijbel krijg je het beeld van een behoorlijk slappe koning die zich laat leiden door zijn heidense vrouw. Heel scherp wordt gezegd dat Achab de HEER tergde, krenkte, je zou ook kunnen zeggen uitdaagde. En als het nog niet erg genoeg is, wordt ten tijde van het koningschap van Achab de stad Jericho herbouwt. Waarschijnlijk op aansporen van Achab. Dit ten koste van de oudste en jongste zoon van de initiatiefnemer (ze hadden dit kunnen weten op basis van Jozua 6:26). Wat een waarschuwing kreeg Achab! En, wat deed hij er mee...? Ook de boodschap van Elia is een waarschuwing. Helaas lees je nergens ook maar iets van berouw of bezinning bij Achab. Integendeel zelfs, hij verhardt zich.

En dan is daar ineens Elia. Uit het niets. Als een donderslag bij heldere hemel. En het is ook echt een donderslag: er zal geen regen komen de eerstkomende jaren(!) tenzij Elia het zegt. Te midden van alle afgoderij zijn er ouders die hun kind de betekenisvolle naam 'mijn God is de HEER' gaven. Hij komt uit Tisbe dat in Gilead lag, in het Overjordaanse. Dus ver bij de afgoderij vandaan. Elia was een dienaar van de HEER. Letterlijk staat er treffend: 'voor wiens aangezicht ik sta'. Hij is zich bewust van Gods aanwezigheid. Vanuit een veilige omgeving, ook geestelijk gezien waarschijnlijk, waagt hij zich in het hol van de leeuw. Na deze boodschap, die een heftige reactie aan het hof zal losmaken, wijst de HEER Elia een veilige plek toe. Op deze plek wordt er wonderlijk goed voor Elia gezorgd. Het ontbreekt hem aan niets.

Vers voor vers

- 16:29 Achab is koning van het noordelijke rijk waarvan Samaria de hoofdstad is. Zijn naam betekent letterlijk 'broer van vader'. Vrij vertaald zou je kunnen zeggen 'als zijn vader.'
- 16:31 De naam Izebel betekent mogelijk zoiets als onbewoond. Er lijkt dan iets in door te klinken van het niet hebben van een hart. Ze blijkt inderdaad een nietsontziende vrouw te zijn.
- 16:33 In dit vers wordt gesproken over een Asjerapaal, ook wel vertaald met 'gewijde paal. Asjera was een godin die ten tijde van verschillende afvallige koningen naast de Heer werd vereerd.
- 17:1 De handel en wandel van Achab ontgaat de HEER niet! Via zijn knecht Elia grijpt Hij in. Elia blijkt een bijzondere positie te hebben. Zijn woord is bepalend of en wanneer er weer regen valt. Tegelijk merkt de brieveschrijver Jakobus nuchter op 'Elia was een mens als wij...' (Jakobus 5:17) Omdat er verder geen introductie van Elia gegeven wordt, wordt er wel gesuggereerd dat Elia bij het schrijven van I Koningen zo'n hoge status had dat een introductie niet nodig was.
- 17:6 Opvallend is dat het juist de raven zijn die Elia van eten voorzien. Deze vogels zijn immers sterke rovers die nu niet bepaald bekend staan als gevers. Goddelijke humor zou je kunnen zeggen. Het maakt duidelijk Wie er 'in control' is.

Vragen

- Achab had aan zijn vader geen goed voorbeeld. Wat hoop jij de kinderen mee te geven?
- Wat betekent het voor jou persoonlijk dat je voor Gods aangezicht leeft?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 81: 1, 5, 6, 7 8 en 9

Lied 803: 1, 4, 5 en 6

Lied 802

Elia

Gelukkig zal je zijn

Welzalig de man die niet wandelt

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Lees je Bijbel, bid elke dag

Psalm 8

Meer en meer

(=Gezang 3 LvdK)

Alles wordt nieuw 2: 9

Hemelhoog 1

Hemelhoog 2

Hemelhoog 494

Hemelhoog 382

Hemelhoog 4

Hemelhoog 384

Auteur: PZ



Raven zorgen voor Elia

Inleiding

Weet jij wat raven zijn? Bekijk deze foto maar eens. Heb je ze wel eens gezien. Raven eten alles wat ze lekker vinden. Ze pakken ook wel eens wat van andere vogels af. Deze grote zwarte vogels zien er minder lief uit als een mus of een koolmeesje. In het verhaal van vandaag zijn ze heel speciaal. Daar zorgt God voor, luister maar...

Bijbelverhaal

In dit verhaal uit de Bijbel is Achab koning van Israël. Hij woont in een prachtig paleis in Samaria. Is Achab een goede koning? Nee, hij doet wat hij zelf wil, hij luistert niet naar God. Zijn vrouw, koningin Izebel ook niet. Ze bidden alleen tot Baäl, dat is de god van de regenwolken, de storm, de bliksem en de donder. Dat is Baäl natuurlijk niet, maar ze denken van wel. Ze knielen voor het beeld van Baäl. En weet je wat zo erg is, ze willen dat de mensen in Israël dat ook geloven. Iedereen moet hem aanbidden.

Vindt de Here God dat goed? Natuurlijk niet. Hoe moet dat nu? God heeft een plan, zijn knecht Elia mag hem daarbij helpen. Hij moet naar koning Achab toe gaan. En daar moet hij hem iets vertellen.

Elia stapt het prachtige paleis binnen. Een knecht van Achab brengt hem bij de koning. Dan gebeurt het. Elia zegt: 'Koning Achab, de Here God vindt het niet goed wat u doet. Daarom moet ik van God iets tegen u zeggen. De komende jaren zal er geen druppeltje regen vallen. Alleen als God het zegt!'

Koning Achab wordt er héél erg boos van. Wat denkt Elia wel, dat hij dat durft te zeggen. Achab wil hem wel iets aandoen. God zegt tegen Elia dat hij naar de beek Kerit moet gaan. Een plek waar koning Achab hem niet zal vinden. Ook de plek waar God voor Elia zal zorgen. Weet je hoe? Dat zal ik je vertellen. Water kan Elia uit de rivier drinken. En eten, dat is heel bijzonder, dat krijgt Elia uit de lucht. Uit de lucht denk je, hoe kan dat nou? Dat doen de raven. De Here God heeft ze gezegd: jullie moeten voor het eten van Elia zorgen. Ze brengen brood en vlees, 's morgens en 's avonds. Dat is wel héél bijzonder.

Terwijl in het land Israël honger is, zorgt God voor Elia. Hij komt niets tekort.

Zo wil God ook altijd voor ons zorgen. Hij wil dat alle mensen op de wereld het goed hebben. Daar kan Hij ook voor zorgen. Als we goed luisteren naar God, als we doen wat Hij graag wil. Dan weten we dat we God kunnen helpen voor anderen te zorgen. We kunnen bijvoorbeeld als we eten kopen, ook iets aan een ander geven. (misschien weten de kinderen wat de voedselbank is. Dat we ook op die manier mee helpen aan 'Gods zorgplan')

Auteur:TD



God zorgt voor Elia

Neem een bijbel mee en leg die in de kring open bij Jozua 6:26. Teken een topografisch overzicht op het bord of laat het zien via een scherm. Dit laat zien met welk gebied en welke steden we in dit verhaal te maken hebben en ondersteunt voor sommige kinderen het begrip.

Intro

Wie zorgt er voor jou? Van wie krijg jij de dingen die je nodig hebt? Thuis zorgen je vader en moeder, de oppas of de mensen bij wie je bent voor je. Op school zorgen de juffen en meesters dat er onderwijs gegeven wordt en in het land hebben we bijv. wethouders en ministers die hun best doen voor alles dat nodig is om hier goed en veilig te kunnen leven. Er zijn dus anderen nodig die voor je zorgen. Vanaf het begin van de aarde zorgt de Here God voor alles wat Hij maakte: planten, dieren en mensen. Zo laat Hij elke dag zien dat Hij de schepping niet vergeet. Groenten, tarwe, aardappels, bloemen en bomen kregen groeikracht. Vogels weten wat voor hen nodig is om te leven. Net als bijv. andere dieren in het bos. Zo zorgt God voor wat op aarde leeft. Vandaag gaat het over iemand van wie zijn verhaal in dit oude boek werd opgeschreven. Om daarover te vertellen moeten we eerst weten hoe het in zijn land ging. Luister maar:

Deze geschiedenis is heel oud. Ongeveer 3000 jaar. Die gebeurde in het land dat God aan Abraham en zijn kinderen had beloofd: Kanaän. Koning David en zijn zoon Salomo leven niet meer. Hun grote koninkrijk ziet er anders uit. Het is in twee stukken gescheurd. Een groot deel en een kleiner deel. Die delen hebben elk een hoofdstad en een koning. Het kleine deel heet Juda en heeft Jeruzalem als hoofdstad. Het grotere deel heet Israël. Generaal Omri heeft er een berg gekocht van landeigenaar Semer. Hij heeft met zilveren munten betaald. Daarna heeft Omri zichzelf tot koning laten uitroepen. De hellingen van de berg zijn zo vruchtbaar dat groenten en fruit, zoals dadels, vijgen en druiven, er volop groeien. Koning Omri kiest een plek op de berg waar hij zijn paleis laat bouwen. Het wordt een luxe paleis met houten meubels, afgewerkt met ivoor van olifantenslagtanden. Op de berg kunnen meer mensen wonen. Er worden huizen gebouwd, zodat het een stad wordt. Omdat de koning er woont worden er voor de veiligheid sterke muren omheen gebouwd. Omri bedenkt een mooie naam; Samaria. Daarin hoor je de naam van de verkoper terug. Semer, weet je nog? Koning Omri denkt voor bescherming van zijn land en volk helemaal niet aan God in de hemel maar aan de hulp van gouden en houten godenbeelden. Ook doet hij zijn best vrienden te worden met buurlanden zodat er geen ruzie of oorlog komt. Na twaalf jaar sterft Omri. In de geschiedenis van deze dag horen we de naam van zijn zoon Achab. Hij woont nu in dat luxe paleis. Ook Achab wil dat de mensen in zijn land Israël het goed hebben. Vrede en een goed leven zijn belangrijk voor een land. Precies als zijn vader dient Achab de afgoden en wordt hij vrienden met de koning van

buurland Fenicië. Ze kunnen het samen goed vinden, al horen ze bij verschillende volken. Net als de mensen in het buurland Fenicië hebben de bewoners van Samaria het goed. Op de markten in hun stad is voldoende eten te koop want op de grond om de stad groeit genoeg. Op een dag zegt koning Etbaäl van Fenicië: 'Ik vind het een goed plan als jij trouwt met mijn dochter Izebel, Achab.' Achabs hart maakt een sprongetje. Izebel is een mooie vrouw en als hij met haar trouwt zal er zeker vrede blijven in zijn land. Er wordt werk gemaakt van de trouwerij en Izebel komt wonen in het mooie paleis. Ze neemt wel 450 mannen in witte kleren met zich mee. Die krijgen allemaal een plekje in de buurt van het paleis. 'Weet je, Achab', zegt de nieuwe koningin, 'zij helpen mij om de god van mijn land te dienen. Hij heet Baäl en het is belangrijk om hem offers te brengen. Die priesters in hun witte kleren weten precies hoe Baäl dat het liefst heeft, dus ik heb hen écht nodig.' Koning Achab vertelt zijn vrouw niet dat in Israël een andere God wordt gediend. Hij wil geen ruzie met zijn vrouw en hij laat zelfs een tempel voor haar god bouwen in de stad. In die tempel worden beelden van Baäl en de godin Asjera neergezet. Zij zullen het leven in Israël goed maken. Na een poosje gaat koning Achab zelf ook meedoen in de tempel van Baäl. Hij danst mee rond de gelukspalen van godin Asjera. Voortaan viert Israël feesten om Baäl en Asjera te bedanken voor het goede leven, voldoende eten en de vrede.

Valt jullie iets op in deze geschiedenis? Kijk eens naar de kaart van het land. Over welk land gaat het eigenlijk en over welk volk? Koning Achab lijkt de speciale geschiedenis van dit land en dit volk niet te kennen. Weten jullie waar deze koning niet aan denkt? Lang geleden werd dit land werd door God in de hemel beloofd aan de kinderen van Abraham, Isaak en Jakob. Vanuit Egypte heeft Hij hen zelf hier naartoe gebracht en plaats voor hen gemaakt om er te wonen. Weet je nog? Achab is zo druk met goed leven in zijn paleis en stad dat de herinnering aan God en zijn plan voor Israël voor hem niet meedoet. Baäl en Asjera zullen immers zorgen dat het goed komt? Kijk maar hoe goed het gaat.

Achab maakt meer plannen voor zijn land. In de groene natuur dicht bij een ruïne laat hij een nieuwe stad bouwen. Bewoners in die omgeving vertellen dat daar vroeger de stad Jericho stond maar dat, lang geleden, de muren ervan op een wonderlijke manier in elkaar zijn gestort. Er is alleen nog een ruïne over. Dat verhaal hebben de mensen in de omgeving elkaar steeds doorverteld. Maar een belangrijk stukje van het verhaal zijn ze vergeten. Ik zal het lezen uit dit boek waarin het werd opgeschreven: Lees Jozua 6:26. Jozua vertelt dat deze stad niet meer mag worden opgebouwd. Dat heeft God gezegd. De God die de muren van deze stad liet vallen, is die woorden niet vergeten. Het gaat precies zoals Hij het liet opschrijven; de oudste zoon van bouwer Chiël sterft, en ook de tweede zoon.

Het lijkt er op dat niemand in Achabs koninkrijk eraan denkt dat niet de houten beelden van Baäl maar de levende God in de hemel weet wat goed is voor zijn volk. Hij heeft immers een plan voor dit volk, maar wie weet dat nog?

Op een dag loopt iemand naar het paleis van de koning. Hij ziet er wat vreemd uit. Hij draagt een mantel van kameelhaar. Om zijn middel zit een leren riem. Aan zijn blote voeten draagt hij leren sandalen. Hij laat aan de hofdienaar bij de ingang weten dat hij dringend de koning moet spreken. De donkere ogen van deze vreemdeling laten zien dat hij een serieuze boodschap heeft. In de spreekkamer van de koning stapt hij rustig naar voren en zegt duidelijk: Ik kom hier namens de levende God van Israël. In de jaren die komen zal er geen druppel regen vallen en ook zullen er geen dauwdruppels op het land te vinden zijn. Dit gaat duren tot ik het zeg!' Als hij uitgesproken is draait hij zich om en loopt het paleis uit. De koning en koningin sissen van woede. Hoe durft deze vreemdeling! 'Laat hem onmiddellijk oppakken door de paleispolitie!', schreeuwde de koningin. De koning geeft meteen opdracht aan zijn politiemensen.

Kilometers verderop, aan de overkant van de rivier de Jordaan, stroomt een beek. Het water is er fris en schoon. De lucht is er heet. Kijk eens wie daar zit... Het is de vreemdeling uit het paleis. Zijn kameelharen jas ligt naast hem. Gods opdracht is klaar. Nu moet hij vluchten. God zelf heeft hem deze plek bij het water van de beek Kerit aangewezen. 'Ga daarheen Elia en zoek een schuilplaats bij de waterplaats Kerit. Ik zal daar voor je zorgen.' In de bergen rond de waterplaats hebben grote, zwarte vogels, raven, hun nesten gebouwd. Ze zoeken in de buurt naar eten. Tot zijn verrassing krijgt Elia 's morgens en 's avonds bezoek van deze vogels. In hun snavel hebben ze eten voor de profeet; brood en vlees. Nee, deze vogels houden het niet voor zichzelf. Ze brengen het op de plek waar Elia is en laten het daar op de grond vallen. Elia is er stil van als hij merkt hoe bijzonder de zorg is van de God die alles maakte. Hij zorgt ervoor dat deze vogels doen wat Hij op dat moment van hen wil. Elia knielt aan de rand van het water, steekt zijn handen omhoog en dankt God 'Dank U voor dit water, dank U dat deze vogels mij helpen leven op deze verstoppolek. U bent de God die echt zorgt voor goed leven. Dank U wel!'

Zing afsluitend een danklied. Bijv. OTH 393:1,2 Dank U voor de wond'ren die gebeuren....

Om na te praten

- Neem de bijbel in je hand en vertel dat in dit boek meer dan 6000 jaar mensengeschiedenis is opgeschreven. Verhalen die met God en mensen te maken hebben. In de mensenwereld zijn verhalen snel oud. Ze horen dan bij oud-papier. Waarom worden de verhalen uit dit boek nog steeds doorverteld en blijven ze bewaard, denken jullie?
- De koning van Gods volk denkt niet aan wat de God van Israël wil. Elia, de man uit Tisbe, weet wat God van hem wil. Waar zit het verschil tussen die twee mannen denken jullie?
- Elia ontdekt dat God via de raven voor hem zorgt. Kunnen jullie iets bedenken waaruit je weet dat God voor jou en jullie zorgt? Dank je Hem er wel eens voor?

Let op

Gebeuren zulke wonderen nog wel eens denken jullie? (ev. *ter illustratie via een uitgave met verhalen uit de vervolgde kerk, door Nik Ripken*) Soms hoor je er over: In een boek met verhalen over Rusland staat het volgende verhaal; Ongeveer 30 jaar geleden stief de vader van een gelovig gezin in Rusland. Zijn vrouw bleef achter met vijf kinderen. Hoe kon zij in de ijskoude winter genoeg eten geven aan haar kinderen? Ze praatte met de Here God over haar zorgen. Veel kilometers verderop woonde een man met een paard, een wagen en meer eten dan hij nodig had. Die avond bracht de Here God een nieuwe gedachte in zijn hoofd; pak een paar dozen met eten in, laad het op je wagen en breng het daar waar ik je naartoe stuur. De man bleef zitten maar steeds opnieuw kwam die gedachte terug. Uiteindelijk deed hij wat gevraagd werd en na uren rijden door de kou kwam hij bij het huis van de vrouw. Die was geweldig verrast dat op deze manier voor haar werd gezorgd. Ze dankten God ervoor.

Auteur: JHP



Wij zijn God een zorg!

[1 Koningen 16:29-17:6](#)

Vraag aan de kinderen: 'Wat zou jij doen als je de baas was van school?'

Waarschijnlijk komen er eerst antwoorden als: 'Iedereen altijd vrij geven' en 'Geen huiswerk meer'.

Vraag nog even door, want, wat zouden ze doen als ze wel écht een school zouden moeten zijn, waar kinderen iets leren. Het is het mooiste als er iets bedacht kan worden waarmee iedereen blij is. De ministers die zeggen dat alle kinderen moeten leren en schrijven, maar ook de kinderen die naar school moeten. Soms is het niet gemakkelijk om de baas te zijn. Je moet ervoor zorgen dat je dingen doet die goed zijn voor iedereen. Dat is best een belangrijke taak.

Beloofd = beloofd

Toen Israëlieten na een lange reis in het land Kanaän gingen wonen, moesten ze iets beloven. De Here God had ze naar een mooi land gebracht waar ze konden wonen. Nu moesten ze Hem ook trouw blijven, ook als ze niet meer onderweg waren. Ze mochten niet tot de goden van de Kanaänieten bidden en ook niet door te trouwen één volk worden met hen. Het land was voor het volk Israël om in te wonen en om God te dienen. God wilde dat het volk dat aan Hem zou beloven. Hij beloofde dat Hij dan voor ze zou zorgen en dat ze het goed zouden hebben.

Koning Achab

Nu, jaren en jaren later is koning Achab aan de macht gekomen. Achab is niet een koning die van de Here God houdt. Hij trouwt met Izebel, een vrouw van een volk dat niet tot God, maar tot Baäl bidt. Izebel en Achab willen niet luisteren naar God en naar zijn wetten. Het koningspaar wil liever andere goden aanbidden en zorgen ook dat het volk Israël offerplekken krijgt voor deze goden. Ze doen precies wat God niet wilde dat ze zouden doen. Ze breken die belofte. Ook God wil nu niet meer doen wat hij heeft beloofd. Het gaat slecht met het land, want de mensen luisteren niet meer naar de Here God. Koning Achab is geen goede koning. Hij doet niet wat er van hem gevraagd wordt. Net als een baas van de school, moet hij als baas van het land, doen wat goed is voor iedereen. De profeet Elia moet Achab gaan vertellen dat hij gestraft zal worden voor zijn slechte gedrag. Er zal een tijd geen regen komen in het land. Zelfs geen druppeltje dauw zal er zijn. Dat betekent dat het eten op het land niet goed zal groeien en dat er dorst en honger in het land zal zijn. Achab is boos. Boos op Elia dat hij zo'n slechte boodschap durft te brengen. Elia gelooft wel in God en wil doen wat God van hem vraagt. Ook als dat betekent dat koning Achab hem wil doden, omdat hij het slechte nieuws vertelt. Maar gelukkig zorgt God wel voor Elia. Hij stuurt hem naar een plek waar nog water is. Elia hoeft niet te sterven van de dorst. En ook niet van de honger. God zorgt ervoor dat raven hem brood en vlees komen brengen. Zelfs deze vogels luisteren naar God, als Hij ze naar Elia stuurt.

God heeft alle macht. Over regen en over de dieren. Over koningen en over gewone mensen zoals jij en ik. Dat kan spannend lijken, alsof je niet zelf kunt bepalen wat er gebeurt, maar dat is het niet. Hij wil namelijk voor ons zorgen, zoals voor Elia. Tegelijk wil God dat we naar Hem luisteren en niet zijn zoals Achab of Izebel. God wil doen wat goed is voor iedereen. Je mag zeker weten dat Hij het beste met je voorheeft.

Vertel!

- Heb je wel eens vogels gevoerd of kruimeltjes zien eten? Ze vechten om het beste stukje. Hoe vind je het dat juist de raven Elia eten kwamen brengen?
- De Here God wist dat Achab verkeerd bezig was en hij vond dat niet goed of mooi. Hoe vind je het, dat God ook weet wat jij doet? Geloof je dat Hij het beste voor je wil? Wat zou dat zijn?
- Wil jij ook doen wat goed is voor iedereen? Waaraan kun je dat merken?

Auteur: MZ