

1 januari 2023

Simeon en Anna ontmoeten Jezus

Lucas 2: 22-39



Thema: De Messias verwachten

Doel

De kinderen ontdekken dat je vroeg of laat krijgt wat God je beloofd heeft.

Toelichting

In de tempel ontmoeten Jozef en Maria Simeon en Hanna. Simeon is een vrome man die van God de belofte kreeg dat hij met eigen ogen de Messias mocht zien. En Hanna is al 84 jaar weduwe na een huwelijk van maar zeven jaar; toch dient ze God iedere dag in de tempel. Beiden hebben dwars door alles dat ze meemaakten heen aan hun geloof in God en aan Gods beloften vastgehouden. Zij zien in de tempel hun hoopvol wachten beloond. Ze mogen baby Jezus in hun armen houden.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: In de verte kijken

Richtlijnen: Als inleiding kun je een verhaaltje vertellen over een kind dat over het water tuurt naar een vissersboot die naar de haven zal komen. Handen boven de ogen om het goed te kunnen zien. Het bootje wordt steeds groter en komt dichterbij. Totdat het aanmeert en ze hun vader die visser is in de armen kunnen vliegen. Vertel daarna eenvoudig deze geschiedenis. Twee mensen die uitkijken naar de geboorte van de Verlosser, Jezus. Ze zijn erg blij als ze na lang wachten op een dag de grootste verrassing van hun leven krijgen. Ze mogen Jezus zien en aanraken en iets tegen Hem zeggen. Nu weten ze het zeker: God doet wat Hij zegt.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Wacht maar geduldig af

Richtlijnen: Wachten duurt lang. Vijf minuten op het station staan of nog één dag naar je verjaardag kunnen eindeloos duren. Het lijkt wel of de tijd dan veel langzamer gaat dan als je op school zit of aan het spelen bent. 'Wacht maar geduldig af', zeggen je ouders dan.

Simeon en Hanna hebben jaren moeten wachten. God heeft Simeon beloofd dat hij de Verlosser mag zien. En Anna leest in de Schriften dat God heeft gezegd: Ik zal Israël zal verlossen door de Messias te sturen, maar wanneer?

Deze twee mensen hielden vol om te geloven dat God de waarheid had gesproken. Ook al duurde het wachten lang, het was niet voor niets. Ze waren precies op tijd in de tempel om de kleine Jezus en zijn ouders te ontmoeten.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wachten wordt beloond

Richtlijnen: Leg de nadruk bij de jongeren op de vraag hoe wij vanuit het Kerstfeest in het nieuwe jaar 2023 verder leven. We hebben het feest van Gods komst op aarde gevierd, we weten dat Jezus na zijn werk op aarde weer in de hemel is. Eens komt Hij terug. Kijken wij daarnaar uit? Verlangt men naar die tijd, net als Simeon en Hanna naar het moment dat ze Jezus mochten ontmoeten?

Die belofte aan ons is al tweeduizend jaar oud. Soms denk je misschien: komt wat God beloofd heeft wel uit? God leert ons door deze geschiedenis dat gelovig, hoopvol verwachten van die schitterende toekomst, ondanks alles dat er op aarde kan gebeuren en gebeurt, wordt beloond. Eens zal Jezus weer bij ons zijn. En in dit nieuwe jaar is zijn Wederkomst en de nieuwe aarde weer een jaar dichterbij.

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 130

(We wachten in een leven dat soms vol moeite en teleurstelling is op de morgen)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Strikt genomen is het vandaag de achtste dag na de veronderstelde geboortedatum van Jezus. (vs.21) De dag van de besnijdenis. Op die dag vond de naamgeving publiekelijk plaats, waarschijnlijk gewoon in Betlehem. Een teken van vernieuwing, vanuit het verbond dat de Here God met zijn volk Israël is aangegaan. Daar maakt Jezus nadrukkelijk deel vanuit. Lucas begint zijn verkondiging vanuit de tempel in het reukoffer (Psalm 141,1.2). Hij eindigt er zijn verkondiging ook mee: 'En zij waren voortdurend in de tempel terwijl zij God loofden en dankten. Amen.' (Lucas 24,53) Onze tekst brengt voor de tweede keer de tempel in het zicht en het licht. Daar vindt de vrijkoping plaats, na ongeveer veertig dagen. Dan wordt Jezus herkend in een dubbele ontmoeting. Als twee getuigen bevestigen Simeon en Hannah (Anna) dat Hij de Messias van Israël is.

Vers voor vers

- Vs. 22vv Aan het opdragen van de pasgeboren oudste zoon – Jezus – gaat de reiniging van zijn moeder vooraf. Geboorte en sterven zijn met elkaar verbonden; geboorte brengt de sterfelijkheid in gedachten. Als was het maar in het verlangen dat je het eigen kind niet zult overleven. In het licht van Gods eeuwigheid zou dan de tempel niet toegankelijk zijn; tenzij er een brandoffer werd gebracht. Mogelijk ziet het ook op de harde woorden die Eva moest dragen na de zonde. Het offer van twee duiven was in die dagen het meest gewoon. Het impliceert dus niet de vaak veronderstelde armoede van Jozef en Maria. Jozef was een aannemer in Nazaret die voor de Romeinen fiscaal interessant genoeg was om te worden ingeschreven. Dat maakt hen mijns inziens niet direct tot armoedzaaier. Belangrijk is het accent van Lucas op de naleving van de Thora van Mozes. Dat doortrekt zijn verkondiging in heel het Evangelie. In een tijd van verval herleeft Gods Woord door de nauwgezetheid in aandacht voor dat Woord. Daarin lagen ook de wortels van Reformatie, Réveil en eigenlijk elke opleving. Dat geldt nog steeds. De Kerk kan alleen herleven als zij kerk blijft; dicht bij de Here Jezus. De plaatsvervanging in het offer zet ook direct de toon van de verkondiging. Dat is de betekenis van de duiven, juist als paar. Zoals Jezus opdragen direct ook in het licht van zijn Joodse moeder mag worden ontdekt.
- Vs. 25v Het laatste schilderij dat Rembrandt maakte is dat van Simeon. Het Kind ligt op zijn armen. Hij wiegt het niet, maar lijkt het aan te bieden. Dat is precies de kern. Alle leven hoort God toe, Hij is eeuwig, wij sterfelijk en lichamelijk. Die elementen klinken ook in Gods persoonlijke woord aan Simeon door. Simeon, zijn naam heeft met horen en verhoren te maken. Hoor Israël! God verhoort op zijn wijze. Mogelijk is hij een priester; dat weten we niet. Hij spreekt profetische woorden en draagt de Koning op zijn armen.
- Vs. 27vv De leeftijd van Simeon is niet vermeld, maar uit de context is wel af te leiden dat hij mogelijk op leeftijd is. Als hij een oude priester is zo tegen de vijftig. Als hij een gelovige is, misschien nog ouder. Opnieuw: Rembrandt laat hem haast blind zijn, met groot geestelijk inzicht en visie.
- Vs. 31v Zijn ogen en de ogen van de volken zullen de Messias zien. Zicht op iets totaal nieuws bieden. Dat kan God alleen. Hij zal alle dingen nieuw maken. Zien op Jezus geeft daar zicht op. Zo gaat Simeon een nieuwe toekomst tegemoet, in de bevestiging van Gods belofte. Zekerheid midden in alle onzekerheden die er nu eenmaal zijn.
- Vs. 33vv De verwondering werkt bij Jozef en Jezus' moeder (!) hernieuwd geloof. Geloof is niet zozeer iets onvoorstelbaars, maar de ontdekking dat Gods Woord betrouwbaar is. Maria wordt aangesproken als vertegenwoordiger van Israël. God is de Bruidegom van zijn volk, zij de bruid. De Hebreeënbrieffschrijver brengt die scherpte van Gods Woord in een voor alle gelovigen geldend Woord in herinnering (Hebr. 4,12.13). Jezus zal als dat zwaard zijn, in zijn woorden en in zijn kruisiging en opstanding. Wie is daarvoor ontvankelijk?
- Vs. 36v Hannah; dat is haar eigenlijke naam natuurlijk. In de context de tegenhanger van Simeon. Zij is weduwe. Zij is afkomstig van de stam Aser, het staat nadrukkelijk vermeld. Dochter van Fanuël; die verwijst naar het aangezicht van God. Aser is de achtste zoon van Jacob. Met die naam begint het Psalmboek; 'welgelukzalig'. Er liggen op Aser woorden van zegen en voorspoed. Haar weduwschap lijkt daarmee in strijd te zijn. Maar ook zij mag de Messias aanwijzen; daarin ligt de genade die zij in haar naam – Hannah betekent genade – al mocht dragen. Zo zijn Simeon en Hannah samen opnieuw Oudtestamentische getuigen van Jezus.
- Vs. 38vv Dat wordt in het slotvers over Jezus bevestigd. De uitspraak over de groei van Jezus lijkt op die over Johannes aan het slot van hoofdstuk 1, alleen dan nog rijker door de genade en wijsheid onder vermelding van God zelf. Zijn groei is getekend in het dragen van Gods nabijheid.

Auteur: GJK

Liederen

Psalm 105: 1, 2 en 3

Lied 158

(=Gezang 67 LvdK)

Lied 739: 4

Lied 738: 4

Jesus is...

Hemelhoog 348

Goed nieuws

Hemelhoog 132

Jesus, vol liefde

Hemelhoog 380

Er is Een Kindeke geboren op aard'

Hemelhoog 129

Vrolijk Kerstfeest iedereen

Hemelhoog 156

Auteur: PZ



In de verte kijken

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 'Mee-Speel-Verhaal'.

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na.

Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, geluiden maken, bewegingen nadoen.

Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor.

U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.

Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden.

Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen.

Speel zelf ook mee.

Spreek van tevoren af, dat als u uw hand als stopteken omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.

De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen.

Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.

Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegingen die van toepassing zijn.

Benodigheden:

- Een babypop
- Laat één van de kinderen Simeon zijn, een ander Hanna.
- Twee andere kinderen Jozef en Maria.
- Laat de andere kinderen de geluiden/bewegingen nadoen.

Inleiding

Ik ga jullie eerst een gewoon verhaaltje vertellen. Luister maar.

'Kijk, daar, daar!', Siem wijst met zijn vinger over het water, 'Daar komt hij, ik weet het zeker!'

Hanneke tuurt over het water. Ze heeft haar hand boven haar ogen gedaan om het nog beter te kunnen zien.

Heeft Siem gelijk? Komt daar de vissersboot aan?

Siem en Hanneke staan al heel lang op de kade bij de haven te wachten.

Ze wachten op papa die met de vissersboot al een paar dagen weg is.

Vandaag zou hij terugkomen, heeft mama gezegd.

Al vroeg zijn Siem en Hanneke naar de haven gegaan om op papa te wachten.

Ze kijken al heel lang in de verte, is er nu dan eindelijk iets te zien?

Hanneke kijkt nog eens goed. 'Ja!', roept ze, 'Ja! Ik zie het ook!'

En ja hoor, daar komt een vissersboot aan, de boot komt steeds dichterbij en wordt groter en groter.

Even later meert de boot aan, hij ligt nu stil langs de kant.

En wie komt daar over de loopplank aangelopen?

'Papa!', roepen Siem en Hanneke tegelijk. Ze rennen naar hem toe.

Papa lacht en komt met open armen naar hen toe lopen. 'Ha, schatten van mij!', zegt papa. Jullie stonden al in de verte te kijken of ik er aan kwam.'

Siem en Hanneke vallen in papa's armen. Wat zijn ze blij dat hij er eindelijk is!

Bijbelverhaal

Bijbel erbij pakken en laten zien bij Lucas 2.

Ik ga jullie nu een verhaal vertellen uit de Bijbel. Luister maar weer.

Het is druk in de tempel in Jeruzalem. Er lopen veel mensen rond.

(geluid van stappende voeten maken)

Ze komen naar de tempel om te bidden of een offer te brengen aan God.

Ze nemen dieren mee om te offeren. Er zijn schapen.

(Bèèh, bèèh)

Maar ook duiven *(Roekoe, roekoe)*

(Laat Simeon rondlopen) Er loopt een oude man tussen al die mensen in de tempel.

Het is Simeon. Simeon houdt veel van de Here God.

Hij weet dat God de Messias, de Christus zal sturen, en daar wacht hij zijn hele leven al op.

De Here God heeft zelfs tegen hem gezegd dat hij de Messias zal zien, voordat hij zal sterven!

En Simeon weet: wat God belooft doet Hij altijd.

Simeon *kijkt goed rond*, soms doet hij *zijn hand boven zijn ogen* om het nog beter te kunnen zien.

Waar is de Messias?

De Here God heeft gezegd dat hij vandaag naar de tempel moest gaan.

(Jozef en Maria komen met baby) Kijk, daar komen twee mensen aanlopen.

Ze hebben een baby'tje in hun armen.

Het zijn Jozef en Maria met baby Jezus.

Vandaag gaan ze naar de tempel om Jezus aan de priester te laten zien.

Ze hebben een paar duiven bij zich om als offer aan God te geven.

Simeon ziet Jozef en Maria met hun baby'tje.

En opeens weet hij het! Dit kleine kindje is de Messias, de Christus, de Zoon van God!

O, wat is Simeon blij!

Simeon loopt naar Jozef en Maria toe. Hij neemt baby Jezus voorzichtig in zijn armen.

En hij zegt: *Dank U wel Here God.*

Nu heb ik de Messias, uw Kindje, met mijn eigen ogen gezien! *Dank U wel.*

U hebt dit Kindje gestuurd om alle volken te redden. Hij is het licht, Hij wijst de volken de weg naar U.

Hij is de held van uw volk Israël. *Dank U wel!*

Jozef en Maria kijken elkaar verbaasd aan.

Hoe weet deze oude meneer dat Jezus geen gewoon kindje is, maar de Zoon van God?

(Laat Hanna komen) Dan komt er nog iemand naar Jozef en Maria toe.

Het is Hanna, een heel oude vrouw. Zij is altijd in de tempel.

Ze komt erbij staan. Wat een lief Kindje is het.

Voorzichtig streelt Hanna over de wang van de baby.

Wat is Hanna blij! Ook zij weet dat dit Kindje de Messias is, de Christus, de Zoon van God.

Wat is ze *blij*, dat Hij eindelijk gekomen is. Ze heeft er al zó lang op gewacht!

Ze zegt: *Dank U wel, Here God, dat uw Zoon eindelijk gekomen is!*

En ze gaat naar de andere mensen toe in de tempel *(Laat Hanna naar de kinderen in de kring gaan)*

En ze vertelt tegen iedereen: *Jezus is gekomen! Jezus is gekomen!*

Wat een blijde dag!

Simeon en Hanna die al zolang hebben gewacht op de Here Jezus hebben Hem vandaag gezien, hebben Hem vandaag aangeraakt en iets tegen Hem gezegd.

Nu weten ze het zeker: God doet wat Hij zegt!

Auteur: EZD



Wacht maar geduldig af

Inleiding

Het nieuwe jaar is net begonnen. Waar kijk jij naar uit dit jaar? Moet je daar nog lang op wachten?

Soms is wachten best lastig. De dag voor je verjaardag kan bijvoorbeeld héél lang duren. Of die tien minuten voordat de trein eindelijk vertrekt. Wat doe jij als je lang ergens op moet wachten.

Het verhaal van vandaag gaat over twee oude mensen die heel lang op Jezus gewacht hebben. En vandaag is die dag eindelijk aangebroken dat ze Hem zien. Luister maar wat er gebeurt.

Bijbelverhaal

Een oude man loopt enthousiast naar de tempel in Jeruzalem. Steunend op een stok beklimt hij de trappen naar de grote tempel in Jeruzalem. Hij loopt een groot plein op, de Voorhof heet die. Het is een plein om het tempelgebouw heen waar alle Joden mogen komen. Het tikken van zijn stok op het marmer klinkt luid op het plein. Tok. Tok. Tok. Een paar mensen kijken verstoord om, maar de oude man, die Simeon heet, besteedt er geen aandacht aan. Hij kijkt naar de jonge stellen met een baby die hun kind bij God komen brengen. Misschien zal hij de Messias vandaag zien.

Want Simeon gelooft sterk in God. Omdat hij zo uitkijkt naar de komst van de Messias, heeft God hem ooit beloofd dat hij niet zal sterven voor hij de Messias heeft gezien. Vandaag schrok hij wakker met het gevoel dat hij nu naar de tempel moest komen, dus hoopt Simeon met heel zijn hart dat de dag vandaag gekomen is.

Hij kijkt naar de jonge kinderen, maar ziet in niemand de Messias. Veel mensen zouden het hebben opgegeven, maar Simeon blijft wachten. Dan ziet hij een man en een vrouw naar binnen stappen met een baby op hun arm. Dat zijn Jozef en Maria met Jezus natuurlijk. Onmiddellijk weet Simeon dat dit de baby is om wie hij gekomen is. Hij loopt naar de ouders toe en vraagt of hij de baby mag vasthouden. Ze herkennen dat er iets bijzonders gaat gebeuren en vinden het goed. Simeon houdt de baby vast. Jezus is nog maar heel klein, 40 dagen oud, maar voor Simeon is hij nu al iets heel groots. Hij lacht en begint God te loven:

‘God, U hebt gedaan wat U hebt beloofd.
Nu kan ik na al die jaren in vrede sterven,
Want ik heb de redding van Israël gezien.
Hij zal een licht zijn voor de hele wereld.’

Met tranen van blijdschap geeft de oude man de baby aan de verbaasde Jozef en Maria terug.

Op het plein is ook een oude vrouw. Haar man is al vierentachtig jaar geleden gestorven. Al die jaren heeft ze dag en nacht in de tempel God geprezen en tot hem gebeden. Ze hoort aan het getik van Simeons stok dat die ergens gauw naar toe loopt. Ze weet dat zijn geloof net zo groot is als het hare en krijgt het gevoel dat er iets bijzonders aan de hand is. Ze rolt de geschriften op waarin ze aan het lezen was over de Messias die komt om Israël te redden, stopt de rollen terug in hun koker en komt naar Simeon en het kind toe. Ze lacht als ze ziet dat het wachten op de Messias eindelijk voorbij is en zingt psalmen voor God. Aan iedereen die het wil horen, vertelt ze dat God zijn belofte gehouden heeft en dat de Messias is gekomen om Israël te redden.

Slot

Simeon en Anna hebben lang gewacht en veel gebeden. Gods beloftes worden vaak niet meteen ingelost. Dat kan jaren of zelfs eeuwen duren, maar vroeg of laat gebeurt het. Anna heeft zelfs meer dan tachtig jaar gewacht. Zou jij zolang op iets kunnen wachten?

Auteur: RvR



De Messias verwachten

Lezen: Lucas 2 vers 22 tot 39

Het jaar 2023 is vandaag begonnen. Vorige week hebben we de geboorte van de Here Jezus gevierd. Met de geboorte van Jezus (die naam betekent: de HERE verlost) lost God een oude belofte in. In het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, geeft God namelijk de belofte aan Israël dat Hij een Verlosser zal zenden. Een Verlosser die de straf van God over de verkeerde dingen van mensen op zich zal nemen. Een Verlosser die mensen redt van het kwaad en weer bij God zal brengen. Het verhaal van vandaag gaat over Gods beloften en wat die vandaag voor ons betekenen. Eerst gaan we terug naar Betlehem en Jeruzalem, naar Jozef en Maria. We zullen zien dat God zijn belofte uit het Oude Testament waar maakt. Een spannende vraag is of God ook nog een belofte voor ons, anno 2023, heeft? Ook daar gaan we naar kijken.

Ongeveer 40 dagen na de geboorte van Jezus gaan Jozef en Maria met Hem naar de tempel in Jeruzalem. In dit grote gebouwencomplex, dragen ze hun eerstgeboren Zoon op aan de Here. Jozef en Maria volgen hierbij nauwgezet en gehoorzaam de oude regels die de Here God aan Mozes heeft gegeven. Dat zal best moeilijk geweest zijn. Ze leefden namelijk in een tijd waarin het volk Israël onderdrukt werd door de Romeinen. Het Romeinse Rijk was in die tijd het machtigste rijk ter wereld. Het had hele andere goden en gewoonten dan het volk Israël. De Romeinen geloofden niet in de God van Israël. Ze hadden lak aan de wet van Mozes en een Verlosser zagen ze vooral als een bedreiging. In zo'n tijd leefden Jozef en Maria en ook Simeon en Hanna. En toch zien we bij hen een gelovig leven naar de wil van God. De Heilige Geest hielp hen daarbij.

Net als toen, houden in onze tijd heel veel mensen ook geen rekening met God of denken dat Hij niet bestaat. Ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Er gebeuren in de wereld immers hele erge dingen. Zorgt God dan nog wel voor de wereld? Ziet Hij de mensen op deze wereld nog wel? Ziet God nog wel om naar mij? Jozef en Maria hebben dat misschien ook wel eens gedacht.

Geloven kan best wel eens lastig zijn. Weet je wat mij dan altijd weer helpt? Als ik 's zondags in de kerk zit, dan zie ik daar voor in de kerk de doopvont. Als er kleine kinderen, baby's, gedoopt worden, moet ik altijd terugdenken aan mijn eigen doop. Bij de doop doet de Here God een belofte. Hij zegt dan dat Hij van je houdt en voor je wil zorgen. Dat jij bij Hem mag horen. Dat heeft de Here God ook tegen mij gezegd toen ik gedoopt ben. En aan die belofte van God mag ik steeds weer terugdenken. Ook als ik geloven soms wat lastig vind. Trouwens, als je niet gedoopt bent, weet dan dat God precies evenveel van je houdt en ook graag voor jou

wil zorgen. Dus de doop helpt mij, naast Bijbellezen en bidden, om zeker te weten dat God Zijn beloften nakomt. De Heilige Geest helpt me daarbij. Een lied over de doop vind je hier ([Sela – Doop](#)).

We keren weer terug naar Jozef en Maria in de tempel. Beide weten ze dat hun Zoon op een bijzondere manier



is verwekt. Maar hoe bijzonder Jezus is en welk plan de Here God met Hem heeft, dat beseffen ze nog niet helemaal. Ze kopen een paar duiven en offeren deze. Precies zoals de wet voorschrijft. Plotseling staat daar een man voor hen, die het Kindje Jezus in zijn armen neemt. De ouders zullen wel geschrokken zijn. Een vreemde man die opeens hun baby afpakt, wat krijgen we nu! Maar lang duurt hun schrik niet. Want Simeon, zo heet deze man, begint God te loven. Met Jezus in zijn armen looft Hij God met blijde stem. Want, zo zegt hij, God is zijn belofte nagekomen. Jezus zal Israël en de hele wereld bevrijden van het kwaad en de mensen weer terugbrengen bij God, zo vertelde Simeon het aan eenieder die het maar wilde horen.

Hoe Simeon dat zo zeker wist? Dat kwam door de Heilige Geest. De Geest wees Simeon op het kleine Kindje Jezus, als Licht van de wereld. De Geest liet Simeon zeker weten dat Jezus de Verlosser is, de vervulling van de belofte die God in het Oude Testament heeft gegeven. Even later komt er ook een oude vrouw bij hen staan. Het is Hanna, een profetes. Ook zij vertelt aan iedereen die het maar wil horen dat God zijn belofte van Verlossing waarmaakt.

Jozef en Maria luisteren met verbazing naar de woorden van Simeon en Hanna. Later gaan ze weer terug naar hun huis in Nazaret. Waarschijnlijk hebben ze nog vaak gesproken over Simeon en Hanna.

Eerder heb je gelezen dat de oude belofte van God, dat Hij een Verlosser zou zenden, door de komst van de Here Jezus is vervuld. We lezen in de Bijbel over nog een belofte. Een belofte die nog niet in vervulling is gegaan. Een belofte waar christenen wereldwijd naar uitkijken: de wederkomst van Jezus en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde waarop geen pesterijen meer zijn, geen ziekte of pijn, geen armoede en honger, geen oorlog en haat en bovenal, geen dood. Een wereld waarin we dicht bij God leven, een aarde waarop God zelf ook woont. Wat een grote belofte is dat toch!

Maar deze belofte is ook alweer zo'n 2000 jaar oud. Zou God zijn belofte misschien vergeten zijn? Een vraag die in de eerste eeuw na Christus al door christenen werd gesteld. Dus op zich niet een gekke vraag. Gelukkig laat de Bijbel zien dat God zijn beloften altijd nakomt. Hij vergeet er niet één. Simeon en Hanna mogen voor ons een voorbeeld zijn. Zoals zij vertrouwden op het Woord van God, zo mogen ook wij nog steeds vertrouwen op wat God in de Bijbel aan ons beloofd. Hij doet wat Hij heeft beloofd. Zeker weten!



Het jaar 2023 is vandaag begonnen – weer een jaartje dichterbij de wederkomst van Jezus!

Kerntekst

'Nu laat U, Heer, Uw dienaar in vrede heengaan, zoals U heeft beloofd.

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien.' (Lucas 2:29-30)

Vragen

- Hoe wist Simeon eigenlijk wie Jozef en Maria waren en dat zij het Kindje Jezus bij zich hadden?
- Ga samen op zoek in de Bijbel. In het verhaal van vandaag gaat het ook over een belofte die God nog in vervulling laat gaan. De wederkomst van Jezus. Kun jij in de Bijbelteksten vinden waarin deze belofte aan ons wordt gegeven? (Tip: lees het eerste hoofdstuk van het andere bijbelboek dat Lucas heeft geschreven en/of begin achterin de Bijbel te lezen).
- Denk jij wel eens na over de wederkomst van Jezus. Of heb je het daar wel eens over met je ouders? Wat komt er dan zoal ter sprake?

Auteur: GW