

Kerstproject Vertel het Maar Deze 2021

Thuis in Betlehem

De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject. De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.



Noömi is met haar man en zoons gevlucht naar Moab, maar nu het donker is geworden in haar leven verlangt Noömi terug naar haar vaderland. Ruth, haar schoondochter kiest ervoor haar te blijven steunen en gaat met haar mee om vreemdeling te worden in Betlehem. Door Boaz mag zij zich welkom voelen. Door hem kunnen Noömi en Ruth thuishkomen in Betlehem. Boaz laat ons zien hoe wij instrumenten van God kunnen zijn, door Gods liefde ook aan de vreemdeling uit te delen. God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Samen krijgen ze een zoon, die ze Obed noemen. Gods licht breekt door in het leven van Noömi, Ruth en Boaz. Obed, wat knecht betekent, wijst vooruit naar Gods Zoon. Obed is de grootvader van David. Uit Davids familie zal in Betlehem de Messias geboren worden. Jezus zal de Knecht van de Heer zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te zijn. Thuis in Betlehem ontstaat hoop voor de toekomst.

Laten we in deze adventsperiode samen met andere ervaren hoe het is om afhankelijk te willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn. Ruth is gevlucht, wordt gezien door Boaz en mag ervaren dat ze door God geliefd is. Net zoals Boaz mogen wij ook in onze tijd een instrument zijn door onze hand uit te steken naar de vreemdeling in ons land. Het kerstproject is samenwerking met Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ze ondersteunen waardevolle contacten tussen christenen en vluchtelingen met praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Denk aan zomerkampen voor jongeren, bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Samen met kerken en vrijwilligers deelt Gave zo Gods liefde uit aan vluchtelingen. We delen uit, zodat we samen thuis mogen komen in Betlehem, vertrouwend op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden.

In het kerstproject is samenwerking met Stichting Gave. We mogen Gods liefde aan ieder uitdelen zodat we samen thuis mogen komen in Betlehem vanuit het vertrouwen op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden.

Het kerstproject bestaat uit:

- Projectverbeelding (gemaakt van MDF of karton)
- PowerPointpresentaties aansluitend bij de projectverbeelding.
- Mini project voor thuis aansluitend bij de projectverbeelding

- Beschrijving kindermoment gekoppeld aan Stichting Gave.
- Filmpjes aansluitend bij kindermoment gekoppeld aan Stichting Gave.
- Spaarkoffer voor een vluchteling (Stichting Gave) + suggesties spaaracties.

- Projectlied.

Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een ovaal vormige basis. De projectverbeelding kan gemaakt worden van MDF of gekleurd karton. De projectverbeelding gemaakt van MDF inclusief de silhouetten 125 cm breed en 122 cm hoog.



Op de basis van de projectverbeelding is een weg te zien naar een stad in het donker; de stad Betlehem. Om de basis worden silhouetten geplaatst van Noömi, Ruth en Boaz. De figuren verbeelden de gebeurtenissen uit de verhalen van Ruth en vormen een doorkijk naar de komst van de Redder die geboren is in Betlehem. Met kerst komt centraal in het midden de silhouetten van Jozef, Maria en het kindje Jezus zichtbaar.

De kleuren van de figuren verlopen van blauw-paars via roze naar wit met kerst. Een grote ster aan de hemel straalt. Door de geboorte van Jezus breekt het licht door voor de gehele wereld. De Redder is gekomen.

28 november 2021 Ruth 1: Ruth kiest voor Noömi

In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Ruth die naast Noömi op reis is naar Betlehem. Liefdevol kijkt Ruth naar Noömi. Ze blijft haar schoonmoeder steunen ondanks dat ze hierdoor haar vaderland verlaat en als vreemdeling naar Betlehem gaat.



De figuren zijn donkerpaars-blauw van kleur. Paars is een ingetogen kleur die staat voor bezinning en somberheid. Dit pas bij Noömi, die verdrietig terug gaat naar haar Betlehem.

5 december 2021 Ruth 2: Ruth en Boaz ontmoeten elkaar

In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Boaz die zijn handen uitsteekt naar Ruth en Noömi. Hij heeft Ruth gezien, heeft oog voor haar omstandigheden en luistert naar haar verhaal. Boaz deelt zijn rijkdom uit aan Ruth aan Noömi. Wees dienstbaar aan God zoals je bent en Ik maak het goed.



De kleur van het figuur van Boaz is helder paars waar rose-rood door komt. Boaz heeft oog voor zijn naaste. Door het gedrag van Boaz veranderd de situatie van Noömi en Ruth, het licht komt door in hun leven. De delende Boaz en de dienende Boaz bewijzen dat Gods woorden waar zijn en het leven beter maken.

12 december 2021 Ruth 3: Ruth zoekt Gods hulp

In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Ruth. Ondanks dat Ruth nu eten heeft is ze nog steeds onzeker over haar toekomst. Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe en vraagt om hulp. Vanuit geloof in God wil Boaz die tegen over Ruth staat in de verbeelding, verlosser voor haar zijn. Hij komt te hulp en geeft bescherming.



Het figuur van Ruth wordt licht van kleur, het paars verdwijnt en in de plaats daarvan komt de kleur roze steeds meer naar voren. Ruth vertrouwen in God wordt versterkt. De liefde tussen Boaz en Ruth groeit.

19 december 2021 Ruth 4: God zegent Ruth en Boaz

In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Ruth die liefdevol haar hand op haar zwangere buik legt. Boaz staat beschermend en ondersteunend achter haar. God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Het geslacht van Elimelech mag door gaan want ze verwachten een kindje.

Ruth en Boaz krijgen een zoon, die ze de naam Obed geven. Obed betekend knecht. Hij is er om te zorgen voor Noömi en Ruth. Obed zal stamvader zijn van Davids familie. Zo wordt de vreemdeling Ruth onderdeel van Gods reddingsplan voor de wereld, want uit de stam van David zal de grote Redder geboren worden.



Het figuren van Ruth en Boaz zijn roze-rood van kleur. De kleur van de liefde die zij voor God, elkaar, hun kindje voelen. In de figuren zijn witte sterretjes / stipjes zichtbaar. Het licht van de wereld zal door de komst van dit kind komen.

25 december 2021 Lucas 2:1-20 De grote Zoon van Ruth geboren



Centraal in het midden op de projectverbeelding is een silhouet te van Jozef die zijn arm liefdevol om Maria, zijn ondertrouwde vrouw, heeft gelegd. Jozef heeft hun kindje, Jezus in zijn armen. Maria aait hem over zijn wangentje.

Jozef en Maria ontvangen in geloof een zoon in een stal in Betlehem. Een heldere ster aan de hemel verlicht te donkere nacht. Dit kind brengt een nieuw leven, hoop voor een goede toekomst. Door Jezus is Gods liefde in overvloed voor iedereen die in hem gelooft.

Het figuren van Ruth en Boaz zijn roze-rood van kleur. De kleur van de liefde die zij voor God, elkaar, hun kindje voelen. In de figuren zijn witte sterretjes / stipjes zichtbaar. Ook is er een grote witte ster boven de stad Betlehem te zien. Het licht van de wereld breekt door.

