

24 mei 2020

Jezus bidt voor ons

Johannes 17:1-13



Thema: Jezus schenkt ons eeuwig leven

Projectthema: Ik beloof eeuwig leven

Doel

De kinderen leren dat Jezus ons een leven tot in eeuwigheid geeft.

Toelichting

Eeuwig leven is iets dat wij niet volledig kunnen begrijpen. Het is te groot en zo anders dan het leven op deze aarde. Wij kunnen niet over de dood heen kijken. Dat is de grens waarna alles geheimzinnig is. We vinden het al moeilijk ons de toekomst van ons leven hier voor te stellen. Jezus zegt: wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dat begint al in dit leven. We weten dat de volmaakte vreugde komt en zijn daarover nu al blij. De dood is 'maar' een poort die we door moeten om voor altijd geborgen te zijn bij God. Jezus bidt hier voor zijn leerlingen, voor Gods kinderen, dat ze daaraan mogen vasthouden. Dat ze ook als Hij in de hemel is, in deze wereld blijven geloven in zijn overwinning.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus bidt in de hemel voor ons

Richtlijnen: Als inleiding kun je aan de kinderen vragen waar zij voor bidden (zieken, arme mensen, huisdier,...). Eigenlijk denk je dan aan die ander en vraagt God of Hij hen wil helpen, beter maken of troosten. Vertel de jongste kinderen dat Jezus naar de hemel is gegaan. Hij is nu bij God, zijn Vader. En daar bidt Hij voor ons. Hij denkt aan ons en weet precies wat wij nodig hebben. Jezus vraagt aan God of Hij ons wil helpen dichtbij Hem te blijven, iedere dag. Jezus bidt voor jou.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus bidt om eeuwig leven

Richtlijnen: Op Hemelvaartsdag hebben we gehoord dat Jezus eens Koning van de wereld zal worden. Verdriet verandert dan in vreugde. Die grootheid (heerlijkheid) bereikt Hij door te sterven en op te staan. Dat is al gebeurd. Nu is Jezus in de hemel, bij zijn Vader, om zijn werk af te maken. Totdat Hij terugkomt, bidt Hij daar voor ons. Vandaag horen we wat Jezus bidt. Hij bidt voor ons leven op aarde, nu Hij niet bij ons is. We houden het alleen maar vol, als we als gelovigen dicht bij elkaar en samen dichtbij Hem willen blijven. Jezus bidt of God ons vast wil houden, want volhouden in het geloven blijft moeilijk. Jezus wil graag dat wij eeuwig (voor altijd) mogen leven. Nu, hier op aarde en later in de hemel, in Gods Koninkrijk. Jezus bidt dat we altijd veilig zullen zijn in Gods hand door wat Hij op aarde voor ons deed.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus schenkt eeuwig leven

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren wat zij zich voorstellen bij eeuwig leven. Is dat altijd in de hemel zingen voor God? Is dat een feest dat nooit meer ophoudt? Of hebben zij een andere voorstelling? In de Bijbel lezen we dat de toekomst een geheimenis is. Het is groter dan wij kunnen bedenken, het is een wonderlijk cadeau van God. Toch valt er wel iets over te zeggen vanuit het gebed van Jezus in Johannes 17. Eeuwig begint met Jezus zelf, wat Hij voor ons deed, zijn lijden, sterven en opstanding. Daardoor heeft Hij de macht om ons eeuwig leven te geven. Wie gelooft kijkt uit naar de tijd dat Jezus Koning op aarde zal zijn. Nu al, midden in onze soms bedreigende wereld. En als wij sterven gaat dat door. Dan zien we dat het waar is, omdat we bij God doorleven, veilig geborgen voor altijd. Jezus bidt hier voor zijn leerlingen, voor Gods kinderen, dat ze als gelovigen samen met elkaar en samen dichtbij Hem zullen leven. Dat ze ook als Hij in de hemel is, op aarde blijven geloven in zijn overwinning. Jezus bidt zijn Vader dat Hij ons daarvoor de kracht geeft. Eeuwig leven is dus nu blij en hoopvol geloven in God en eens dankbaar leven bij God. Eén eeuwig leven in twee periodes dus..

Extra bijbelgedeelte: Johannes 6:47 en 1 Johannes 5:11

(In deze beide verzen staat dat wie gelooft, eeuwig leven heeft. Nu al, dus niet pas straks in de hemel of de nieuwe aarde.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

Ook met dit gedeelte bevinden we ons nog steeds in de afscheidswaard van Jezus. Hoofdstuk 16 eindigt met de bemoedigende woorden 'houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.' Wat er ook in hun en ons leven zal gebeuren, de Here Jezus is de Overwinnaar! Hoofdstuk 17 wordt wel het hogepriesterlijk gebed genoemd. Als de ware hogepriester bidt Jezus voor zijn leerlingen, voor ons. We zijn hier getuige van een hartstochtelijk, persoonlijk gebed van de Zoon tot de Vader waarin Hij zich tot het laatste toe beschikbaar stelt. Je zou kunnen zeggen dat dit gebed een inleiding is op het eigenlijke lijdensverhaal waarin Jezus zich als hogepriester opoffert voor de zijnen.

Vers voor vers

- Vs. 1v Jezus weet dat het moment van zijn overlevering en sterven nabij is. Typerend is dat Jezus juist nu spreekt over zijn verheerlijking. Jezus heeft zijn vader verheerlijkt door zijn volledige gehoorzaamheid. Door deze gehoorzaamheid (Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood aan het kruis) is Hij het ware offer waardoor Hij hen die de Vader Hem gegeven heeft het eeuwige leven kan geven. Het gaat hier om de mensen die in Hem geloven. Jezus vraagt hier om zijn opname in de hemel, zodat zijn goddelijkheid helemaal tot zijn recht komt en Hij vanuit de hemel des te meer zijn Vader kan verheerlijken.
- Vs. 3 Dit vers vormt een kernvers binnen het evangelie van Johannes. Het eeuwige leven is niet alleen iets van de toekomst, maar kan hier en nu al beginnen! Het kennen waar het hier over gaat is niet zozeer een verstandelijk kennen, maar duidt veel meer een relatie aan. Als je gelooft in de Here God dan heb je een relatie met Hem, dan heb je nu al het eeuwige leven. Dat eeuwige leven is het echte leven met de Here God, door het geloof in de Here Jezus. De Vader van de Here Jezus is de ene ware God. In dat woord 'ware' zit ook betrouwbaar, trouw zijn. Hij is dus de ene betrouwbare God!
- Vs. 4v Het thema van de verheerlijking wordt door Jezus hier weer opgepakt. De verheerlijking van Jezus door de Vader is zijn terugkeer naar de hemel. Het gaat echter wel via zijn lijden en opstanding waarin de Here God Hem ook verheerlijkt. De opstanding laat zien dat de Here God als het ware zijn handtekening onder het leven van Jezus zet, waarmee Hij zegt: zo heb Ik het bedoeld. Uit Jezus' woorden blijkt dat Hij er altijd al is geweest.
- Vs. 6vv Bij de naam gaat het in de Bijbel om de persoon zelf. Jezus heeft dus God zelf, zijn wezen, bekend gemaakt. 'Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien,' zegt Hij op een andere plaats. God de Vader vertrouwt zijn kinderen toe aan zijn Zoon. Zoals het hier door Jezus verwoord wordt, ontstaat het beeld van een evacuatie uit deze wereld. Het zijn zij die gehoorzaam zijn geweest aan Gods Woord, die ook –kort samengevat- erkend hebben dat Jezus de Zoon van God is die bij de Vader in de hemel vandaan komt.
- Vs. 9v Het woord 'Ik' heeft hier de nadruk. Jezus bidt voor hen die in Hem geloven. Voor de gelovigen een geweldige bemoediging. Er staat immers niet 'Ik zal bidden' of 'Ik heb gebeden', maar Ik bid. Nu! Ook in dit vers wordt dat krachtige 'maar' gebruikt. De gelovigen zijn aan de Zoon gegeven en blijven tegelijk van de Vader, want alles van de Vader is van de Zoon en vice versa. Dat Jezus in hen verheerlijkt is, wordt zichtbaar doordat de leerlingen Hem volgen en in Hem geloven.
- Vs. 11 Jezus is nog niet terug gegaan naar de hemel, maar toch kan Hij al zeggen dat Hij niet meer in de wereld is. Heeft Hij Zich als het ware al los gemaakt, is Hij zich aan het losmaken? De gelovigen zijn in ieder geval wel in de wereld; en die wereld is geen veilige plek voor hen. Vandaar ook Jezus' gebed om bewaring. Jezus doet daarbij een beroep op Gods naam. Je zou dus kunnen zeggen op zijn trouw. Als Jezus zelf zo bidt, zal dit gebed dan niet verhoord worden? De bedoeling van het gebed is ook de eenheid onder de gelovigen. Samen in zijn naam sta je immers sterk.
- Vs.12 Toen Jezus in de wereld was heeft Hij de zijnen beschermd en bewaard. Heel krachtig zegt Jezus dat niemand van hen verloren is gegaan, behalve dan Judas. Door zijn verraad werd de profetie uit het Oude Testament (Psalm 109:8) vervuld en bleek ook dat hij niet een van de zijnen was. De woorden over bewaring doen denken aan Jezus' woorden uit Johannes 10: 29 'Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit mijn hand roven.' Wat een bemoediging!
- Vs. 13 Heel bewust heeft Jezus in de wereld, in het bijzijn van zijn leerlingen, dit gebed uitgesproken. Opdat de gelovigen, die nog in de wereld zijn, vervuld mogen worden van Jezus' blijdschap omdat ze mogen weten dat zijn gebed zeker verhoord zal worden!

Vragen

- Wat betekent het voor jou dat de Here Jezus voor je bidt?
- Hoe ervaar jij het leven in deze wereld? Wat vind je ervan dat Jezus hier zegt dat Hij niet voor de wereld bidt?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 72

Lied 871

Lied 526

Bewaar het in je hart

Geen and're Naam

Ik ben bij je

Ik heb de vreugde

Jij hoort bij Mij

Zeg het voort

Zoek eerst Het Koninkrijk van God

Jezus sprak hier op aard'

Jezus, Hij is Koning

Laat ons met elkander

Dit is mijn gebod

(=Gezang 281)

(=Gezang 166)

Bewaar het in je hart – Elly en Rikkert

Hemelhoog 331

Opwekking voor kinderen 45

Opwekking voor kinderen 52

Opwekking voor kinderen 119

Opwekking voor kinderen 1

Hemelhoog 88

Hemelhoog 670

Opwekking 13

Opwekking 25

Opwekking 51

Auteur: PZ



Jezus bidt in de hemel voor ons

Inleiding

'Mama, zegt Jip, ik wil Rik zo graag helpen maar ik weet niet hoe.'

'Waarmee dan?', vraagt mama.

'Rik is al heel lang ziek en soms heeft hij pijn, zegt Jip. 'Ik wilde dat er een wonderpil was om hem beter te maken.'

'Je kunt wel iets voor hem doen, zegt mama. 'Wij kunnen samen wel iets voor hem doen. Kom maar dan gaan we samen op de bank zitten.'

Jip snapt er niks van, wat kunnen ze op de bank nu voor Rik gaan doen?

Dan ziet hij dat mama haar handen vouwt. Natúúrlijk, ze kunnen voor hem bidden. Vragen of God bij Rik wil zijn en als het kan weer beter wil maken.

Bijbelverhaal

Jezus praat ook met zijn Vader in de hemel. Het duurt niet lang meer dan gaat Hij bij Hem wonen.

Hij bidt voor zijn leerlingen. De vrienden geloven in Jezus en willen graag bij Hem horen.

Als Jezus naar zijn Vader in de hemel gaat, mogen zij zelf over Hem gaan vertellen.

Jezus bidt daarom dat de Here God bij hen wil zijn. Ze hebben Hem nodig om dat goed te kunnen doen.

Nu Jezus in de hemel is bij God, bidt Hij ook voor ons. Hij bidt dat iedereen op de wereld bij God wil horen. Dat Hij ons wil helpen om goed naar Hem te luisteren.

Dan kunnen we elke dag alles doen zoals God dat graag wil.

Als we dat doen wordt het hier om ons heen een beetje mooier.

En weet je , dan mogen we voor altijd blijven leven. Eerst hier op aarde en later in de hemel.

Is dát niet fijn!

Auteur: TD



Jezus bidt om eeuwig leven

Inleiding

Steek om te beginnen een kaars aan en zet die centraal in de kring. Begin daarna aan de volgende intro die doorloopt naar een vertelling.

Herinneren jullie je nog hoe koud het afgelopen winter was? Nee, het heeft niet veel gevroren en vaak was het weer warm voor een winter. Als het 's nachts gevroren had en er overdag een koude wind bleef waaien, was dat niet makkelijk voor de vogels. Als alles koud en bevroren is, vinden ze minder eten om de winter goed door te komen. Door de wind blijven ook hun lijfjes niet goed warm. Hoe kunnen ze zich redden in die tijd van het jaar? Wat denken jullie?

Ik wist dat ik de vogels in mijn tuin kon helpen. Ik smeerde brood met pindakaas en strooide daar zaadjes op. Ook kocht ik zakjes pinda's en keek goed waar de vogels veilig konden eten. Zo hielp ik hen om vol te houden in de koude winter. Dan konden ze daarna de lente met warme zonnestrallen en vers eten tegemoet. Hier dacht ik aan bij de geschiedenis van deze dag.

Die gaat vandaag over een herinnering van de apostel Johannes. Luister maar...

Bijbelverhaal

De vrienden van Jezus liepen terug van de Olijfberg naar Jeruzalem. Ze waren nog diep onder de indruk van het afscheid van hun Heer.

Terwijl ze er met elkaar over praten, ontdekken ze dat ze eigenlijk niet goed weten hoe het, zonder Hem, verder moet. Kunnen ze zich na al die jaren met Hem wel alleen redden? Het leven lijkt zo anders zonder Hem. Als ze de stad Jeruzalem binnenlopen, zegt Petrus dapper: 'We blijven bij elkaar in de kamer waar Hij bij ons was!' De anderen vinden dat een goed idee. Ze gaan in de kring zitten; Johannes en zijn broer Jakobus, Petrus en zijn broer Andreas, Matteüs en Filippus. Ook de vrouwen die met Jezus meereisden zijn er; moeder Maria, Maria van Magdala en anderen. 'Hij is naar zijn Vader gegaan' zegt Andreas. 'Daar kwam Hij ook vandaan. Zijn werk op aarde is klaar en nu zal zijn Vader Hem blij begroeten en een plaats naast zich in de hemel vrijmaken.' 'Als wij bidden, zegt Petrus, kunnen we nog steeds met Hem praten. Zo deed Hij immers zelf ook met zijn Vader. Zullen wij samen bidden?' Even is het stil, dan begint iemand te bidden. Daarna bidt een volgende en zo bidden ze tot het donker wordt. Ze worden er blij van. De Heer is niet in hun kring maar door te bidden voelen ze zich minder alleen. Als ze wat gegeten hebben en de olielampen branden, gaat Johannes midden in de kring zitten.

Hij zegt: 'Weet je, toen we aan het bidden waren, dacht ik terug aan die spannende avond toen we van hier weggingen naar de tuin van de olijfbomen. Die avond heeft de Heer veel tegen ons gezegd. Hij wilde ons helpen volhouden in de tijd die kwam. Hij wist dat er voor ons veel zou veranderen. Ik herinner me dat Hij omhoog keek naar de hemel waar de sterren licht gaven in die donkere nacht. Tot het laatste moment wilde Hij ons bemoedigen en houvast geven. Ik herinner me nog goed wat Hij zei toen Hij met ons bad. Het waren woorden voor zijn Vader.'

'Heilige Vader, zei Hij, de tijd is gekomen dat Ik van deze wereld wegga, maar de vrienden die U Mij gaf, blijven hier. Wilt U hen vasthouden? Wilt U hen helpen om met elkaar verbonden te leven en te blijven geloven in U en uw plan voor de wereld? Als zij weten dat U en Ik altijd met hen verbonden blijven, zal hen dat helpen om vol te houden.' 'Weet je', zegt Johannes, 'we wandelden bijna drie jaar met Hem mee en hoorden hoe Hij over zijn Vader praatte. We zagen hoe Hij mensen hun gezondheid teruggaf: de blinden, de verlamden en de ernstig zieken. Zo liet Hij zien dat God zijn mensen niet vergeet en zijn goedheid met hen deelt. Ik heb dat zelf ook gemerkt, want weet je, toen ik Hem nog niet zo lang kende noemde Hij mij een zoon van de donder. Jullie weten vast nog wel wat Hij daarmee bedoelde. Ik was een stoere visser en absoluut geen lieverdje, toch koos Hij mij in zijn vriendenkring. Dat vond ik echt bijzonder want daardoor heb ik nieuwe dingen van Hem geleerd. Door de Heer is mijn leven anders geworden en ik mag nog steeds bij Hem horen.' 'En wat dacht je van mij?', vult Matteüs aan. 'Ik was helemaal verdwaald in de wereld van het geld, maar Hij heeft mij gevonden en nu hoor ik

ook bij Hem' 'Precies zegt Johannes. Jezus, de Messias deed waarvoor Hij kwam, zoeken wat verloren was. Hij liet ons zien dat God ons niet vergeet en van ons houdt. Ook deelde Hij Gods goedheid met ons allemaal.' 'Toen, die avond', gaat Johannes verder, 'zag ik hoe de Heer voor ons die op aarde zijn, bidt. Ik weet zeker dat Hij dat blijft doen. Ook nu Hij niet meer hier maar daar is. Johannes wijst naar boven. Daar bidt Hij voor ons. Dat zal ons sterk en moedig maken om hier verder te gaan met Gods opdracht. Jullie moeten wachten en bij elkaar blijven, zei Hij toen Hij afscheid nam. De Heilige Geest zal komen en jullie helpen een nieuwe tijd tegemoet te gaan. De Heer leerde ons bidden. Wij mogen geloven dat Hij het contact met ons nooit verbreekt. Daar mogen we op rekenen. Voor altijd wil Hij met ons verbonden blijven. Laten we dat nooit vergeten.' De anderen knikken en geven elkaar een hand. Zullen we Hem daarvoor bedanken?'

Afrondend gebed

Dank U wel Here Jezus dat Uw woorden bewaard bleven. Dat ze niet verloren gingen. De blijde boodschap dat U ons niet in de steek laat en in contact blijft met ons die bij U horen. Alle dagen van ons leven. Ook als er een koude tijd van alleen zijn of bezorgdheid komt. Verbonden met U mogen we een nieuwe tijd tegemoet. U zorgt voor ons en geeft ons nieuwe kracht en moed. Precies zoals de vogels zich na de wintertijd kunnen warmen aan de zonnestralen in de lente. Blij dat ze konden volhouden. U belooft ook ons een nieuwe tijd. Die gaan wij samen met U tegemoet. Een tijd waarin U de Koning bent en wij daar voor altijd bij mogen zijn. Dank U wel.'

Liedsuggestie: Op toonhoogte 290: 1,2,3 - Voor Uw liefde Heer Jezus, Dank U wel

Nog even dit

Wie weet waarom de kaars brandt in de kring?
In de kerkruimte brandt een kaars. Die herinnert ons eraan dat we niet alleen zijn maar dat de Here Jezus bij ons is. Hij is daarboven en wij zijn hier beneden. Daar denken we ook aan als we hier bij elkaar zijn. Onze Heer bidt in de hemel voor ons en als wij hier bij elkaar zijn weten we ons met Hem in contact. Die kaars helpt ons herinneren dat Hij zei: 'Ik ben het Licht van de wereld. Als je in mijn licht blijft, weet dan dat Ik je niet in de steek laat.'
We mogen met die herinnering en de zegen van God de Vader naar huis gaan. Hij blijft bij ons!

Auteur: JH

Jesus schenkt eeuwig leven

Eeuwig leven

Jesus schenkt eeuwig leven, staat er boven het verhaal van vandaag. Oeps... dat is best een lastig onderwerp. Eeuwig leven, wat is dat eigenlijk? Kunnen wij ons daar eigenlijk wel iets bij voorstellen? Het woord 'eeuwigheid' gebruiken we misschien wel eens... 'Pff.. ik wacht nu al zó lang, het lijkt wel een eeuwigheid!'... Eeuwigheid; dat is een tijd zonder begin en zonder einde. Er zijn mensen die denken dat de mensheid zo sterk kan worden, en de medische wetenschap zó slim, dat wij mensen (bijna) onsterfelijk kunnen worden. Maar is dat dan hetzelfde als (bijna) eeuwig leven? Wat denk jij? Eeuwig leven. Veel mensen denken daarbij aan de nieuwe aarde, die God heeft beloofd. Geen verdriet, geen oorlog, geen ziekte en geen dood meer. Dat is iets wat wij er van weten. Maar verder...? Hoe zal die nieuwe aarde eruitzien? Zullen we nog werken? Naar school gaan? Hoe zal dat eeuwige leven op die nieuwe aarde eruitzien? We weten het niet. Laten we eens naar het bijbelgedeelte van vandaag kijken. Jezus bidt. Hij bidt voor zijn leerlingen, voor iedereen die in Hem gelooft. Lees maar eens mee in Johannes 17 vers 2 en 3.

Hij – dat is Jezus zelf – heeft van U – dat is God de Vader – macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.

Wat staat hier nu eigenlijk? Ik zal proberen het uit te leggen. Jezus heeft van God de Vader macht gekregen. Macht, om alle mensen die bij Hem horen het eeuwige leven te geven. En dan komt het. Er staat iets heel belangrijks over het eeuwige leven. Staat er dan: 'het eeuwige leven, dat zij zullen krijgen als ze op aarde gestorven zijn, is dat zij bij U in de hemel komen en daar bij U mogen leven? Dat is toch wat wij verstaan onder 'het eeuwige leven'? Een leven ná onze dood, bij God in de hemel. Nee, dat staat er niet. Er staat: 'Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en dat zij Jezus Christus kennen, die U naar de aarde hebt gezonden.' Probeer eens goed na te denken wat hier staat... Het eeuwige leven, dat is dat je God kent, en dat je Jezus kent, en in Hem gelooft. Geloof je in Jezus? Ken je Hem? Geloof je dat Jezus jouw Redder is? Dat Hij ook voor jou op aarde kwam, om jou te redden en te bevrijden? Ja? Gefeliciteerd! Je bent een heel gelukkig mens. Als je God kent, als je Jezus kent, als je gelooft in Hem... dan is het eeuwige leven al begonnen! Nu, vandaag, hier op aarde, hier in ...[plaatsnaam].

Hoe vind je dat, dat het eeuwige leven al is begonnen? Dat had je misschien niet gedacht. Nu al, hier op aarde, is het eeuwige leven begonnen als je in God gelooft. En als gelovige mensen op een dag sterven, gaat dat eeuwige leven 'gewoon' door. Niet meer op aarde, maar wel bij God in de hemel. Zo dicht bij Hem, dat je Hem nog véél beter leert kennen! En op een dag... op een dag zal het nog véél mooier worden. Dat is de dag dat Jezus terugkomt. De dag dat alles nieuw zal worden, ook op de aarde. Daarover staat in de Bijbel, dat er geen tranen meer zullen zijn, geen dood, geen rouw, geen verdriet, geen pijn, want alles wat er eerst was, is voorbij gegaan! Dat hebben we vorige week ook gezien: eerst is er verdriet, maar doordat Hij naar de hemel is gegaan wordt onze blijdschap volmaakt.

Zullen we nog even verder lezen in Johannes 17? Verder lezen, wat Jezus hier bidt voor iedereen die bij hem hoort? Lees maar weer mee.

Johannes 17:11

Ik – Jezus – ben al niet meer in de wereld, ik ga naar U toe, maar zij – de gelovige mensen - blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.

Jezus kijkt hier al vooruit naar de dag dat Hij naar de hemel gaat. Daar hebben we deze week aan gedacht, op hemelvaartsdag. Jezus was jarenlang op aarde geweest. Hij had de mensen heel veel geleerd. Hij had voor hen gezorgd; mensen te eten gegeven, zieke mensen beter gemaakt, ja, zelfs mensen die waren gestorven, weer levend gemaakt! Nu gaat Jezus naar de hemel, terug naar zijn vader. Hij bidt voor alle mensen, die op aarde zullen achterblijven. Jezus gaat naar de hemel, maar hij laat hen niet alleen. Volgende week vieren we dat de Heilige Geest kwam, om Gods kinderen op aarde te helpen. Maar dat niet alleen. Jezus bidt voor ons. Hier, in dit gebed, maar ook nu nog in de hemel. Heb je gehoord, wat Jezus bidt? 'Heilige Vader, bewaar hen door uw naam'. Gods naam heeft macht, het is de machtigste naam op heel de aarde. Jezus bidt God de Vader om ons te beschermen met zijn macht.

Hij bidt nog iets. 'Zodat zij één zijn zoals wij één zijn'. God de Vader, Jezus de Zoon van God, en de Heilige Geest: samen, met z'n drieën, zijn zij één God. Jezus bidt hier, dat wij op aarde ook zó bij elkaar zullen horen, zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bij elkaar horen. Jezus wil dat wij als gelovigen met elkaar zullen leven. Niet: ruzie maken en meningsverschillen uitvechten, maar wel: samen één zijn. En dat niet alleen; samen één zijn dichtbij God! Samen, met elkaar, dichtbij God, vol hoop en verwachting omdat we mogen weten: het eeuwige leven met God is nú al begonnen!

Auteur: MvdB

Triest of heerlijk ?

Bijzondere dagen

Wat hebben we in de afgelopen maand veel bijzondere dagen meegemaakt. Eerst was het Koningsdag, daarna 4 mei met de Dodenherdenking. Donderdag 5 mei vierden we dat Nederland 75 jaar geleden was bevrijd van Nazi-Duitsland. En vorige week was het Hemelvaartsdag. Volgende week is het alweer Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest.

Deze zondag zit daar wat wonderlijk tussenin. Vandaag gebeurt er niets. In de kerk noemen we de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 'Wezenzondag'. Die naam komt van een bijbeltekst: 'Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven' (Joh. 14:18 NBV). Jezus bedoelt dat de discipelen niet verdrietig hoeven te zijn, dat Hij na zijn opstanding uit de dood naar de hemel gaat. Zijn werk hier op aarde is gewoon af. Hij laat ze bovendien niet alleen; ze zullen Hem op een andere manier blijven zien. Namelijk door de Heilige Geest die Hij sturen zal uit de hemel. Maar ja, de discipelen vinden het verschrikkelijk hun Meester te moeten missen, die hen drie jaar lang alles over het Koninkrijk van God duidelijk maakte. Het was geweldig zijn woorden te horen en zijn doen en laten te zien. Nu hebben ze het gevoel hun 'vader in het geloof' te verliezen. Ze voelen zich wezen.

Leven in de tijd van Jezus

Laatst reed er een jongen met me mee; had de bus gemist. Hij zal 17 geweest zijn. Hij was gelovig opgevoed, vertelde hij, maar de laatste tijd vond hij het steeds moeilijker te geloven. Hij ging nog wel eens naar de kerk, maar het deed hem weinig. Zijn moeder was ziek, al een tijd. Gelukkig ging het nu een stuk beter met haar. 'Ik heb allerlei vragen aan God. Maar er komt nooit een antwoord. Leefden we maar in de tijd van Jezus, dan kon ik naar Hem toe en het Hem zelf vragen. Dan kreeg ik zeker een antwoord, want zo is Jezus volgens de Bijbel. En als ik dan ook zo'n wonder zag, zou het veel makkelijker voor me zijn om in God te geloven'.

Triest

Net als de discipelen had deze jongen het gevoel dat de tijd dat Jezus op aarde rondliep het mooiste moet zijn geweest. Toen was God duidelijk zichtbaar, daarna veel minder. En dus is geloven moeilijker geworden. De Hemelvaart is dus een triest verhaal. Het wordt nooit meer zoals vroeger. Oké, de Heilige Geest doet zijn, de kerk is er, maar toch ...Hij is er niet meer, Jezus, die man met wie je praten kon.

Heerlijk

Vandaag hebben we een stuk gelezen van het gebed dat Jezus uitsprak vlak voordat Hij gevangen genomen werd. Daarin besteedt Hij aandacht aan het gevoel van de discipelen, maar het staat niet voorop.

Hij bidt of zijn Vader in de hemel de discipelen wil bewaren, nu Hij uit hun midden gaat vertrekken. Eerst sterven, na drie dagen opstaan. Die periode is al benaamd voor zijn leerlingen. Maar een aantal weken later de Hemelvaart; dan is het afscheid levenslang. Jezus is zich er van bewust dat Hij hen in de wereld achterlaat. Daarom bidt Hij zijn Vader: Wilt U hen bewaren? Zolang Ik bij hen was, heb Ik hen door uw naam bewaard. Niemand is verloren gegaan behalve Judas. Maar nu kom Ik naar U toe. Het is niet makkelijk wat er gaat gebeuren, maar triest? Nee, dat niet, want één woord valt direct op, als je Jezus'gebed leest. Het woord 'grootheid'. Dat hadden we niet verwacht. Jezus noemt zijn sterven en opstaan uit de dood niet zijn ondergang, maar het tonen van de grootheid van zijn Vader. In de Bijbelvertaling van 1951: het openbaren van Gods heerlijkheid. En zijn terugkeer naar de hemel noemt hij niet het einde van een mooie tijd, maar het verheffen tot grootheid, worden verheerlijkt door de Vader, opgeheven worden tot Gods Majesteit. En dus bidt Jezus: 'Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit, terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde' (vs. 13). Niet triest, maar heerlijk. Niet weemoedig, maar juist blij.

Missie voltooid

Hoe kan Jezus dat nu zeggen? Heeft Hij geen gevoel voor realiteit? Jawel, dat blijkt wel uit het warme gebed voor zijn discipelen. Maar Jezus houdt wel de grote lijn in de gaten. Hij is op aarde gekomen, omdat dat broodnodig was. De duivel had de leiding over Gods schepselen overgenomen. En Jezus ging naar de aarde om hem te verslaan, om de schepping te bevrijden. Daarom moest Hij sterven. In zijn dood maakt Hij het weer goed tussen zijn Vader en de mensen. De dictatuur van de duivel en de zonde is voorbij, nu is de weg vrij naar Gods koninkschap op aarde, het nieuwe Paradijs. Alles wordt nieuw. En die missie is voltooid, die klus is op Pasen geklaard. Jezus kan terug naar zijn basis in de hemel. Het is nu onomstotelijk bewezen dat de HEER de grootste is, dat Hij zijn schepping in handen houdt.

Niet bij ons, maar bij de Vader

Dat Jezus op aarde was bij zijn leerlingen was goed en vooral nodig. Dat Jezus nu naar de hemel gaat, is ronduit geweldig, veel beter dan het ooit was. Ook veel beter voor de discipelen en voor ons, want we zijn weer een stap verder op weg naar de tijd dat alles volmaakt is. De discipelen moeten niet hopen dat Jezus bij hen blijft, want dan zou God een stap terug doen. Ze mogen blij zijn dat Gods werk zo'n geweldig eind is opgeschoten. Dat ze weer dichterbij de grote toekomst zijn.

En wij moeten, hoe begrijpelijk ook, niet wensen dat we Jezus in levende lijve kunnen ontmoeten. We mogen blij zijn, dat Jezus terug is bij zijn Vader. Dat is een geweldige stap vooruit. Hij is geen kwetsbaar mens meer, maar Hij regeert de wereld. Ook jouw leven is in zijn hand. Jezus houdt ons van minuut tot minuut in het oog. Hij kent onze vreugde en ons verdriet. En Hij bidt voor ons bij zijn

Vader. Daarmee zijn niet al onze vragen opgelost -was dat maar waar!-, maar het geeft ons wel onverwoestbare hoop, dat het goed komt met ons. We mogen blij zijn.

Kerntekst

Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit, terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden met mijn vreugde. (Johannes 17:13 NBV)

Verwerkingsmogelijkheid

1. Zijn er mensen die jij mist? Hoe voelt dat? Wat mis je vooral?
2. Heb jij ook wel eens dat gevoel, dat je Jezus iets persoonlijk zou willen vragen? Kan het bidden een manier zijn om dat contact te vervangen? Hoe krijg je dan antwoord op je vragen?
3. Kan het gesprek met medegelovigen een alternatief zijn voor het gesprek met Jezus? Waarom (niet)?

Auteur: DW