

21 mei 2020 (Hemelvaart)

Jezus gaat en komt eens terug

Johannes 16:16-24



Thema: Jezus komt terug als Overwinnaar

Projectthema: Ik zal met je zijn

Doel

De kinderen ontdekken dat Jezus naar de hemel gaat, maar eens terugkeert om Gods overwinning te voltooien.

Toelichting

Jezus heeft zonde en dood overwonnen op Pasen. Hij leeft en regeert voor altijd. Maar doordat mensen zo vaak on dankbaar zijn naar de God die hen heeft verlost (=zonde) en door de gevolgen daarvan (een ontwrichte wereld) kunnen we zo weinig zien van die overwinning. Jezus zegt dat zijn leerlingen niet verdrietig hoeven te zijn, als in hun leven en de wereld Jezus zelf niet meer is. In de hemel zal Hij aan hen blijven denken en eens zal Hij terugkeren als overwinnaar. Dan zal alle zonde en verdriet verdwenen zijn. Dan kunnen ze volmaakt blij zijn.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus gaat naar de hemel

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen het verhaal van Jezus' hemelvaart. Leg de nadruk daarbij op het feit dat Jezus hun hoop geeft door te beloven dat Hij zal terugkomen om ook Gods kinderen volmaakt gelukkig te maken. Alle verkeerde en verdrietige dingen (laat de kinderen voorbeelden noemen) zullen dan niet meer bestaan. Jezus zal dan Koning van heel de aarde zijn

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus komt terug als Overwinnaar

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen hoe zij zich voelen als hun ouders een paar dagen weg zijn. Zijn ze dan alleen? Nee, er komt oppas. Hij of zij is ook aardig en lief. Maar toch is het anders. Je wordt toch het liefst naar bed gebracht door je vader of moeder (nachtzoen, gebed, verhaaltje voorlezen). Maar ze hebben beloofd: overmorgen als je wakker wordt zijn wij er weer. Daar denk je aan, als je in bed ligt en misschien een beetje verdrietig bent. En als ze terug zijn ben je heel blij! Hoe laat je dat merken?

Jezus belooft voor zijn Hemelvaart al dat Hij terug zal komen. Ze zullen verdrietig zijn, omdat ze Jezus zo graag bij zich hebben. Hij is zo goed voor hen. En Hij helpt hen zo goed om dichtbij God te leven en om met verdriet en tegenslagen om te gaan. De wereld is niet altijd zo fijn. Jezus belooft dat, als Hij terugkomt op aarde, alles perfect zal zijn. Alle zonde en verdriet zijn dan weg. Voor altijd. Als Jezus Koning is van heel de aarde zullen ze heel blij zijn.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Verdriet verandert eens in blijdschap

Richtlijnen: Geen jongere is graag verdrietig. We huilen liever niet, omdat we gelukkig willen zijn. We willen lachen en genieten van mooie dingen. We willen goed zijn, houden van God en de mensen om ons heen. Maar dat lukt vaak niet. Dan kunnen we ons schuldig voelen. We schieten tekort.

De discipelen weten hoe kwetsbaar ze zijn als Jezus niet bij hen is. Hoe vaak moet Hij hen niet helpen en corrigeren in hun geloven. En nu zegt Hij dat Hij binnenkort teruggaat naar de Vader. Maar Hij zegt ook dat onze tranen daarover zullen verdwijnen. Er zal volmaakte vreugde komen, omdat Hij zal terugkeren als Koning van Gods Koninkrijk. Want alles dat hen nu ongelukkig maakt in henzelf en hun omgeving zal dan goed zijn. Daar mogen de discipelen om bidden in Jezus' naam, totdat het werkelijkheid wordt.

Hemelvaart vieren betekent voor ons, dat we deze belofte herhalen en elkaar daarmee bemoedigen. Jezus Christus heeft op Pasen zonde en dood overwonnen. Daar verandert niets meer aan, ook al zie je dat nu nog niet.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 126

(Deze psalm werd gezongen door het volk Israël in ballingschap. Het is verdrietig. De HEER is hen altijd nabij geweest; de profeten zeggen dat Hij ook nu voor hen op zal komen. Maar hoe dan en wanneer? Toch geloven ze dat ze aan die belofte mogen vasthouden. Hun verdriet zal veranderen in gejuich.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Met dit gedeelte bevinden we ons op Hemelvaartsdag in de afscheidswaarden van Jezus die Hij uitspreekt vlak voordat Hij in de hof van Getsemane gevangen genomen wordt. Al vanaf het eind van hoofdstuk 13 wordt duidelijk dat de Here Jezus zijn leerlingen gaat verlaten. Dat verlaten is echter niet zonder reden! Hij gaat terug om een plaats klaar te maken in het hemels Vaderhuis voor Gods kinderen. Ook zal er door Jezus' teruggaan naar de hemel een andere Trooster kunnen komen: de Heilige Geest! Ook in dit gedeelte gaat het over het weggaan van Jezus. Dat Hij er veel woorden aan wijdt is ook wel nodig. Voor de discipelen komt het immers totaal onverwacht en tegelijk roepen in dit gedeelte Jezus' woorden bij de leerlingen de vraag op of ze Hem op korte termijn toch weer terug zullen zien. De nadruk van deze verzen ligt dan ook op het tijdelijke van de droefheid die het weggaan van Jezus met zich meebrengt: Jezus komt namelijk terug! Zo is Hemelvaart ook een dag waarop verwachtingsvol, met blijdschap, vooruit kan worden gekeken.

Vers voor vers

- Vs.16 Er zijn verschillende verklaringen voor dit vers. Het zou kunnen gaan over Jezus' dood en zijn verschijningen daarna. In sommige handschriften zijn de woorden 'omdat Ik naar de Vader ga' toegevoegd. Hierdoor is de opmerking van de discipelen uit vers 17 ook begrijpelijker. Een andere opvatting is de gedachte dat het hier gaat om een 'zien in geloof.' Na Pinksteren zullen de leerlingen Jezus zien in het werk van de Heilige Geest. Het meest voor de hand liggend is de gedachte dat Jezus met de eerste korte tijd de periode tot zijn Hemelvaart bedoelt en dat de tweede korte tijd dan gaat over de tijd tussen de Hemelvaart en de wederkomst. Vanuit de toevoeging zou je kunnen zeggen dat hier ook bedoeld kan zijn dat de leerlingen Jezus weer zullen zien als ze sterven, wat in de context van de eeuwigheid een korte tijd is. Hoe je dit vers ook precies moet lezen, het afscheid van de Here Jezus zal niet definitief zijn!
- Vs. 17v Opvallend is toch wel dat er gesproken wordt over 'een paar leerlingen'. Blijkbaar leefden deze vragen niet bij iedereen. Het geeft in ieder geval aan dat ze totaal niet rekenden met een teruggaan van Jezus naar de hemel. Vanuit de leerlingen is het ook wel heel eerlijk en begrijpelijk dat ze het niet begrijpen. Hoe zouden ze dat op dit moment ook kunnen? Zoals je vaker leest in de evangeliën gaan ze er niet mee naar Jezus zelf maar spreken ze er met elkaar over.
- Vs. 19v Jezus merkt het op en reageert met het krachtige 'waarachtig', letterlijk 'amen, amen'. Wat nu volgt is dus zeker waar! De leerlingen zullen bedroefd zijn terwijl de mensenwereld die God vijandig is (het woord kosmos wordt hier gebruikt) juist blij zal zijn omdat ze denken van Jezus af te zijn. Het geeft treffend aan hoe diep de mens vervreemd is van de Here God. Met al zijn liefde komt Hij tot zijn wereld (denk aan de bekende tekst uit Johannes 3:16 waar ook het woord kosmos wordt gebruikt), maar de wereld ziet het niet. Het verdriet van de leerlingen is er niet omdat Jezus dood en begraven zou zijn, maar juist omdat ze Hem, de Afwezige, missen. Het eindigt echter niet met de droefheid! In de Griekse tekst wordt een kracht 'maar' gebruikt: er is verdriet, maaar hun verdriet zal in blijdschap veranderen. Het stellige 'waarachtig' geeft aan dat het zeker zal gebeuren. Er wordt een passieve vorm gebruikt wat aangeeft dat het niet door hun eigen inzet gebeurt, maar door wat God doet. Hij is trouw aan zijn belofte!
- Vs. 21v Jezus gebruikt hier een bekend beeld. Het baren van nieuw leven gaat gepaard met pijn en verdriet. Maar als het kind eenmaal geboren is, is al het verdriet vergeten. Hoe past Jezus dit nu toe? Opvallend is dan dat Hij niet zegt 'jullie zullen mij zien' maar 'Ik zal jullie terugzien.' Dat ze Hem zullen zien is de reden voor een blijdschap die niemand van hen zal afnemen. Is dit een toekomstige blijdschap in de hemel? Of gaat het ook over de blijdschap die je nu al kunt ervaren? Het volgende vers geeft het antwoord.
- Vs. 23v Jezus spreekt hier over 'die dag', woorden die bij de NBV vertaling worden weergegeven met 'dan.' 'Die dag' is in de Bijbel een bekende term voor de grote dag van Jezus' wederkomst (mogelijk zou het ook kunnen gaan over de hemelse hereniging). Dan valt er inderdaad ook niets meer te vragen. Totdat dat moment is aangebroken wijst Jezus hen en ons de weg van het bidden/vragen in zijn naam. Ook hier klinkt weer dat krachtige 'amen, amen', weergegeven met 'Ik verzeker jullie.' Bidden 'in de naam van' is bidden door bemiddeling van en op het gezag van Jezus, alsof het Jezus Zelf is die bidt. Dat geeft ook de grenzen aan van het 'alles wat je zult bidden.' Het gaat hier om een bidden/vragen waar Jezus Zelf als het ware zijn handtekening onder kan zetten. Het is een bidden naar zijn wil. Op zo'n manier bidden, dat hadden de leerlingen nog niet gedaan. De zekerheid van de gebedsverhooring zal de leerlingen en ons nu al blijdschap geven (bedenk ook dat de leerlingen al op de avond van de opstanding verheugd waren). Uit Lucas 11:13 wordt overigens duidelijk dat als het gaat om het ontvangen van wat je vraagt, het dan ten diepste gaat om het ontvangen van de Heilige Geest. Hij is het ook die ons echte blijdschap geeft. Zo blijkt aan het eind van dit gedeelte dat we dus toch ook nu al die hemelse blijdschap kunnen hebben/ervaren omdat de Geest gekomen is! Het is veelzeggend dat juist blijdschap als eerste onderdeel van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) genoemd wordt (waarbij de liefde het samenbindende element is).

Vragen

- Ervaar jezelf de blijdschap waar Jezus hierover spreekt?
- Wat kun jezelf doen om die blijdschap (meer) te ervaren?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 24

Lied 661

(=Gezang 228 LvdK)

Gezang 229 LvdK

Van de nieuw hemel en de nieuwe aarde

Hemelhoog 121

Ik moet weggaan

Hemelhoog 231

Toen de Heer was opgestaan

Hemelhoog 199

'k Heb Jezus nodig

Hemelhoog 299

Elk oog zal Hem zien

Op Toonhoogte 441

Heb jij je besluit al genomen?

Opwekking voor kinderen 262

King of kings

Hemelhoog 606

Auteur: PZ



Jezus gaat naar de hemel

Inleiding:

Vertel eens.. als je papa/mam/opa/oma je naar school brengt, hoe gaat dat dan?

Krijg je een kusje? Een knuffel? Een aai over je bol?

Word je uitgezwaaid? Wensen ze je veel plezier?

Als ik mijn zoon naar school breng, vertel ik hem altijd dat ik hem vanmiddag weer kom ophalen. Ik beloof hem dat ik na schooltijd op hem sta te wachten en hem weer mee naar huis neem.

Bijbelverhaal

In het verhaal van vandaag gaat Jezus ook weg.

Hij laat zijn leerlingen achter. Net als jullie op school moeten blijven.

Hij zwaait zijn leerlingen uit. Hij geeft ze misschien wel een kus. Of een knuffel. Of een aai over hun bol.

Jezus gaat niet zomaar weg. Hij belooft ook dat Hij weer terugkomt.

En beloofd is beloofd! Het gaat echt gebeuren.

Maar Jezus zegt geen 'veel plezier' tegen zijn leerlingen. Zoals papa/mama/opa of oma doen.

Want Jezus weet dat het op aarde niet altijd leuk is.

Mensen maken ruzie. Er is oorlog. Mensen en dieren worden ziek. Ook doen we elke dag dingen die God niet goed vindt. Daarom is Jezus naar de aarde is gekomen. God is verdrietig en boos. Hij wil niet dat we ziek worden. Ruzie maken. Stoute dingen doen.

Maar God vindt ons ook heel erg lief. Hij wil ons geen straf geven.

Daarom heeft hij de straf aan Jezus gegeven. Dat hebben we met Pasen gevierd.

Jezus zegt geen 'veel plezier'. Hij gaat weg.

Maar Jezus belooft dat hij terug komt. Jezus komt terug naar de aarde.

En dan komt Hij als de Koning. De Koning van hemel en aarde. De Koning die vrede brengt.

Alle pijn en ziekte zullen verdwijnen. Niemand zal meer verdrietig zijn. Er is geen oorlog meer.

Wat een feest zal dat zijn!

Auteur: LNZ



Jezus komt terug als Overwinnaar

Inleiding

Het is vandaag Hemelvaartdag. Een bijzondere dag. Weten de kinderen wat deze dag betekent? Praat kort met de kinderen over Hemelvaart. Het is 40 dagen na Pasen, 40 dagen nadat de Here Jezus is opgestaan uit het graf. En op deze dag verlaat Jezus de aarde. Terwijl Hij in gesprek is met zijn vrienden, stijgt Jezus langzaam omhoog. De vrienden kijken Hem na, tot een wolk Hem aan hun zicht onttrekt. Maar... al voordat dit gebeurde, heeft Jezus er over gesproken tegen zijn vrienden en leerlingen. Daarover gaat het verhaal van vandaag.

Maar we beginnen met Marloes en Matthan. Vandaag zijn papa en mama op reis gegaan. Samen met vrienden gaan een weekend naar het strand, ze blijven daar twee nachtjes slapen in een hotel. Marloes en Matthan blijven samen thuis. Nou ja, natuurlijk niet samen, dat vinden papa en mama niet goed. Tante Ilze komt bij hen om op hen te passen. Er zijn al plannen gemaakt: vanavond hebben ze pannenkoeken gegeten, morgen gaan ze naar het park en dan eten ze 's avonds pizza. De dag erna gaan ze met tante Ilze een film kijken en mogen ze zelf popcorn maken. En o ja, omdat papa en mama in een hotel slapen, mat Marloes bij Matthan op zijn kamer logeren, het matras van Marloes ligt al naast het bed van Matthan. Allemaal leuke dingen. En tante Ilze is de liefste tante die je maar kunt hebben. Maar nu moeten ze naar bed. Tante Ilze helpt met tandenpoetsen en omkleden. Ze leest een verhaal voor en bidt samen met Marloes en Matthan. Als tante Ilze de deur zachtjes sluit en het licht uitdoet, hoort Matthan een snik van het matras van Marloes komen. Hij knipt zijn bedlampje aan en kijkt naar zijn zus. Matthan ziet een traan over de wang van Marloes lopen. 'Wat is er Marloes?' 'Ik weet het niet,' zegt Marloes. 'We hebben een gezellige avond gehad, ik lig hier fijn bij jou op de kamer en tante Ilze is lief. Maar toch mis ik mama en papa.' Matthan knikt en zegt: 'Ja, dat klopt allemaal Marloes. Ik mis ze ook. Maar weet je wat? Overmorgen zijn ze weer thuis. En we vragen of we morgenochtend even met de telefoon van tante Ilze mogen appen met papa en mama.' 'Ja, dat zal wel helpen, denk ik,' zegt Marloes. 'En ik denk ook dat ik een mooie tekening voor mama en papa ga maken, die kan ik dan geven als ze weer thuis komen.' 'Goed plan, Marloes. Zullen we nu proberen te gaan slapen?'

Bijbelvertelling

In het verhaal van vandaag is de Here Jezus nog bij zijn vrienden. Het is nog vóórdat Hij aan het kruis sterft en wordt begraven. Dat moet je wel even goed begrijpen. De Here Jezus zit tussen zijn vrienden. Hij kijkt de kring eens rond. Wat een fijne vrienden heeft Hij toch. Maar toch weet Jezus dat Hij niet altijd bij zijn vrienden zal kunnen zijn. Jezus kucht even. Zijn vrienden worden stil en kijken Hem aan. 'Mijn lieve vrienden,' begint Jezus, 'het zal niet lang meer duren en dan zien jullie Mij niet meer. En dan, na weer een poosje, zullen jullie Mij weer terugzien.' De vrienden kijken eerst naar Jezus en dan naar elkaar, ze zijn verbaasd. Sommigen, die naast elkaar zitten, beginnen zachtjes te praten met elkaar. 'Snap jij wat Hij bedoelt? Hij heeft ook gezegd dat Hij naar de Vader gaat? Maar wat bedoelt Hij dan met het zal niet lang meer duren en met een poosje? Begrijp jij er iets van?' 'Nee, net als jij snap ik er helemaal niets van. Het lijkt wel een soort raadsel.' De Here Jezus weet dat zijn vrienden veel vragen hebben. Hij zegt: 'Ik zie dat jullie met elkaar praten over de dingen die Ik gezegd heb. Maar Ik zie ook dat jullie het moeilijk vinden om te begrijpen. Ik zei tegen jullie: Over een korte tijd zien jullie Mij niet meer. En dan, na weer een korte tijd, zullen jullie Mij weer terugzien. En jullie willen graag weten wat dat betekent. Nu, luister goed naar wat Ik jullie zeg: Ik zal sterven.' De vrienden schrikken. Hun gezichten staan vol verbazing, verdriet en schrik. Horen ze nu goed wat Jezus zegt? Gaat Hij sterven? Maar dat kan niet, dat mag niet, ze kunnen toch niet zonder Hem? Jezus spreekt verder: 'Jullie zullen erg verdrietig zijn als Ik ben gestorven, jullie zullen huilen. Maar andere mensen zullen blij zijn. Dat kunnen jullie dan niet goed begrijpen, want jullie zijn erg verdrietig. Maar let op, al het verdriet dat jullie hebben, zal gaan veranderen. Want daarna zullen jullie blij zijn, heel erg blij!' Bij een paar vrienden glinstert een traan in een ooghoek. Snel poetsen ze de traan weg. Alleen al de gedachte dat Jezus niet bij hen zal zijn, maakt hen verdrietig. Hoe moet dat als het echt waar zal zijn?

'Luister,' zegt Jezus, 'je weet vast wel dat als een vrouw een baby'tje krijgt dat moeilijk is en pijn doet. Maar als de vrouw dan haar kindje in haar armen heeft, is ze alweer vergeten dat het pijn deed. Dan is ze alleen maar heel blij met haar kind, blij dat haar baby geboren is. Zo is het ook met jullie. Jullie hebben verdriet en jullie hebben het moeilijk. Maar over een kleine tijd zullen jullie Mij weer terugzien. Dan zul je blij zijn, heel erg blij! En er is dan niemand die jullie weer verdrietig kan maken of op een andere manier die blijdschap van jullie kan afpakken. Dan begrijpen jullie ook alles, dan hoef je dus geen vragen meer te stellen. Maar alles is je dan duidelijk, ook snap je dan alles van het verdriet. O, lieve vrienden, luister toch goed naar alles wat Ik jullie te vertellen heb. Jullie mogen alles vragen aan de Vader. Hij zal jullie alles geven wat je nodig hebt. De Vader zal naar jullie luisteren, omdat jullie bij Mij horen. Dus vanaf nu moeten jullie tot de Vader bidden en Hij zal jullie alles geven waar je om vraagt. En weet je, dan zullen jullie zo ontzettend blij zijn!' Het is stil, de vrienden kijken Jezus aan en Jezus kijkt zijn vrienden

aan. 'Zullen ze Me begrijpen?' denkt Jezus, 'zullen ze begrijpen dat Ik moet sterven voor hen, maar ook dat Ik weer zal opstaan. Zullen ze begrijpen dat Ik dan niet voor altijd bij hen kan blijven, maar weer terug moet gaan naar mijn Vader. De Vader die ook voor mijn vrienden een Vader wil zijn. Zullen ze Me begrijpen?' Hij glimlacht vriendelijk naar Zijn vrienden. Bij een aantal ziet Hij een traan in hun ooghoek. Een aantal vrienden kijkt Jezus vragend aan, anderen kijken naar beneden of beginnen zachtjes met elkaar te praten. Ze begrijpen het niet... Maar op dit moment kan Hij het niet duidelijker zeggen.

En vandaag is het dan zover. De vrienden kijken elkaar aan. Net stonden ze hier op deze berg nog samen met hun vriend Jezus. Er gebeurde iets heel bijzonders: Jezus bleef niet met zijn voeten op de grond, maar ging langzaam omhoog. Wat een bijzondere gebeurtenis. Ze keken omhoog, totdat ze Hem niet meer konden zien omdat er een wolk voor hun ogen kwam. En nu is Jezus weg. Bij de vrienden stromen tranen over hun gezicht. Is dit dan het moment dat ze verdrietig zullen zijn? Zoals de Here Jezus hen heeft gezegd? En hoelang duurt deze korte tijd dan? Komt Jezus vandaag nog weer terug of gaat dat langer duren? Er zijn veel vragen bij de vrienden. Maar één ding weten ze zeker: Jezus komt weer terug, want dat heeft Hij beloofd! En als ze het goed hebben begrepen dan zal alles anders zijn. Dan zal er geen verdriet meer zijn, maar blijdschap. Dan zal iedereen zien dat Jezus de Koning van de aarde is en zullen ze heel blij zijn.

Auteur: JvdM



Verdriet verandert eens in blijdschap

Was ik maar zo gelukkig...

Hebben jullie idealen, plannen voor de toekomst? Vast wel. Je droomt van een opleiding die je graag wilt gaan doen en het werk dat je daarna waarschijnlijk krijgt. Dan verdien je een salaris en kun je je allerlei dingen permitteren die nu onmogelijk zijn. Je kunt een huis kopen dat veel groter is dan je slaapkamer nu. Je bent misschien getrouwd met het meisje of de jongen waarop je nu al stiekem verliefd bent.

O nee, niet dat je ouders niet goed zijn. Ze houden van je en zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. Ze helpen je zo goed ze kunnen om jouw dromen te realiseren. En de meesters, juffen, leraren en leraressen op school doen hun best om leuk les te geven. Ze willen je meegeven wat voor jou belangrijk is. Maar je bent nog niet waar je wezen wilt. Het kan nog mooier worden. En van die toekomst droom je soms. Was ik maar zo gelukkig....

Was ik maar als Jezus...

Drie jaar lang trekt Jezus al met z'n discipelen door het land. Hij is hun Meester die hun leert om in God te geloven. Hij legt hun de Schriften uit en helpt hen om dichtbij de HEER te leven. Dat is niet eenvoudig in de tijd waarin ze leven. Israël wordt onderdrukt door de Romeinen. Ze kunnen niet hun eigen leven bepalen, maar moeten voor veel dingen die ze graag willen toestemming hebben. Ook worden ze gedwongen tot van alles dat ze liever niet zouden doen.

De leerlingen van Jezus hebben wel ontdekt dat leven voor de HEER niet eenvoudig is. Jezus is gehoorzaam aan zijn Vader in de hemel en heeft een oneindig vertrouwen in Hem. Zij twijfelen, ze zondigen tegen de geboden, ze beseffen steeds meer dat ze te weinig weten van Gods woorden. Ze voelen zich wel eens schuldig en mislukt. Gelukkig hebben ze Jezus, elke dag. Hij is bij hen en stukje bij beetje groeien ze in geloof. Wat moesten ze zonder Hem?

Jezus onthult de toekomst

'Nog even en jullie zien Mij niet meer. En dan nog even en Ik ben weer terug bij jullie', zegt Jezus opeens als Hij over de toekomst vertelt. De discipelen kijken verbaasd op. Wat zegt Hij nu? 'Nog even en jullie zien Mij niet meer'. Gaat Jezus weg, laat Hij hen in de steek,. Dat kan en mag niet. Dat kunnen ze niet aan.

Jezus heeft door dat ze Hem niet begrijpen. Hij doorbreekt de stilte. 'Ik zal jullie uitleggen wat Ik bedoel. Binnenkort zullen we van elkaar gescheiden worden. Jullie zullen dan verdrietig zijn, maar de wereld zal blij zijn'. Daar waren ze al bang voor. Jezus kondigt weer zijn lijden en sterven aan. Zijn vijanden zullen Hem gevangen nemen en proberen uit te schakelen. Jezus heeft al eerder gezegd dat hun dat zal lukken. Wat zullen ze blij zijn, die hogepriesters en schriftgeleerden, dat ze Jezus tot zwijgen hebben gebracht. Ze haten Jezus om de uitleg die Hij geeft van Gods woorden, ze haten Hem omdat ongelooflijk veel mensen daarnaar luisteren en gelukkig mee zijn. Wat zullen ze gelukkig zijn, wanneer Jezus geen wonderen meer kan doen en zichzelf weer de hooggeëerde en hooggeleerde deskundigen zijn in de godsdienst. Dat zij weer als enigen vertellen wie de HEER is en hoe Hij wil dat de mensen leven. Het klinkt als een nachtmerrie voor de discipelen: Jezus niet meer bij hen. 'Je zult huilen en weeklagen', zegt Jezus. Ze zullen diep ongelukkig zijn, alles wat ze in een paar jaar hebben opgebouwd zal weg zijn. Vreselijk.

'Kort daarna zien jullie Me terug'. Dat klinkt beter, maar kan het wel? Als Jezus sterft, is Hij toch weg? Voorgoed? Je merkt dat ze in hun duistere dromen gevangen zitten. Want Jezus heeft ook gezegd dat Hij zal opstaan uit de dood, dat zijn vijanden niet het laatste woord zullen hebben. Ze zullen Jezus mogen terugzien. Hij zal weer bij hen zijn. Toch bedoelt Jezus iets anders, iets dat veel groter is. 'Amen', zo is Jezus begonnen. De leerlingen weten dat het nu echt belangrijk is. Als Jezus 'amen' zegt, dan straalt Hij nog meer gezag uit dan anders. 'Amen, Ik verzeker jullie... je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen'.

Jezus onthult hier de toekomst en het is geen nachtmerrie, maar een mooie droom. Wie wil dat nu niet: vreugde hebben die niemand je meer afpakt. Gaat dat echt gebeuren? Is dat wat de dood van Jezus betekent, dat ze niet meer verdrietig hoeven te zijn, maar voor altijd gelukkig kunnen leven? Beloofd Jezus hun hier echt eeuwig leven? Is Hij Gods Messias, de Verlosser van de wereld, die alle zonde en onrecht zal wegdragen en ieder die in de HEER gelooft de zonde zal vergeven? Breekt Gods Rijk van

vrede en recht aan door de verdrietige gebeurtenissen die dichtbij zijn? Moeten ze zich daarom zoveel zorgen maken?

De geboorte van een baby bezorgt de moeder veel pijn, maar die is ze vergeten als het kindje in haar armen ligt. Zo doet ook Gods grote reddingsplan pijn. De boze is niet zomaar verslagen, de nieuwe wereld van God wordt niet zonder pijn geboren.

Jezus zegt Hij dat Hij binnenkort teruggaat naar de Vader, nadat Hij zal zijn gedood en opgewekt. Maar Hij zegt ook dat hun tranen daarover zullen verdwijnen. Er zal volmaakte vreugde komen, omdat Hij zal terugkeren als Koning van Gods Koninkrijk.

Nee, ze maken zich niet voor niets zorgen over Jezus. En Jezus begrijpt ook dat ze verdrietig zijn. Maar ze hebben Hem niet alleen nodig als Leraar die Gods antwoorden geeft. Jezus is veel meer, veel groter. Jezus geeft volmaakte blijdschap, Hij geeft eeuwig leven, niet alleen aan twaalf leerlingen, maar aan de wereld. 'Dan zal je vreugde volmaakt zijn'. Ongelooflijk! De discipelen mogen tot die tijd bidden of Gods Koninkrijk maar snel mag komen. In Jezus' naam aan God zelf. En Jezus zal als Koning over hemel en aarde aan zijn zijde zitten.

Afsluiting

Hemelvaart vieren betekent voor ons, dat we deze belofte herhalen en elkaar daarmee bemoedigen. De droom van Gods Koninkrijk moet levend worden gehouden. Het eeuwige leven begint door de pijn van Jezus' dood heen. Jezus Christus heeft op Pasen zonde en dood overwonnen. Hij is Koning en iedereen zal dat eens zien. Dan zullen Gods kinderen blij zijn. Blij zonder één traan (behalve van geluk). Aan Jezus' overwinning verandert niets meer aan, ook al zie je dat nu nog niet.

Auteur: DW