

5 januari 2020

Magiërs uit het Oosten bezoeken Jezus

Matteüs 2:1-12



Thema: De weg gevonden

Doel

De kinderen leren dat je de weg vindt als je God om raad vraagt.

Toelichting

Drie vreemdelingen uit een ver land gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Ze nemen kostbare geschenken mee om Hem eer te bewijzen. Maar waar moeten ze zoeken? Ze vragen raad aan koning Herodes die voor het antwoord de priesters en schriftgeleerden raadpleegt. Zij weten het antwoord (Betlehem), maar gaan zelf niet op pad. Ze lijken niet blij met het feit dat de beloften van Gods profeten nu worden vervuld. Het geloof in Hem ontbreekt. De magiërs volgen Gods wegwijzer, de ster. Vreemdelingen aanbidden Jezus wel en getuigen van Hem, de leiders van Israël niet. Ook voor de terugreis wijst God hen de weg: niet via Jeruzalem, zodat zij koning Herodes niet de weg wijzen om Jezus te doden.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus helpt een moeder

Richtlijnen: Als er een baby geboren wordt sturen de ouders vaak een geboortekaartje. Je weet dan wanneer het kindje is geboren en hoe het heet. Vaak staat er ook op: je bent welkom om de baby te komen bekijken. Dat is leuk. Je neemt een cadeautje mee en misschien mag de baby wel even vasthouden.

Jozef en Maria hebben natuurlijk geen geboortekaartjes gestuurd. De herders kwamen op bezoek, omdat een engel hun vertelde dat Jezus, de Messias, geboren was. Maar nu komen er opeens deftige en rijke mannen uit een ver land. God wijst hen de weg door een ster. Ze willen de nieuwe koning opzoeken en een prachtig cadeau geven. Want Hij moet wel heel belangrijk zijn. Koning Herodes schrikt daarvan: een nieuwe koning geboren, dat is gevaarlijk voor hem. Hij wil koning zijn. Maar God zorgt dat Herodes Jezus geen kwaad kan doen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Tot hier en niet verder

Richtlijnen: Als inleiding kun je aan de kinderen vragen of zij de weg weten naar een bepaalde straat in de wijk. Kun je ook 'binnendoor', via een fietspad of voetpad waar auto's niet mogen rijden? In je eigen omgeving weet je de weg, maar ergens anders moet je zoeken. Je kunt een tomtom of een plattegrond gebruiken. Of de weg vragen aan iemand.

Vandaag horen we over mensen die de weg niet weten. Ze komen uit het Oosten en volgen de ster, die (volgens hen) aankondigt dat de nieuwe koning van de Joden geboren is. Ze willen Hem aanbidden en cadeaus aanbieden. Koning Herodes en de Schriftgeleerden wijzen hen de weg en de magiërs vinden Jezus. De Schriftgeleerden blijven waar ze zijn. Ze gaan niet naar de Messias. En koning Herodes ziet in Jezus een gevaar. Gelukkig wijst God hen ook nu de weg: niet terug naar Herodes, maar naar huis. Daar mogen ze vertellen wat ze hebben meegemaakt.

God wil ook ons de goede weg wijzen, iedere dag van dit nieuwe jaar. Als we naar Hem luisteren, vinden we onze Koning en Redder.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus kent geen grenzen

Richtlijnen: Lees met/ vertel de jongeren de geschiedenis van de magiërs uit het Oosten. Benadruk hoe verschillend de verschillende mensen omgaan met Gods aanwijzingen. De magiërs die Israëls God niet kennen zijn er van overtuigd dat de ster hun de weg wijst, dat de mensen die Gods woorden bestuderen hen kunnen helpen. En als ze in Betlehem zijn en Jezus hebben aanbeden gehoorzamen ze Gods droom en gaan niet via Jeruzalem terug. De Schriftgeleerden reageren niet op de boodschap van de magiërs dat de Messias geboren is, hoewel ze de profetieën kennen; ze geloven het niet. En koning Herodes reageert met haat; hij wil Jezus doden.

Drie verschillende reacties op God die de weg wijst.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Ook daarin wil God ons de weg wijzen door de Bijbel en door mensen om ons heen. Kijken en luisteren wij goed, omdat we Jezus willen eren en onszelf aan Hem willen geven? Of laten Gods woorden ons koud? Of gaan we er zelfs dwars tegenin? Een belangrijke keuze!

Extra bijbelgedeelte: Psalm 25: 1-13

(In deze Psalm bidt David of de HEER hem de goede weg wil leren. Hij weet dat God dat uit liefde wil doen, maar ook dat de HEER hem wil vergeven als hij soms afdwaalt of ongehoorzaam is)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

Wijzen? Magiërs? Koningen? Als je gaat vragen wat mensen weten over dit verhaal, gebeurt er iets vreemds. Mensen die niet eens weten waar Pinksteren of Hemelvaart over gaat, weten soms meer details over de wijzen uit het Oosten te vertellen dan er in de Bijbel staan. Dat het er drie waren. Twee blanke en een bruine. Zelfs hun namen. Dit verhaal is immers de achtergrond van het Driekoningenfeest. En de traditie heeft veel over hen ingevuld. Maar wie weet wat daarvan klopt? Als je al zoveel denkt te weten, valt pas echt op hoe weinig de Bijbel eigenlijk over hen vertelt. Aan de verschillende vertalingen kun je al zien, dat de vertalers het er niet over eens worden wat voor mensen het eigenlijk waren. 'Magoi', staat er in het Grieks. Daar komt ons woord 'magiërs' vandaan. Denk dan niet meteen aan tovenaars of goochelaars, maar eerder aan de Bijbelverhalen over Daniël zelf en zijn 'collega's': de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën uit Dan. 2:2. In een wereld die vol was van afgoden en geheimzinnigheid, was het hun taak de tekenen te duiden, en dan vooral het hof, de regering en de koning te adviseren. Dromen (Dan. 2), ingewanden van offerdieren, orakels, raadplegen van geesten van overleden mensen (1 Sam 28:7) en in dit geval dus heilige boeken, sterren en planeten. Misschien vraag je je af of al die dingen nu echt de toekomst kunnen voorspellen. In plaats van een antwoord op die vraag te geven, verbiedt God ons vooral om het te proberen, omdat het het terrein is van de boze (Lev. 19:31). Saul en de koningen uit Daniël leren vooral dat de Heer ook daar regeert. De vraag wie er eigenlijk regeert, wie uiteindelijk de Koning is, is ook de grondvraag in 'de wijzen uit het Oosten'.

Vers voor vers

- Vs. 2 De magiërs zijn wel heel zeker van hun zaak! Ze vragen rond alsof iedereen het antwoord wel weet.
- Vs. 3v Een koning van de Joden... is dat Herodes, Augustus, een nog onbekende Joodse koning? In elk geval schrikken de Joden net zo hard als de Romeinse Herodes. Ze gaan samen op zoek.
- Vs. 5v De Schriftgeleerden hoeven niet lang na te denken: Ze halen Micha 5:1 aan
- Vs. 7 in het geheim... Blijkbaar was Herodes niet zo heel open over zijn motieven.
- Vs. 10 Ze ervaren diepe vreugde. Ze zijn weken op reis geweest, hebben tijd en geld besteed. Ze hebben rotsvast op hun boeken en sterren vertrouwd. Wat zouden ze eigenlijk verwachten van deze koning?
- Vs.11 Op het huis nauwkeurig! Jozef is er niet. Ze aarzelen geen moment, en bewijzen eer. Bijzonder. Eer bewijzen aan een zuigeling. Ik ken het alleen van de Dalai Lama.
- Vs.12 Gewaarschuwd blijven ze buiten bereik van Herodes. Dat zegt iets over wie hun koning is. Zij vonden echt de koning der Joden. Met Hem moeten zij ook weer verder. Tegenover Herodes. Hier ligt de beslissende grens! De ster alleen kon de Wijzen niet veel wijzer maken. Het geheim van de ster is verborgen in het oude boek der profetiën, het Woord van God. Ten diepste bracht niet de astrologische kennis, maar God zelf de Wijzen naar de Koning. Ze hebben maar niet een koning, maar de Messias leren kennen!

Auteur: KS

Liederen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Psalm 72 | |
| Lied 498 | |
| Lied 476 | (=Gezang 145 LvdK) |
| De wijzen | Alles wordt nieuw 1:17 |
| Als je veel van iemand houdt | Hemelhoog 125 |
| Een Koning is geboren | Hemelhoog 125 |
| Wij zijn de herders | Hemelhoog 158 |

Auteur: PZ



Kijken bij de baby

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt
 Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
 Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende
 aanwijzingen.
 De kinderen vinden het prachtig!
 Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf
 uit een tubetje/fles, penselen.
 óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie
 voorbeeld 1)
 Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt;
 dit wordt in het verhaal aangegeven met de cursief ge-
 drukte gedeelten tussen haakjes.
 Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat
 alles van te voren klaar ligt, dat je er goed bij kan en de
 kinderen het goed kunnen zien.
 Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de
 zijkant te staan.
 De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schets-
 bord verhaal.
 Let erop dat je éérs het stukje erbij tekent en dán pas
 vertelt wat het is.
 Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het
 wordt.
 Je krijgt dan leuke interactie.

Het woord 'gevonden' is gemaakt van zgn. 'ladderletters'.
 Van te voren schilder/teken je een gele balk met daarin,
 met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderlet-
 ters maak je tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
 Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes van te voren
 aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik 6 verschillende kleuren voor de personen uit dit
 verhaal.
 Eén voor: de wijzen, de mensen in Jeruzalem, Herodes,
 de Schriftgeleerden, Maria, Jezus.



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2

Inleiding

Neem een geboortekaartje mee en laat dit aan de kinderen zien.

Wat is dit? Wat staat er op? Waarom worden deze kaartjes verstuurd?

Als er een baby geboren wordt sturen de ouders vaak een geboortekaartje. Je weet dan wanneer het kindje is geboren en hoe het heet. Vaak staat er ook op: je bent welkom om de baby te komen bekijken. Dat is leuk. Je neemt een cadeautje mee en misschien mag je de baby wel even vasthouden.

We hebben pas kerstfeest gevierd. Het feest dat Jezus is geboren.

Jozef en Maria hebben natuurlijk geen geboortekaartjes gestuurd. De herders kwamen op bezoek, omdat een engel hun vertelde dat Jezus, de Messias, geboren was. Vandaag gaan we luisteren hoe het verder ging.

A

(teken de mensen van Jeruzalem terwijl je verder vertelt) Het is druk in de stad. Er lopen veel mensen op straat. Ze hebben van alles te doen. Maar kijk wat is dat? *(teken het oog van de kameel)*

Een kameel, en nog een paar. *(Tekenen de Wijzen terwijl je verder vertelt)* Deftige mannen in prachtige kleren lopen voor de kamelen. Ze zien er anders uit dan de mensen uit de stad. Je kunt aan hun kleren zien dat ze uit een ander land komen. Ze houden de kamelen vast aan het *(teken het touw)* touw. Hier in de drukke stad kunnen ze er beter niet op zitten.

Deze deftige mannen zijn in de stad *(maak het woord 'Jeruzalem' af)* Jeruzalem.

Ze komen helemaal uit het Oosten en hebben een heel lange reis gemaakt.

Ze lopen naar de mensen in de straat.

'Meneer', zegt een van de deftige mannen tegen de man die dichtbij staat, 'Weet u waar de koning van de Joden geboren is?'

'Huh', *(teken het vraagteken boven het hoofd)* De man weet niet wat hij hoort.

'We hebben zijn ster gezien. Die kwam hoog aan de hemel', zegt een andere deftige man. 'En nu willen we deze pasgeboren koning cadeautjes geven.'

De mensen in Jeruzalem schrikken als ze dit horen. Een nieuwe koning geboren, hier in Jeruzalem?

Nee, de enigste koning die hier is, is koning Herodes. En hij is helemaal geen lieve koning!

Hij is een boze, slechte koning!

B

Al snel hoort koning Herodes het ook. Hij schrikt vreselijk! Een nieuwe koning geboren! Maar dát kan niet. Hij is de koning. Hij is de baas!

(Tekenen Herodes) Koning Herodes laat de deftige mannen bij zich komen in het paleis.

(Tekenen de wijze als je verder vertelt) Eén voor één komen de deftige mannen het paleis binnen lopen.

Ze maken een buiging voor de koning.

'Meneer de koning', zegt er een. 'Wij zijn magiërs, wijze mannen uit het Oosten. Wij bestuderen de sterren en hebben een nieuwe ster gezien. Dat betekent dat er een nieuwe, belangrijke koning geboren is. Weet u waar die koning geboren is? Wij willen er graag naar toe en hem geschenken, cadeautjes geven.'

Maar koning Herodes weet het ook niet. *(teken de priesters en Schriftgeleerden als je verder vertelt)*

Hij laat de priester en Schriftgeleerden komen. Zij weten heel veel van de boeken van God, van de Bijbel.

'Weten jullie waar de Messias geboren zal worden?', vraagt de koning aan hen.

De priesters en Schriftgeleerden doen hun *(teken het boek)* boeken open.

'O, koning Herodes', zegt een priester, 'In het boek van God staat dat de Messias geboren zal worden in *(maak het woord 'Betlehem' af)* Betlehem. Er staat dat Betlehem een belangrijke stad zal zijn, want daar wordt de leider van Israël geboren. Hij zal heel goed voor het volk van God zorgen, net zoals een herder voor zijn schapen zorgt.'

Maar dit wil koning Herodes niet! Hij bedenkt een gemeen plan. Hij moet er voor zorgen dat die nieuwe koning gedood zal worden.

'Luister eens', zegt Herodes met een lief stemmetje tegen de wijze mannen. 'Gaan jullie nu maar naar Betlehem om het Kind te zoeken. Als jullie weten waar Hij woont moet je het tegen mij komen zeggen. Want ik wil er ook naar toe om Hem cadeautjes te geven.'

Haha, denkt Herodes gemeen. Als ik weet waar die baby woont, kan ik Hem kwaad doen.

C

(teken de wijzen als je verder vertelt) De deftige, wijze mannen gaan weer weg. Ze lopen naar buiten. Het is al een beetje donker geworden. Ze kijken om hoog en daar... daar... aan de hemel... is de *(teken de ster)* ster weer. De mooie grote ster die ze ook in hun eigen land gezien hebben!
Wat zijn ze blij! En de ster beweegt! De ster wijst hen *(maak het woord 'de weg' af)* de weg.
De wijze mannen gaan er gelijk achteraan.
De ster wijst hen helemaal de weg naar Betlehem!

D

De wijzen volgen de ster. De ster blijft stilstaan boven een huis.
De deftige mannen gaan naar binnen. In het huis is een *(teken Maria)* vrouw.
Op haar schoot zit een *(teken Jezus)* klein jongentje.
Het zijn Maria en de kleine *(maak het woord 'Jezus' af)* Jezus.
(teken de wijzen terwijl je verder vertelt) De wijze mannen weten gelijk dat dit kleine jongentje de nieuwe koning is. O, wat zijn ze blij. Ze knielen voor Hem neer. Dit Kindje is de Koning, de Messias.
Ze geven Hem de dure cadeautjes *(teken de cadeautjes)* goud, wierook en mirre.

Wat zijn ze blij! Nu weten ze waar de nieuwe koning woont. Nu moeten ze het morgen nog tegen koning Herodes vertellen.
De wijze mannen weten niet dat koning Herodes Jezus kwaad wil doen.
Maar God weet het wel.
's Nachts vertelt God hen in een droom dat ze niet naar koning Herodes moeten gaan.
Ze moeten langs een andere weg naar hun eigen land teruggaan.
En dat doen ze. En daar in hun eigen land vertellen ze iedereen die het wil horen dat ze de nieuwe koning *(maak het ladderwoord 'gevonden' af)* gevonden hebben.

Afsluiting

Zing met de kinderen evt. een lied over de Wijzen, of laat een lied horen.

De wijzen, de wijzen die gingen verder reizen
<https://www.youtube.com/watch?v=KXw4zRISxNs>

Kom wij gaan
<https://www.youtube.com/watch?v=aOs4Ezp9ntw>

Wijzen uit het Oosten
<https://www.youtube.com/watch?v=5dxN7KE4Aj8>

Dat moet iets wonderlijks zijn
<https://www.youtube.com/watch?v=vVKayyQRbTA&list=PL-S59GUsgxU2nkyy3OS-8s6qjjBWfQkMdc>

Wij zijn op weg
<https://www.youtube.com/watch?v=3IHmvW18tbk>

Ga je mee naar de Koning
<https://www.youtube.com/watch?v=txg8lsvS4I8>

Het lied van de wijzen
https://www.youtube.com/watch?v=7Bc_L4pkGm8

Auteur: EZD



De weg zoeken

Inleiding

Vraag aan de kinderen of ze de route kunnen vertellen van hun huis naar de kerk, of terug. Maakt het verschil of je lopend of met de fiets gaat? Of misschien met de auto? In je eigen buurt weet je de weg wel, maar wie is er wel eens de weg kwijt geweest? Hoe vind je de weg dan weer terug? (Googlemaps, Tomtom, kaart, vragen....)

Verhaal

De stad Jeruzalem ligt op een berg. Goed te zien, van ver al. Als Jeruzalem in zicht is, kun je niet meer verdwalen. Er komen mannen aan, op kamelen, bepakt met tassen, kisten en zakken. Het is aan ze te zien dat ze al lang op reis zijn. Ze zien er stoffig uit en moe.

'Daar is Jeruzalem, vrienden!', roept de oudste. Hij heeft een grote baard en mooie, kleurige kleding aan. Je kunt wel zien dat hij geen arme man is. Hij draagt gouden sieraden en ziet er belangrijk uit.

'Eindelijk!' We zijn er bijna!

Het lijkt zelfs of de kamelen weer harder willen lopen, ze hebben zin in een stal met water en eten. Als ze de poorten van Jeruzalem binnenrijden kijken mensen wel op. Zo'n kleurige stoet van mensen die duidelijk van ver komen, zien ze niet elke dag.

Al gauw komen de mannen bij het paleis van koning Herodes. Hij is al een poos koning van Judea, een groot stuk land van wat eerder Israël was. Een van de stammen van Israël was Juda - Judea. Daarom worden de Israëlieten ook wel Joden genoemd. De grote Romeinse keizer heeft hem koning gemaakt.

De wijzen vragen toestemming hem te spreken. 'We hebben een belangrijke vraag voor de koning!'

Koning Herodes is nieuwsgierig en laat ze ook snel bij hem komen. Wat zouden die mannen willen? Zou het hem iets opleveren? Je kunt nooit rijk genoeg zijn.

'Wij komen van ver, uit het oosten,' vertellen de mannen. 'Wij bestuderen de sterren en een poosje geleden zagen we een nieuwe ster aan de hemel. We hebben gezocht in onze boeken en de betekenis is heel belangrijk! Er is een koning geboren in Israël! Die moet wel heel bijzonder zijn. Niet voor elke koning verschijnt er een ster! Daarom zijn wij op zoek gegaan, wij hebben de ster gevolgd en zijn hier in Jeruzalem beland. Dus vertel ons, waar is deze koning? We willen hem eren en geschenken geven!'

Verwachtingsvol kijken ze koning Herodes aan. Nu gaan ze het horen! Bijna zijn ze bij het doel van hun reis. Maar Herodes verbleekt van schrik. Een koning? Hij weet van niks. Is dit een gevaar voor zijn macht? Zal die nieuwe koning hem van de troon willen stoten?

Hij bedenkt dat de Schriftgeleerden het antwoord wel zullen weten. Die weten van de oude boekrollen. Als er een profetie is over een nieuwe koning, staat die daar in. Hij roept de geleerden bij hem. Ook de hogepriester vraagt hij om te komen.

'Wijze mannen uit het oosten!', zegt hij, 'Zoek rust in Jeruzalem, voor u zelf en uw kamelen, en wanneer ik meer weet, dan laat ik u weer roepen. Dank u wel voor deze belangrijke boodschap.'

De wijzen vertrekken, ze zijn gerustgesteld: nog even geduld....

De Schriftgeleerden en de priesters vertellen Herodes dat de Koning, de Messias, in Betlehem geboren zal worden. Zo staat het in de boekrol van Micha. 'Deze koning zal Israël leiden als een herder. Gods volk zal zijn kudde zijn. Voor altijd. Dit zijn de woorden van de profeet. God heeft ze hem verteld.'

Herodes schrikt nog harder, ook al is hij geen Jood, hij kent de verhalen van Gods macht heus wel. Is dit het einde van zijn macht? Dat kan niet, hier moet hij wat tegen doen! Deze pasgeboren koning, dit kind, moet zo snel mogelijk verdwijnen, voordat hij gevaarlijk wordt. In het geheim roept hij de wijzen weer bij zich. 'Luister!', zegt hij, 'Ga naar Betlehem, dat is niet ver van hier. Zoek uit waar dit kind precies is. En als jullie hem gevonden hebben, kom dan hier terug en vertel het mij. Ook ik wil hem eren en cadeaus geven.'

Wat zijn de wijzen blij! Over een paar uur zijn ze vast bij de nieuwe koning! Ze gaan direct op weg. En opeens is daar de ster weer, die ze al eerder zagen. Die wijst hun de weg. Tot het huisje waar het kind woont.

En daar zijn Jozef en Maria... En Jezus. Ze zijn in Betlehem gebleven en hebben een huisje waar ze nu tijdelijk wonen. Voorzichtig gaan de wijzen naar binnen. Daar zien ze Maria, met Jezus op haar arm. Een kleine baby... En toch! Ze knielen voor hem neer en geven de cadeaus. Goud, wierook en mirre. Kostbare koninklijke cadeaus. Een grote rijkdom voor mensen zoals Jozef en Maria. Die nacht krijgen de wijzen een droom. God waarschuwt hen niet naar Herodes terug te gaan. Hij wil het Kind doden. De wijzen luisteren en vertrekken via een andere weg naar hun eigen land. Ze hebben gevonden waar ze naar op zoek waren. Een veel grotere schat dan die ze weg hebben gegeven. De Messias, de Redder van de wereld!

Afsluiting

- God wijst hen de weg. Hoe zien we dat in dit verhaal? (de ster, de boodschap van Micha die de Schriftgeleerden doorgeven.)
- Wie luisteren in dit verhaal naar de weg die God wijst? En wie niet?

Uit dit verhaal zien we hoe God zorgt. Op zoveel verschillende manieren! Wie kan ze noemen?

Het is bijzonder dat Jozef en Maria van die dure cadeaus krijgen, nu zijn ze rijk. De cadeaus hebben ze ook nodig, omdat er een moeilijke tijd voor hen komt. Wie weet hoe het nu verder gaat?

Wij zijn dit jaar voor het eerst hier bij elkaar. Hoe wijst God ons de weg in dit nieuwe jaar? (De Bijbel, mensen om ons heen). Hoe kiezen wij? Als de wijzen, of als de Schriftgeleerden en Herodes? Zullen we God vragen ons hier bij te helpen?

Auteur: NCvD



Gods weg volgen

We gaan dit verhaal met elkaar beleven (Groepsleiders mogen zoveel mogelijk taken verdelen zodat iedereen iets mee kan doen.)

Personen (aanpassen aan de groep) met behoeftigheden :

- 1 verteller met een boek
- groep wijzen met kleurige kleding. Lange gewaden en evt. tulband met mooi ingepakte cadeaus
- groep bewoners
- groep wetgeleerden met stemmige kleding, donkere gewaden, oude boeken(rollen)
- 1 koning en dienaren met een koningsmantel/kroon

Opstelling in de ruimte:

De wijzen verplaatsen zich richting bewoners e.v.

1 bewoner rent naar het paleis

Later gaan wetgeleerden richting koning Herodes

Dienaar of dienaren van de koning proberen onopgemerkt de wijzen het paleis binnen te halen.



VERTELLER:

Het verhaal van de geboorte van Jezus lijkt wel te zijn gestopt. In de Bijbel lezen we van een ontmoeting met herders in de stal. Als de kleine Jezus in de tempel wordt voorgesteld wanneer hij 40 dagen oud is, ontdekken Simeon en Anna wie het baby'tje is dat Jozef en Maria bij zich hebben. Meer ontmoetingen zijn niet in de Bijbel opgeschreven.

Totdat er een hele karavaan mannen vanuit het oosten richting de hoofdstad komen....

De inwoners van Jeruzalem kijken verwonderd naar de bijzondere reizigers die een beetje aarzelend... zoekend... door de poort de stad binnenwandelen... en op hen afkomen.....

WIJZE:

Wij zoeken de pasgeboren koning van de Joden. We hebben zijn ster in het oosten gezien. We zijn gekomen om hem te eren. Wij verwachten hem hier in Jeruzalem in de hoofdstad.

BEWONER:

(Trekt wenkbrauwen op, weet van niets) Wat bijzonder dat u hiervoor naar onze stad komt. U ziet er heel belangrijk uit. Rijk ook.

BEWONER

Een koning geboren, zegt u? Niet dat wij weten.

BEWONER:

Hoe komt het dat u zo ver uit uw grote machtige land komt? U hebt een grote reis gemaakt om in ons kleine landje een koningskind cadeau te brengen? Om hem te aanbidden?

BEWONER:

Dat kan ik niet begrijpen. Kunt u dat uitleggen?

WIJZE:

Ja, weet je wij bestuderen elke nacht de sterren aan de hemel. We houden de loop van de zon, de maan en planeten in de gaten. Wij weten heel veel van het heelal. En nu hebben wij even geleden een bijzondere ster aan de hemel gezien, wij weten dat het een teken is van de geboorte van de koning van de Joden. Wij zijn erg onder de indruk van jullie volk.

WIJZE:

Meer nog zijn we onder de indruk van jullie God. De verhalen van Daniël die een nacht doorbracht in de leeuwenkuil en van Daniëls vrienden, die weer levend uit de hete oven kwamen, worden nog steeds verteld. Ook het verhaal van koningin Ester die voor haar volk bad in het paleis van koning Ahasveros vergeten wij niet.

WIJZE:

Er zijn onvergetelijke dingen in ons land gebeurd, vanwege de God van de Joden. De profeet Ezechiël heeft in onze straten de woorden van jullie God geroepen. Wij zijn ze niet vergeten. Er wonen nog steeds best veel Joden in onze streek. Die zijn nooit terug gegaan met de rest van hun volk, toen ze terug mochten van koning Kores. Wij vinden het niet erg, we leren veel van hen. Er zijn hoogbegaafde mensen bij, die veel inzicht en kennis hebben. Samen met hen zijn wij de mannen van de wetenschap. Als onze koning raad nodig heeft, vraagt hij het ons. In ons land worden wij 'wijzen' genoemd

WIJZE:

In oude Babylonische geschriften hebben we gelezen van een groot koning, die in het Westen zal opstaan. Onder zijn regering zullen de mensen vrede en vreugde beleven. Hij zal alle volken gelukkig maken. Naar Hem kijken we uit.

WIJZE:

Jullie God moet heel bijzonder zijn. Niet te vergelijken met een van onze goden. Daarom zijn we hier.

INWONER:

Mèt cadeaus!!

WIJZE:

Ja ik heb GOUD bij me; Een passend cadeau voor een koning met zoveel macht. Wij willen hem hiermee eren.

WIJZE:

In mijn pakket zit WIEROOK; Wij vonden dit een geschikt cadeau. Het wordt gebruikt bij het zalven van een koning. Het is hars uit een van onze bomen.

WIJZE:

En dit is MIRRE. Dat ruikt ook lekker, net als wierook. Echt een koningsgeschenk. Wij hebben cadeaus uitgezocht die laten zien hoe hoog wij deze nieuwe koning achten.

WIJZE:

Maar.....Ik heb nu ook een vraag aan jullie : Hoe is het mogelijk dat jullie niet weten dat de koning van de Joden is geboren. Zo belangrijk moet hij zijn, dat wij er zelfs een teken van aan de hemel zagen. Wij hebben er vier maanden overgedaan om hier te komen. Het was geen makkelijke reis. Het geeft niet... maar het verbaast ons, dat we hier in de stad; de hoofdstad van het joodse volk geen mensen tegen komen, die net zo enthousiast en nieuwsgierig zijn als wij. Ik ben eigenlijk teleurgesteld. Dit had ik niet verwacht.

BEWONER:

Ik weet het echt niet. Ik zou zeggen: Een koning hoort in een paleis, je zou het daar eens kunnen vragen.

VERTELLER:

Ondertussen.... (actie => bewoner) is een van de inwoners naar het paleis gerend en heeft verteld wat hij net gehoord en gezien heeft. Het hele paleis is meteen in rep en roer. Grote onrust vanwege de opmerkelijke stoet wijzen uit het verre oosten met hun bericht. Een nieuwe koning geboren? De jaloerse koning Herodes staat meteen op scherp. Daar wil hij alles van weten. Alle wetgeleerden, over-priesters en oudsten worden erbij geroepen. (aktie => hofhouding en wetgeleerden) De hele Joodse Raad. Zij moeten aanwijzen wat er in de Bijbel geschreven staat over een mogelijke geboorte van een koningskind. Dat is voor de wetgeleerden helemaal niet moeilijk. Ze weten uit het hoofd waar de teksten staan. Ze zoeken ze meteen op in hun Bijbelboeken.

WETGELEERDE :

Hier staat het in Micha 5 : 1: De Heer zegt: En jij, Betlehem, bent wel één van de kleinste dorpen in Juda, maar in jou zal mijn Koning geboren worden. Hij zal over Israël heersen. Hij is er altijd al geweest, van eeuwigheid af aan. En in vers 3 staat dat als de nieuwe koning over het volk gaat regeren, Hij goed voor de mensen zal zorgen. Hij zal kracht krijgen van de HEER zijn God. Aan Hem zullen de mensen kunnen zien hoe machtig God is.

WETGELEERDE:

En hier staat ook dat het om een koningszoon gaat. Het koningskind is geboren uit de familie van David. Ja, Betlehem is de stad van David. Door de profeten is ooit voorspeld dat daar de Koning voor altijd zal regeren.

WETGELEERDE:

Dit moet gaan over de beloofde Messias!

VERTELLER:

Herodes weet genoeg. Hij bedankt de mannen met hun boekrollen (actie => wetgeleerden gaan terug) en vraagt aan zijn dienaren of ze niet een beetje onopgemerkt de wijzen uit het Oosten in het paleis kunnen uitnodigen. (actie => dienaren) Hij wil er wel meer van weten; van het hele verhaal. Het wordt hem te warm onder de voeten. Hij is bang voor concurrentie, stel je voor! Hij mag dan een Romeinse koning zijn, maar dat is niets vergeleken bij deze belangrijke kroonprins, uit de familie van koning David. Hij weet dat de Joden elkaar vertellen dat deze Messias de Romeinen zal verjagen. Dat Hij zijn volk vrij zal maken. Nou dan is Herodes zelf ook de klos. Hij vraagt daarom heel nauwkeurig na, hoe lang het geleden is dat de wijzen de ster hebben gezien. Later blijkt waarom hij dit zo graag wil weten. Hij heeft heel andere bedoelingen dan de wijzen. Dat vertelt hij natuurlijk niet. Zodra de wijzen voor de troon staan, doet hij uiterst beleefd. (actie => wijzen komen voor de koning)

HERODES:

Wat bijzonder om jullie als belangrijke gasten te ontvangen. Wat een belangrijke boodschap brengen jullie mee. Er is dus een koningskind geboren. Wat jammer dat ik daar nog niets van heb gehoord. Ik heb het aan mijn oudsten gevraagd en zij weten wel wat er in de oude boeken staat. Zij hebben mij laten weten dat het moet gaan om de zoon van David. Er zijn voorspellingen gedaan dat hij geboren zal worden in Betlehem. Als jullie nu verder reizen. Als je hem gevonden hebt, laat mij dan bij terugkomst weten waar ik het kind kan vinden, dan kan ik ook naar hem toegaan om hem eer te bewijzen.

VERTELLER:

Herodes denkt dat hij de zaak nu volledig onder controle heeft. Hij hoeft nu even niets te ondernemen. Als de wijzen op de terugweg weer het paleis aandoen, is het vroeg genoeg. En de wijzen? Die zijn ontzettend blij. Ze waren al bang dat hun hele rit door de woestijn voor niets was geweest. Ze zijn nu over de teleurstelling van de bewoners in Jeruzalem heen. Ze weten nu hoe ze verder moeten. (actie => wijzen terug naar hun plaats) Ze gaan richting Betlehem, en de mannen van de Joodse Raad, met de Bijbelboeken in hun hand willen graag met hen mee. Was dat maar waar! Nee, het komt zelfs niet in hun gedachten op om mee te reizen. Hoe is het mogelijk! De Bijbelwoorden zwart op wit voor je neus en dan niet in actie komen! Geen liefde of verlangen in je hart voelen om voor dat Kind te buigen. Ze zien in Hem niet de langverwachte Koning.

De wijzen zien inmiddels weer de ster, Vol van die verrassing volgen ze hem. Hij wijst de weg, naar de geboren Koning. Vanwege deze ster zijn ze op weg gegaan. Maar omdat ze nu ook de woorden uit de oude boeken hebben gehoord, kunnen ze gaan kennis maken met de Messias. De Koning van de Joden. Al hun moeite is niet voor niets geweest. Wat mooi dat ze hebben doorgezet, dat ze de moed niet hebben opgegeven.



Als ze in het huis komen vinden ze Maria en Jozef en het Kind. Op hun knieën vallen ze vol ontzag neer. Ze aanbidden de Redder van de wereld. Ze zijn hier gekomen om de koning van de Joden te huldigen. Ze geven Hem hun schatten, alle geschenken zijn voor Hem. Het is wel anders dan ze gedacht hadden. Maar hier in dit eenvoudige huis, hier bij dit Kindje voelen ze dat ze hebben gevonden waar ze al zo lang naar op zoek waren. Aan de buitenkant is niets bijzonders te zien, een Kindje, maar toch ze weten het: Dit is Hem.

Ze zien niemand anders dan Jezus alleen. Het geeft hen rust in het hart.

Ze zouden wel altijd bij Hem willen blijven, maar dat kan niet. Hun werk en hun leven is in het Oosten. Dus moeten ze daarheen terug. Maar ze gaan niet zoals koning Herodes hen gevraagd had, langs Jeruzalem om even bij het paleis een bericht af te geven.

Nee, God waarschuwt hen in een droom, dat ze een andere weg moeten nemen. Dat doen ze, letterlijk. Maar ook zeker in de rest van hun leven, zullen ze een andere weg gaan. Ze zullen dit nooit meer vergeten. Het zal hun leven voor altijd hebben veranderd.

Gespreksvragen

1. Drie verschillende reacties hoorden we in dit verhaal op Gods teken aan de hemel. Welke zijn dat? Wat vind je ervan? Welke reactie is de beste. Waarom?
2. Wat bijzonder ! God laat zien wie Hij is, juist ook in de schepping. Daarmee is het net of God extra aandacht vraagt voor wat er gebeurt. In dit verhaal gebruikt God zomaar een ster aan de hemel. Weten jullie nog meer voorbeelden? Denk aan Jezus' laatste uren, maar ook na zijn sterven en als Hij terugkomt.
3. In dit verhaal blijkt dat het Woord van God nodig is. Als de wijzen de profetenwoorden over Betlehem niet hadden gehad, waren ze nooit in Betlehem aangekomen. Dan hadden ze rechtsomkeert moeten maken, zonder de koning te hebben gevonden. Want wie zou nu toch denken dat een koning wordt geboren in een gehucht als Betlehem. Zou het ook voor ons zo zijn, dat we alleen de Koning kunnen vinden door de Bijbelverhalen te lezen? Of kun je God ook op een andere manier leren kennen. Praat er met elkaar over.
4. Wat leer je van God in dit verhaal? Denk dan hoe Hij aan mensen die de sterrenhemel bestuderen, iets speciaals te zien geeft. Wat zegt dat?
5. Wat deden de wijzen precies toen ze het Kind gevonden hadden? Lees het nog eens in je bijbel. Praat erover door. Wat betekent bijv. aanbidden?
6. De wijzen gaven het Kind Jezus koninklijke geschenken. Omdat Hij de Messias is; de Redder van de Wereld. Wil jij ook wat geven aan God? En hoe doe je dat? Waar is Hij het meest blij mee, denk je?

Gebed

Bedenk dankpunten vanuit dit verhaal, bijvoorbeeld voor wat je vandaag uit dit verhaal geleerd hebt. Zijn er ook dingen waarvoor je wilt bidden. Of waarvoor je vergeving wilt vragen. Het mag allemaal. God is er blij mee. Hij kijkt ernaar uit.

Auteur: RE

De weg gevonden

Gelukkig nieuwjaar. De beste wensen voor 2020! Veel heil en zegen. We wensen elkaar aan het begin van een nieuw jaar veel goede dingen toe. Soms omdat het gewoon zo hoort, maar ook vaak omdat we het elkaar echt gunnen. Oud en Nieuw is een moment om stil te staan: waar zijn we mee bezig? wat gaan we doen? waar gaan we heen?

Als je het nieuws volgt, weet je soms niet waar het allemaal op uit zal lopen. Ouderen zeggen soms dat vroeger alles beter was en misschien vond jij het ook allemaal wel beter en makkelijker toen je in groep 4 van de basisschool zat. Je kunt lachen om de problemen en vragen die je toen had. Maar nu is het toch allemaal net wat ingewikkelder. Je moet steeds meer eigen keuzes maken: welke richting ga je op op school, wel of geen bijbaantje, met welke vrienden ga je om enz? Sommige keuzes zou je graag willen maken en die mogen nog net niet... er alleen met de auto op uit, jij zou het wel weten met de politiek en je zou graag zelf willen beslissen hoeveel je mag drinken en hoe laat je thuis moet komen... om maar eens wat te noemen.

Een bekende geschiedenis staat er voor vandaag op het programma. Juist omdat het zo bekend is, lijkt het er wel op alsof we er meer van weten dan de Bijbel ons vertelt. De wijzen uit het Oosten.. er wordt eigenlijk maar heel weinig over hen verteld. Toch hebben ze zelfs een eigen feestdag: Driekoningen wat op 6 januari wordt gevierd. Waren het wijzen, waren het magiërs, waar kwamen ze nu precies vandaan? Hoeveel waren het er eigenlijk, kenden ze elkaar? We weten het niet. In het Bijbelboek Daniël gaat het ook over magiërs, Daniël was er een van, mannen die tekenen moesten duiden en dan de regering en koning moesten adviseren. Dom waren de mannen zeker niet, maar ze hadden ook geen buitenaardse krachten die hen hielpen. In de Bijbel wordt vaker duidelijk dat er meer is om ons heen dan wij zien. Er zijn machten en krachten die we niet zien. God zegt ons bij hen weg te blijven (koning Saul bezoekt een waarzegster en wordt daarvoor bestraft). God geeft aan dat Hij uiteindelijk ook koning is over deze machten!

Het enige wat we van deze magiërs weten is dat ze in Jeruzalem aangekomen zijn. Ze zijn zeker van hun zaak. Ze zoeken de pasgeboren koning van de Joden! Ze hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Ze hebben zich goed voorbereid en dure geschenken meegenomen. Waar ze terecht zullen komen, weten ze niet, maar toch gaan ze op weg.

Ze komen bij het paleis van Herodes die op dat moment koning was in Jeruzalem. Ze zullen, denk ik, verwacht hebben dat iedereen hen wel kon vertellen waar die pasgeboren koning zou zijn. Wij zouden het toch ook weten waar de kroonprins/kroonprinses woont?

Herodes was aan de macht gekomen, maar hij was niet iemand uit de familie van David. Hij schrikt enorm, hij heeft geen kind gekregen in de afgelopen tijd. Hij vindt zichzelf een zeer machtige koning en zit niet op een te-

genstander te wachten. Wat als er nou echt nog een ver familielid van koning David zou zijn? Je snapt de paniek. Herodes had ook kunnen lachen en kunnen zeggen, jullie zitten er naast, er is niets aan de hand. Maar dat doet Herodes niet, hij neemt deze mannen heel serieus. Herodes woonde in Jeruzalem, 8 kilometer verder ligt het dorpje Betlehem in Judea waar Jezus geboren is, de ster heeft hen dus al een heel eind de goede kant op gebracht. Er is veel nagedacht over welke speciale ster de magiërs gezien kunnen hebben. We weten het niet, het kan een samenloop in de natuur geweest zijn, maar God kan ook een nieuwe speciale ster hebben laten stralen.

In het paleis worden alle hogepriesters en Schriftgeleerden bi elkaar geroepen om antwoord te vinden op vraag van de magiërs. Ze weten het antwoord, in de boeken, de profeten wordt over de Messias geschreven. En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden (Micha 5:1).

De magiërs moeten in het geheim bij Herodes komen, hij geeft hun de plaatsnaam en zegt dat zij maar eerst moeten gaan kijken en daarna bij hem terug moeten komen, zodat hij daarna eer kan gaan bewijzen. Wel heel vreemd, dat dit allemaal in het geheim moet. Ondertussen weten heel wat mensen van de zoektocht van de magiërs af. Herodes zit niet op narigheid te wachten en wil dit allemaal zo klein mogelijk houden. Vreemd ook want de Joden wachten al zo lang op de Messias, waarom komen er op dat moment niet veel meer mensen op het idee om naar Betlehem te gaan? De magiërs gaan op weg, en plots is daar de ster weer die ze al eerder gezien hebben. De ster brengt hen precies naar het huis waar Maria en Jezus zijn. Toen de magiërs de ster zagen, werden ze vervuld met een diepe vreugde. Na alles wat ze meegemaakt hadden onderweg en in het paleis werden ze vervuld met een diepe vreugde, ze waren op de goede weg.. ze gingen voor een goed doel. Diepe vreugde doet iets met een mens, weten dat je goed bezig bent. Ze wisten ook niet wat ze zouden aantreffen en naar wie ze eigenlijk op zoek waren.

Jezus is ongeveer een jaar oud, ze komen dus niet direct na de herders zoals het vaak in de kinderbijbel lijkt. Jozef en Maria zullen ondertussen getrouwd zijn en verblijven niet meer in de stal, maar wonen ondertussen in een huis in Betlehem. De magiërs gaan het huis binnen en werpen zich neer om het kind hun eer te bewijzen. De grote, wijze mannen, knielen voor een kind. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Daarna openen ze hun kistjes met de kostbare geschenken. Goud, wierrook en mirre. Dure geschenken, echt cadeaus voor een koning, niet voor een baby. Goud en wierrook waren echt geschenken voor een koning en mirre werd gebruikt bij begrafenissen. Het zal voor Jozef en Maria ook heel vreemd zijn geweest om dit zomaar te krijgen.

In een droom worden de magiërs gewaarschuwd om niet via Herodes naar huis te gaan. De magiërs geloven deze droom en gaan via een andere route naar huis. Ze hebben de echte Koning gevonden en vinden Hem belangrijker dan de aardse koning van dat moment. Aan de ster alleen hadden ze niet genoeg, ze hadden het woord van God nodig om bij de echt Koning uit te komen om de goede weg te vinden. Anders dan ze verwacht hadden, maar ze geven zich compleet aan koning over, ze hebben niet zomaar een koning gevonden, maar de Messias, de Redder van de wereld.

Wij hebben ook genoeg richtingaanwijzers om de Messias te vinden. Zijn we al op weg gegaan om Hem te zoeken? Hebben we al geleerd en ervaren dat hij ons de goede weg kan en wil wijzen... de weg voor elke dag, maar zeker ook voor dit nieuwe jaar? Als je Hem zoekt en vindt, zal ook jij die diepe vreugde ervaren.

Vragen

- Wat vind je er van dat er wijzen uit het Oosten kwamen om Jezus te zoeken en de mensen uit Israël niets van Jezus moesten weten?
- Sommige mensen vinden wetenschap belangrijker dan geloof en zeggen dat geloven voor domme mensen is. Hoe kijk jij daar tegenaan en wat leert deze geschiedenis ons hierover?
- Welke geschenken kunnen wij mee nemen naar koning Jezus?
- Hoe zoek jij de goede weg in dit leven? Deel jij je ervaringen over je zoektocht en over wat je vindt met anderen?

Auteur: CdG